



buiten spoor

Het Essenbos

7 x kampeerkoffie

Flevo-bever



Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 1
(januari-maart 2016): 17 november De redactie
heeft het recht om kopij in te korten, anders-
zins te wijzigen of in het geheel niet op te
nemen.

Redactie Marga van Haeringen-Kokkelink,
Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof, Mariska
Schok **Eindredactie** Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee

Yoëlle van Driel, Ton Hermans, Ben Huve, Gert-
Jan Kooren, Karin Koppen, Harm Meijer, Tineke
van Nieuwpoort, Loes van Oosten, Gerard
Poorthuis, Greet Punter, Herman Tobé, Vincent
Tollenaar, Ilse Weergang

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen,
advertentie.ntkc@gmail.com.

De vereniging is niet aansprakelijk voor de
inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl

Foto omslag Vincent Tollenaar

Druk Drukkerij Rob Stolk

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club)
is een vereniging die zich richt op sportief en
actief kamperen met bescheiden uitrusting.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor
natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt
geen winst, functioneert geheel op basis van
zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt
over 20 natuurterreinen door heel Nederland.
Opgericht 5 mei 1912; lid FICC.

Algemene informatie vind je op/in
www.kampeerclub.nl, Buitenspoor,
NTKC Nieuwsbrief en Facebook/ntkc.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
(woe 20.00-22.00 uur)
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

- 4  *Trots op een
open uitstraling*
Het Essenbos, Ouddorp

9 *7 x kampeerkoffie*

- 10  *In gesprek met
Klaartje Duijm*

12 *Flevo-bever*

En verder

- 8 Eenpitter
Handig
- 13 Buitenkinderen
- 14 Vele handen maken leuk werk lichter
- 15 De rol van de kampmeester
- 16 Jeugdsectie
- 17 Jeugdraly 2016
- 18 Zwerversteken
Voor het voetlicht
- 19 In Europa
Persoonlijke berichten
- 20 Kamperen in de kunst
Nieuws van de club
- 22 Nieuws van de terreinen



Komende evenementen

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties. Kijk voor het volledige overzicht op kampeerclub.nl>clubberichten>agenda



Boerderijweekend Jeugdsectie

Van **16 tot 18 oktober** begint de Jeugdsectie het nieuwe kampeerjaar met het jaarlijkse Boerderijweekend. Zie www.jeugdsectie.nl voor de locatie en andere informatie.



Najaarstocht Zwerfgroep

Op **21 en 22 november** maakt de Zwerfgroep weer een tweedaagse tocht. Gegevens over de locatie kun je vinden op de Zwerfgroep pagina op de website.



Sinterherfst Caravansectie

Met het Sinterherfstkamp van de Caravansectie zijn we van **15 tot 22 november** te gast op het Nivon kampeerterrein Morgenrood in Oisterwijk. Aanmelden voor dit Sinterherfstkamp is noodzakelijk!

Halen en brengen

Het verraste me een beetje, de vraag tijdens de laatste redactievergadering. Waarom ik me eigenlijk had aangemeld voor de redactie, waarom ik actief was geworden binnen de club waar ik nu zo'n vier jaar lid van ben. En dus bromde ik wat, maar het zette me aan het denken.

Zelf heb ik het gewoon van huis uit meegekregen. Een club maak je nu eenmaal samen. Dus als je lid wordt, kom je niet alleen iets halen, je hoort ook iets te brengen, leerden mijn ouders me. En dan gaat het natuurlijk niet om je contributie, maar om je tijd, je bereidheid de schoonmaak te doen of bramen uit te trekken, het inzetten van je organisatietalent, je boekhouddiploma, je zaagvaardigheden, je groene vingers, je liefhebberij – of dat nou bridge, bushcraft, fotografie, facebooken, jeu de boules of een stukje schrijven is. Kortom: al die dingen die nodig zijn om deze club te laten draaien.

Voor mij is het geen opgave; ik vind het leuk en ik vind het prettig om me echt verbonden te voelen met de club. Ik wil niet alleen een 'consument' zijn. Dat zal voor anderen anders zijn en dat mag natuurlijk. Iedereen zal zijn eigen reden hebben om wel of niet actief te zijn. Maar het is goed en belangrijk dat er binnen de NTKC toch zo'n 500 mensen hun steentje bijdragen. Zeker, het mogen er meer worden en sterker: op sommige vlakken is het behoorlijk krap. De afweging maak je zelf, maar denk er eens over na.

Diverse mensen hebben de afgelopen tijd in elk geval weer iets aan Buitenspoor bijgedragen en het resultaat ligt voor je. Geniet van het mooie dat de NTKC je kan brengen!

Nienke Onkenhout, redacteur





Het Essenbos

Goeree-Overflakkee

Het Essenbos ligt op de westpunt van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee en wordt omsloten door Natura 2000-gebied.

Noordelijk ligt een getijdengebied waar de zee 's winters soms binnenstroomt. Westelijk liggen kalkarme duinen, met de bijzondere flora die daarbij hoort.

Het middendeel bestond oorspronkelijk uit veen; sinds de inpoldering in de middeleeuwen is het vruchtbare kleigrond. Daar is het landschap vlak en oer-Hollands, met een lage horizon, rechte wegen, oneindige akkers en hoge dijken. Want daar ligt de Watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen.

Trots op open uitstraling

Tekst: Nienke Onkenhout
Foto's: Vincent Tollenaar

Als ik terrein Het Essenbos oloop, zie ik sappig groen gras, omzoomd door bomen en struiken. Het is een warme dag, maar hier is naast zon ook schaduw voor wie dat wil. Recht voor me zie ik een mooie, vrijstaande es. 'Ongetwijfeld één van de vele', denk ik. Dan komt Gabri de Groot me tegemoet. Hij is sinds een jaar terreincommissaris en zal me vandaag rondleiden en bijpraten, samen met zijn voorganger Maarten van der Slik en diens vrouw Jenny, en Hans Dobbeling, voorzitter van de afdeling Rotterdam.

Elzen voor de bakker

We kijken uit over het brede deel van het kampeerterrein waar in de lengte ondiepe geulen doorheen lopen. In en naast de geultjes staan vooral elzenstobben, maar ik zie ook meidoorn, wat beuken en een enkele es. 'Die elzen zijn echt de basis voor de beplanting hier', vertelt Maarten. 'Dit terrein was van de bakker van Ouddorp. Hij had hakhout nodig voor zijn oven. Elzen groeien snel en drogen ook snel, daardoor had hij een regelmatige aanvoer van brandhout. De grond hier bestaat vooral uit klei die nauwelijks water doorlaat. Omdat elzen van vochtige grond houden, zijn die ondiepe geulen aangelegd. Als je goed kijkt, zie je dat de 'kampeerstroken' een heel klein beetje bollen, zo loopt het water de geul in. Dat was goed voor de elzen en is nu prettig voor ons. We hebben eigenlijk nooit last van drassigheid.' Gabri vult aan: 'Dat houden we met ons beheer in stand. Elke paar jaar kappen we alle begroeiing bij een geul. Op die manier blijft de

begroeiing vrij laag en open. We willen daar geen grote bomen.'

*We hebben het
terrein meter voor
meter veroverd*

Rond 1960 had de NTKC al een ander terreintje in Ouddorp, dat moest worden opgegeven. 'Het Essenbos zoals we dat nu zien is in gedeeltes gegroeid', legt Hans uit. 'We zijn begonnen met het



Een van de populairste terreinen van de club

stuk achter het huidige toiletgebouw, dat was begin jaren '70. Het was één grote wildernis, volledig overwoekerd met braamstruiken en dergelijke. We hebben het terrein meter voor meter veroverd, het heeft wel een jaar geduurd voor we er konden kamperen. En nog jaren erna was het uittrekken van braamstruiken vast onderdeel van de werkdagen. Later kwam wat nu het caravanveld is erbij, plus het stuk langs de Klinkerweg. Die stukken zijn iets breder en de geulen lopen in een andere richting, we weten niet waarom dat is. Misschien dat vroeger de waterafvoer verschillende kanten opging. In 1996 kwam het laatste stuk erbij, het huidige speelveld en het parkeerterrein. We wilden betere voorzieningen en hebben ook geprobeerd het bouwland richting 'huisjescamping' te kopen. Maar de eigenaar wilde het niet kwijt. Het speelveld ligt 1½ meter lager dan de rest, daar zijn de waterhuishouding en dus ook de begroeiing iets anders.'

Geen (essen)bos

Al wandelend komen we weer langs die ene vrijstaande es. Maarten vertelt net dat behalve de elzen van de bakker alle bomen op het terrein in de beginjaren zijn geschonken door leden. Hoe komt het terrein dan aan die naam, is mijn vraag. 'Tja,' zegt Maarten, 'het was een gezellige avond, een érg gezellige avond, waar ook wat flessen op tafel stonden. Toen zijn de elzen veranderd in essen. En iedereen vond het ook de volgende dag nog steeds een goede naam, dus zo is het gebleven. Van het hoofdbestuur hebben we toen die ene es gekregen en die heeft inmiddels wel een aantal nakomelingen. Maar een essenbos, nee, dat zal het nooit worden ...'

De kwaliteit van het terrein is het open en parkachtige karakter, geven de mannen aan. Gabri: 'Omdat we geen Natura 2000-terrein zijn en niet in de EHS liggen, hoeven we geen bijzondere maatregelen te nemen of het beheer in samenspraak met Staatsbosbeheer en dergelijke te doen. De leden komen hier veelal voor het strand, de zee en de slikken, vaak langere tijd en met het hele gezin. Dan is zo'n beschut en beschaduwde terrein erg plezierig. We willen het graag houden zoals het is en het

meeste werk is om te voorkomen dat het een echt bos – essen of anders! – wordt.'

Mensen én dieren welkom

Het Essenbos is een van de populairste kampeerterrinen van de club. Op deze zonnige dag is de bezetting dan ook hoog. De meeste aanwezige leden hadden dat



ook wel verwacht. Eén familie vindt het een voordeel: 'De kinderen ontmoeten hier altijd veel andere kinderen.' Van een ander gezin mag het wel wat minder, zij overwegen te verkassen naar een ander terrein, 'maar dat zegt meer over ons dan over het Essenbos hoor!'

Een oudere dame alleen vindt het open terrein heel prettig omdat ze op die manier altijd anderen ziet – en zij haar, 'dan heb je contact zonder dat je zelfs maar hoeft te praten.' Ook goed voor de onderlinge contacten is de kampvuurkuil die een paar jaar geleden helemaal is opgeknapt door de Caravansectie. 'Er zijn weken dat er elke avond een kampvuur is', zegt Maarten.

Aan het einde van de zomer loopt de bezetting terug. 'Dan is dit ook weer het terrein van de reeën en de vogels. We hebben veel buizerds', vertelt Gabri. 'En: het terrein is bij alle Ouddorpers bekend vanwege het grote aantal vliegenzwammen dat elke herfst boven de grond

Sleutelfiguur

Op loopafstand ligt de **Kwade Hoek**, een dynamisch getijdengebied met duinvalleien met orchideeën en kreken met jonge haring en garnalen. Lepelaars en allerlei plevieren foerageren er ook. Natuurmonumenten organiseert er o.m. **strandjutexcursies** voor kinderen. Voor kinderen, ook op loopafstand: **speeltuín 'De Flipjes'**.



Bezoek een **mooi stadje** als Haamstede, Middelharnis, Zierikzee, Middelburg, keuze te over! Ook zeer de moeite: het **bezoekerscentrum Oosterschelde Stormvloedkering** op Neeltje Jans, het Inspiratiecentrum op de Brouwersdam, **'Zoet of Zout'** aan het Haringvliet en **Futureland** op de Tweede Maasvlakte.



In Stellendam kun je vanaf oktober de (verbouwde) **Expo Haringvliet** weer bezoeken en de **zeehondenopvang** die in 2014 is geopend. Op veel plaatsen in Zeeland kun je zeehonden zien in het wild en, als je echt boft, **bruinvissen**. Kijk op www.zeezoogdieren.org voor goede locaties.



komt. Ze komen er speciaal voor langs, om ze te fotograferen.' Het najaar is ook de tijd voor onderhoud. Komen er veel leden helpen? 'Gemiddeld zo'n 15 mensen. Daar redden we het reguliere onderhoud wel mee, maar we zouden natuurlijk graag meer mensen zien. Niet alleen voor het werk, ook om de onderlinge band te versterken'. 'Net als bij het jaarlijkse Jeu-de-Boules-kamp en het introductieweekend dat de afdeling organiseert en dat bedoeld is om nieuwelingen te verwelkomen', vult Hans aan.

En welkom voel ik me zeker, op dit terrein waar de elzen in de afgelopen 40 jaar gezelschap hebben gekregen van prachtige eiken, meidoorns, lijsterbessen, beuken en: essen.

Als een dakpan

Portugese dakpannen werden ooit gevormd op vrouwendijen, zegt men. Ach, je moet de waarheid nooit in de weg laten staan van een goed verhaal. En een schone dijk blijkt inderdaad een handig werkoppervlak bij het maken van het decadente broertje van de chapati: de chapati-tosti.



Doe **200 gram bloem** en een **forse snuf zout** in een kom. Kneed de bloem, terwijl je beetje bij beetje **water** toevoegt (liever te weinig dan te veel), tot een stevige bal die niet meer aan je handen kleeft. Knijp een stukje deeg ter grootte van een forse walnoot van de bal, bestuif het met bloem, en kneed het op je dijk uit tot een klein pannenkoekje, hoe dunner hoe beter. Negeer de verbaasde blikken van je medekampeerders. Laat de chapati op halfhoog vuur garen in een koekenpannetje. In de beroemde aluminium versie met de vierkantjes kan dat zonder olie, in andere pannetjes zul je een **klein drupje olie** moeten gebruiken.

Draai de chapati om, leg op één helft wat ringetjes **bosui** en **dunne plakjes kaas**, klap 'm dubbel en laat de buitenkanten garen en de kaas smelten. Geef de chapati-tosti aan je hongerige tentgenoot. Herhaal bovenstaand ritueel tot alle deeg op is. Probeer jouw deel van de koek tussen het bakken door op te eten, want warm zijn ze het lekkerst.

Gert-Jan Kooren

Handig voor fietsers



Op de fiets kun je natuurlijk geen houtkacheltje meenemen. Maar als het koud is, kun je op een simpele manier wel een aangename temperatuur in je tent creëren. Pak een metalen bord of liever nog een pan, doe daar een stuk of zes waxinelichtjes in, zet hem naast je stoeltje in de voortent en klaar is je **tentverwarming!** Ben Huve



De meeste trekkingfietsen zijn tegenwoordig uitgerust met een **naafdynamo**. Als je fietst, levert die stroom waarmee je ook je smartphone of je gps kunt opladen. Busch & Müller (de E-werk), Zing en Biologic (de BioLogic ReeCharge Power Pack) leveren laadsystemen die de stroom aftappen. Die kun je aanvullen met een USB-aansluiting op je balhoofd (The Plug). Ortlieb levert hiervoor stuurtassen met kabeldoorvoer. Ben Huve

Om discussies te voorkomen ('Fiets eens wat sneller' - 'Maar we gaan omhoog!') is er dit grappige **hellingmetertje**. Daarmee kun je zien hoeveel procent je stijgt of daalt ... of niet. Dan ontdek je ook dat veel Nederlandse dijken steiler zijn dan de Alpen. Te koop bij o.a. de Fietsvakantiewinkel. Nienke Onkenhout



Dat kamperen en een goede kop koffie prima samengaan, bewijzen deze zeven beproefde manieren van koffiezetten

Greet Punter

Ken jij er nog meer of heb je een leuke koffieanekdote, mail die dan naar redactie@kampeerclub.nl

1 Percolatorkoffie of espressopotje

Zowel koffie als espresso is mogelijk. Het waterreservoir wordt onder het deel met koffiemaling geschroefd en op vuur verwarmd. Zodra het richting kookpunt komt, stuwt de druk water via een pijpje naar boven. Bovenin wordt het over de gemalen koffie gedruppeld, waarna het weer terugloopt in het reservoir en het proces zich herhaalt. Je hebt per kop twee theelepels medium maling nodig.

Bij het bekende espressopotje, de Moka van het merk Bialetti, wordt een iets grovere maling gebruikt. Espresso wordt geschonken wanneer het water één keer door de maling gesijpeld is. Mogelijkheden van een- tot meerpersoonskoffiepotje.

- + alles in één systeem, geen losse filters nodig, goede en hete koffie.
- gewicht, wat lastig schoonmaken.

2 Koffie Tubruk

Giet kokend water op koffie in een glas of kopje. Kort roeren, twee minuten laten staan en je kunt het drinken.

Je kunt het beste espresso-bonen gebruiken en een heel fijne maling.

- + je hebt alleen een kop of glas nodig.
- het schoonmaken van het glas of kopje.

3 Instant- of oploskoffie

Koffie in rietje, zakje of potje zoals Nescafé. Verkrijgbaar in diverse smaken.

- + makkelijk, snel, veel soorten, schoon en licht.
- relatief duur en geen 'echte' koffie.

4 French press- of cafetièrekoffie

Gekookt water op gemalen koffie gieten. Een paar minuten laten rusten voor een vol aroma. Vervolgens druk je met het filter de koffiedik langzaam naar beneden. Een theezeeffe bij het inschenken is handig wanneer je bij de laatste slokjes geen koffiedik wilt proeven.

- + alles in één systeem, prima koffie.
- koffiedik, lastig schoonmaken.

5 Kookkoffie, koffie 'al fresco'

Water koken in pannetje of koffiepot. Vlak voor het kookpunt grof gemalen koffie (tien eetlepels per liter) toevoegen. Vier minuten laten rusten en uitschenken door theezeeffe.

- + eenvoudig te zetten, geen toebehoren nodig.
- koffiedik.

6 Filterkoffie

Wat betreft filterhouders en -zakjes heb je ruime keus: Opzetfilters:

- hard kunststof filter
- invouwbaar siliconen filter
- opvouwbaar rvs filter

Zonder filterzakje:

- nylon opzetfilter
- nylon insertfilter (één kop)

Eenpersoons filterzakjes:

- Coghlan's filterzakjes met plastic houders
- Melitta filterzakjes: met perforator in bovenrand gaatjes maken en filterzakje boven in beker hangen aan haring of satéprikker.
- + makkelijk, snel, schoon, licht.

- eenkopsfilter: lastig opschenken, vast filter: volume.

7 Handpresso

Compact espressoapparaat. Door middel van een handpompje genereer je druk voor een fijn kopje espresso. Je kunt gemalen koffie gebruiken en/of pads.

- + een echte espresso.
- gewicht en aanschafprijs.

En voor wie voor een ultiem geurige koffie ook nog graag zijn eigen koffiebonen maalt, is er de lichtgewicht handkoffiemolen.



7x Kampeerkoffie

We ontmoeten Klaartje Duijm en met haar ook een beetje haar moeder Truus. Truus Duijm was tot 1995 binnen het hoofdbestuur jarenlang verantwoordelijk voor het groenbeheer van de terreinen. Ze verongelukte in 1996, korte tijd nadat ze haar bestuurstaken had neergelegd. Een hele schok.

Tekst en foto Klaartje Duijm: Dries Oosterhof

Ik vraag Klaartje in eerste instantie wat zij zelf met de NTKC heeft. Ze lacht ontwapenend: 'Ik vind de NTKC een heel leuke club. Ik ben opgegroeid met kleine tentjes op paspoortterreinen. Mijn ouders zijn pas bij de NTKC gegaan toen ik al uit huis was, en ik werd lid toen mijn verkering uit was met iemand die in de vakantie op terrasjes wilde zitten. Nou kan ik kamperen, dacht ik. Toen mijn moeder voor het groenbeheer in het HB zat en door het hele land kampeerde, troffen we elkaar vaak op een van de terreinen. In die tijd hebben mijn moeder en ik Enig opgericht, mijn alleen-gaan was mede de trigger om dat te doen.

Anarchistisch

Mijn ouders waren beiden bioloog en best wel nomadisch en anarchistisch; als een gebied beschermd terrein was en niet toegankelijk, vonden ze dat dat niet gold voor 'ons soort mensen'. Zij wisten immers hoe je met natuur moest omgaan. En als wij op Ter-schelling stonden, op het paspoortterrein in Hoorn, creëerden we altijd een heel kampeement. Met allerlei kleine tentjes, vriendjes en vriendinnetjes erbij en dan sleepten we wrakhout van het strand en maakten daar stoeltjes van om op te zitten'.

Moest je dan wel bij zo'n club als de NTKC zijn, met al die regels?, vraag ik Klaartje. 'Mijn ouders waarschuwden me wel dat het best een keurige club was. Maar regels zijn alleen vervelend als ze nergens toe dienen, als ze er alleen maar zijn omdat het altijd zo geweest is, terwijl niemand meer begrijpt waarom. Aan dat soort regels hadden mijn

ouders een broertje dood en ook ik kan daar heel slecht tegen. Maar de NTKC heeft veel regels waarvan je kunt snappen waarom ze er zijn. Die gaan veelal over de kampeermiddelen. Een kleine tent, want anders neem je te veel ruimte in; je tent verplaatsen, corvee doen enzovoort, logisch dat je dat doet. Het zijn meer de ongeschreven regels die het lastig maken en de manier waarop mensen ermee omgaan. Bijvoorbeeld dat het opgeruimd hoort te zijn in een voortent die openstaat, dat staat nergens. Dat soort dingen gaat meer over keurigheid dan over kamperen met beperkte middelen en rekening houden met de natuur. Dat is meer rekening houden met andermans gevoeligheden.

Eenvoudig leven

Ik denk dat het belangrijk is dat de NTKC een zekere afstand houdt tot de hoge mate van luxe in de maatschappij, dat je het gevoel hebt dat je een aantal stappen terug doet als je kampeert, minder gecultiveerd, primitiever. Maar die afstand moet ook weer niet te groot moet worden. Als we waren blijven hangen in de koude douches en de beperkte tenthoogte bijvoorbeeld, zou het misgegaan zijn. Je moet mee opschuiven en tegelijkertijd die afstand houden. Ik vind bijvoorbeeld dat het woord kampmeester een overblijfsel is uit ver vervlogen tijden, het maakt denk ik een vreemde indruk op nieuwe mensen. Er moet juist iets van welkom inzitten, gastheer/vrouw zou veel beter zijn. Het element van mede-eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid mag ook wel meer voor het voetlicht ge-



Truus Duijm

bracht worden, vooral ook omdat het voor saamhorigheid zorgt. Je doet het met elkaar. Door de rol van mijn moeder was het voor mij altijd vanzelfsprekend dat je klussen deed, maar misschien moet dat wel breder uitgedragen worden. Je bent toch een soort coöperatie tenslotte.

Het was leuk om dochter van een prominent NTKC-lid te zijn. Ik kreeg altijd leuke verhalen over mijn moeder te horen, en feedback over hoe zij in de wereld stond. Bijvoorbeeld dat mensen haar luisterend oor zo konden waarderen, als ze het moeilijk hadden. Zelf vertelde ze ook leuke verhalen. Toen mijn moeder als enige vrouw in het HB zat en er koffie gezet moest worden, keken de heren haar aan. Dat kan ik niet, riep ze, ik kan helemaal niet met een filter omgaan, want ook thuis drinken wij alleen maar oploskoffie. Daarin kwam hun eenvoudige manier van leven mooi tot uitdrukking.

Ze was een van de eersten die een beheerplan voor het groen maakte. Ze was er ook heel gedreven in om uitsluitend inheemse planten tot wasdom te brengen, exoten moesten weg. Recent zijn we als hele familie uitgenodigd om op 't Aagt het 30-jarig bestaan mee te vieren. Mijn moeder heeft daar indertijd een bosje gecreëerd met een paadje erdoorheen. Dat hebben ze herontdekt en dat wordt in september feestelijk "heropend"."

En zo klinkt de stem van moeder Truus in het hele verhaal van Klaartje door. Dat ontroert, merk ik.

A close-up portrait of an elderly woman with short, curly white hair, smiling warmly. She is wearing a blue patterned top. The background is a soft-focus green outdoor setting. A solid green vertical bar is on the right side of the page.

In gesprek met Klaartje Duijm

Flevo-bever



Foto: Adri de Groot, vogeldagboek.nl

Met de weidevogels, de (wilde) bijen en de grote modderkruiper gaat het slecht, en zo kun je een hele lijst maken met soorten die het in ons overvolle landje moeilijk hebben. Maar een lichtpuntje is de bever. Nadat in 1826 de laatste bekende bever in ons land langs de IJssel werd gedood, zijn er vanaf 1988 in Nederland bevers uitgezet. In 2009 telde ons land 430 volwassen bevers en hun aantal blijft groeien. Een succes dus!

Dat uitzetten gebeurde niet in Flevoland; de Flevo-bever is een illegaal! Want uit de fokgroep die in 1988 in Natuurpark Lelystad was opgezet om de Biesbosch-beverpopulatie te versterken, ontsnapten enkele dieren ... Nu, dik 25 jaar verder, heeft Flevoland een flinke populatie van zo'n 150 bevers. En daarom vind je zomaar een beverburcht in de Roggebottocht, vlak achter ons kampeerterrein Roggebot bij Dronten!

Bevers knagen, graven en sjouwen met takken en beïnvloeden daarmee het landschap langs rivieren en sloten. In langzaam stromend water



bouwen ze dammen. Ze maken van takken en modder een burcht, ze leggen wintervoorraden aan van afgeknaagde takken en om bij die takken te komen moeten bomen omgelegd worden. Zo vormen bevers op een natuurlijke manier het rivierenlandschap, en dat was precies wat de initiatiefnemers in 1988 voor ogen hadden. Maar de bevers dreigen aan hun succes ten onder te gaan. In een klein land zoals Nederland kan een bever niet zomaar ongebreideld overal in oevers graven en kijken boeren echt niet blij als hun land onder water komt te staan door een beverdam. En dus verplaatsen we burchten, kopen we landbouwgrond op die door bevers waardeloos geworden is en pakken we sommige bomen in een bever-proof korset.

Onze Flevo-bevers lijken toch van een ander slag te zijn. Minstens zestien families hebben zich in Flevoland gevestigd en zonder problemen! Bij de burcht achter Roggebot is veel activiteit te zien. Of onze burcht door een familie wordt bewoond of door een eenling weten we niet; is het een familie, dan maak je eind van de zomer kans om jonge bevers te zien. Strategisch plekje kiezen tegenover de burcht, stoeltje erbij, kopje koffie en wachten maar ...

Ton Hermans en Karin Koppen



Wil je vertellen
wat je met
kamperen hebt
meegemaakt?
Een foto,
tekening of
rebus laten
zien? Heb je
een vraag over
de natuur?
Stuur hem naar
redactie@
kampeerclub.nl.
Misschien
komt hij dan de
volgende keer
in
Buitenkinderen!

BUITENKINDEREN >>

Doornen weghalen

Kim Burgers, 10 jaar, deed vorig najaar voor het eerst mee aan een werkdag op terrein De Haan:

Je was met z'n allen en je ging in groepjes allemaal taakjes doen. Je mocht zelf kiezen. Ik heb geholpen met op een veldje alle bladeren opharken. We gingen ook met grote scharen takken doorknippen. Die legde je dan op een stapel tussen de bosjes. Ik heb struiken met doornen weggehaald. Je kreeg dan speciale handschoenen en een speciale schaar. Er was ook iemand die de vogelhuisjes ging schoonmaken, op een ladder, met een soort vegertje. Toen heb ik ook op de ladder gestaan om te zien hoe een nestje eruitzag. Iemand had appeltaart gebakken en die gingen we in het begin samen opeten. Voor de lunch had Hans hele lekkere soep gemaakt. Als het kan doe ik dit jaar weer mee. Ik ben nieuwsgierig wat dan de taakjes zijn. En ik zou het leuk vinden als we weer samen gingen lunchen.

kleurplaat



Eikels

Als een eikel op de grond valt, kan er een grote, dikke eikenboom uit groeien. Maar niet alle eikels worden bomen. Dat komt omdat veel dieren in het bos eikels heerlijk vinden. Muizen, wilde zwijnen, herten, eekhoorns en sommige vogels eten allemaal graag eikels. Muizen en eekhoorns verstoppen ze ook vaak onder de grond. Dat is dan hun geheime voorraad voor de winter. Soms vinden ze hun eikels niet meer terug. En dan kunnen het tóch weer eikenboompjes worden!

doen

Een vuurstoof

Je hebt nodig: 1 conservenblik zonder kunststof binnenlaag, 1 rond bestekbakje met gaatjes (te koop bij Xenos of Ikea), 2 tentpennen, 1 kleeplank van de stomerij
Gereedschap: hamer, dikke spijker, klijtang



Sla met de spijker en hamer 2 gaatjes tegenover elkaar in de bovenrand van het blik. Knip het onderstuk van de kleeplank af en buig dit vanuit het midden tot een ronde lus. Buig de uiteinden van deze lus om en doe ze door de gaatjes van het blik. Steek de tentpennen door de gaatjes van de bestekbak en maak er een vuurtje in met aanmaakblokjes of hout. Plaats je vuurstoof (billycan) op de tentpennen in de bestekbak en kook een soepje of maak thee of kook een eitje. Let op: doe dit in de kampvuurkuil of in een vuurschaal en vraag een volwassene om je te helpen (maar wel zelf doen hoor!).





Vele handen maken leuk werk lichter

Deze herfst maken we dankzij de inzet van een flink aantal leden onze terreinen weer winterklaar. Groot en klein onderhoud van de natuur en de bouwwerken: tijdens de werkdagen zijn er klussen en klussers in alle soorten en maten.

Marga van Haeringen-Kokkelink



Meer oog voor het terrein krijgen

In de acht jaar dat ze lid zijn van de NTKC heeft De Heerkuil zich tot het lievelingsterrein van Tjitske en Henk van Kesteren uit het Friese Britsum ontpopt. 'Bij ons is alles plat en in het Limburgse Heuvelland voelt het bijna of we in Frankrijk zijn. Daarom kamperen we er graag en willen we ook bijdragen aan het reilen en zeilen van het terrein. Het leuke van de werkweekenden is, dat je veel leert en dat je steeds meer oog krijgt voor het hoe en waarom van wat er gebeurt. Een paar jaar geleden vroegen ze Henk om iets te doen 'beneden aan de trap, waar de daslook staat'. Dat plantje ontdekten we op die dag voor het eerst.'

Alle voorkomende werkzaamheden doen

Henk en Tjitske komen nagenoeg elke keer dat de coördinatiecommissie werkdagen organiseert, twee à drie keer per jaar. 'Het leuke is dat het terrein met jouw hulp in de loop van de tijd verandert', vertelt Tjitske enthousiast. 'Wij zijn geen vakmensen, in de zin van zagers of maaiers, dus we helpen met alle voorkomende werkzaamheden: hout voor de kampvuurkuil, harken, vrijmaken van de hellingen, kleine reparaties. Het is mooi om te zien hoe je met een groep zoveel werk gedaan krijgt. En dat zonder verplichting: je kunt 'uitstappen', later terugkomen of een dag meehelpen: alles kan, niets moet. Wij combineren werkweekenden altijd met kamperen. We zijn vroege vogels, en als Don (Sheperd, coördinatiecommissie De Heerkuil) om negen uur in de schuur het overzicht doorneemt, kiezen we onze

eerste klus. Tijdens het werk, de koffiepauze (met Limburgse vlaai), het eten tussen de middag en de theepauze praat je met heel veel verschillende mensen. De saamhorigheid in de groep spreekt ons erg aan. We zijn op zich niet van die groepsmensen, maar de sfeer is ronduit goed: gezelligheid en plezier zijn belangrijk, meningsverschillen worden uitgesproken, het gaat er heel open aan toe.' Dat werken op de NTKC-terreinen veel voldoening geeft en het gezellig is om te doen bevestigt ook Mike de Bakker.

Baas zijn over de boom

Mike de Bakker (69) is een van de 24 zagers van de NTKC. Hij zaagt vanuit zijn woonplaats Nieuw-Buinen voor de afdeling Noord en bij de Caravansectie. 'Een jaar of tien geleden begon ik mee te draaien tijdens werkdagen. Toen ik hoorde dat je ook zager kon worden, was ik meteen verkocht. De afdeling Noord heeft me in staat gesteld de benodigde kwalificaties te behalen. Ik ben van huis uit een technicus en heb wat met machines. Het zagen vind ik heel leuk om te doen en het goed en veilig laten vallen van een boom is een echte uitdaging. Het geeft me een goed gevoel om 'de baas over de boom' te zijn, te bepalen waar hij valt: laat de anderen maar met de takken slepen.'

Bijzondere zaagklussen

Mike zaagde al op veel terreinen: 't Aagt ('dat is een beetje 'mijn terrein' als het om zagen gaat'), De Hertenweide, Brobbelbies, Het Groene Hart en ook De Heerkuil. Een van de klussen die Mike



het beste is bijgebleven is het zagen van de stammen op de hellingen van De Heerkuil. 'De bomen op de hellingen waren gezaagd, sommige stammen met een doorsnede van 60 cm. Ze moesten weg, ook al omdat ze anders zouden gaan glijden, maar op de hellingen durfden maar weinig zagers zich te begeven. Samen met Jos Boin en Dick Groen hebben we toen op de hellingen van 45° de stammen klein gemaakt. Het was een avontuur, maar het kan me niet gek genoeg.' Ook het omleggen van de iepen die langs de parkeerplaats op 't Aagt stonden was een memorabel karwei. 'Eerst hebben we met een hoogwerker de stammen van de takken ontdaan en vervolgens de dikke stammen omgelegd. Dat gaf zulke dreunen dat de bewoners aan een aardbeving dachten.'



Foto's: Albert Fien, Bennie ten Haken, Bert Hoogveld

Ook zin om een keer mee te doen?
Op de website vind je een overzicht van de werkdagen bij jou in de buurt en elders in het land.

De rol van de kampmeester

De Werkgroep Zeven Plus heeft onder meer als opdracht om gastvrij kampmeesterschap te bewerkstelligen

Daarom vroegen wij Jan Das, de beheerder van ons historisch archief, eens iets te vertellen over de rol van de kampmeester door de jaren heen.

Jan vertelt, duikend in zijn archiefgeheugen, dat de titel van kampmeester ontstond in de jaren '20/'30. Daarvoor was er sprake van een soort kwartiermeester, iemand die vooruitging om op terreinen van particulieren een kampplaats te regelen. Toen de NTKC vanaf de jaren '20 eigen terreinen verwierf, met eigen regels, kreeg de kampmeester een meer intern gerichte rol. Hij regelde de goede gang van zaken en lette erop dat ieder volgens de regels kampeerde. Na de oorlog groeide de club en vond er, gekoppeld aan de ballotage, een verscherping van de regels plaats. De kampmeester werd behoorlijk normerend. Jan stipt tot slot aan dat de kampmeester formeel namens het afdelingsbestuur en daarmee indirect namens het hoofdbestuur functioneert. Juridisch vertegenwoordigt de kampmeester dus de NTKC als vereniging en vanuit het verenigingsrecht is hij of zij bijvoorbeeld voor politie de aanspreekbare persoon. Het begrip 'meester' heeft met dit aspect van juridische aanspreekbaarheid te maken, te vergelijken met titels als badmeester, bouwmeester, watermeester, kerkmeester.

De vraag is hoe we de rol van de kampmeester laten aansluiten bij deze tijd. Na de jaren '80 versoepelden de regels weer en ontwikkelde de kampmeester zich meer in de richting van coach. Er bleven natuurlijk wel regels en sommigen hielden zich daar ook stevig aan vast. Een ouder lid vertelde ons in dat verband dat vanuit die ballotagetijd dat normerende er als het ware bij haar ingebakken zit, ook al zegt haar verstand iets anders. Toch lijkt het opgeheven vingertje allengs meer uitzondering dan regel. Het krachtenveld van clubregels, juridisch kader, maatschappelijke ontwikkelingen en de uiteenlopende communicatiestijlen van onze leden/kampmeesters creëert soms een ongemakkelijke spanning waaruit we als werkgroep een uitweg zoeken. Duidelijk is: de oplossing bestaat niet. Wordt vervolgd.

Dries Oosterhof, voorzitter Werkgroep Zeven Plus

JeugdSectie



Loopweekend

Met de vele kilometers van de Zomertoer nog in de beentjes vertelt Astrid Striezenau enthousiast over het winterse loopweekend dat het ene jaar door de Jeugdsectie, het andere jaar door de Zwerfgroep wordt georganiseerd. Vorig jaar heeft Astrid samen met Timethy de route bedacht en uitgezet. Ze vertelt waarom niemand het loopweekend van 12 en 13 december a.s. zou mogen missen.

Lekker actief bezig zijn



Astrid is sinds het 100-jarig-jubileumweekend van de NTKC (2012) lid van de Jeugdsectie. Maar omdat haar ouders bij de Zwerfgroep zitten, gaat ze al sinds ze een baby was met het loopweekend mee. 'Als je loopt, zie je hele andere dingen dan wanneer je met de fiets of met de auto gaat.' Met je volgepakte rugzak loop je van coördinaat naar coördinaat en zo kom je dan aan het eind van de dag bij je slaapplek uit. Onderweg kun je genieten van de mooie natuur en soms zijn er ook bezienswaardigheden in de route opgenomen. 'Je leert onderweg nieuwe mensen kennen waarmee je die avond gezellig kunt kletsen bij het kampvuur.'

Een superleuk weekend dus om na het Boerderijweekend niet thuis te hoeven zitten, maar lekker actief bezig te zijn en het niet koud te krijgen in de wintermaandjes. Houd voor de precieze datum en andere informatie over onder meer het Loopweekend de Facebookpagina, de Jeugdsectie-update en de NTKC-site in de gaten.

Slim bekeken

Zonder donzen slaapzak 's nachts toch warm blijven in de winter? Met een fleeceslaapzak van Action, Xenos of buitensportwinkel in je slaapzak, houdt je de warmte beter vast.



JS'er in de kijker

Naam: **Simone Slootbeek**

Woonplaats: **Leiden**

Leeftijd: **15 jaar**

School: **tweetalig vwo**

Tent: **Pluto Plus**

Favoriete kampeerkost:

pannenkoeken

JS sinds: **JOS-weekend 2015**

JS functie: **nichtje van Astrid**

JS omdat ...

Geen idee, het is **erg gezellig**.

Toen ik eindelijk mocht van mijn moeder ben ik in de meivakantie met de JS'ers gaan kamperen en **ik heb leuke nieuwe vrienden gemaakt**.

Tekst: Yoëlle van Driel





FICC Youth Rally

24 -28 March 2016

Zeewolde, the Netherlands



Nog een klein half jaar en dan is het zover, van 24 tot en met 28 maart 2016 vindt de 66e FICC Jeugd rally plaats in Zeewolde, Nederland. De FICC Jeugd rally is een evenement. Je leert nieuwe mensen uit binnen- en buitenland kennen tijdens leuke activiteiten overdag, zoals een uitstapje naar Utrecht en een sportdag, maar ook simpelweg door over het terrein te lopen. 's Avonds kun je lekker uit je dak gaan in de disco en bijpraten bij het kampvuur.

Oranje

Elk jaar proberen wij als Nederlanders op te vallen tijdens de Jeugd rally. Wij versieren ons tentveld met oranje en Nederlandse vlaggetjes. Ook dragen we veel oranje kleding. Daarmee hebben we altijd veel bekijks. Ook tijdens de Jeugd rally in Nederland moeten we ervoor zorgen dat wij weer goed opvallen. Heb jij al nagedacht over de oranje versiering die je mee kunt nemen om je tent (en jezelf) te versieren?

Inschrijving

Je kunt je nu inschrijven voor dit leuke evenement op Nederlandse bodem! Dichterbij gaat het niet komen. Je kunt je inschrijven via de website www.youthrally2016.nl.

Deelname aan de FICC Jeugd rally kost standaard € 60. Voor dit geld krijg je vier overnachtingen, leuke activiteiten, een gezamenlijke maaltijd en elke avond een feestje met een disco en kampvuur. Als je tijdens de Jeugd rally ook meehelpt hebben wij een speciaal tarief voor jou! Je betaalt dan maar € 30 en bovendien zorgen wij voor je drinken en maaltijden.

Helpen?

Tijdens de Jeugd rally kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Wij zijn op zoek naar beveiligers, barmedewerkers, een vuurstoker, receptiemedewerkers, EHBO-ers, muntverkopers, excursiebegeleiders en sport- en spelbegeleiders. We hebben hier niet genoeg ruimte om alle taken helemaal uit te leggen, maar gelukkig was er op de website van de Jeugd sectie nog een plaatsje over. Ga dus snel naar www.jeugdsectie.nl > Rally 2016 voor meer informatie over de functies tijdens de Jeugd rally. Wij stellen jouw hulp erg op prijs. Wil jij je opgeven als medewerker dan kan dit ook via de rallye-website: www.youthrally2016.nl.

Namens ons allemaal,

Martijn van Katwijk,

voorzitter FICC Jeugd rally commissie
tel. 06 14159997

Schrijf je nu in!



Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwervers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Ook ergens ons zwerverstekes gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

'Zelfs in games kom je het NTKC-teken tegen. Wel in een andere kleur, maar ik draag hem met trots!'

Dennis Mulder

Voor het voetlicht in 4 vragen

Martijn Brandenburg Leon Dubbelboer



leeftijd: 37, 42

NTKC-lid: allebei sinds een paar maanden

Woonplaats: Dronten, Elburg

Beroep: dolfijntrainer, taxichauffeur

Hobby's: Martijn: 'lekker buiten spelen' (van de natuur genieten), Leon: eropuit met de zeilboot (ook een vorm van buiten spelen)

Tekst: Marleen Blokhuis

Tent

We kamperen zonder tent. Meer dan voor ieder een hangmat, een tarp, een onderdeken en een bovendeke hebben we niet nodig.

Kennismaking

Martijn: Op reguliere campings vond ik niet wat ik zocht. Met andere leden van Bushcraft Flevoland of van de plaatselijke Tarp Kings hing ik mijn hangmat wel eens 'wild' in het bos, maar als je gesnapt wordt zijn de boetes niet mals. Toen kwam ik via Facebook NTKC Bushcraft tegen, en daarmee de NTKC. Tot onze verrassing bleek er vlak bij huis een prachtig NTKC-terrein te liggen, Roggebot, waar we precies zo kunnen kamperen als wij dat graag doen.

Favoriete terrein

Tot nu toe zijn we alleen nog op Roggebot geweest. Maar Den Treek moet ook geweldig zijn, horen we.

Wat zou je anders willen

De betaling. Handmatig het kampregister bijwerken: dat moet anders kunnen. Prima dat er proeven gaande zijn met andere manieren om kampgeld te innen.

Verder

Onze manier van kamperen roept binnen de NTKC vaak nieuwsgierige blikken op, maar tot nu toe nul negatieve reactie. Bejaarde NTKC'ers kwamen zelfs even proeffliggen in onze hangmatten. We gebruiken speciale banden, tree huggers, die de boombast niet beschadigen. Onze voetafdruk is dan ook kleiner dan bij tentkamperen. 's Ochtends wakker worden en de zon zien opgaan: dichterbij de natuur kun je niet komen.

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeertreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op kampeerclub.nl/leden/buitenland.php.

Camping Le Coq Hardi



Frankrijk, Bretagne
Chef du Bois, 22450 Hengoat
Tel. +33 (0)296915569 of *33 (0)341254457
campinglecoqhardi.nl

25 beschutte plaatsen van ca. 200 m² in en om een appelboomgaard, door hoge grasranden van elkaar gescheiden. Geschikt voor tenten, caravans en campers.

De camping, dicht bij de Côte de Granit Rose aan de noordkust van Bretagne, wordt onderhouden als een natuurterrein. Er is een gastenverblijf voor slecht weer waar je tegen betaling wifi kunt gebruiken en iets kunt drinken. Het sanitair is eenvoudig maar heel schoon. Een enkele keer kun je aanschuiven aan de table d'hôte van de Nederlandse eigenares. Wij waren er in het voorseizoen en het was toen lekker rustig. We hebben ons een paar weken lang geamuseerd door de gezellige stadjes en festijnen te bezoeken en het smokkelpad langs de kust te wandelen (iedere dag een ander stukje).

Bert Hoogveld en Diny van Faassen

Camping Le Mègevan



Frankrijk, Rhône-Alpes
Route des Chalets, 73590 La Giétaz
Tel. +33 (0)479329364 ('s zomers) of *33 (0)671975772
Open van 1 juni tot 30 september
lemegevan.com

Alpenwei, 6 tentplekken bij boerderij met chambres d'hôtes. Alleen voor tenten.

Je hebt rondom een magnifiek en heel weids uitzicht op de omliggende bergen en als het helder weer is ook op de Mont Blanc.

Er is een toilet en warme douche en je kunt je koelelementen laten invriezen (€ 1 per keer).

Er staat ook een gîte waar je kunt overnachten en waar campinggasten 's avonds kunnen mee-eten.

Een werkelijk fantastische plek, met één nadeel: de weg ernaartoe is beroerd. De laatste 2 km is onverhard, hobbelig en bevat twee doorwaadbare plaatsen waar je echt even rustig doorheen moet. Maar als je er dan bent ... zit je écht als God in Frankrijk, zó mooi.

Gera Weber

Kijk op de website voor nieuwe tips in Spanje en Portugal.

Vacatures hoofd- bestuur

De komende tijd worden enkele hoofdbestuurfuncties vacant.

Kijk voor de vacature Terreinen-Natuurbeheer bij Nieuws van de Club.

Houd de website in de gaten of er ook voor jou een leuke, uitdagende functie langskomt.

Persoonlijke berichten

Geboren

Guus Joosten,
zoon van Ester en Benjamin Joosten,
25 juni 2015

Overleden

Dhr. A.E.A. (Louis) Kuijer,
Deventer, 13 februari 2015

Mw. H.M.C. de Zeeuw-De Groot,
Nunspeet, 30 juni 2015

Dhr. Maarten Kulk,
Amsterdam, 4 augustus 2015
(voor een bericht in ALC Bulletin,
zie Buitenspoor actueel op de ledensite)

Dhr. R. (René) den Exter,
Zoetermeer, 2 september 2015

Liefhebber

Die hoed, het gedraaide stropdasje, de kniekousen met kwastjes ... geen twijfel mogelijk: hier zit een padvinder (tegenwoordig scout). De Poolse kunstenaar Stefan Mrozewski graveerde hem in 1933 in hoekige lijnen in een blok hout. Donker steekt de jongen af tegen de lichte, fijn gearceerde tentopening. Met een boek op schoot kijkt hij in de verte, in gedachten verzonken, of in beslag genomen door de ervaring van het buiten zijn.

Dit prentje is een ex libris, een eigendomsmerk om voor in je boeken te plakken. Meestal laten mensen hiervoor een afbeelding maken die iets over hun beroep of interesses zegt. Over deze – mij verder onbekende – Constant Ottevanger kan ik dan ook de volgende conclusies trekken.

Hij zat – in elk geval in 1933 – bij de padvinderij. Hij las graag, want niet alleen laat wie niets om boeken geeft, geen ex libris maken, hij liet zich ook nog eens afbeelden met een open boek in handen. Hij zal van watersport gehouden hebben, gezien de bootjes op de achtergrond. En dan de tent. Padvinders kampeerden veel (en nog steeds), maar ook zonder tent zou Constant hier al als padvinder herkenbaar zijn geweest. Dat hij toch een tent in het ontwerp liet opnemen, moet dus wel betekenen dat hij een echte kampeerliefhebber was.

Marleen Blokhuis



Nieuws van de club

Najaarsledenvergaderingen

In oktober organiseren alle afdelingen en secties hun najaarsledenvergaderingen. De plaats en datum vind je bij Clubactiviteiten op de ledenwebsite onder Evenementen. Meer informatie staat in een aantal gevallen bij de afdelings- en sectieberichten. Hieronder lees je welke onderwerpen op de agenda staan. Alle leden en kennismakingsleden zijn van harte uitgenodigd deze vergaderingen bij te wonen.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Rapportages door het afdelings- of sectiebestuur
 - Verslag van de secretaris
 - Verslag van de penningmeester
 - Verslag van de toersecretaris
 - Verslag van de kascontrolecommissie
5. Begroting voor het komende clubjaar
6. Verkiezing bestuursleden
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Toeragenda komend clubjaar
9. Verkiezing 3e clubraadslid en reservelid
10. Voorbereiding Clubraad van 21 november 2015

Nieuwe website online

Er wordt al heel lang over gesproken, het afgelopen jaar is er keihard aan gewerkt, en nu is het dan eindelijk zover: de NTKC heeft een nieuwe website! Op kampeerclub.nl zie je het resultaat. De nieuwe website is voor leden en niet-leden. De rubrieken Nieuws en Agenda bijvoorbeeld die op de oude website alleen voor leden toegankelijk waren, zijn volledig in de nieuwe site geïntegreerd. Alle actuele informatie vind je daarnaast ook bij de betreffende terreinpagina's én bij de betreffende afdelingen/secties terug. Nieuw is ook Mijn NTKC. Daar kun je je eigen gegevens bijhouden en wijzigen en zo het clubbureau veel werk uit handen nemen. De komende maanden vullen redactie, afdelingen en secties de website verder. Heb je suggesties of mis je informatie? We ontvangen je reactie graag op redactie@kampeerclub.nl.

Werkgroep 7+

De Werkgroep Zeven Plus houdt zich bezig met vragen als: hoe informeren we leden over het doel en de gebruiken van de NTKC en hoe betrekken we ze actiever bij het beheer van onze terreinen? Dit najaar komt deze groep met voorstellen op clubniveau (werving en voorlichting nieuwe leden), op afdelingsniveau onderhoud en beheer van ter-

reinen) en op individueel niveau (gastvrij kampmeesterschap).

De werkgroep bestaat uit: Dries Oosterhof (voorzitter) en Jurjen Bolsenbroek (kort NTKC-lidmaatschap), Peter Leyenaar, Marian Verhagen (lang NTKC-lidmaatschap), Cisca Beudeker (opnieuw NTKC-lid geworden), Marjolijn Steffens (Promo), Timethy Schoonebeek (Jeugdsectie) en Adriaan Branderhorst (hoofdbestuur).

Vacature hoofdbestuur Terreinen-Natuurbeheer

Heb je ervaring en/of een opleiding én een netwerk in bos- en natuurbeheer en cultuurtechniek? En lijkt het je een mooie uitdaging om samen met het HB-lid Terreinbeheer-Techniek en de terreincommissarissen onze terreinen nog mooier en beter te maken? Dan is de bestuursfunctie Terreinen-Natuurbeheer wellicht iets voor jou.

Het hoofdbestuur zoekt een enthousiast en betrokken clublid in de leeftijdscategorie 30-50 jaar voor denk- en doewerk binnen en buiten de club. Kennis van vrijwilligerswerk en goede contactuele vaardigheden zijn van belang. De tijdsbesteding is veelal zelf te bepalen en is meestal goed in te plannen. De Algemene Ledenvergadering benoemt je op voordracht van het hoofdbestuur, in eerste instantie, voor een termijn van drie jaar.

Wil je meer weten over de functie kijk dan voor de uitgebreide functieomschrijving op de website of neem contact op met Albert Fien.
0546828032 / 0640075305
albertfien@kampeerclub.nl

De Testrik, Venray

Sinds 19 juli 2015 is De Testrik voor NTKC'ers gesloten. De erfpacht is beëindigd en de onderhandelingen tussen de gemeente Venray en Scouting hebben helaas (nog) niet tot resultaat geleid. Dat betekent dat NTKC'ers niet meer op dit terrein kunnen kamperen, ook niet in de vorm van 'gastvrij' gebruik. Eind juli namen we met een sluitingskamp afscheid van ons verborgen terreintje.

De Smagten, Bladel



De Smagten vierde in september zijn 50-jarig jubileum. Bij deze gelegenheid werd ook het nieuwe toiletgebouw officieel geopend.

't Aagt, Eenrum



't Aagt vierde in september zijn 30-jarig jubileum. Truus Duijm, ontwerper van het plan van aanleg, is hierbij postuum in het zonnetje gezet.

De Heerkuil, St. Geertruid

Dit voorjaar zijn de problemen van de riolering (verzakkingen) verholpen. Ook het aansluitende gemeentelijke deel is hersteld. De vergunning voor een nieuw toiletgebouw is binnen, maar de aanbesteding is mislukt. De aannemers zaten ver boven onze begroting. We overleggen nu met een ander bouwbedrijf over een vorm van prefabricatie. Streven is om het gebouw voorjaar 2016 gereed te hebben.

Brobbelbies, Schaijk

Brobbelbies maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst, waarvoor prachtige natuurontwikkelingsplannen worden gerealiseerd. Onder meer zal de wisent worden uitgezet. Helaas hebben die plannen vervelende neveneffecten voor de rust en stilte op ons terrein. Pal naast Brobbelbies komt een Natuurpoort, die bestaat uit een groot parkeerterrein, een restaurant en natuurgerelateerde recreatievoorzieningen zoals een speelbos.

De club heeft de gemeente Landerd laten weten dat ons kampeernatuurterrein en de Natuurpoort niet met elkaar verenigbaar zijn. Samen zoeken we naar een voor de NTKC goede oplossing.

Afwasvoorzieningen

Ooit stond in onze reglementen dat je het afwaswater in de bosjes moest verspreiden. Met het oog op verontreiniging van het oppervlaktewater mag dit wettelijk niet meer, en sindsdien maken wij op de terreinen grijze stortputten voor afvalwater. Op 't Aagt in Eenrum gingen we een stap verder en experimenteren we sinds 2012 met een afwasvoorziening met warm water. Met succes. Het hoofdbestuur heeft de afdelingen dan ook uitgenodigd om met voorstellen voor de andere terreinen te komen. Inmiddels kun je op De Smagten al warm afwassen. Voor Austerlitz en voor Brobbelbies zijn concrete en haalbare plannen uitgewerkt om in de komende tijd, door een kleine aanpassing, een voorziening in de bestaande gebouwen te maken. Op De Heerkuil nemen we een afwasvoorziening mee in de nieuwbouw.

Nieuws van de terreinen

tent versleten?

model al 20 jaar
niet meer gemaakt?



voor **Tatteljee**
geen probleem

HET BUITEN

AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR



- Dutch Ovens, Skillets en sets v.a. € 14,95
- Verschillende Woodgas Stove's v.a. € 59,95
- White Box Stove v.a. € 22,50
- Producten van FireBox v.a. € 12,95
- Driepoten met en zonder Grill v.a. € 19,95
- Vuurtafels tot 100 cm v.a. € 19,95

www.hetbuiten.nl



ORIGINAL

Petromax

Outdoor cooking dealer



Voor alle Petromax artikelen
www.kookvuur.nl



Natuurcamping bij Bastogne

www.campingasdl.be



BUSHCRAFTshop.nl
Plezier in de Natuur!

VIHE VALIUS **WETTERLINGS** **Pinewood** OUTDOOR COLLECTIE

Bij Bushcraftshop.nl verrassen we u regelmatig met ons unieke assortiment kwaliteitsproducten. Bijvoorbeeld van bovenstaande prachtige Scandinavische merken. Producten die uw volgende avontuur extra bijzonder zullen maken!

Nu tijdelijk 5% korting als u besteld met code **BSP15**

www.bushcraftshop.nl

De NTKC
zoekt leden!
Weet je nog
iemand?

www.kampeerclub.nl

Dichter bij de natuur kun je niet komen

Kom kamperen midden in de natuur!
Er zijn 132 Natuurkampeerterrinen in
Nederland, waar u geniet van rust, ruimte en
vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het
Groene Boekje) kunt u op alle terreinen terecht. Kijk voor meer informatie
op www.natuurkampeerterrinen.nl, of download de gratis Kamperen app.



Natuurkampeerterrinen
Te gast bij moeder natuur

Gek van de natuur? Samen op
coole **kampen** en **excursies**:
vogels kijken, vleermuizen, libellen
vangen, schelpen zoeken en als
toetje een frisse duik in de zee!

De **NJN** *natuurlijk!*

Ben jij tussen de 12 en 25 jaar,
kijk dan op **www.njn.nl**!

Foto: Janko van Beek

MOOSECAMP

buitengewoon kamperen

Tentipi Olivin Combi 2 - voor fiets- en kanokampeerder

www.MOOSECAMP.nl Lorentzstraat 4-7 6716AD EDE
0318-690708 info@MOOSECAMP.nl

Tentipi 
embrace the elements



Het Groene Hart, Hazerswoude
wordt sinds kort bevolkt door kabouters.



5

De Haan, Loosduinen
Je kunt weer kamperen op de opgehoogde kade langs de vijver.



6

De Valkenbelt, Lochem
Bij het toiletgebouw is een terras gemaakt met 2 picknicktafels.



20

NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Loosduinen
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 ~~De Testrik, Venray~~
- 19 Den Treek, Leusden
- 20 De Valkenbelt, Lochem

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

