



# buiten spoor

Vuurkuil →

← Caravans

Ingang →

Huizen

Fietskamperen

Hyacinten op  
De Haan



**Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar**  
Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 3 (juli-september): 16 mei. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

**Redactie** Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Marga van Haeringen-Kokkelink, Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof  
**Eindredactie** Marleen Blokhuis  
[redactie@kampeerclub.nl](mailto:redactie@kampeerclub.nl)

**Aan dit nummer werkten mee** Peter Arends, Yoëlle van Driel, Jan Duitshof, Gerard van den Ende, Albert Fien, Ton Hermans, Ben Huve, Karin Koppen, Bas van der Linde, Martin Loerakker, Noortje Loonen, Mark Roest, Raymond van Stokrom, Vincent Tollenaar, Harry Wagenaar, Anne Wismans

**Advertentie-acquisitie** André Reitsema  
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen  
[advertentie.ntkc@gmail.com](mailto:advertentie.ntkc@gmail.com)  
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

**Ontwerp** LevievanderMeer.nl  
**Foto omslag** Vincent Tollenaar  
**Druk** robstolk®

**NTKC** (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

**Kernwaarden** zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

**Algemene informatie** vind je op/in [www.kampeerclub.nl](http://www.kampeerclub.nl), Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en Facebook/ntkc.

**Clubbureau NTKC** Larikslaan 5,  
3833 AM Leusden, tel. 0334323376  
[clubbureau@kampeerclub.nl](mailto:clubbureau@kampeerclub.nl)  
[www.kampeerclub.nl](http://www.kampeerclub.nl)

# Inhoud



4 **Al(le) generaties  
welkom**  
Huizen, Naarden



12 **In gesprek met  
Janneke Panneman**

14 **Fietskamperen**

16 **Hyacinten  
op De Haan**



## En verder

- 8 Handig Eenpitter
- 9 Jeugdsectie
- 10 Nestkastonderzoek op Huizen
- 11 Gastvrije leden
- 17 Buitenkinderen
- 18 Zwerversteken Voor het voetlicht
- 19 In Europa Persoonlijke berichten
- 20 Kamperen in de kunst Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen

De NTKC  
zoekt leden!  
Weet je nog  
iemand?  
[www.kampeerclub.nl](http://www.kampeerclub.nl)

## Selectie uit de agenda

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties.

De volledige agenda vind je op [kampeerclub.nl](http://kampeerclub.nl) > clubberichten > agenda



## Zwerfgroep Paastocht

Laat je verrassen tijdens deze zwerftocht met rugzak van **14 t/m 17 april** door de Brabantse en Belgische grensstreek. Het startpunt en verdere info over zwerfgroepochten vind je op de website.



## Huttenbouwweekend Bladel

Met **Pinksteren (4-5 juni)** gaan we weer hutten bouwen! Dit jaar toveren we De Smagten om in een prachtig smurfenland. Alle kinderen met hun ouders zijn welkom!



## Jeu-de-bouleswedstrijd Ouddorp

Zullen op **24-25 juni** wederom de titelverdedigers winnen, of mogen we nieuw talent begroeten?

# VOORWOORD

## Expertise gevraagd

We hebben een mooie winter gehad. De sneeuw was de slagroom op het toetje voor de winterkampeers. Voordat ik NTKC-lid werd, 13 jaar geleden, maakten we rond Oud en Nieuw altijd een drie- of vierdaagse rugzakwandeling in de Belgische of Luxemburgse Ardennen. We waren steevast de enige tentkampeers, al werden hier en daar wel wat caravans bewoond op de wintercampings. Bij de NTKC, en met de Facebookberichten binnen handbereik, zie ik nu dat zo veel meer mensen kamperen in de winter leuk vinden. Of het nu met tent, hangmat, caravan of tipi is, de terreinen worden het hele jaar door gebruikt. Mede dankzij de geweldige kampvuurmogelijkheid is het er met sneeuw en kou goed toeven. Nu de lente is aangebroken, is het tijd voor de voorjaars schoonmaak op onze terreinen. Schilderen, kappen, hakken en harken. Legio klussen waar enthousiaste leden elke keer vol overgave aan meewerken. Ook de niet-wintervaste kampeers kunnen daarna weer volop genieten.

Het is bijzonder dat onze 20 terreinen in stand blijven door de vrijwillige inzet van leden die op allerlei vlakken bijdragen aan het reilen en zeilen van de club. We blijven echter ook op zoek naar vakmensen die incidentele klussen kunnen en willen uitvoeren. Leden die vanuit hun specifieke beroepservaring thuis zijn in werkzaamheden waar je in clubverband misschien niet zo snel aan denkt. Soms hebben we bijvoorbeeld behoefte aan een bouwkundig constructeur, een ecooloog of een bosbouwdeskundige. Of aan een landmeter, een deskundige op het gebied van bodemsaneringsbeleid, een demograaf of statisticus of een loodgieter voor leidingen in kunststof. Met ruim 8.500 leden zijn in principe toch alle beroepsgroepen vertegenwoordigd binnen de club? Daarom de oproep: meld je aan via [samenwerken@kampeerclub.nl](mailto:samenwerken@kampeerclub.nl) wanneer je over vaardigheden of kennis beschikt, waarvan je denkt of weet dat de club die kan gebruiken. Misschien maar één of twee keer jaar, maar van onbetaalbare waarde voor de NTKC.

Margreet Geels, redacteur



## Terrein Huizen, Naarden



Huizen

### Gooise Noordflank

Terrein Huizen is onderdeel van het natuurmonument Gooise Noordflank. Dat is gevormd in het pleistoceen, van 2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden. Tijdens een van de ijstijden ontstond dit stuwwallenlandschap.

In de directe omgeving zie je engen (verhoogde akkers), loofbos, naaldbos en schrale graslanden. De engen ontstonden door steeds weer schapenmest over de arme zandgrond uit te strooien.

De eikenhakhoutbossages zijn helaas verdwenen.

Hoogtepunten zijn verschillende tafelbergen, waaronder de Eukerberg die 14 meter hoog is.

Tot 1932 was hier open (zee)water: Huizen was een van de vissersdorpen aan de Zuiderzee waar bokkingen werden gerookt en schelpen werden gebrand tot ongebluste kalk. Door de aanleg van de Afsluitdijk is van de zoutwaterflora en -fauna vrijwel niets meer over; nu is het zoete Gooimeer vooral een belangrijke rustplaats voor trekvogels.

# Al(le) generaties welkom



*In 1927 begon de aanleg van de Afsluitdijk, die de Zuiderzee in het IJsselmeer veranderde, én kocht de NTKC het terrein in Naarden dat ik nu betreed. Het werd toen al twee jaar gepacht en kostte fl. 3.412 (oftewel ruim € 1.500)! Terwijl ik de Zuiderzeeballade neurie, wandel ik terreincommissaris Arjan en zijn zoon Timo tegemoet op dit oudste NTKC-terrein.*

**Tekst: Nienke Onkenhout. Foto's: Vincent Tollenaar, Jeroen van de Ven, Bert Brilleman, Gera Weber en Lidian**

Ze staan al te wachten bij de Donkelaar, het huisje voor meneer Donkelaar, die tot zijn dood in 1971 ruim veertig jaar voor dit terrein zorgde. Zoals het terrein er nu uitziet, is voor een flink deel aan hem te danken. Toen hij ouder werd en geregeld moest rusten, werd speciaal voor hem een huisje gebouwd. Nu doen kampmeesters hier meestal de inschrijving. 'Helaas is het wel een nieuw huisje – het origineel is door brand verloren gegaan', vertelt Arjan. 'Ik vind het wel mooi dat er zo goed voor zo'n bepalende figuur werd gezorgd.'

#### Bridsweijtje

In het zonnetje beginnen we onze rondgang. 'Huizen' heeft de vorm van een uitgerekte driehoek waarvan de korte zijde aan het Gooimeer grenst. Als je vanaf de Donkelaar een rechte lijn trekt naar het water, ligt links het stuk dat in 1927 is verworven. De rest van het terrein kon drie jaar later worden aangekocht en daarmee werd het bijna 3,1 hectare groot. Hoeveel mensen zouden hier het plezier van kamperen hebben ontdekt? Op de februaridag dat ik hier ben, kampeert er niemand, maar afgaand op het aantal overnachtingen hoort Huizen tot de top drie van populairste NTKC-terreinen.

Het gebied is onderdeel van de EHS, de ecologische hoofdstructuur. Dat heeft overigens niet direct gevolgen voor het beheer, behalve bij het water. Dat stuk onderhouden we in nauw overleg met Staatsbosbeheer.

De tentenveldjes die we passeren blijken allemaal namen te hebben. Arjan: 'Het eerste weijtje is het bridsweijtje, zo genoemd ter herinnering aan – inderdaad – een bridspaar dat hier een rustige huwelijksnacht hoopte te hebben. Maar er liepen iets meer mensen langs dan gehoopt!'

#### Bomen van na 1945

We komen bij de kampvuurkuil waar bijzondere dieren wonen: ringslangen! Ze kruipen in de bladerhopen die we expres voor ze laten liggen en ook in de houtvoorraad is er weleens een aangetroffen. Ze zijn niet giftig, je schrikt alleen nogal als je er een tegenkomt.

Bij de ingang naar de kampvuurkuil zien we trouwens nóg een herinnering aan Donkelaar: een markante rode beuk. Arjan weet: 'Hij was socialist, vandaar dat hij juist met deze boom werd geëerd. Er staan sowieso veel verschillende bomen op Huizen, vrijwel allemaal na 1945 geplant. In de Tweede



## *Van half mei tot half september kun je hier met een kano of een surfplank het water op*

Wereldoorlog is dit gebied bijna volledig kaal gehaald voor de luchtafweer. Na de oorlog zijn gewoon alle bomen neergezet die we konden krijgen: eik, berk, beuk, douglasspar, jeneverbes, hulst en zelfs acacia. En die doen het allemaal goed. We hebben hier, aan het begin van de Utrechtse Heuvelrug, vooral arme zandgrond, maar in de loop van de jaren is er een dikke humuslaag ontstaan waar de bomen en ook het gras van profiteren. Dat gras werd in het verleden wel met kalk en kunstmest gevoed, dat doen we nu op een veel natuurlijker manier. We verticuteren, dat helpt ook goed tegen het mos dat hier uitbundig groeit.'

### **Gletsjer**

Rond het kleine toiletgebouw liggen de grotere tentvelden; aan de westkant daarvan zien we een indrukwekkende beukenstoel. 'Het zijn meer dan tien bomen die daar zo'n veertig jaar terug 'tijdelijk' zijn neergezet. En nu laten we ze daar natuurlijk staan. Trouwens een prima schuilplaats als het begint te regenen, de eerste twee uur blijf je droog.'

We komen bij de zandklif aan de rand van het terrein die ooit door een gletsjer is opgestuwd en nu weliswaar wat is afgekalfd, maar toch: een heuse klif van een meter of zes hoog. Hiervandaan heb je uitzicht over het Gooimeer en Almere. Het is wonderlijk te bedenken dat hier ooit een zoute zee was, met eb en vloed, géén riet en wél een strand – daar heb ik NTKC-foto's van gezien. Nu is er de afgang naar de steiger door het riet naar het zoete water, één van de leukste dingen van Huizen. Van half mei tot half september kun je hier met een kano of een surfplank het water op. Dat de steiger is toegestaan is bijzonder, want de rietkraag is Natura 2000-gebied.

Mooi wandelen kun je onder meer bij de **Ankeveense Plassen** (ontstaan door turfwinning) of langs 8 buitenplaatsen rond het **bezoekerscentrum** van Natuurmonumenten in 's Graveland. 's Zomers zijn er **vaarexcursies** met de boswachter op het Naardermeer.



Cultuur snuiven? Het **Singer Museum** in Laren heeft moderne kunst. Bij **Beeld en Geluid** in Hilversum bewaren ze het Nederlands audiovisueel erfgoed. Ook kun je er zelf optreden als tv-presentator én ontdekken welke verleidingstechnieken de media gebruiken.



Ridders kunnen terecht in het **Muiderslot**. Je kunt ook het **Vestingmuseum** van Naarden bezoeken (elke zondag om 13.00 uur een gratis rondleiding). Of ga naar **Pampus**, met de veerboot vanaf Muiden. Gewoon lekker spelen kan in **speeltuin Oud Valkeveen**.



De mooiste **vogels** vind je gewoon op en naast het terrein: goudhaantje en goudvink, bos- en ransuil, boompieper en braamsluiper.



### **Vogelvriendelijk**

De flora en fauna zijn door het zoete water erg veranderd in de afgelopen negentig jaar, maar sommige dieren zijn gebleven of zelfs weer terug. 'Zo nu en dan komt de zeearend uit de Oostvaardersplassen langs', vertelt Arjan. 'Er zijn veel karpers, misschien komt 'ie daarop af. Verder zijn we erg blij met de uilen. We hebben ransuilen en zelfs een bosuil in de buurt. Sowieso hebben we heel veel vogels. We helpen ze ook, door allerlei soorten nestkastjes op te hangen. Dit doet een van onze leden in samenwerking met Vogelwerkgroep Het Gooi' (zie p. 10). Als om Arjans uitspraak te bevestigen, vliegen er een paar goudhaantjes langs.

Al wandelend langs de dode oefenboom voor spechten en het bankje waarachter niet gekampeerd mag worden ('zodat iedereen van het uitzicht kan genieten') komen we op het oostelijke deel waar caravans kunnen komen. 'Heel vroeger was hier allemaal eikenhakhout. Daar is – ook buiten ons terrein – niet veel van over. Blijkbaar vond men dat te veel werk. Er staan nu 'gewone' eiken aan de andere kant van de afscheiding én een stuk met kerstboompjes. Trouwens, over werk gesproken: tijdens de werkweekenden doen we elke keer één stuk van het terrein heel goed. Dat vinden we prettiger dan elke keer alles een beetje. Zo heeft de Caravansectie recent een vrijwel dichtgegroeid stuk klif onder handen genomen, net als het stuk naar de rietkraag van het Gooimeer', vertelt Arjan.

Terwijl de merels, mezen en roodborstjes ons om de oren vliegen, lopen we via het grote toiletgebouw ('We hebben een eigen biologisch waterzuiveringssysteem, dus nóóit chemische middelen of zout gebruiken!') weer naar ons startpunt, de Donkelaar. En terwijl we staan na te praten, arriveert toevallig gewaardeerd clublid Wim Visser voor een rondje over het terrein. Drie generaties staan daar bij elkaar: Wim, Arjan en Timo. Ik hoop dat ook na hen nog veel generaties zullen leren kamperen én genieten op dit terrein aan de voormalige Zuiderzee.



## **Sleutelfiguur**



Wandelend kun je sleutel van Huizen worden opgehaald bij de wandelers van de Beukenvan. Maar de klippenbaai en ook zijn doolhof zijn van trekken. Stads van half jaar kamperen. Kamperders die sleutel opstellen bij overname van Marcel Visser.

Als jullie daarmee geholpen zijn, doet we dit maar NTKC graag. Ik hoop wel dat het een beetje van de natuur situatie naar wekken. Het is belangrijk vinden dat het de klippenbaai is, met het riet naar de steiger. Dit doet sleutel als het sleutel weer te maken denken. Het is blijkbaar dat te op dat dit. Dan proberen ze de volgende deur maar dan staan ze op ons terrein, pal voor het raam. In het kastje zit wat de achterkant van de deur dat heeft ook niet iedereen in de gaten.

Gelegenheid met kamperen om te bekijken heeft Marcel eigenlijk nog niet gehad, maar hij belooft iedereen van alle het mooi weer te. Vooral met de rietten te bij wel nieuwsgierig.

Marcel heeft zelf ook ervaring met kamperen, maar anders dan de gemiddelde NTKC'er. 'Ik ben veel bij antennes geweest met de hangloer van. Dat hadden we gewoon een kastje en een aggregaat. Dat jufte ook in de kan te een beetje knippen, daar moet ik echt niet aan denken.'

# Handig

Koud en geen vuurtje? Gebruik een **Primus broodrooster**. 's Ochtends voor een oude boterham en 's avonds een lekker kachel-tje in je tent. Het gaas in het rooster verdeelt de vlam en gaat heerlijk gloeien. Het broodrooster is overigens ook heel bruikbaar als sud-derplaatje voor bijvoorbeeld kaasfondue. Janwillem van Dijk

Met de **Sea to Summit Sleeping Bag Liner** (van een dun soort stretch fleec, pakformaat beschuitrol) waardeer je je zomerslaap-zak op met een graad of zes voor gebruik in najaar of winter. Scheelt echt in warmte. Ben Huve

Met een bepakte fiets op weg? Zorg dat je een **haring en een stukje lijn** voor het grijpen hebt, dan kun je je fiets ook op een kaal terrein op de standaard **zetten**. Gerard van den Ende

# eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de website.

## Shoarmastof in de Dutch oven

Tijdens een winterkamp in Lochem maakte ik dit recept. Het ging schoon op!

Warm de Dutch oven op met wat bakboter of olie, dit duurt even. Voeg 500 gr shoarmavlees toe zodra de boter is gesmolten.

Wanneer het vlees goed is aangebraden, doe je er 500 gr voorgekookte aardappeltjes bij. Als je veel van groente houdt, kun je ook een paar in stukken gesneden winterwortelen toevoegen.

Na 15 minuten voeg je 3 gesneden paprika's, 2 uien en eventueel nog voorgesneden macaronigroente toe. Als laatste giet je 125 ml slagroom en de inhoud van 1 blik gepelde tomaten in de pot. Doe het deksel erop en dan stoven maar in de as. Zo nu en dan wel flink roeren!

Na ongeveer 45 minuten is dit heerlijke stoofpotje klaar.

Anne Wismans



Illustratie Loes van Oosten, loesvanoosten.com

# JeugdSectie 60 jaar



## Avontuurlijke herinneringen

De 67-jarige Peter Leyenaar uit Den Haag is opgegroeid met 'zwervend' kamperen. Zo ging hij al vanaf zijn zesde jaar met zijn ouderlijk gezin op de fiets naar de leukste ter-reinen in Nederland. In de zomer van 1962 ging zijn oudere zus met de Jeugdsectie mee en ging hij als 12-jarig jongetje, met zijn eerste eigen tent, stiekem ook voor het eerst mee.



### Vlaggetjes

'Vlaggetjes waren in die tijd heel populair, ik werd helemaal blij als ik er een mocht kopen', zegt Peter. Het is dus niet gek dat hij thuis een flinke verzameling heeft, waaronder ook een aantal jeugdsectievlaggetjes.

In 1968 was er een winterkampeerweekend waar iedereen een sneeuwster kreeg. Peters broer en zus hebben er één bemachtigd, maar Peter was dat weekend helaas niet aanwezig en heeft dus ook de sneeuwster niet. 'Ik word er nog steeds mee gepest.'

### Zelfstandig kamperen is supercool

Elkaar midden in de nacht treffen om dan allemaal je tent nog op te moeten zetten, dat herinnert Peter zich met plezier. 'Dat is toch avontuurlijk!' Tegenwoordig loopt hij nog regelmatig met de Zwerfgroep mee, en ontmoet zo ook weer huidige jeugdsectiedeelname. 'Het is leuk om de zwervende jeugd groot te zien worden.'

**Kom naar het Jeugdsectie-jubileumweekend van 2 t/m 5 juni en neem iedereen mee, je wilt niets mislopen ...**



## Slim bekeken van Peter

Niets zo storend als gele plekken in het gras van hete pannen. Gebruik je reserveharingen! Steek er drie met de ronding omhoog bij elkaar in het gras en je hebt een stabiele plaats voor je hete pan.

Join us on Facebook

9 **buiten spoor**

**jeugdsectie@kampeerclub.nl**



## Gastvrije leden

Op de oproep in het vorige Buitenspoor kwamen enthousiaste reacties. Zeven leden willen hun erf beschikbaar stellen als tentkampeerplek voor NTKC'ers. Vijf terreintjes zijn per direct beschikbaar, bij beide andere werken de eigenaren nog aan elementaire voorzieningen.

### De regels zijn simpel:

- Alleen kampeeders te voet of met de fiets.
- Maximaal één nacht per keer.
- Maximaal twee tenten per terreintje.
- Uitsluitend op afspraak.
- Het is een vriendendienst, waarvoor geen kampgeld wordt gerekend.

Log in op de website (terreinen > gastvrije leden) en je vindt de volgende gegevens van deze terreintjes:

- Een kaart met een globale aanduiding van de ligging.
- Een korte beschrijving van het terrein, de voorzieningen en de omgeving.
- Het telefoonnummer of het e-mailadres van de eigenaren om de afspraak te maken.

De eerste vijf terreintjes liggen in Hoornsterzwaag in het oosten van Friesland, in Steenbergen bij Norg, in Balloo bij Assen, in Eibergen in de Achterhoek en in België net over de grens bij Echt (iets ten noorden van Maaseik).

Wie weet is dit de eerste stap op weg naar een compleet landelijk netwerk van terreinen op fietsafstand, samen met onze reguliere terreinen.



# Nestkastonderzoek op Huizen

Behalve kampeeders genieten ook talrijke vogelsoorten van de gastvrijheid op onze kampeerterreinen.

Op Huizen onderzoeken leden van Vogelwerkgroep Het Gooi, waaronder Pascal Gijsen, sinds vijf jaar samen met NTKC'er Martin Loerakker de nestkasten. Pascal en Martin vertellen hoe ze het reilen en zeilen van de gevederde bewoners in kaart brengen en wat dit oplevert.

Pascal Gijsen en Martin Loerakker

In samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelen we zo veel mogelijk informatie over onder meer de zangvogels die op Huizen broeden. Verspreid over het terrein hangen 33 nestkasten, waarvan 31 bestemd voor zangvogels. Holenbroeders zoals pimpelmezen, koolmezen, roodborsten en boomklevers bouwen hier hun nesten. 's Winters, als het donker is, lopen we één of twee keer de kasten na om het bezettingspercentage te bepalen. We checken dan in welke kasten welke vogels slapen en of die vogels geringd zijn. Zo kunnen we zien of het plaatselijke broedvogels zijn of broedvogels uit bijvoorbeeld Rusland of het Oostblok. Reeds geringde vogels blijken over het algemeen ofwel eerder door onszelf, of op het nabijgelegen ringstation Oud Valkeveen geringd te zijn. Daar worden ook weer vogels aangetroffen die op het NTKC-terrein geboren zijn.

### Nestbouw

Zodra het broedseizoen begint, meestal in de eerste helft van april (afhankelijk van hoe de winter verloopt), controleren we de kasten vaker: één keer in de zeven tot veertien dagen. Hoe vaker we komen kijken, hoe beter we kunnen zien wat er gebeurt. Eerst observeren we in welke fase van aanbouw de nesten zijn. Het bouwen van een nest begint met grof materiaal als grasjes en blaadjes, vervolgens vult de vogel dit aan met mos en als afwerking voegt hij veertjes of haren van honden of reeën toe.

### Tot 600 keer voeren per dag

Na circa drie tot twaalf dagen is het nest klaar. Daarna houden we bij wanneer het eerste ei komt, hoeveel eitjes er in totaal gelegd worden, hoeveel er uitkomen, hoeveel jongen er doodgaan of verdwijnen en hoeveel er uiteindelijk uitvliegen. Als de jongen oud genoeg zijn, worden ze geringd (gemiddeld honderd jongen per jaar). Daarbij meten we meteen de vleugels en bepalen we het gewicht. Zo krijgen we een beeld van de conditie van de jongen.

Dankzij dit onderzoek weten we inmiddels dat er op Huizen gemiddeld 6 soorten zangvogels 250 eieren per jaar leggen. Het vrouwtje broedt in gemiddeld veertien dagen haar eieren uit en wordt in die periode gevoed door het mannetje.

Bij gemiddeld acht jongen per nest loopt de voederfrequentie op tot maar liefst zeshonderd keer per dag! Beide ouders leveren hieraan een gelijke bijdrage. Na achttien dagen zijn de jongen vliegvlug en verlaten ze het nest. Daarna worden ze nog wel een tijdje door de ouders gevoerd. Regelmatig zorgt alleen het mannetje hiervoor, het vrouwtje zit dan alweer op een tweede legsel eieren.

Sovon, een vereniging van vogeltellers, gebruikt al deze gegevens om het landelijk gemiddelde te bepalen en trends over de afgelopen zestig jaar te signaleren. Daarnaast spelen deze gegevens een rol in onderzoeken naar klimaatverandering.

### Bonte vliegenvanger

In de afgelopen vijf jaar zagen we op Huizen ook een paar veranderingen. De eerste twee jaar broedden er twee of drie paar spreeuwen, daarna niet meer. Waar dat aan ligt is niet duidelijk, want het beheer van het terrein – en daarmee de geschiktheid als broedgebied – is niet veranderd.

Sinds twee jaar broedt op het terrein een bonte vliegenvanger, een bijzondere vogel die slechts 14 gram weegt en toch helemaal naar Midden-Afrika vliegt om te overwinteren. De bonte vliegenvanger heeft het moeilijk met de vervroeging van de eerste-eidatum van de mezen: op het moment van aankomst in Nederland zijn de meeste broedlocaties al bezet. Soms leidt dat tot strijd en overnames van nesten van andere soorten, dan vinden we eieren en jongen van meerdere soorten in één nest. De jongen worden dan grootgebracht door de broedende soort. Maar 'ons' exemplaar wist nog op tijd een eigen broedplekje op Huizen te bemachtigen.



*Janneke Panneman (52) denkt zelf weleens dat ze op een clubterrein verwekt zou kunnen zijn, want haar ouders zaten al heel vroeg bij de club.*

*Janneke is daardoor haar leven lang al lid. Ze voelt zich verweven met de NTKC en noemt het een 'way of life'.*

Tekst: Dries Oosterhof  
Foto: Vincent Tollenaar

Janneke – in haar werkzame leven communicatie-adviseur – steekt meteen van wal: 'Buitenspoor vind ik echt super geworden. Ik heb zelf in het verleden kort in een communicatiewerkgroep van de NTKC gezeten. Mijn idee over een vernieuwd Buitenspoor komt overeen met hoe het nu is geworden.

#### **Zelfredzaamheid**

Zo'n artikel over De Heerkuil in het vorige nummer bijvoorbeeld, daarin zie je de club in al zijn levendigheid terug: eigenaarschap, verantwoordelijkheid, enzovoort. Wat zit hier toch veel kennis en kunde, de leden doen dit allemaal zelf, dat is pas echte zelfredzaamheid. Daar mogen we echt heel trots op zijn!

Zelf zou ik ook wel structureel meer willen bijdragen. Maar ik kan dat niet combineren met mijn gezin, werk en hobby's. Dus probeer ik me ad hoc in te zetten: ik heb kinderevenementen georganiseerd, deelgenomen aan werkweekends, bijdragen geleverd aan communicatie en nieuwe leden aangebracht. Er liggen volop kansen om leden te verleiden om mee(r) te doen.

Trouwens, zelfs het kamperen schiet er vaak bij in. Maar we kamperen altijd met Pasen, dat is traditie. We doen dat met vrienden en familie, en zo slaan we vele vliegen in één klap.

#### **Way of life**

Toen ik mijn man Vincent leerde kennen, is hij ook meteen lid geworden. Beiden vinden

we niets mooier dan een tentje in het groen. Nu de kinderen groter zijn, kunnen wij ook weer dingen doen die ons na aan het hart liggen, zoals rugzaklopen en fietsvakanties. We hebben ons pas laten informeren over ultralichtgewicht kamperen. Wat ik vooral geleerd heb, is dat we met nog minder toe kunnen en dat je veel zelf kunt maken. Dat is ook zoals ik in het leven sta: kan ik mijn leven vereenvoudigen, kan ik met minder en kan ik het zelf maken? Toen pas de cv-ketel stukging, vielen we moeiteloos terug op onze back to basics NTKC-mentaliteit.

Veel belevenissen met mijn familie zijn verbonden met de NTKC. Mijn vader was regelmatig kampmeester. Dan gingen we met het hele gezin een weekendje kamperen en zaten we huiswerk te maken in het bos. Ik ging ook alleen met mijn vader kamperen. Hij is een paar jaar geleden overleden en dat zijn herinneringen die ik koester. Ook met mijn moeder heb ik leuke fietstochtjes gemaakt, van terrein naar terrein. Zij is ruim tachtig, heeft een caravan vanwege gezondheidsredenen, maar slaapt het liefst in haar tentje. Ze heeft veel vrienden bij de club, dus heeft ze altijd wel aanspraak. Een mooie illustratie van het sociale aspect van de NTKC.

#### **Levensgenieters**

Ik zie de laatste jaren mooie ontwikkelingen, zichtbaar in de vernieuwde website, Buitenspoor en de activiteiten van de Werk-

groep 7+. We zitten op het goede spoor, want je mag best zeggen dat er een echte cultuurverandering aan de gang is. Veel problemen binnen de NTKC hadden met communicatie en toonzetting te maken. Dat is ten positieve aan het veranderen. Wij zijn een club van enorme levensgenieters, met veel mooie waarden. Dat mogen we best volop tonen.

#### **Tentenclub**

Naast die vele mooie kanten van de club vind ik het meest kenmerkende van de NTKC dat het een tentenclub is, dat is in mijn ogen toch wel onze kernactiviteit. Ik wil niet met mijn kleine tentje tussen allemaal wielen staan, die kant moet het wat mij betreft echt niet op. Caravans moeten voorblijven aan de mensen die hun sporen bij de club hebben verdiend.

Heel belangrijk is ook dat er een betere interactie aan het ontstaan is tussen de bestuursorganen en de leden. Ik vind in dat licht dat we zoiets als een ALV nog uitnodigender kunnen maken; laten we er naast het formele onderdeel een landelijke ontmoetingsdag van maken. Een soort festival met infokraampjes – ik kan er zo wel 20 bedenken – en een ruilbeurs, een 'meet-and-greet' met bestuursleden, enzovoort. Het mag best wat frivoler. Ja, we hebben communicatief nog veel te winnen. En, wat mij betreft gaat het vooral om kamperen en genieten. De NTKC heeft zo veel te bieden!

# In gesprek met Janneke Panneman

# Fietskamperen

De vrijheid, de voldoening na fysieke inspanning, het prettige gevoel dat alles wat je nodig hebt in een paar tassen past: verschillende NTKC'ers vertellen hier én op de website waarom zij graag met de fiets kamperen. In hun eentje, met z'n tweeën, met kinderen of met een groep.

Marleen Blokhuis en  
Marga van Haeringen-Kokkelink



## Op de fiets zie je meer

's Winters kampeer ik meer met de rugzak, 's zomers vaker met de fiets, meestal weekendjes. Dan maak ik veel gebruik van LF-routes en van knooppunten. Lekker bordjes volgen. Al van jongs af aan ging ik met mijn ouders en mijn zusje vaak op fietsvakantie. Dan trokken we bijvoorbeeld twee weken door Nederland, met af en toe een rustdag en tijd voor uitstapjes. Mijn lidmaatschap van de Jeugdsectie heeft me gestimuleerd om te blijven fietskamperen. Ik ben ook drie keer mee geweest met de zomertoer van de Jeugdsectie. Dan fiets je 7 à 8 dagen met een groep van plek naar plek. Alleen fietsen vind ik ook niet verkeerd, dan is het meer lekker doorrijden. Maar met de JS is er meer gezelligheid onder het fietsen. Het leuke van fietsen vind ik vooral dat je veel meer ziet dan als je met de auto gaat. Je komt door allerlei kleine dorpjes waar je anders nooit zou komen. Zo heb ik heel Nederland op de fiets wel doorkruist.

Ivar Bethlehem

## Fietsen in de woestijn

Fietsen in combinatie met kamperen geeft een grote vrijheid; met de fiets kun je overal naartoe. Stap op en kijk om je heen. Niet te veel voorbereiden, dan is de verrassing het grootst. Overnachtingen regel ik nooit van tevoren, je vindt altijd wel een plekje. Het begon op mijn achttiende en is daarna nooit meer gestopt. In het voorjaar of in de zomer trek ik altijd een aantal weken in het buitenland; ik fietste onder meer van Nederland naar India en Pakistan, in West-Afrika en naar Turkije en terug. De weekenden en korte vakanties fiets ik in Nederland, deels met de Wereldfiets. Via die vereniging maakte ik vorig jaar kennis met de NTKC-terreinen in de Achterhoek, waarna ik lid werd. Mijn fietstocht door de Westelijke Sahara komt nog regelmatig in mijn geheugen naar boven. Een schijnbaar eindeloze, rechte weg, met niet veel meer dan een tankstation elke honderd kilometer en veel wind. Met wilde honden die de scheerlijnen van mijn tent doorbeten. Waar ik 's avonds mijn tent opzette uit de wind achter een duin en mijn fiets de volgende ochtend onder het zand was verdwenen, omdat het duin zich met de wind had verplaatst.

## Harry Wagenaar



## Een heerlijk vrij en onafhankelijk gevoel

Kamperen doe ik hoe dan ook graag, maar met de fiets kamperen vind ik het allerlekkerst. Dat je op de fiets alles bij je hebt om het naar je zin te hebben, geeft een heerlijk vrij en onafhankelijk gevoel. Ik fiets regelmatig een paar dagen of een lang weekend in Nederland; zodra het mooi weer is, pak ik m'n fiets en dan ga ik. Op de NTKC-terreinen ontmoet ik vaak mensen die bekenden zijn geworden; dat maakt het heel makkelijk om er solo op uit te gaan. Afgelopen jaar ging ik voor het eerst mee met de Kennemerfietstocht, een tiendaagse kampeerfietstocht door Nederland die de afdeling Kennemerland elke zomer organiseert. Er was gezorgd voor mooie en goedkope overnachtingsplekken en we kregen elke dag een prachtige routekaart. Mensen fietsen alleen of in kleine groepjes, zo'n 50 tot 65 km per dag. 's Avonds trof je elkaar rond de vlaggenmast of in de kampvuurkuil om uit te wisselen wat iedereen had meegemaakt. Bijzonder was de leuke sfeer, het waren allemaal optimisten die zich er niet onder lieten krijgen. Ik heb erg gelachen, en dat terwijl we soms doorweekt waren!

Frederiek van Straten

## Elkaar dingen aanwijzen

Wij waren fervente rugzakwandelaars, maar vanwege artrose in mijn voet zijn we overgestapt op fietsen. Op gewone fietsen bleek het verschil in fietskracht tussen ons te groot. Sinds vijf jaar fietsen we daarom heel tevreden op een tandem. Je hoeft nooit op elkaar te wachten, je kunt elkaar onderweg dingen aanwijzen en het trapt ook nog eens lichter dan een gewone fiets. Dat je op een tandem minder bagage kwijt kunt dan op twee enkele fietsen, lossen wij op met een fietskar. Scherpe bochten vormen daarbij geen probleem, maar smalle hekjes of steile bruggetjes zijn wel eens lastig. Dan moeten we de kar even loskoppelen. Genieten van de buitenlucht, van de directe invloed van de natuur en van lekker kamperen, dat blijkt met fietsen allemaal niet anders te zijn dan met wandelen. Voordeel van fietsen is dat je een groter gebied bestrijkt. Ook doe je makkelijk nog even boodschappen nadat je de tent hebt opgezet. Met een tandem moet je dat dan wél met z'n tweeën doen.

## Nico Veenkamp en Willemien van der Laaken



[kampeerclub.nl/pagina/fietskamperen](https://kampeerclub.nl/pagina/fietskamperen)



## Teambuilding voor je gezin

Met onze kinderen Roos (15), Alix (14) en Otto (10) gingen we inmiddels op fietsvakantie in Nederland, Frankrijk, Engeland, Denemarken en zelfs in Azië. Met een baby is het eigenlijk heel makkelijk. Die leg je in een fietskarretje en die slaapt bij je in de tent. Met kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd wordt het een grotere onderneming. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat je op vaste tijden eet. Tijdens een fietstocht op Bali en Lombok waren de kinderen 3, 6 en 8. Juist in dat soort verre landen word je als vakantiefietsers veel minder als 'rijke toerist' benaderd dan wanneer je in een auto of een bus reist. En als we door een dorpje kwamen waar kinderen aan het voetballen waren, stopten we gewoon en deden onze kinderen mee. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt het allemaal steeds makkelijker. Ze doen meer zelf en kunnen helpen. De jongste is alleen maar enthousiast. De twee oudsten zijn nu pubers, die mopperen van tevoren weleens over de inspanning. Maar eenmaal onderweg vinden ze het avontuur heel leuk. Je doet samen ervaringen op die je nooit meer vergeet. Dat voelt als een soort teambuilding voor je gezin.

Marjon Kaper



Op de website vind je praktische tips en nog veel meer inspirerende verhalen: [kampeerclub.nl/pagina/fietskamperen](https://kampeerclub.nl/pagina/fietskamperen).

Met dank aan talloze tipgevers





Foto Ton Hermans

Hyacinthos, een schone jongeling waar de Griekse god Apollo een oogje op had laten vallen, is de naamgever van onze hyacint. Volgens de Griekse mythologie heeft Apollo Hyacinthos per ongeluk met een discusworp gedood en uit zijn bloed zouden de hyacinten ontsproten zijn.

Hyacinthoides x massartiana, zo heet het lieflijk bolgewasje dat te vinden is op ons terrein De Haan. Hyacinthoides, oftewel 'op hyacint gelijkend', is de soortnaam. Het is een kruising tussen de Spaanse hyacint en de wilde hyacint. Of Hyacinthos deze hyacinten ooit gezien heeft, is de vraag; het verspreidingsgebied van de eerste is het westen van Spanje en Portugal en de tweede komt voor in het Atlasgebied en de westelijke strook van Europa.

In Nederland wordt de wilde hyacint, in het Engels 'bluebell', voor het eerst vermeld in de zeventiende eeuw. Daaruit zou je kunnen opmaken dat deze soort niet inheems is voor ons land. Vermoedelijk zijn ten tijde van stadhouder-koning Willem III de bluebells ingevoerd omdat men gecharmeerd was van de zeeën bluebells in de bossen van Engeland. De wilde hyacint heeft voet aan de grond gekregen in

onze bossen aan de binnenrand van de Hollandse duinen.

Later is de Spaanse hyacint veel geplant in tuinen, is daaruit ontsnapt en vervolgens is de kruising Hyacinthoides x massartiana, de kruishyacint ontstaan. Daarmee is de oorspronkelijke bluebell, ingevoerd door Willem III, zo goed als zeker uit Nederland verdwenen.

De knikkende bloemen van de kruishyacint zijn klokvormig en hangen in een tros waarbij de top voorover helt. De uiteinden van de voornamelijk blauwe bloemdekbladen zijn teruggebogen en dat geeft de bloem iets frivools. Ook witte en roze bloemen komen voor. Hommels en zweefvliegen zijn graag geziene gasten en zorgen zo voor de bestuiving.

Vanaf ons kampeerterrein De Haan loop je zo het Hyacintenbos in en doe je dat eind april, dan doet dat qua beeld niet onder voor de Engelse bossen. Ook op De Haan zelf staan pleksgewijs groepjes hyacinten. De Engelsen zijn lyrisch (letterlijk!) over de bluebells: in talrijke gedichten halen ze de bluebell aan. En ze hebben gelijk!

Ton Hermans en Karin Koppen

# << BUITENKINDEREN >>

## Schapenwol

Hoe vaak ga jij naar de kapper? De haren van de meeste schapen worden maar één keer per jaar geknipt. Geschoren, beter gezegd. De schapen-scheerder zet de schapen een voor een op hun achterwerk neer en scheert hun hele wollen vacht eraf. Die wordt eerst goed gewassen en dan kun je er draad van spinnen. De kale schapen lijken veel dunner dan toen ze hun vacht nog hadden. Maar de wol groeit vanzelf weer aan. Een jaar later zijn ze met 4 kilo schapenwol om zich heen weer tonnetjerond.



## Slapen in de hut

We gingen met papa naar Het Groene Hart. Daar was een hut. We wilden daarin slapen! We slapen wel vaker buiten zonder tent. Die avond was heel mooi en bij een vuurtje hebben we gegeten. Het was in de hut kouder dan in een tent, maar we hebben lekker geslapen. Door de gaten in de zijkant kon je naar buiten kijken. We vonden het heel leuk. De volgende dag hebben we een vuurtje gemaakt en lekker ontbeten. Arwin (10) en Ingmar (11) Lesparre

## Kleur de klaproos



doen



## Boomstammenvoetbal

Zie je een mooie plek om te voetballen zonder dat anderen er last van hebben? Zoek dan in het houthok een paar kleine stammetjes. Net zo veel als het aantal kinderen met wie je speelt. Zet allemaal één stammetje rechtop in het veld. Probeer met de bal de stam van je tegenstanders te raken. Verdedig de stam van jezelf. En voetballen maar! Met rechte stokken kan het ook. Vergeet niet om na afloop de stammetjes weer op te ruimen.

Stuur je leukste kampeerfoto, kampeerverhaal of kampeertekening naar [redactie@kampeerclub.nl](mailto:redactie@kampeerclub.nl). De mooiste zetten we op de website!

# Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar [redactie@kampeerclub.nl](mailto:redactie@kampeerclub.nl).

In augustus 2016 bezochten wij geocachend het Engelse plaatsje Fulneck in Pudsey, West Yorkshire. Al zoekende viel ons dit zwerversteken op.

Bas van der Linde en Noortje Loonen

## Voor het voetlicht in 6 vragen Janwillem van Dijk

### Kennismaking

Ik kende de NTKC al langer via vrienden en familie. De ouders van mijn vrouw waren al lid; een nicht van mijn vrouw heeft ons uiteindelijk overgehaald. Dat ging best makkelijk. We hebben altijd heel veel in het buitenland gekampeerd, maar doen dat nu allengs meer in Nederland.

### Favoriete terrein

't Springendal en Masterveld. We houden van het landschap daar.

### Tent

Ik ben begonnen in een Carl Denig Dispuut, daarna hadden we een Vergrote Windroos van Slee en nu een Mistral van Slee met verlengde tussenluifel. We zijn echt verknocht geraakt aan die tent.

### Activiteiten

In de websiteredactie ben ik actief met de verwerking van nieuwsberichten.

### Wat zou je anders willen?

Eigenlijk niets. Ik ben iemand die zich best makkelijk schikt, en bovendien: wie ben ik om al na zo'n korte tijd kritiek te leveren?

### Verder

Op zowel SVR- als op natuurkampeerterreinen overheersen de caravans. Bij de NTKC vinden we het fijn dat je onder tentkampeerders bent, dat je op een fatsoenlijke manier je tent kwijt kunt en dat er rust heerst op de terreinen.



NTKC-lid sinds: 2015  
Woonplaats: Amersfoort  
Geboortjaar: 1946  
Beroep: gepensioneerd stralingbeschermingsdeskundige  
Kampeert met: echtgenote Foke de Bruijn  
Hobby's: naast kamperen: fotografie, plantkunde en lezen over de geschiedenis der natuurwetenschappen

Tekst: Dries Oosterhof

# in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op de website (zoek op 'kamperen in het buitenland').

### Camping Vert au Jardin de Zoé



Frankrijk, Normandië  
6 chemin de la Boutonnière  
50300 Avranches  
Tel. +33 678 181 132  
[powersalad.farm](http://powersalad.farm)

Ecologisch beheerd terrein, alleen toegankelijk voor (beperkt aantal) tenten.

Prachtige tuin met uitzicht op de Mont-Saint-Michel. Bijzonder de passie te ervaren van de Engelse eigenares, die een speciale salademelange maakt van ter plaatse gekweekte kruiden en bloemen.

Bij warm weer kun je in de openlucht onder de zonneboilerdouche, gemaakt van gerecyclede materialen. De toiletten zijn composttoiletten (emmer en zaagsel).

Harry Wagenaar

## Persoonlijke berichten

### Overleden

Dhr. Jan Vorst, 23 juli 2016

Dhr. M.A.J. Roth,  
Nootdorp, 11 december 2016

Dhr. Wim Sontag,  
Zoetermeer, 25 december 2016

Dhr. Peter Koning,  
Alkmaar, 12 januari 2017

Dhr. Piet van Mourik,  
Beuningen, 28 januari 2017

Dhr. J.T. (Hank) Zijlstra, Bilthoven,  
26 februari 2017  
(voor een in memoriam, zie clubberichten>nieuws op de website)

### Chez la Fontaine



Frankrijk, Normandië  
Ferme du Manoir  
14230 Géfosse-Fontenay (Calvados)  
Tel. +33(0)231226944, +33(0)679257803  
[chezlafontaine.com](http://chezlafontaine.com)

Kampeergaard rond een Normandische boerderij (ook gîtes). Alleen voor tenten.

Het echtpaar dat deze camping beheert, doet dat op een hartelijke en sfeervolle manier. Ze hanteren een maximaal aantal kampeerders, waardoor het er nooit te druk aanvoelt. In de maanden juli en augustus is reserveren daarom wel aan te raden. Lossen en laden gaat net als bij ons met kruitwagens vanaf de parkeerplaats.

Op een binnenplaats is een terras, waar twee keer per week een uitstekende maaltijd wordt geserveerd. Ook bij slecht weer zijn hier speelmogelijkheden voor kinderen. Vanaf het terrein heb je in de verte zicht op de stranden van Utah Beach, waar de geallieerden in 1944 het eerst aan land kwamen.

Jan Duitshof

## Medewerker(s) kinderpagina gezocht

We hebben dringend behoefte aan mensen die, al dan niet in overleg met kinderen in hun omgeving, inhoud willen bedenken en uitwerken voor de pagina Buitenkinders (zie pagina 17). Het gaat bijvoorbeeld om spelletjes, puzzels, natuurweetjes en verhalen van kinderen zelf over hun kampeerbelevissen. De pagina verschijnt in elk nummer van Buitenspoor en richt zich op kinderen van circa 6 tot 12 jaar.

Reacties zijn zeer welkom via [redactie@kampeerclub.nl](mailto:redactie@kampeerclub.nl).

## Lentezon

Groene bomen, blauwe lucht, zonlicht op witte tenten. Je kunt de krekels bijna horen. Een man zit in het gras te tekenen. Toch is dit geen vakantiefaerieel. De man is een soldaat, die het militaire kamp bewaakt terwijl zijn collega's op oefening zijn. In 1901 was kamperen nog vrijwel uitsluitend voorbehouden aan militairen of aan nomaden; kamperen voor je plezier, als recreatie, kwam pas vlak daarna in zwang. 'Toeristisch kamperen' noemde men dat destijds, vandaar de T in onze clubnaam.

Noch de soldaten die 116 jaar geleden bij het Zuid-Franse Arles gelegd waren, noch de schilder Charles Camoin, die deze scene vastlegde, konden bevroeden dat een tweede wereldoorlog in dit gebied een spoor van verwoesting zou trekken. En ze konden zich vast helemaal niet voorstellen dat Arles, en de hele Provence, een toeristische trekpleister van jewelste zou worden, met massaal bevolkte commerciële campings.

Intussen straalt dit schilderij voor 21e-eeuwse beschouwers toch een soort vakantiegevoel uit. Het is een beeld uit een andere tijd, een andere wereld, maar de mediterrane lentezon bleef hetzelfde.

Marleen Blokhuis



Charles Camoin, *Het kamp bij Arles, 1901*, olieverf op doek, particuliere collectie

# Nieuws van de club

## ALV

Op 25 maart 2017 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Een compleet verslag verschijnt binnenkort op de website, onder Terreinen > Afdelingen/ Secties > NTKC algemeen.



quickcartoon.nl

## Cartoons

Op de laatste Clubraad presenteerde Promo+ ideeën over onder meer een 'praatplaat'. Hiermee willen we op een luchtige manier aandacht besteden aan (onderbelichte) waarden die ten grondslag liggen aan regels binnen de club. Waarden die al jaren onze pijlers zijn en die uitdrukken hoe we met elkaar willen omgaan, maar die niet altijd goed zichtbaar zijn voor (nieuwe) leden. Promo+ is samen met een cartoonist aan de slag gegaan en heeft een tekening laten maken die die waarden verbeeldt. De tekening bestaat uit een aantal cartoons, die samen een geheel vormen. We kunnen dit op verschillende manieren laten afdrucken, bijvoorbeeld als kleurplaat, of op aluminium of als

geplastificeerde print voor op de kampeerterreinen. De tekening geeft zo veel weer dat je er eindeloos met elkaar over in gesprek kunt gaan: een praatplaat dus.

## Containers

Dit kampeerjaar was het al twee keer raak. Het dievengilde heeft, na een rustig jaar, de club weer gevonden. Het hoofdbestuur heeft de afdelingen gevraagd de bergruimtes beter te beveiligen, vooral bij de berging van maaimachines en kettingzagen. Een goedkope en doeltreffende oplossing is het vervangen van een berghok door een kleine zeecontainer. Bij de aanschaf van een nieuwe maaimachine is dat nu als voorwaarde gesteld. Op De Heerkuil en Austerlitz staan ze inmiddels, dennengroen geveerd en voorzien van verzwaarde sloten. Ook op Limmen en De Slufter zijn containers geleverd en dit jaar nog plaatsen we containers op De Herteweide en op De Valkenbelt. Lelijk? Over smaak valt te twisten. De afdelingen zoeken een plek uit die praktisch in het gebruik is en zo min mogelijk opvalt. Soms geeft ook het gemeentelijk beleid bepalingen voor de situering en de vorm. Zo zal de container op De Herteweide in Zorgvlied met hout worden bekleed en krijgt die op De Valkenbelt in Lochem een hellend dak.



## 'Uitbreiding' in Austerlitz

Op het terrein van de houthandel naast ons kampeerterrein Austerlitz zullen woningen worden gebouwd. Een gesprek hierover met de gemeente en de ontwikkelaar kreeg als uitkomst dat de bouwer een circa 2 m hoog gronddepot gaat maken op een lange strook grond van 30 meter breed naast ons pad. Dit gronddepot wordt afgedekt met een laag schone aarde en zal als bos worden ingepland. Volgens de planning duurt het nog een aantal jaren voor de bouw van de twee-onder-een-kapwoningen naast ons terrein begint, maar als het zover is, vormt de 'uitbreiding' van ons terrein tenminste een stevige buffer. De NTKC huurt de strook voor onbepaalde tijd voor € 1,- per jaar en de afdeling Gooi en Vechtstreek zorgt voor het onderhoud. De ontwikkelaar plaatst een hek, zodat de toekomstige bewoners de strook niet betreden, en blijft als eigenaar verantwoordelijk voor het monitoren van de bodemverontreiniging.

## Zagen

Ze doen hun werk veelal 'in stilte', voor of tijdens de werkdagen in de winterperiode: de zagers binnen onze club. Jaarlijks stelt het hoofdbestuur een zagerslijst vast met 25 leden die bevoegd zijn om met een kettingzaag op onze terreinen te werken. Alle zagers hebben een basiscursus kettingzagen gevolgd. Twee professionele zagers onder hen zijn bovendien bevoegd om te klimmen, de anderen blijven met de voeten op de grond. Het meeste zaagwerk gebeurt binnen de eigen afdeling. Maar soms is een klus zo omvangrijk dat we een beroep doen op zagers uit de hele club, en incidenteel schakelen we een bedrijf in. Vier opvallende klussen uit het afgelopen jaar:

### Het Groene Hart

In 2016 maakte een boomrooibedrijf een start met een meerjarenkapplan. Zowel de drie zagers van afdeling Hart van Holland als zagers van andere afdelingen en van de Caravansectie doen hun uiterste best om het voorgenomen werk verder uit te voeren. Ook de Jeugdsectie draagt haar steentje bij. Deze actie loopt nog zeker vier jaar door.

### 't Springendal

Om meer licht en lucht te creëren kapte een bosbouwaanname op 't Springendal bij Ootmarsum enkele honderden bomen. 'Baanbrekend Landschap' (een project van Landschap Overijssel voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) hielp met het opruimen van het takhout en de lokale menggroep sleepte de stammen van het terrein. (zie het filmpje Boomslepen op 't Springendal op [kampeersclub.nl/afdeling/oost](http://kampeersclub.nl/afdeling/oost)). Op die manier bleven de kampeerveldjes onbeschadigd. Later zijn de takken (net als op De Heerkuil en Het Groene Hart) verhakeld en zijn een aantal stobben weggefreest. Dit project kreeg in januari een lelijk staartje door hevige sneeuwval; onze eigen zagers en vrijwilligers moesten alsnog dertig bomen met geknapte takken en kruinen kappen en ruimen.



# Nieuws van de terreinen

### De Heerkuil

De Heerkuil in Sint Geertruid is getroffen door de essentaksterfte, een schimmelinfectie die zich verspreidt door de lucht. Takken van essen gaan dood en breken plotseling af. Aan de infectie is niets te doen. Vijftien ooit door onszelf geplante essen moesten helaas om. In een ijskoud januariweekend klaarden zes zagers van diverse afdelingen de klus (zie het filmpje Essenkap op [kampeersclub.nl/afdeling/coördinatiecommissie-heerkuil](http://kampeersclub.nl/afdeling/coördinatiecommissie-heerkuil)).

### Masterveld

In maart dunde de Caravansectie de noordrand van Masterveld in Winterswijk drastisch uit.

tent versleten?  
model al 20 jaar  
niet meer gemaakt?



**voor Tatteljee  
geen probleem**



# HET BUITEN

AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verschillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

[www.HETBUITEN.NL](http://www.HETBUITEN.NL)



BIKE travel

ALLES VOOR EEN  
FANTASTISCHE FIETSVAKANTIE



Dé Pinion & Rohloff  
specialist van  
Nederland

**Dé specialist voor je fietsvakantie**  
www.bike4travel.nl | Satijnbloem 41, Rotterdam | 010 4626909

avaghon SANTOS  
iDWORK it works! vsf fahrradmanufaktur®

## Dichter bij de natuur kun je niet komen



Kom kamperen midden in de natuur!  
Er zijn 133 Natuurkampeerterreinen in Nederland en vijf in Frankrijk, waar je geniet van rust, ruimte en vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het Groene Boekje) kun je op alle terreinen terecht. Download ook de gratis Kamperen app. [www.natuurkampeerterreinen.nl](http://www.natuurkampeerterreinen.nl)

**Natuurkampeerterreinen**  
Te gast bij moeder natuur

## een fysieke oppepper, een geestelijke oppepper, je smaakpapillen strelen

# Globetrotter

## Buitensportvoeding




en dat terwijl je voor je tent zit, of in een hut. Al je voedsel voor onderweg: Binnen vijf dagen in huis. Bestellen en informatie via onze website: [www.globetrotter.nl](http://www.globetrotter.nl)

Gastvrij genieten op landgoed Old Putten.



T. 0525-681938 - [www.oldputten.nl](http://www.oldputten.nl)






Kampvuurplaats, workshops, wi-fi, trekkershutten, verse broodjes, verse groente. Nabij Veluwemeer & vestingstadje Elburg (500 mtr.)

# TKBN

Toeristische Kano Bond Nederland

**Sportief, recreatief, milieuvriendelijk**

- ✓ vlakwater, grootwater, wildwater
- ✓ kajak, canadees, surfski, sup
- ✓ natuurbeleving én sporten
- ✓ dagtochten, weekenden, kampen
- ✓ trektochten in het buitenland
- ✓ kanokampeergids met 500 campings
- ✓ prima kanoverzekering
- ✓ WA-verzekering voor verenigingen
- ✓ lage contributie inclusief gezin
- ✓ belangenbehartiging
- ✓ 6x per jaar magazine Kanotities

[www.tkbn.nl](http://www.tkbn.nl) [info@tkbn.nl](mailto:info@tkbn.nl)






**KOOKVUUR**  
BUTENGEWOON KOKEN

[www.kookvuur.nl](http://www.kookvuur.nl)  
Alles om buiten gewoon te koken.



## NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Loosduinen
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Hertenweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

Gastvrije leden:

 [kampeerclub.nl>terreinen>](https://kampeerclub.nl/terreinen)  
gastvrije leden (inloggen als lid)

### De Hertenweide, Zorgvlied

Van restanten van de renovatie van de kampvuurkuil is een buitenkeukentje gemaakt.



8

### De Slufter, De Cocksdorp

Het toiletgebouw kreeg een nieuw dak, met overkapping voor een aanrecht



15

### 't Springendal, Ootmarsum

Trekpaarden sleepten honderden gekapte bomen van het terrein (zie p. 21).



17

