

# De wei in!

Terrein De Ronde Hoek,  
Haastrecht

*Als een koe die na een winter op stal de wei weer in mag, zo voel ik me ongeveer als ik in mei voor het eerst dit jaar de kampeerspullen weer op de fiets laad. Althans, ik dénk dat een koe zich zo voelt: vrij en blij, vol verlangen naar zon, groen, beweging en frisse lucht. Reisdoel is De Ronde Hoek, een van onze kleinste en minst bezochte terreintjes, schilderachtig aan de rivier de Vlist gelegen, tussen Haastrecht en het dorpje Vlist.*

Tekst: Marleen Blokhuis m.m.v. Nienke Onkenhout  
Foto's: Harm Meijer

In 1962 kocht de NTKC dit wigvormige weiland, met geld dat leden bij elkaar hadden gebracht als jubileumgeschenk bij het 50-jarig bestaan. De club legde een afrit aan vanaf de dijk, hoogde een greppel op in het terrein, vroeg aansluiting op de waterleiding aan en plaatste een tijdelijk 'WC-huisje'. Inmiddels zijn er twee sanitairgebouwtjes verder (sinds 2010 met een warme douche), maar verder is er niet veel aan het terrein veranderd. Elektriciteit is er bijvoorbeeld nog altijd niet.

Het is één veld, niet meer dan circa 0,7 ha groot, aan drie kanten omzoomd door sloten. Langs de randen staan elzen, wat wilgen en een braamstruik en in het midden een paar meidoorns en een vlierbes. Twee grenssloten raken elkaar niet in een scherpe, maar in een afgeronde hoek, vandaar de naam van dit terrein. Haaks op de achterste sloot steekt bovendien nog een paar meter sloot het terrein in. Midden in het veld ligt een bescheiden vuurplaats, omgeven door een cirkelvormige takkenril waarbinnen je lekker beschut kunt zitten. Met koffie en Schoonhovense koek heet terreincommissaris Eric van Galen me daar welkom. Afdelingsvoorzitter Hans Dobbeling en een paar kampeerders komen erbij zitten om hun kennis van het terrein en de omgeving te delen.

## Trillend veen

Hoewel we ons op ingeklonken veenweide bevinden, en het afgelopen nacht flink heeft geregend, is de grond veel minder drassig dan ik had verwacht. 'Maar als aan de overkant een bus



De Ronde Hoek

## Het Groene Hart

Vroeger was het Groene Hart grotendeels een enorm, zompig moeras.

Al in de vroege middeleeuwen wilden de graven van Holland het ontwateren, maar het bleef te nat en dus werd het nooit bebouwd of voor akkerbouw gebruikt. Daarom is het nu een oeroud en oer-Hollands veenweidelandschap met koeien, houtkaden, knotwilgen, molens, sloten, oude veenriviertjes zoals de Vlist en linten van rietgedekte boerderijen langs weg en water.

In dit gebied vind je typische weidevogels als grutto, tureluur, Kievit en veldleeuwerik en wintergasten als smient en kraakeend. Ook zeldzaam blauwgrasland, bloemrijke hooilanden en grienden zie je hier.

Ons terrein De Ronde Hoek ligt in de Krimpenerwaard, oftewel: een door rivieren omringd land (waard) in een rivierbocht (krimp). Die rivieren zijn de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist.



*De Ronde Hoek ligt zowel midden in een kano- als in een wandelnetwerk. In de Vlist kun je kanoën, zwemmen en vissen.*



voorbijkomt, voel je de grond trillen', vertelt Hans. Vanwege het veen mag je buiten de vuurplaats niet stoken. Aan het begin van het terrein, tot aan de vlaggenmast, is de bodem versterkt zodat daar een stuk of drie, vier caravans kunnen staan. Die caravanners moeten overigens wél durven: je kunt het terrein alleen bereiken via een zeer smalle dijk langs de Vlist.

Een deel van die dijk hoorde voorheen bij ons terrein, officieel tot een meter de Vlist in. Er liep een zandpad overheen waarvoor wij recht van overpad gaven. Als club moesten we dus ook de begroeiing aan beide kanten van de dijk en langs de oever van de Vlist bijhouden. Maar sinds we een paar jaar geleden ons deel van de dijk aan de provincie afstonden, die daar inmiddels een fietspad aanlegde, zijn we van een hoop extra onderhoud verlost.

#### Open sloten

Een erg bewerkelijk terreintje is het niet, al is er op de jaarlijkse werkdag in maart voor iedereen die zin heeft iets te doen. De takkenril rond de vuurplaats aanvullen bijvoorbeeld, of aanslag van het dak van het toiletgebouw verwijderen. Extra klusjes worden onderling in een vast groepje afgesproken. Eric: 'In maart doen we ook zaagwerk, dan halen we alle overhang weg, alles wat in de weg zit, wat is omgewaaid. De wilgen aan onze kant van

de sloot moeten af en toe worden geknot. De elzen houden we laag, zodat het struiken worden in plaats van bomen, vanwege de windvang. Maar voor de variatie laten we er af en toe een uitgroeien.' Belangrijk is dat de oevers van de sloten goed gesnoeid en gemaaid worden, zodat het water openblijft. Het hoogheemraadschap komt dat elk jaar controleren. Elke drie weken komt een van de vier vaste maaiers dan ook de slootranden maaien. Voor de rest van het terrein huren we iemand in met een grote bosmaaier. 'Maar we denken er weleens over om alles zelf te gaan maaien', vertelt een aanwezige maaier, 'want eigenlijk doen we nu toch al de helft.'

#### Kanoën, vissen, zwemmen

De Ronde Hoek ligt zowel midden in een kano- als in een wandelnetwerk. Maar er komen ook mensen kamperen om in de Vlist te vissen. Je kunt er trouwens ook in zwemmen. In het werkhok staat een trapje dat je tegen de oever kunt zetten om makkelijk het water in te komen. 'We snappen eigenlijk niet goed waarom we niet veel meer kampeers krijgen,' filosofeert Hans. 'Door de omgeving heeft het zo veel potentie!' Bomvol was het vroeger tijdens het jaarlijkse Hanekamp in augustus, een traditie die haar hoogtepunt had in de jaren '70. Dan werd er een groot vuur ontstoken waarboven iedereen een meegebrachte haan of kip braadde. De afdeling praat er nu weleens over om hier een kanokamp te organiseren, maar tot concrete actie is het nog niet gekomen.

De rustzoekers die hier wél komen kamperen, zullen de drukte niet missen. Ook ik geniet van mijn verblijf in de malse wei, van de langszwemmende eendenkuikens, van de slingerende Vlist waarlangs boerderijen staan met namen als 'Leven is strijd', van het vogelgebied De Hooge Boezem en de pittoreske molen pal achter het terrein. De dijk aan de andere kant van de Vlist is een geliefd traject voor motorrijders, maar daar merken we dit weekend gelukkig niets van. Een groepje kinderen en hun moeders die hier voor het eerst kamperen, vinden het ook een heerlijk terrein. Ze hebben niet om een speciale reden juist voor De Ronde Hoek gekozen; het is in de buurt en het gaat ze om het kamperen zelf. Maar nu ze de kanoverhuur in Haastrecht en het openluchtwembad op loopafstand hebben ontdekt, weten ze het zeker: ze komen heel graag nog eens terug.

Voor wie niet in de Vlist wil zwemmen, is er op loopafstand een **openluchtwembad** in Haastrecht. **Kano's** kun je huren in Haastrecht en in Schoonhoven. Een mooi wandeltochtje vanaf De Ronde Hoek gaat via een oude tiendweg naar Oudewater, bekend om zijn zestiende-eeuwse heksenwaag (nu een museum).



Vlak achter het terrein kun je vogels spotten in **polder De Hooge Boezem**, sinds 2014 natuur- en (opnieuw) waterbergingsgebied. Hoe het kan dat je in deze streek droge voeten houdt, ontdek je in **museum Gemaal De Hooge Boezem** in Haastrecht. Ook in Haastrecht: **Museum Paulina Bisdom van Vliet**, een woonhuis met negentiende-eeuws interieur. **Natuurmuseum De Wielewaal** in Willige Langerak geeft informatie over de natuur in het Groene Hart, met speurtocht voor kinderen van 6 tot 12.



Het bezoeken waard zijn verder de historische binnenstad van **Gouda** en zilverstad **Schoonhoven**, vanwaar je met een pont over de Lek naar het vestingplaatsje Nieuwpoort kunt. Rotterdam en Dordrecht zijn bereikbaar met een **waterbus** vanuit Krimpen aan den IJssel.

