



buiten spoor

De Haan

Kennemerland
Fietstocht

In de voetsporen
van Sint-Hubertus



Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 3 (juli-september): 15 mei. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Marga van Haeringen-Kokkelink, Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof

Eindredactie Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee Peter Arends, Willem de Beer, Jan Das, Albert Fien, Karen van Geffen, Ton Hermans, Elsa Hesseling, Rien Hoekenga, Riet Kemp, Karin Koppen, Jan Kuiper, Wim Kuiper, Mark Roest, Clemens en Dees Ruttenberg, Vincent Tollenaar, Caitlin Valkering, Karen Visser, Anne Vlessing, Gera Weber, Anne Wisman

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingstraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl

Foto omslag Vincent Tollenaar

Druk robstolk®

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

4  *Stadsterrein bij de zee*
De Haan, Den Haag

8 *Zwerven op twee wielen:
de Kennemerland Fietstocht*

12 *In gesprek met
Martijn van Katwijk*

16  *In de voetsporen van
Sint-Hubertus*

En verder

- 10 Eenpitter
Handig
- 11 Jeugdsectie
- 14 Dobbelbikers
- 15 Buitenkinderen
- 16 Kampkoffer
- 18 Zwerversteken
Voor het voetlicht
- 19 In Europa
Persoonlijke berichten
- 20 Kamperen in de kunst
Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen
- 22 Mysterieus affiche

Selectie uit de agenda

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties.

De volledige agenda vind je op kampeerclub.nl>clubberichten>agenda



Muziek met circus in Bladel

Kinderen van 0 tot en met 14 jaar (en hun ouders) zijn **19 en 20 mei** welkom op het Huttenbouwweekend op De Smagten. Dit jaar is het thema 'muziek met circus'.



Wadloopweekend 't Aagt

Wadlopen voor jong en oud, **8-10 juni**. Zaterdag kun je mee met een waddenzwerftocht vanuit Noordpolderzijl of (zwaarder) van Holwerd naar Ameland lopen.



King Lear in Diever

18 en 19 augustus is op De Hertenweide het jaarlijkse Shakespeareweekend. Tot 1 mei kun je via afdeling Noord kaarten reserveren voor de voorstelling. Meer info op de website.

VOORWOORD

Gedragen door ontmoetingen

Het is maar zelden dat de voorzitter van de NTKC een bijdrage levert aan Buitenspoor. Dat is terecht ook. De club draait om de terreinen en het kamperen daarop. We zien liever foto's van natuur en tentjes dan dat we verhalen lezen over saaie bestuursvergaderingen en bestuurders. Nu ik twee jaar jullie voorzitter ben, lijkt het toch belangrijk om eens te melden dat er niks saais is aan het besturen van de NTKC.

We hebben een sterk bestuur, waarin de taken goed verdeeld en stevig verankerd zijn bij deskundige bestuursleden. Daar hebben we als leden dus prima voor gezorgd. De voorzitter is een soort vergaarbak voor zaken die overlopen en niet direct aan een portefeuille gekoppeld zijn. Ook probeer ik overzicht te houden en oog te hebben voor de langetermijntoekomst van de NTKC. We willen niet alleen volgend jaar kamperen, maar ook over dertig jaar nog. En veel van de keuzes die we vandaag maken, kunnen van invloed zijn op de situatie van de club over dertig jaar. Zo denken we voortdurend na over de toekomst van de terreinen. Maar ook over digitale ontwikkelingen en hoe we, aan de hand van analyse van bekende gegevens, het gebruik van onze terreinen en ieders kampeeractiviteit en -beleving kunnen bevorderen. Communicatie binnen de club blijft een actueel onderwerp, waarvoor de aandacht nooit mag verslappen. De club mag dan al jaren meegaan, de uitdagingen zijn de uitdagingen van deze tijd.

Het voorzitterschap is een bijzonder intensieve rol, maar ik voel me vaak gedragen door de fijne ontmoetingen en conversaties die ik met velen van jullie heb. 'Lekker doorgaan voorlopig', zeg ik dus thuis, als me gevraagd wordt of ik er nog zin in heb.

Jan Kuiper, voorzitter



Stadsterrein bij de zee



De Haan

Tekst: Marleen Blokhuis
Foto's: Vincent Tollenaar

Terrein De Haan maakt deel uit van recreatiegebied Madestein, dat samen met landgoed Ockenburgh en recreatiegebied De Uithof een grote groenstrook vormt tussen de stad en het Westlandse kassengebied. Op landgoed Ockenburgh bevindt zich het Hyacintenbos, vol plantensoorten die kenmerkend zijn voor bossen in de duinrand zoals hyacinten, stekelvaren en salomonszegel.

Het Natura 2000-gebied Westduinpark en Wapendal verbindt Kijkduin met Scheveningen. Het Westduinpark (240 ha) is een kalkrijk duingebied met jonge en oude, droge duinen, met ruigten, graslanden en binnenduinbos en een netwerk van fiets-, voet- en ruitersporen. Het veel kleinere, tussen de bebouwing van Den Haag gelegen Wapendal bestaat uit een oud duin met struikheivegetatie. Dit kwetsbare natuurgebied is niet open voor publiek, maar te bewonderen vanaf een omliggend voetpad.



De Haan: het enige NTKC-terrein in een grote stad. Wie in een natuurgebied wil kamperen, kan beter een van onze andere terreinen kiezen. Maar voor een bezoek aan Den Haag én aan het strand is De Haan ideaal. Ook voor Hagenezen zonder grote tuin is het parkachtige terrein een heerlijk toevluchtsoord.

Bijna elk voorjaar kom ik hier wel een keer. Door de duinen fietsen, musea in Den Haag bezoeken en zittend voor de tent van het spektakel van eenden, meerkoeten en futen genieten. Maar als ik hier in februari met terreincommissaris (TC) Jurjen Bolsenbroek rondloop, leer ik De Haan op een andere manier kennen. Er valt natte sneeuw. Een omgewaaide boom verspert het bevroren afwateringskanaal. Een nestkastje blijkt door een storm uiteengerukt. Niet alleen sneeuwklonken en vroege narcissen houden dapper stand in de gure wind, ook enkele kampeers dwingen mijn bewondering af. Eentje slaapt zelfs onder niet meer dan een zelfgemaakt halfopen afdak.

Ruimte voor kinderen

Het min of meer rechthoekige terrein (2 ha groot) is door middel van bomen en heesters onderverdeeld in twee caravanvelden en een aantal tentenvelden, één groot en twee kleinere, plus een langgerekte grasstrook langs het kanaal waar je ook fijn met de tent kunt staan.

Tussen het toiletgebouw en het grootste tentenveld staan een schommel, een wip, een speelhuysje en een zandbak. Er is ook een rek met vrij te gebruiken kano's, in het kampmeesterhok vind je de peddels. Een eindje verder ligt een strookje bos, waar Jurjen en ik het skelet van een zelfgebouwde wigwam ontdekken. Hier kun je dus hutten bouwen. De Haan is populair bij ouders met jonge kinderen, mede vanwege de nabijheid van het strand. Al decennialang organiseert de afdeling Den Haag hier elk jaar aan het eind van de zomer een kinderkamp.

De oude en de nieuwe Haan

Een duik in de geschiedenis. Sinds 1948 beschikte de NTKC over een zeer geliefd terrein op landgoed Duinrell bij Wassenaar. Toen de club Duinrell in 1964 moest verlaten – op het landgoed bevond zich ook een commerciële camping, en die ging uitbreiden – verhuurde de gemeente ons een terreintje in Loosduinen. Dat lag op 500 meter afstand van ons huidige terrein en werd De Haan genoemd; niemand weet met zekerheid waarom. Een meneer De Haan zou zich hebben ingespannen om dit alternatief voor Duinrell te vinden. Een andere verklaring is, dat vlak bij het terrein een boerderij stond waarvan de kippen en een haan vrij over het kampeerterrein liepen. Met grote inzet beplantten leden dit kale weiland. Maar na tien jaar moest de club met pijn in het hart ook deze inmiddels mooi begroeide ‘oude Haan’ opgeven. De gemeente verkocht de grond aan Stichting Bloemendaal, nu deel van ggz-instelling Parnassia, nog steeds een van onze naaste burens. Sindsdien kamperen we als NTKC op het huidige terrein, de ‘nieuwe Haan’, dat we ook van de gemeente huren.



Engels landschapspark

Ook deze nieuwe Haan, voormalig tuindersgebied, was destijds een kale vlakte. Een deel van de beplanting werd overgeheveld van de ‘oude Haan’, een deel werd geschonken door andere afdelingen. Ter compensatie voor het begroeid achterlaten van de oude Haan leverde de gemeentelijke plantsoendienst een groot aandeel in de werkzaamheden. Eikjes, essen, esdoorns: het zijn geen zeldzame soorten die de gazons inmiddels omzomen, maar wel meer dan 50 verschillende. Het heeft iets van een Engelse tuin, en het plan is om dat karakter nog te versterken.

Jurjen: ‘Komend jaar willen we, met hulp van stagiairs, een plan maken om de diversiteit nog beter te doen uitkomen. Dat betekent dat we mooie bomen selecteren die we meer ruimte willen geven, en dat we een aantal bomen daaromheen weghalen. Die es bijvoorbeeld, naast die fraaie grove den. De den krijgt dan alle ruimte en kan mooi symmetrisch uitgroeien. Zo krijg je een landschapspark waarin de variëteit duidelijker naar voren komt. De gemeente is het daarmee eens. Ik zie zelfs voor me dat we dan een aantal bomen van naambordjes voorzien, zodat het geheel ook een educatief tintje krijgt.’

De afspraak is dat de gemeente alle bomen dikker dan 10 cm onderhoudt; voor dunnere boompjes zorgen wij als club zelf. De gemeente is nogal streng in het afgeven van kapvergunningen – ‘Dat zijn allemaal stadsmensen. Voor hen is iedere boom heilig!’ De houthokken bij de stenen kampvuurkuil liggen daardoor meestal niet zo vol als elders. Ook al omdat een stadsterrein nu eenmaal minder hout oplevert dan meer bosachtige terreinen. Achter de kampvuurkuil staat een grote, rode eik midden op het gras, de trots van De Haan. ‘Bij het kamperen staat hij wel een beetje in de weg, maar omdat we nooit kampeerruimte tekortkomen mag hij blijven staan.’

Ruimen en snoeien

Hoe loopt het verder met het onderhoud van dit terrein? Jurjen prijst zich gelukkig met de zogenaamde dinsdagploeg. Dat is een groep van circa tien veelal gepensioneerde leden onder leiding van oud-TC Hans van der Zee, die hier elke dinsdag komen werken. Ze ruimen blad en afgewaaid takken, snoeien heggen en onderhouden het sanitairgebouw. Ook doen ze aan mollenbestrijding; her en der markeert een rechtopstaande tak de locatie van een ondergrondse mollenklem. Voor het maaiwerk zorgt de gemeente. Wat niet betekent dat er op werkdagen of -weekenden voor andere leden niets meer te doen is: klusjes zijn er altijd nog wel te verdelen. Bovendien zijn dat gezellige dagen en wordt er voor lekker eten en drinken gezorgd, want sfeer is allesbepalend, is Jurjens ervaring.

Ook midden in de zomer is hier plaats genoeg

Het strand van Kijkduin

ligt op 2 km van het terrein. In de

duinen bij Kijkduin vind je

Het Hemels Gewelf van

land-artkunstenaar James Turrell:

een ellipsvormige krater met daarin

een ligbank (geeft een bijzondere

ervaring). In **Den Haag** (10 km)

zijn te veel musea om op te noemen.

In Scheveningen (10 km) is

museum **Beelden aan Zee**

de moeite waard.



Leuke fietsbestemmingen zijn

Delft (13 km) of **Hoek van**

Holland (15 km). Vanuit Hoek

van Holland kun je met de fiets

op de Fast Ferry naar de

beide **Maasvlaktes**.

Tijdens de overtocht zie je enorme

zeeschepen en soms zeehonden.

Naar Delft kun je vanaf ons terrein

ook met de kano.



Bij de ingang van De Haan ligt het

13e-eeuws archeologisch erfgoed

De Stenen Kamer.

In recreatiegebied Madestein vind

je op loopafstand een stadsboerderij

en twee recreatieplassen.

In recreatiegebied **De Uithof**

(2 km) is onder meer een skibaan,

een ijsbaan en een klimhal.

kampeerclub.nl > terreinen > De Haan (Den Haag)



Tussen de kale bomen door zien we in februari aan een kopse kant van het terrein de gebouwen van het Wellantcollege liggen en aan een van de lange kanten, nu nog op enige afstand, een luxe villawijk. Aan de andere kant, tegenover het water, ligt een voetbalveld. Ingeklemd tussen bewoning en voorzieningen - je bent een stadsterrein of je bent het niet. Overigens is de begroeiing 's zomers zo dicht dat je de school niet meer ziet. En de gemeente heeft aangeboden om een haag te planten tussen ons terrein en de villa's. Met enige zorg ziet Jurjen die woonwijk wel steeds verder in onze richting oprukken. 'We zullen wat aan "omgevingsmanagement" moeten gaan doen: nieuwe bewoners een keer in de kampvuurkuil uitnodigen, uitleggen hoe we hier kamperen.'

En dat kan toch haast niet anders dan begrip opleveren als je het mij vraagt. Want wie wil dat nu niet: zo groen en ruim en rustig kamperen, met zelfs midden in de zomer altijd genoeg plaats? <





Zwerven op twee wielen: de Kennemerland Fietstocht



*Een briesje door je haren,
de zon in je gezicht of lekker
warm op je rug. Of zwoegen
tegen de wind en de voldoening
als je dan de bocht omgaat: je
hebt het weer gedaan. En daarna
's avonds bij je tentje genieten van
een welverdiende maaltijd!
Allemaal herkenbaar voor wie
weleens een fietstocht maakt –
en dat zijn er velen bij de NTKC.
En: zo'n tocht kun je in
groepsverband doen bij de club.
Want ook dit jaar kan iedereen
weer mee met de Kennemerland
Fietstocht – dus niet alleen
Noord-Hollanders.*

Tekst: Nienke Onkenhout
Foto's Martin van Amstel, Marie Anne Dekker,
Jelle Hogenbirk en Frank Moerman

Deze 27e editie is georganiseerd door vier leden van de afdeling Noord, onder auspiciën van de afdeling Kennemerland. Hennie en Wies Brands en Anke en Laurens Beerendonk hebben dit keer een negendaagse tocht uitgezet die de deelnemers – meestal zo'n 45, 50 – over rustige weggetjes voert.

Over de oorsprong en geschiedenis van de Kennemer Fietstocht weet Frank Moerman alles: 'De eerste tocht in 1991 was een cadeau! De Zwerfgroep werd dat jaar 40. Ik was toen voorzitter van Kennemerland en samen met toersecretaris Jan Carstens zette ik een tocht uit in Noord-Holland. Tegelijkertijd vroegen we een aantal afdelingen om ook een route uit te zetten. Die delen vormden samen de eerste tocht. We maakten een mooi routeboekje en zo hadden we een fietstocht. Iedereen mocht mee en we hadden een caravanner geregeld die de boel begeleidde en 's middags de fietsers verwelkomde.'

In de loop van de jaren organiseerden velen de tocht, waarbij inmiddels op allerlei manieren het hele land is doorkruist. Frank weet: 'Jan Carstens vervulde heel lang een centrale rol. Of hij zette de tocht uit, of hij zorgde voor de coördinatie vanuit de afdeling. Eén keer is de tocht niet doorgegaan, in 1993. We hadden toen veel te doen aan onze terreinen in Limmen

Wanneer
22 tot en met 30 juni 2018

Route
Van 't Aagt in Eenrum met een grote lus door het Duitse Ostfriesland naar De Hertenweide in Zorgvlied

Dagafstand
Gemiddeld 55 km. Je fietst naar eigen keus alleen of met een groepje. Je kunt naar eigen inzicht afwijken van de route, of slechts een deel meefietsen

Slapen en eten
Overal zijn rustige kampeerterrinen gereserveerd waar je je reisgenoten weer ontmoet. Je zorgt voor je eigen eten en vertrekt als jij dat wilt

Aanmelden
Stuur een e-mail naar ankebeerendonk@gmail.com, met als onderwerp KFT (= Kennemerland Fietstocht). Vermeld daarin naam of namen, lidnummer, telefoonnummer voor onderweg en of je de hele tocht meedoet of een gedeelte

Meer info
kampeerclub.nl > agenda > 22 juni 2018



en De Cocksdorp en simpelweg geen tijd om iets uit te zetten.' Maar sindsdien is de reeks ononderbroken. Een 'Tocht naar het verre oosten', een Mondriaanroute, een 'Staten Holland en Zeeland-route': iedere organisator geeft zijn eigen kleur aan de tocht en kiest zelf waar en hoe de route loopt.

De aanwijzingen zijn in de loop van de tijd ook veranderd. 'In het begin vermeldden we alleen de kampeerterrinen en bepaalde iedereen zijn eigen route. Later hadden we de "bolletjesnavigatie" en nu gebruiken we meestal knooppunten.' Wie wil, zoekt overdag zijn eigen weg, maar 's avonds zie je elkaar weer. Om verhalen en ervaringen uit te wisselen, elkaars fietsen te bewonderen én om het plezier van een mooie fietstocht met elkaar te delen. <

Oosterse kikkererwten-auberginestoof

Voor 4 personen:
 zonnebloemolie
 2 rode uien
 2 aubergines of 2 courgettes of 1 van elk
 250 gr champignons
 75 gr amandelen
 2 eetlepels milde curry
 400 gr kikkererwten
 200 ml kokosmelk
 400 gr tomatenblokjes
 275 gr rijst of Turks brood om erbij te serveren
 verse koriander

Je kunt deze stoofpot goed in de Dutch oven op het kampvuur maken. De groenten en de champignons smoor je allemaal tegelijk in de pan gaar. Daarna voeg je de tomatenblokjes, de milde curry, de kikkererwten, de kokosmelk en de koriander toe. Steeds blijven roeren, zodat het niet te hard gaat. Als laatste strooi je de amandelen erdoor. Voeg zo nodig zout en peper toe naar smaak.

Anne Wismans



Handig



Eten koel houden bij de tent? Wij hebben van een dikke **ouderwetse dweil** een zak met tunnel genaaid. Voedsel in plastic zak

en dan in de goed nat gemaakte dweil. De verdamping zorgt voor koeling. Dweil wel nat houden. *Elsa Hesseling*



Bij e-bikes, waar de accu in de achterdrager zit, zijn de buizen vaak te dik om fietstassen aan te klikken.

Een simpele oplossing is om met **twee slangenklemmen** een dünnere metalen stang onder de drager te bevestigen. *Margreet Geels*



Wij gebruiken al jaren een **opblaasbaar lampje** met geïntegreerde zonnecel (LuminAID): compact, licht en met fantastische capaciteit.

Met elke aankoop subsidieer je een gratis lamp voor mensen zonder elektriciteit.

Wim Kuiper en Riet Kemp

Meer verlichtingstips op kampeerclub.nl/pagina/verlichting

Heb je ook een praktische tip of een zelfgemaakt gebruiksvoorwerp? Mail redactie@kampeerclub.nl

JeugdSectie



Het pannenkoekenspektakel

Bij de Jeugdsectie worden er regelmatig pannenkoeken gebakken. Voor dit artikel vroeg ik Bram Koeweiden, 19 jaar, om mij dit fenomeen uit te leggen.

Bram gaat met de Jeugdsectie mee sinds het introductieweekend in 2016 en werd toen gelijk ingewijd in het pannenkoeken bakken. Het beslag wordt gemaakt in emmers zodat er altijd genoeg is en het lekker makkelijk door te geven is.

Chaos

Nadat het beslag is gemaakt wordt er van alle kanten naar beslag en beleg gevraagd. Wie wil er nog een pannenkoek? En hoe wil je hem? Wanneer er dan iets naar de andere kant van de kring moet, wordt het vaak gegooid omdat dat sneller is. Al met al wordt pannenkoeken bakken bij de Jeugdsectie dus een grote chaos.

Brams favoriet

Daarnaast worden er ook veel nieuwe lekkere pannenkoeken ontdekt. Zo werden er tijdens Brams eerste weekend pannenkoeken gemaakt met gekaramelliseerde appel, wat Brams favoriet is geworden. Maar ook pannenkoeken met marshmallows kan hij zeker aanraden.

Wil je dit spektakel ook een keer beleven, kom dan naar ons introductieweekend van 18 tot 21 mei in Ouddorp. Voor meer informatie, kijk op www.jeugdsectie.nl.



JS'er in de kijker

Naam: **Mór Grommers**

Woonplaats: **Wageningen**

Leeftijd: **20 jaar**

Studie:

landschapsarchitectuur

Tent: **Ik heb (nog) geen goede eigen tent, oeps, dus als iemand nog iets weet of heeft liggen ...**

Favoriete kampeerkost:

(Chocolade)pannenkoeken, een JS-special

JS sinds: **100-jarig NTKC-jubileum op Hazerswoude, mei 2012**

JS-functie: **sfeermaker, clown**

Leuke JS-ervaring: **Afgelopen zomertoer waaide de tarp waar we met een groep onder zaten bijna weg, waardoor we allemaal nat regenden. Maar iedereen hielp om de tarp weer vast te zetten en bijna al onze spullen waren gered.**



Slim bekeken van Bram

Pak haastig in, dan vergeet je altijd iets.

Hierdoor zul je moeten

improviseren,

waardoor je op leuke

en onverwachte

oplossingen komt.

Ook heb je dan weer een leuk verhaal voor rond het vuur.



lemand nog een pannenkoek?

Join us on Facebook

11 **buiten spoor**

jeugdsectie@kampeerclub.nl

Martijn van Katwijk (1987, geboren en getogen in de club) was nog geen 4 toen hij al in een eigen tent lag. Van zijn vijftiende tot z'n zesentwintigste was hij erg betrokken bij de Jeugdsectie en in 2016 nog bij de Internationale Jeugdrally in Zeewolde.

Nu hij zelf een zoontje heeft, is het wel lastiger om tijd vrij te maken voor kamperen. 'Ik ga minder snel weg voor één nachtje, hoewel ik dat eigenlijk graag zou doen.'

'De NTKC is een wondere wereld: als je dat wil, kun je ver weg gaan staan van de wereld, van het vermaak en van het geraas om je heen. Een plek van rust, zonder entertainment en kindervermaak. De NTKC is daar altijd sterk in geweest: de ruimte om jezelf te kunnen zijn.

Jong geleerd ...

Daarin heeft de Jeugdsectie bij mij een belangrijke rol gespeeld. Misschien omdat het een soort opvoeden door leeftijdsgenoten is. Je komt als 15-jarige binnen en er is altijd wel een oudere die je de weg wijst en helpt en je aanspreekt als er iets verkeerd gaat. De Jeugdsectie van de NTKC is al jaren de enige groep die zonder begeleiding naar de Jeugdrally komt. Dat wordt ook door de andere landen als uniek gezien: een groep Hollanders die in positieve zin opvalt in het nemen van verantwoordelijkheid, ook naar elkaar. Dat is best uniek aan de Jeugdsectie. Je wordt als het ware spelenderwijs de club binnengeleid.

Een gunstige 'bijwerking' is het depolariserende effect. Door de jeugdigheid bij de Jeugdsectie ontwikkel je eerder een soort openheid, zonder gefocuste blik. Daardoor sta je meer open voor de mening van een ander. Bij volwassen leden merk ik dat die soms in een soort stramien zitten - gekoppeld aan een sectie of afdeling - en zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk, dat je een gesloten discussie krijgt.

Misschien moeten we meer die jeugdige open dialoog gaan stimuleren binnen de club. Je kunt immers ook meten met elasticiteit. Belangrijk is dat je elkaar waardeert voor wat eenieder doet voor de club: dat voorkomt verzuring en jaloezie.

Logica van verantwoordelijkheid

Waar we als club heel alert op moeten zijn, is dat het consumentisme van de maatschappij niet de club binnensluipt: 'ik betaal, dus ik mag consumeren'. Terwijl je zo weinig betaalt omdat je het met elkaar doet. Daar kan ik me wel zorgen over maken: dat de logica van verantwoordelijkheid op de achtergrond raakt. Het is zo belangrijk dat ieder zich echt mede-eigenaar en dus verantwoordelijk voelt. De drempel bij binnenkomst mag best wat beter onderhouden worden. Om dat verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten, zou je kennismakingsleden heel actief kunnen uitnodigen om mee te doen met werkdagen, vooral op de terreinen waar ze veel kamperen. Om ze bewust te maken van wat daar allemaal gebeurt om de boel draaiende te houden. Dan hoeven we ook niet te zeuren dat nieuwkomers de statuten niet kennen.

De manier van benaderen en communiceren is hierbij natuurlijk wel heel essentieel. De meeste functionarissen worden dat uit passie voor een bepaalde taak, maar dat wil niet automatisch zeggen dat daar hun

Interview en foto: Dries Oosterhof

kunde ligt. Dat is zeker een aandachtspunt voor de club, inherent overigens aan iedere hobbyclub. Daar zie ik ook een rol voor HB of PromoPlus weggelegd, om te ondersteunen en een positieve toonzetting te benadrukken. Ik herinner me nog een inmiddels overleden kampmeester die de schoonmaaklijst bij de inschrijving bij de hand had en vroeg: hoe lang blijf je, dan zou ik het fijn vinden dat je je inschrijft. Klinkt belerend, maar als je het bij iedereen doet, wordt het gewoon. En het werkt goed. Ook zie ik voor me dat je dat vanzelfsprekende gaat koppelen aan de huidige moderne communicatiemiddelen: dat je bij aankomst op een terrein meteen via de locatievoorziening op je smartphone de actuele informatie doorkrijgt: een welkom door de aanwezige kampmeester, de lege dag op de schoonmaaklijst en wie die avond kampvuur maakt, met de uitnodiging gezellig aan te schuiven.

Momentum kiezen

Kennelijk zat er in de manier van die oude kampmeester iets dat goed werkte: het momentum gebruiken. Dat kan bij de inschrijving of op het moment dat iemand zich als lid inschrijft: door als afdeling actief kennis te maken en kwaliteit en kunde van het nieuwe lid vast te leggen om daar op latere momenten een beroep op te kunnen doen. Op die manier word je als club echt toekomstbestendig.'

In gesprek met Martijn van Katwijk





Foto Ton Hermans

Vanuit het kampeerterrein Roggebot (Dronten) is er een mooi uitstapje te maken naar Scherenwelle. In Scherenwelle bloeien in april/mei wel tienduizend kievitsbloemen en dat moet je een keer gezien hebben! Was vroeger de kievitsbloem zo algemeen dat het bloemetje gewoon geplukt werd voor in een vaasje, tegenwoordig is het een zeldzame verschijning. Naar schatting staat er in Nederland nog maar 5% van het aantal van 1900. En buiten een grote groeiplaats in Frankrijk bij de Loire, is Nederland toch een hotspot voor deze plant.

De kievitsbloem, Zwolse tulp of Fritillaria meleagris is een bolgewasje dat hoge eisen stelt aan zijn groeiomgeving en tja, dan word je vanzelf zeldzaam. Het is een plant van de uiterwaarden en boezemlanden die als hooiweide in gebruik zijn. De lage bodemtemperaturen in het rivierengebied zorgen ervoor dat grasachtigen pas laat op gang komen. Bolgewassen zoals de kievitsbloem kunnen wel

vroeg tot ontwikkeling komen en hebben hier dus minder last van concurrentie met de grassen. Ontbreken van bemesting is ook nog eens een vereiste om de kievitsbloem tot bloei te krijgen. Bovendien duurt het acht jaar voordat de eerste bloem verschijnt! In haar Latijnse naam vind je een aanwijzing voor haar uiterlijk: fritillus betekent dobbelbeker en meleagris verwijst naar het helmparelhoe (Numida meleagris) dat een gevlekt verenkleed heeft.

In de uiterwaard Scherenwelle bij het dorpje Wilsum, nu beheerd door Staatsbosbeheer, is een wandelroute/laarzenpad* dat tussen de percelen met kievitsbloemen doorloopt. Neem ook een verrekijker mee, want er zitten blauwborsten, sprinkhaanzangers en waterrallen!

Ton Hermans en Karin Koppen

[*wilsum.info/dorpsbelangen/dorpsbelangen-scherenwelle.html](http://wilsum.info/dorpsbelangen/dorpsbelangen-scherenwelle.html)

<< BUITENKINDEREN >>

Stuur je leukste kampeerfoto, kampeerverhaal of kampeertekening naar redactie@kampeerclub.nl. De mooiste zetten we in het blad!

Koninginnenpage

In Nederland wonen wel 2500 soorten vlinders. De meeste daarvan zijn nachtvlinders óf heel kleine vlindertjes. Van de gekleurde dagvlinders zijn er ongeveer 60 verschillende. De grootste vlinder van Nederland is de koninginnenpage. Die kan 8 tot 10 centimeter groot worden. Hij is prachtig geel met zwart gekleurd. Een vrouwtje koninginnenpage kan wel 500 eitjes leggen. Uit deze eitjes komt een felgroene rups die zich later ontpopt tot de prachtige koninginnenpage. Het is een zeldzame vlinder, dus als je hem een keer ziet is dat wel bijzonder!



kleurplaat

Anders dan thuis

Lynn (9 jaar) op Austerlitz

'Het fijnste hier is dat je zo lekker kan spelen in de natuur. Klimmen in de klimboom en mooie dingen zoeken. Het is zo anders dan thuis, net alsof je een beetje moet overleven. Dat je gewoon de tent ergens neer mag zetten waar je het zelf leuk vindt en dat je het zonder technische dingen moet doen, dat vind ik heel erg fijn.'



doen

Woordzoeker

- ARGUSVLINDER
- BOOMBLAUWTJE
- EITJES
- NACHTVLINDER
- VERPOPPEN
- WITJE
- ATALANTA
- CITROENVLINDER
- KLEUREN
- NECTAR
- VLEUGELS
- ZOMER
- BLOEMEN
- DAGPAUWOOG
- KONINGINNEPAGE
- RUPS
- VLIEGEN

S	E	T	P	C	V	B	B	G	X	T	M	H	C	K	N
H	Y	B	Y	M	Q	E	P	O	Z	S	P	U	R	C	Q
R	E	E	M	A	R	G	U	S	V	L	I	N	D	E	R
E	G	B	J	N	A	T	N	A	L	A	T	A	B	N	J
D	A	D	M	T	E	N	E	R	U	E	L	K	Q	A	H
N	P	A	V	I	W	M	I	C	C	E	P	N	Z	C	T
I	E	G	N	E	Q	U	E	T	W	N	D	I	O	H	C
L	N	P	P	E	R	V	A	O	S	J	G	V	M	T	E
V	N	A	J	V	C	P	Q	L	L	M	K	V	E	V	J
N	I	U	N	L	N	T	O	B	B	B	J	L	R	L	T
E	G	W	B	E	L	E	A	P	W	M	V	P	E	I	I
O	N	O	G	U	X	S	G	R	P	C	O	I	T	N	W
R	I	O	V	G	N	G	O	E	X	E	T	O	F	D	D
T	N	G	E	E	G	W	C	R	I	J	N	Z	B	E	B
I	O	Z	G	L	J	E	D	I	E	L	Q	M	K	R	X
C	K	L	A	S	P	O	P	S	K	N	V	T	B	N	U

Mandala

Als je buiten bent, kun je de mooiste dingen vinden. Je kunt het zelf buiten nóg een beetje mooier maken. Bijvoorbeeld door kunst te maken. Zoek mooie takjes, bladeren of steentjes. Leg deze in een cirkel op de grond. Versier de cirkel binnenin met verschillende kleuren van de gevonden takjes, bladeren of steentjes. Je hebt je eigen mandala gemaakt!



In de voetsporen van Sint-Hubertus



In de achtste eeuw verschijnt in de enorme wouden van de Ardennen een hert aan de jager Hubert. Tussen zijn gewei draagt het hert een lichtend kruis. De jager bekeert zich hierdoor tot het rooms-katholieke geloof, schopt het tot bisschop van Luik en wordt na zijn dood heilig verklaard. Het plaatsje Saint-Hubert in Belgisch Luxemburg, start- en eindpunt van mijn tweedaagse hike, is naar hem genoemd.

Tekst en foto's Willem de Beer



Het routeboekje van het Grote Routepad (GR) 14 met de heerlijk klinkende naam Sentier de l'Ardenne staat al te lang in mijn boekenkast stof aan te trekken. Dit wandelpad voert in 215 km van Malmedy naar Bouillon. Het traject vanaf Saint-Hubert loopt door een voor mij onbekend deel van de Ardennen en vraagt erom door mij ontdekt te worden. Ergens diep in mij gloort bovendien een vonkje hoop dat deze heilige van de jacht me nog een levensboodschap gaat geven.

Bronzen hert

Na een rustige overnachting op een echte boscamping (Europacamp) start ik mijn tocht in de Basilique Saint-Hubert. Deze bijzondere basiliek ademt voor mij dezelfde serene sfeer als de Notre-Dame in Parijs. De geschiedenis heeft haar sporen nagelaten in de stenen. Juist in dit prille stadium van mijn tocht denk ik de adem van de heilige Saint-Hubert al te herkennen. Luidruchtige werkzaamheden aan het portaal rukken mij uit mijn gelukzalige gedachten. De heilige vonk komt blijkbaar niet zonder inspanning, dus vol goede zin hang ik mijn rugzak om.

De route voert me het centrum uit langs een groot bronzen hert. Fier en statig kijkt hij naar de abdij van de Benedictijnen. Ik heb het gevoel dat ik dit hert ergens van ken, maar voordat ik het thuis kan brengen onderbreekt een steile klim mijn gedachten. Gelukkig zijn de hellingen hier maar kort en al snel loop ik door het frisse groen van de lente.



Koning te rijk

De weidsheid van deze wouden is enorm. De stilte wordt slechts onderbroken door het vogelgekweeter. Een bronzen maquette op een top met een prachtig uitzicht herinnert aan die keren dat koning Albert I in 1933 deze plek bezocht om de hectiek van het hof te ontvluchten. Hier lopen, omgeven door oude bomen die er al stonden voordat ik geboren werd en er wellicht nog staan als ik aan de hemelpoort klop, werkt relativerend. Op de top van een volgende heuvel voel ik me de koning te rijk.

Al mijmerend volg ik het pad tot het plaatsje Grupont, waar ik terecht kom op camping La Clusure. Bepaald geen rustige boscamping dit keer: na een dag stilte is het contrast enorm.

Voltooiing van de queeste

De tweede dag van deze tocht voert pal oost, terug richting Saint-Hubert. Het enige gehucht dat ik passeer is Mirwart waar het imposante Château over het dal uitkijkt. Verder slinger ik door prachtige bossen en langs klaterende riviertjes. Plots opent zich het bos en in de verte zie ik de twee kerktorens van Saint-Hubert. Dat afstand moeilijk te schatten is, blijkt wel weer als ik nog flink moet doorstappen door glooiende weilanden waar herkauwende koeien mij verbaasd en nieuwsgierig aankijken.

Na een paar lange en eentonige slotkilometers arriveer ik moe maar voldaan weer op de camping waar ik gisteren ben vertrokken. Door mijn wimpers valt mijn blik op een hert met een lichtend kruis in zijn gewei. Plots weet ik waar ik het bronzen hert in het centrum van ken. Op het etiket van een bekende kruidenlikeur, verstopt tussen verschillende soorten whisky's, staat hij me stoer en onverstoort aan te kijken. Ik lach en realiseer me dat het geluk vaak dichterbij is dan je denkt. <

Ook buiten de eigen terreinen zoeken NTKC-leden vaak rust en stilte en/of een sportief avontuur. Verhalen over bijzondere kampeertochten in binnen- of buitenland zijn welkom bij redactie@kampeerclub.nl.

Kampkoffer

Best spannend als je pas lid bent of zonder je ouders gaat kamperen en als eerste op een terrein aankomt: de sleutel ophalen ('waar vind ik de gegevens ook alweer'), het toiletgebouw openen en dan ook gelijk het kampmeesterschap op je nemen. De kampkoffer is dan ineens je draagbare vraagbaak en je kantoor. Je vindt er alles wat je moet weten over het dagelijks functioneren van het terrein, de installaties én de administratie. De kampkoffer is al bijna zeventig jaar een vaste waarde op elk NTKC-terrein. Tot voor kort waren er net zo veel verschillende kampkoffers als dat er terreinen zijn, zowel in uiterlijk als in inhoud.

Afgelopen winter heeft de kampkoffer een heuse metamorfose ondergaan. De informatie en benodigdheden zijn nu op alle terreinen op dezelfde manier geordend: in de koffer vind je een map met informatie over inschrijven/algemeen NTKC en een tweede map met specifieke terreininformatie. Het doel is om het voor zowel de beginnende als de gevorderde kampmeester zo eenvoudig mogelijk te maken de administratieve taken en het gastheerschap waar te nemen. Zodat ook hij/zij daarnaast volop kan genieten van het kamperen.

Op de website vind je onder 'Kampregister en kasafdracht voor dummies' meer uitleg over de administratieve taken van de kampmeester en lees je in 'Van aktentas naar kampkoffer' van Jan Das meer over de geschiedenis.

Marga van Haeringen-Kokkelink



Heb je tips of verbeterpunten voor de kampkoffer? Ben Huve (bhuve@hotmail.com, PromoPlus) hoort ze graag.



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

In het Franse Clisson, in de buurt van Nantes, voelden we ons door dit logo meteen thuis! Later bleek het te verwijzen naar een jaarlijks heavy-metalfestival ...

Clemens en Dees Ruttenberg



Voor het voetlicht in 5 vragen Niels Krummacher

Kennismaking

In 2005 leerden we via een vriendin de NTKC kennen. Japke en ik zijn toen een jaar lid geweest, maar omdat we daarna een jaar gingen reizen hebben we ons lidmaatschap weer opgezegd. Nu, drie kinderen later, was de tijd weer daar.

Favoriete terrein

We hebben tot nu toe Huizen, Texel en Den Treek bezocht en ik vind ze alle drie even prachtig; ik kan er niet over uit dat in het drukke Nederland dit soort plekken nog bestaat. De schoonheid van de terreinen en de sfeer, de gezamenlijke verantwoordelijkheid, ik vind het heel uniek. In Buitenspoor las ik over De Kooiberg waar niet meer is dan één waterpomp. Dat lijkt mij geweldig, die eenvoud.

Tent

Een Zwerver van Carl Denig.

Activiteiten

Zelf heb ik nog niet deelgenomen aan een werkweekend, maar ik ben dat zeker van plan. Ik vind het geweldig dat de NTKC door de inzet van de leden kan bestaan. Om die betrokkenheid ook aan de kinderen mee te geven, hebben we in onze kampeerweekenden wel steeds het toilethok gepoetst.

Wat zou je anders willen

Ik ken de NTKC nog te kort om mij daarover uit te spreken. Wat betreft het handhaven van de regels ben ik geloof ik wel een extremist. Misschien komt dat doordat ik ben opgegroeid in de DDR (voormalig Oost-Duitsland). Een tent die drie dagen onbeheerd op het terrein op Texel stond ... eigenlijk vind ik dus dat dat niet kan. Het lijkt mij een uitdaging om het gedachtegoed in stand te houden zoals het ooit is bedoeld. Want waarom zou je goede dingen willen veranderen?

Leeftijd: 40 jaar
NTKC-lid sinds: lente 2017
Woonplaats: Amsterdam
Beroep: communicatietrainer
Kampeert met:
Japke Ebbing (41), Mila (11),
Kai (8) en Lyfke (5)

Interview: Anne Vlesing

in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op de website (zoek op 'kamperen in het buitenland').

Camping du Lauzart



Frankrijk, Nouvelle-Aquitaine
64490 Lescun
Tel. + 33 (0) 55934 7880
camping-gite-lescun-pyrenees.com

Mooi gelegen camping met 57 vrije plaatsen op 900 m hoogte. Geschikt voor tenten en caravans.

In de Pyreneeën ligt dit juweeltje. Geen vaste plekken. Veelal grandioos uitzicht en prachtige wandelomgeving. Ook in de herfst, wanneer de varens daar door de zon oranje/bruin kleuren!

Gera Weber

Camping Hubert



Duitsland, Mecklenburg
Badestrand 6
19399 Goldberg
Tel. +49 (0) 38736 43940
camping-hubert.de

Veel kampeerterreinen in het merengebied van Mecklenburg-Vorpommern liggen weliswaar mooi aan het water, maar zijn grotendeels bezet met stacaravans. De ingedeelde plaatsen voor trekkers zijn schaars en duur. Maar deze camping beviel ons wél. Je kampeert in de grote achtertuin van een woonhuis (niet aan het meer). Geschikt voor tenten en caravans.

In de bosrand, met grillige dennen, zijn een paar mooie (niet ingedeelde) tentplekken. In de grasmat zijn de funderingen van vroegere huisjes nog te herkennen. Het is er stil en donker. De toiletvoorziening is eenvoudig en netjes.

Harma en Albert Fien

Persoonlijke berichten

Geboren

Adaja Josephine 't Hart, dochter van Pieter-Martijn en Marina 't Hart, 18 januari 2018

Overleden

Dhr. J.H.M. (Jacques) Spee, Nijmegen, 17 december 2017

Dhr. J.T. Wischmeijer, Haarlem, 17 december 2017

Twee nieuwe 'gastvrije leden'

Ook in Emmen en Milheeze (bij Deurne) kun je nu bij leden in de tuin kamperen. Een mooie service voor één nacht voor fietsende of wandelende NTKC'ers. De locaties van alle gastvrije leden vind je achter op dit blad en op de website: kampeerclub.nl/terrein/gastvrije-leden.

Nood en schoonheid

Een sloot met knotwilgen, een schilderachtig stukje groen: dit lijkt een beetje op ons kampeerterrein De Ronde Hoek. Maar ook weer niet. Want aan de hoeveelheid lantaarnpalen en het reclamebord te zien zitten we hier vlak bij een knooppunt van snelwegen. En de hemelsblauwe tent blijkt opgetrokken uit stug plastic, niet het ademende materiaal dat garant staat voor comfortabel kamperen.

Deze kampeerder staat hier dan ook niet als vrijetijdsbesteding. Olphaert den Otter schilderde dit onderkomen op de Ouderkerkerdijk twee jaar geleden als deel van de 'Postcode Serie', een tekeningen-serie over sporen van dakloosheid in Amsterdam. Een tent als enige bezit, onder de rook van een grote stad, als uitvalsbasis voor een leven in de marge van de maatschappij. En toch: deze dakloze kiest voor een verblijfplaats in het groen, in een landschap met oud-Hollandse allure. En houdt die plek vrij van ontzierende rommel. De lichtval op zijn tent doet denken aan schilderijen van Johannes Vermeer. Zou hij daar – ondanks alles – zelf van kunnen genieten?

Rust en geraas, modern leven en historisch landschap, sociale nood en verstilde schoonheid zijn hier in één beeld verenigd.

Marleen Blokhuis



Olphaert den Otter, 1096 CR, 3 februari 2016, eitempera op papier, 18 x 26 cm, collectie Stadsarchief Amsterdam

Nieuws van de club

ALV

Op 24 maart 2018 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Een compleet verslag verschijnt binnenkort op de website, onder Bestuur > Hoofdbestuur > Beleids- en vergaderstukken. Daar vind je ook verslagen van de maandelijkse HB-vergaderingen.

Clubbureau versterkt

Sinds afgelopen najaar versterken vijf leden het Clubbureau: Simone Knapen, Erna Moone, Ida Diemer, Pim Aalbers en Boudewijn Mijwaard. Zij houden zich onder meer bezig met het invoeren van nieuwe leden, de debiteurenadministratie en het verwerken van laat-betalingen. We zijn blij met hun onmisbare inzet, net als met die van oud-gedienden Ad de Hartog, Ed Verschuur, Harrie van der Hoeff, Ruurd en Thijs Weergang en Janneke Jacobs.

Zagerslijst

Ook dit jaar heeft het HB de zagerslijst vastgesteld, een lijst van leden die bereid en bevoegd zijn om gemotoriseerd zaagwerk op onze terreinen te doen. Vanwege de veiligheidsrisico's die aan het zagen kleven, zowel voor de zager zelf als voor omstanders, mogen slechts deze 30 leden zagen. Om de risico's te verkleinen zijn zij opgeleid om het werk veilig en verantwoord uit te voeren en worden ze uitgerust met goede spullen.

De zagerslijst wordt verspreid onder de afdelingen en de zagers zelf, zodat zij elkaar goed weten te vinden. Na de laatste storm is hier weer goed gebruik van gemaakt. Er is gezamenlijk veel werk verzet waarbij het stormhout veilig is opgeruimd. Voor opname op deze lijst bestaat voldoende animo. Op termijn zal er met name bij de Caravansectie een plekje vrijkomen. Voor geïnteresseerden staat de zagersregeling 2018 op de website: kampeerclub.nl/pagina/beleids-en-vergaderstukken, rechts onder Beleidsstukken.

Inventarisatie natuurwaarden

Als natuurliefhebbers vermoeden wij dat onze terreinen een hoge biodiversiteit herbergen. Van veel terreinen zijn wel specifieke natuurwaarden als biologisch thema aan te kunnen tonen is goed inventarisatiewerk noodzakelijk. Een lid met hetzelfde vermoeden, zelf bioloog en docent toegepaste biologie aan de Aeres Hogeschool Almere, stelde voor om haar studenten op onze terreinen praktijkervaring op te laten doen met dit inventarisatiewerk. Van dit aanbod maken wij graag gebruik. Niet alleen om binnen de club meer aandacht op onze natuurwaarden te vestigen, maar ook om die naar buiten toe kenbaar te kunnen maken. Meerjarige inventarisaties kunnen mogelijk zelfs worden vertaald naar aanbevelingen op het gebied van beheer om de natuurwaarden nog verder te verhogen. De studenten zijn op al onze terreinen welkom, maar zullen dit jaar van april tot en met juli beginnen met drie inventarisatieronden op Roggebot, Huizen, Austerlitz en Den Treek. Naast planten zullen ze ook andere organismen onderzoeken. In samenspraak met de TC's wordt bepaald welke. Het kan zomaar zijn dat jullie ze tijdens jullie verblijf tegenkomen.

Kampkoffer vernieuwd

Aan het begin van het nieuwe clubjaar zijn uniforme kampkoffers uitgereikt aan alle afdelingen. De vernieuwing van de koffer en zijn inhoud is een initiatief van de werkgroep PromoPlus, die daarmee onder meer het kampmeesterschap verder wil faciliteren. Het actualiseren van de algemene informatie valt onder de verantwoordelijkheid van het HB en PromoPlus; de afdeling en/of de terreincommissaris houdt de map met terreininfo up-to-date. Meer over de kampkoffer vind je op pagina 17.

Sneeuwster Zwerfgroep

Als er op beide dagen van een zwerfgroeptocht meer dan 3 cm sneeuw ligt, krijgen de deelnemers traditiegetrouw een sneeuwster uitgereikt. Tijdens de Wolfhezetocht in december 2017 was het weer eens zover. Deelnemers moeten hun sneeuwster wel persoonlijk komen ophalen tijdens de najaarsledenvergadering van de Zwerfgroep, de zogenaamde stervergadering.



De Brobbelbies

Coördinatiecommissie De Heerkuil

De wervingsactie voor nieuwe commissieleden heeft succes gehad: Truus Kraaijeveld uit Heeze, Wim Quirijnen uit Hoensbroek en Ruud Scheffer uit Maastricht gaan samen met Bert Hoogveld uit Hulsberg en Jan Nijhuis uit Veenendaal de coördinatiecommissie vormen. In maart zijn de nieuwe leden door het HB benoemd. Hiermee hebben we deze commissie groter en minder kwetsbaar gemaakt dan hij eerder was.

Ruil De Brobbelbies

Anders dan de plaatselijke pers beweert, is de ruil met de gemeente Landerd nog niet rond. Zolang niet duidelijk is welke gevolgen de dassen op het nieuwe terrein voor ons hebben, zullen wij de ruilovereenkomst niet tekenen. Ons beroep bij de Raad van State blijft van kracht. Zie de website voor actuele informatie.

Nieuws van de terreinen



Mysterieus affiche

Dit clubblad beleeft zijn 100e jaargang. Het is ons visitekaartje. Altijd maakte de NTKC zich druk over hoe men naar buiten moest treden. Een historisch voorbeeld is dit affiche uit 1926.

De club verkeerde destijds in een crisis. Een groep leden wilde de NTKC veranderen in een niet-elitaire, open vereniging die opkwam voor alle kampeers. Maar de algemene ledenvergadering stemde tegen; de meerderheid hield vast aan lichtgewicht kamperen met bescheiden middelen. Daarop splitste de groep zich in 1928 af en richtte de Algemene Nederlandse Kampeer Vereniging op. De NTKC besloot in die jaren haar propaganda aan te scherpen. Met het liefst de jeugd als doelgroep. Middelenbare scholieren, studenten, jeugdorganisaties, natuurliefhebbers.

Een in het oog springend aanplakbiljet moest het gangbare foldermateriaal ondersteunen. A. van der Boom uit Haarlem ontwierp daarvoor dit affiche. Een wat mysterieuze kampeerder zit voor een eenstokstentje. Het geval hangt aan een unster voorzien van een clubwimpeltje en is omgeven door bloem- en schelpmotieven. De man zit achter een soort kacheltje annex tafeltje. Maar het kan evengoed een vrouw zijn, gezien het opgestoken kapsel en de zijdelingse borstjes. Genderneutraliteit avant la lettre? De kampeerder kijkt je met omfloerste blik aan en roept je op je aan te sluiten bij de NTKC.

De club heeft slechts één exemplaar dat aan de onderzijde helaas overplakt is voor het jubileumkamp 1932. Bijgaand affiche bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum, Amsterdam.

Jan Das

tent versleten?

model al 20 jaar
niet meer gemaakt?



voor Tatteljee
geen probleem



HET BUITEN
AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verschillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.hetbuiten.nl



Dichter bij de natuur kun je niet komen



Kom kamperen midden in de natuur!
Er zijn 133 Natuurkampeerterrinen in Nederland en vijf in Frankrijk, waar je geniet van rust, ruimte en vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het Groene Boekje) kun je op alle terreinen terecht. Download ook de gratis Kamperen app. www.natuurkampeerterrinen.nl



Natuurkampeerterrinen
Te gast bij moeder natuur



Gastvrij genieten op landgoed Old Putten.



T. 0525-681938 - www.oldputten.nl






Kampvuurplaats, workshops, wi-fi, trekkershutten, verse broodjes, verse groente. Nabij Veluwemeer & vestingstadje Elburg (500 mtr.)

Waardebon € 10,-
per plaats, min. 2 nachten



NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Den Haag
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Hertenweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

Gastvrije leden:

-  [kampeerclub.nl>terreinen>](https://kampeerclub.nl/terreinen)
gastvrije leden (inloggen als lid)

De Heerkuil, St. Geertruid
Zagers dunden de helling boven de werkschuur uit; veel veiliger zo.



7

't Springendal, Ootmarsum
Bij de kampvuurkuil is een minicontainer geplaatst voor kampvuurmateriaal.



17

Zuudschorre, Ellewoutsdijk
Sinds 31 maart kun je weer kamperen op Zuudschorre.



20

