

buiten spoor

Austerlitz

In gesprek
met Jan Das

Hongerige
houtsnippen



Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar.

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 2
(april-juni 2015): 17 februari

De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Marga van Haeringen-Kokkelink,
Dries Oosterhof, Mariska Schok
Eindredactie: Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee Niek en
Hans van Bezooijen, Bennie ten Haken,
Ton Hermans, Karin Koppen,
Tineke van Nieuwpoort, Louis van Ollefen,
François Piek, Vincent Tollenaar,
Henk Trimbach en Gera Weber

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen,

Advertentie.ntkc@gmail.com.

De vereniging is niet aansprakelijk voor de
inhoud van commerciële advertenties.
Niet-commerciële advertenties opgeven bij
de redactie.

Ontwerp MV Levie van der Meer

Foto omslag Marleen Blokhuis

Druk Drukkerij Rob Stolk

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club)
is een vereniging die zich richt op sportief en
actief kamperen met bescheiden uitrusting.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor
natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt
geen winst, functioneert geheel op basis van
zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt
over meer dan 20 natuurterreinen door heel
Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid fict.

Algemene informatie vind je op/in
www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC
Nieuwsbrief en Facebook/ntkckamperen.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
(woe 20.00-22.00 uur)

www.kampeerclub.nl

Inhoud

4



De beuk, de grasmat en de kathedraal

Terrein Austerlitz te Austerlitz

10

In gesprek met Jan Das



13



Hongerige houtsnippen

16

Kamperen in de kunst



En verder

8 Jeugdsectie

9 Handig

Eenpitter

12 Wat gebeurde er op Den Treek ...

14 Zwerversteken

Voor het voetlicht

15 In Europa

Illustrator gezocht

Persoonlijke berichten

16 Nieuws van de club

17 Nieuws van de terreinen

Komende evenementen

Ook de komende maanden zijn er volop
activiteiten op onze terreinen en bij onze
secties. Kijk voor het volledige overzicht op
kampeerclub.nl/leden/evenementen.php.



Wandelweekend Enig

23-25 januari wandelen rondom Oisterwijk.
Overnachten in Nivonhuis Morgenrood.
Kamperen op het terrein kan ook.
Kijk voor meer informatie op de Enig-site.



Alleen voor bikkels!

Op **14 en 15 februari** is De Hertenweide
(Zorgvlied) voor het tweede jaar op rij het
decor van het Midwinterkamp. Op de pa-
gina Buitenspoor actueel (ledensite) vind je
het laatste nieuws.



Grote voorjaarsklusweek

Ieder jaar neemt de Caravansectie tijdens
de Voorjaarswerkweek een van de twintig
NTKC-terreinen onder handen.
Dit jaar strijken de klussers van **8-13 maart**
neer op Brobbelbies in Schaijk.
Lees meer op
Buitenspoor actueel (ledensite).

In de rui

Het is zover, het eerste nummer van het vernieuwde Buitenspoor is
uit. Het maken van dit blad was een enerverend avontuur. Brainstor-
men, discussiëren, uitproberen, vragen stellen, en dat met een team
dat elkaar nog helemaal moest leren kennen.

Hierover waren we het eens: we stellen onze terreinen centraal. We
geven de kampeer- en natuurbewering van onze leden meer ruimte.
We brengen de zelfredzaamheid en de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van de NTKC voor het voetlicht. En dat allemaal op een ma-
nier die ook voor potentiële nieuwe leden aantrekkelijk is.
Maar vragen bleven er genoeg. Gaat het nog voldoende over kam-
peren? Wordt het ontwerp wel stoer genoeg? Waar plaatsen we in
memoriams: op de website, in het blad of toch op de website, maar
met een verwijzing in het blad? Oeps, we zijn vergeten de naam van
de club op het omslag te zetten! En hoe organiseren we voorlopig
het plaatsen van informatie op de site?

Om met dat laatste te beginnen: sinds november 2014 vind je op
onze ledensite de pagina 'Buitenspoor actueel'. Daarop zetten we
met grote regelmaat door leden ingezonden stukken: aankondi-
gingen, verslagen, kleine berichten en andere informatie. Aan de
afdelingen en secties het verzoek om voorlopig nog zelf de evene-
mentenkalender bij te houden. Als komend voorjaar de geheel ver-
nieuwde website de lucht in gaat, berichten we je opnieuw.

Dit Buitenspoor is een stap in een doorgaand proces. Net als de
smient op de foto zal het blad misschien nog wat veren verliezen, en
het zal er zeker nieuwe veren bij krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld
plannen voor een vaste kinderpagina (6-12 jaar). Je reactie is voor
ons van groot belang, dus stuur ons vooral je (verbeter)suggesties.

Tot slot een woord van dank en waardering voor drie mannen die,
elk op eigen wijze, jarenlang aan Buitenspoor meewerkten. Harrie
van der Hoeft, die het redacteurschap neerlegt. Henk Trimbach,
die zijn laatste eenpitterrecept inleverde. En Louis van Ollefen, die
(voorlopig?) stopt met zijn 'Tips en wetenswaardigheden'. We zul-
len jullie bijdragen gaan missen.

Ik wens iedereen veel lees- en kijkplezier met dit eerste Buitenspoor
in zijn nieuwe verenkleed.

Marleen Blokhuis, eindredacteur





Austerlitz

Utrechtse Heuvelrug

Austerlitz ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug en aan de noordrand van het gelijknamige Nationaal Park. Er ligt een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsroutes in de bosrijke, heuvelachtige omgeving. Behalve bos omvat het Nationaal Park heidevelden, vennen, stuifzanden en de uiterwaarden van Amerongen. Cultuur is er te vinden in de vorm van landhuizen en kastelen, beschermde dorps- en stadsgezichten (Amerongen, Driebergen-Rijsenburg, Rhenen en Zeist), de buitens en parken van de Stichtse Lustwarande, en tabaksschuren en schaapskooien.

np-utrechtseheuvelrug.nl

Terrein Austerlitz te Austerlitz

De beuk, de grasmatten en de kathedraal

Tekst: Marleen Blokhuis
Foto's: Vincent Tollenaar



Midden in het caravenveld pronkt een reusachtige beuk. Zijn enorme bladerdak reikt tot aan de grond en heeft een doorsnede van een meter of twaalf. Nootjes vallen uit hun napjes, een lieveheersbeestje kruipt over een blaadje. 'Deze boom is de trots van ons terrein', zegt Arnoud. 'Onze regelmatige kampeeders zijn echt aan deze beuk gehecht.'

Het is de laatste zaterdag van september. Ik loop over kampeerterrein Austerlitz met Arnoud Neidig, voorzitter en Rik Marmelstein, secretaris van de afdeling Gooi en Vechtstreek. Rik kent het terrein al meer dan dertig jaar. En Arnoud neemt de honneurs waar voor zijn vrouw Saskia Koning, samen met Marco Hofman terreincoördinator van Austerlitz.

Lekker veel gras

Op ruime afstand van de grote beuk en van elkaar staat een handvol caravans. Hun bewoners zitten her en der genietend in de najaarszon. Verderop zijn ruime tentvelden, omzoomd door hoge bomen. Slingerend aangelegde struiken zorgen voor beschutte nissen. Volgens Arnoud vormt juist die combinatie van ruime velden met beschutte plekken de aantrekkingskracht van Austerlitz. Daardoor kun je er zowel alleen als met een groep heel prettig staan.

Dat blijkt ook op deze zaterdag. Verschillende tentjes staan ruim en rustig in het groen; op één veld zit een flinke groep voor een met slingers versierde

tent. De gastvrouw van dit verjaardagsfeest noemt Austerlitz haar favoriete NTKC-terrein. 'Er is lekker veel gras, en de veldjes zijn niet te groot en niet te klein. Wij zitten hier nu met zijn twintigen en niemand heeft last van ons.' Gelijk heeft ze.

Volle dag maaien

Met zijn drieën wandelen we verder over het gras, bezaaid met molshopen. Het is de omvangrijke grasmatten (2 ha) die op dit terrein het meeste onderhoud

*Zowel alleen als met
een groep sta je hier
heel prettig*

vergt. Het hele seizoen is er een maaiploeg actief, onder leiding van Wim Visser. Elke maand komt er minimaal twee keer iemand maaien, de frequentie hangt af van het weer. Een complete maaibeurt is een volle dag werk.

Behalve de maaiploeg heeft Austerlitz nog een paar 'vaste vrijwilligers': Hans van Oostveen voor elektrotechnische klussen en Marc Roest voor zaagklussen. Marc heeft ook verstand van bomen: welke bomen zorgen voor gevaarlijke situaties en welke boom kan beter weg om andere bomen ruimte te geven.

Voor snoeien, knippen en overige klussen wordt vijf

keer per jaar een werkdag gehouden. Dan komen er gemiddeld 10 mensen. Vroeger waren dat er wel zo'n 25, zegt Rik. Minder dan nu moeten het er niet worden, maar volgens Arnoud komt ook nu het werk dat er te doen is altijd nog wel af.

Parkachtige opzet

In 1955 werd Austerlitz aangekocht. Het was, na 'Huizen', het tweede terrein dat de NTKC in eigendom verwierf. Andere terreinen had de club in erfpacht of huurde ze, zoals het nabijgelegen terrein Den Treek. Omdat Den Treek van eigenaar veranderde, was het bestuur bang dit terrein te verliezen. Uit voorzorg zocht en vond men daarom een ander terrein in de buurt. Afgezien van het huidige caravanveld – de mooie beuk stond er toen al! – was dit een kale akker, een aardappelveld. Voor de inrichting werd de Heidemij ingeschakeld, die er een parkachtig kampeerterrein van maakte.

De pas opgerichte Jeugdsectie, die vanaf het begin veel op Austerlitz kampeerde, groef in augustus 1959 in twee weken tijd de kampvuurkuil uit. Dat gebeurde onder leiding van de toen 19-jarige Hans van Oostveen, in voorbereiding op de achtste Jeugd rally die met Pasen 1960 op Austerlitz plaatsvond.

De parkachtige opzet van de Heidemij heeft het terrein nog steeds; alleen kleine veranderingen hebben zich in de loop der tijd voltrokken. Zo stonden er zo'n dertig jaar geleden ook dennenbomen. Die zijn grotendeels gekapt, omdat het toenmalig groenbeleid in de club inhield dat de groei van exoten werd tegengegaan. En zo was er vroeger naast de kampvuurkuil ook nog een zogenaamde kinderkampvuurkuil, die al lang niet meer werd gebruikt. Twee jaar geleden is daar speciaal voor winterkampeerders een tentveldje van gemaakt. Zij kunnen nu vlak bij de grote kampvuurkuil staan, mooi beschermt door een wal. 'Omdat we midden in bosgebied liggen is de gemeente Zeist heel alert op bosbrand. Daarom moeten we een kampvuur altijd bij de brandweer aanmelden', vertelt Arnoud.



Op 2 km van het kampeerterrein ligt de **Pyramide van Austerlitz**.

Vanaf de top van deze piramide, in 1804 gebouwd als **eerbetoon aan Napoleon**, kijk je ver de omgeving in.

Aan de voet ligt een **grote speeltuin met een restaurant**.



Bij **Woudenberg**, op **fietsafstand**

van het kampeerterrein, ligt recreatieplas Henschotermeer, omgeven door **zandstranden**.

Hier kun je zwemmen en zonnen **midden in het bos**.



Huis Doorn, nu een **museum**,

was van 1920 tot 1941 het onderkomen in ballingschap van de Duitse ex-keizer **Wilhelm II**. De oorspronkelijke inrichting is nog helemaal intact.

In de voormalige garage is sinds september 2014 een vaste **tentoonstelling** gewijd aan de **Eerste Wereldoorlog** in Nederland.



Je kunt hier heel goed hutten bouwen!

Een verandering die achttien jaar geleden met zorg werd aangekeken, was de bouw van een woonwijk grenzend aan het kampeerterrein. Maar de overlast waar NTKC'ers bang voor waren bleef uit. Iedereen is het erover eens dat je eigenlijk niets van die woonwijk merkt.

We wandelen langs het riante bakstenen toiletgebouw, dat in 2004 is opgeleverd – de eerste ronde vervangen en schilderen staat voor de deur. 'Mensen noemen het wel eens een kathedraal,' zegt Rik, 'sommigen vinden het te groot. Maar het voldoet uitstekend, en je hoeft niet altijd alle ruimtes te gebruiken.'

Inmiddels heeft Arnouds zoon David (11 jaar) zich bij ons gevoegd. Hij vertelt wat hij het fijnste vindt aan dit terrein: 'Dat je hier zo goed hutten kunt bouwen! Op Austerlitz staan helemaal geen brandnetels tussen de bosjes, daarom kun je hier heel goed de bosjes in. Vlak buiten het terrein staan ook een paar geheime hutten die mijn vrienden en ik hebben

gebouwd. Zelfs toen het stormde zijn ze niet kapotgegaan!'

Kamperen staat centraal

We zijn weer aanbeland bij de imposante beuk. Hij heft zijn kruin naar de hemel en absorbeert het licht. De groenvisie rond het elimineren van exoten werd destijds niet door iedereen gedeeld. Zijn er ook nu nog discussiepunten in het beheer? Arnoud: 'Een terugkerende vraag die op veel terreinen speelt is: zijn we vooral een natuurgebied of een kampeerterrein? Voor Austerlitz zijn we het er wel over eens dat kamperen centraal staat. We proberen de natuur op het terrein mooi te houden en de diversiteit te bewaren, maar het doel is om prettig te kunnen kamperen.'

En zijn er wat Austerlitz betreft nog plannen of wensen voor de toekomst? 'Ik hoop dat het er over twintig jaar nog net zo uitziet als nu. En dat betekent dan dat er heel hard aan gewerkt is om het zo te houden.'

JeugdSectie

JS'er in de kijker

Naam: Ilse Weergang

Woonplaats: Grootchermer

Leeftijd: 21 jaar

Studie/werk:

muziekwetenschappen

(UvA), winkelmedewerker bakkerij

Tent: Uri 3

Favoriete kampeerkost:

pannenkoeken

JS sinds: 2010

JS functie: **voorzitter** (2014)

JS omdat ... In 2009 ben ik met mijn

ouders naar een **FICC-rally**

geweest. Daar hoorde ik van de

jeugd rally en dat leek mij en

mijn broers heel **leuk**.

Zo heb ik kennisgemaakt met de

Jeugdsectie en dat was zó

gezellig dat ik ben blijven gaan.



Samen flink klussen, samen eten en niet te vergeten 's avonds lekker chillen bij het kampvuur. Ieder jaar combineert de Jeugdsectie een van haar weekenden met een werkweekend op een van de NTKC-terreinen. Titus Duitshof ging afgelopen jaar voor het eerst mee.

De 14-jarige Titus Duitshof uit Doetinchem is op dit moment een van de jongste JS'ers. In 2012 kampeerde hij tijdens het 100-jarigjubileumkamp voor 't eerst mee. 'Het was een grote stap de eerste keer van het Kabouterweekend en het Huttenbouwweekend naar de Jeugdsectie. 'Alleen kamperen met een grote groep is best even wennen. Maar nu ik ben overgestapt, vind ik het heel erg leuk.'



Je eigen ding doen

Na het introductieweekend in Huizen was het werkweekend in Bladel de derde JS-activiteit waaraan Titus deelnam. 'Lekker met leeftijdsgenoten aan de gang. En alleen kamperen, zonder die ouders, is een stuk gezelliger', vat Titus kernachtig samen. 'Wat ik er leuk aan vind, is de andere sfeer. Je hebt veel meer ruimte om je eigen ding te doen.'

Ook je tent opzetten?

Van 6 tot 8 maart staat het volgende JS-werkweekend gepland, dit keer op Austerlitz. Ben je tussen 14 en 26 jaar en vind je het leuk om te klussen en zelfstandig te kamperen? Meld je aan bij Ilse Weergang via jeugdsectie@kampeerclub.nl of Facebook en kom je tent bij ons opzetten!



Zo, ik heb mijn tentstokken weer bij elkaar gesprokkeld!

eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite: Algemeen > Buitenspoor > Recepten.

Stevige kost

Kook **300 à 400 gram aard-appelen** en maak er met **boter** (eventueel wat **melk**) en **zout** puree van. Dat lukt het best met een vork, wanneer je geen stamper hebt. Houd de puree warm (in een slaapzak bijvoorbeeld).

Bak **250 gram shoarmavlees** gaar. Maak **250 gram zuurkool** warm. AH heeft zakjes van 250 gram gare zuurkool. Meng de zuurkool met **125 ml crème fraîche**.

Verdeel de zuurkool over twee borden. Op de zuurkool de shoarmareepjes verdelen en daaroverheen de aardappelpuree. Brokkel tot slot wat **feta** over de puree.

In Buitenspoor van april 2005 schreef ik mijn eerste eenpitterreceptje met de titel 'Stevige kost'. Dit is mijn laatste bijdrage. En het is opnieuw 'stevige kost'. Met plezier heb ik jullie, NTKC-kampeerders, ruim negen jaar lang voorzien van eenpitterrecepten. Ik zet mijn eenpittertje niet aan de kant; ik blijf kamperen én koken, maar ik ga gewoon nog eens vooraan beginnen met het bereiden van alle recepten die ik ooit maakte voor deze rubriek.

Dat kunnen jullie, als je dat wilt, ook doen. Alle recepten staan nog op de NTKC-website. Smakelijk eten. Tot ziens op onze mooie kampeerterreinen. En een warme groet van **Henk Trimbach**.

Handig



Als je fotografeert onder slechte lichtomstandigheden, of een selfie maakt, heb je wel eens behoefte aan een **statief**. De 'tiltpod' is een licht en klein camerasteuntje voor compactcamera's. Heel

makkelijk mee te nemen, desnoods aan je sleutelbos. Hij heeft een ronde metalen schroef die in het statiefgat van de camera past en een los magnetisch voetje.



Bubbeltjesplastic, veel gebruikt om kwetsbare spullen te verpakken, is een prima lichtgewicht zitlap. Waterdicht, isolerend, van een verrassende sterkte en neemt nauwelijks ruimte in.

Het binnenwerk van een A4-bubbeltjes envelop voldoet al om tijdens een wandelpauze of bij de tent je achterwerk droog te houden. Past in je jaszak!



Caravanbezitters die de (mover)accu laden onder het rijden, hebben een plusaansluiting in hun stekker. Die plus kun je ook

gebruiken om de verlichting te testen. Neem een contrastekker of een los stopcontact, monteer hierin de aansluitingen en test door de **plusdraad** met de stop-, rem- of achterlichtdraad te verbinden.

Slim bekeken

Tent, matje, slaapzak, koplamp ...

Met de superhandige paklijst van de

Jeugdsectie is het goed voorbereiden van je

kampeerevenement een fluitje van een cent.

jeugdsectie.nl/paklijst

Mijn beginvraag aan Jan Das, 81 inmiddels en nog heel vitaal, was: waardoor bestaat deze club al zo lang? Een klein zetje bleek genoeg om hem – soms beschouwend – breed uit te laten pakken over zijn bijna 50-jarige NTKC-lidmaatschap (sinds 1967).



Beheerder van het historisch archief en voormalig secretaris van het hoofdbestuur

Begonnen als elitaire club

'De jaren '60/'70 waren de nadagen van de vooroorlogse cultuur. Ik beheer al jarenlang het historisch archief en heb alle wederwaardigheden uit die tijd doorgespit. Dit vanuit mijn interesse voor wat de NTKC toen was en nu is. Je moet weten dat de NTKC in 1912 begonnen is als elitaire club, voortgekomen uit een groepje welgestelde lieden die vanaf 1908 op een fiets met een tent achterop uit kamperen gingen. Dat waren mensen die zich konden permitteren zo'n vehikel aan te schaffen: leraren, officieren, mensen van adel, inclusief vrouwen, wat in die tijd heel bijzonder was. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de club een onbedoeld emancipatoir karakter, je bevond je als gewoon lid al gauw in gezelschap van mensen die doorgeleerd hadden. Na de Tweede Wereldoorlog is dat aanvankelijk zo gebleven: de NTKC als elitaire kampeersclub tegenover de massakampeersclub. Kenmerkend was en bleef 'kamperen in stijl', zowel wat materiaal betreft als in gedrag.

Zo zijn onze manieren

Die gedragskant is een heel boeiend gebeuren: voor 1940 was de NTKC in de samenleving een educatieve club. Er bestond in die tijd een liedje met de titel 'Kamperen moet je leren'. Kranten schreven soms dat de NTKC moest ophouden anderen de les te lezen. Gemeentes keken naar de NTKC als het om vergunningen ging. Want de

ANWB wilde tot 1939 met kamperen niet te veel te maken hebben, met al dat gedoe met gemeentes. Na de oorlog kregen we een meer besloten karakter en richtte men zich steeds meer op de eigen leden met ballotage en gesprekjes, in de trant van 'zo zijn onze manieren'.

Van 'wij' naar 'ik'

Als je de NTKC sociologisch bekijkt hebben we dus een interessante tijd achter ons. Veel collectieve rituelen zijn allengs verdwenen, zoals de vlag hijsen, de kampvuurliederen, de ballotage en elkaar aanspreken. Het collectieve van toen is overgegaan naar een grotere gerichtheid op individuele kampeersclubleden, die achter de doelstellingen van de NTKC stonden. Het was de tijd van de studentenopstanden en de Maagdenhuisbezetting. De jongere generaties wilden vanaf dat moment op individuele basis en in vrijheid kunnen doen wat ze wilden doen. Ook binnen de club zag je dat terug. Jongeren streefden naar vernieuwing, terwijl de oudere generaties bleven vasthouden aan de oude sfeer.

Gastheerschap

We hebben daarom een hele tijd spanning gehad rond de oude en de nieuwe cultuur en dat culmineerde in een hele statutenwijziging. Ik heb daar zelf als secretaris veel tijd aan besteed. Er is veel meer ruimte ontstaan voor een alternatieve regelgeving van onze club. Jarenlang, misschien wel tot

vandaag de dag, heeft dat proces voortgesudderd, waarbij sommige kampmeesters de boel bijna leken te tiranniseren met de oude regels. Maar die regels – en dat vind ik echt – ontslaan je niet van de plicht situationeel te denken, in te spelen op dat moment met een zekere soepelheid en vertrouwen in de ander. Je moet van de clubregels geen wet maken. Gelukkig is gastheerschap wel de dominante cultuur aan het worden.

De kracht van de club

Waardoor, was je beginvraag, heeft de NTKC inmiddels al ruim 100 jaar kunnen voortbestaan? Vergis je niet in de kracht van het landelijk karakter van de NTKC, dat eraan bijdraagt dat er sterke vriendschapsbanden kunnen ontstaan. En als individu zijn de leden over het algemeen mensen die op elkaar bouwen. Want de kampeersclub die op onze manier kampeert heeft meestal een sterk karakter. Als die heeft ontdekt wat de voordelen van de club zijn, heeft die de neiging om te zeggen: oké, ik zet mijn schouders eronder. Als men een beroep op me doet zeg ik geen nee.'

Met die positieve woorden eindigden we ons gesprek. Zelf voelde ik me snel thuis bij de NTKC, en het gesprek met Jan Das bevestigde me in dat gevoel. Het had iets heel vertrouwds.

In gesprek met Jan Das



Wat gebeurde er op Den Treek ...

Nog niet zo lang geleden, op een zonnige namiddag op ons kampeertreintje Den Treek, hoorden we in de verte de verleidelijke tonen van een fluit. Het geluid kwam langzaam dichterbij en bleef op een afstandje steken, terwijl de ijle klanken tussen de bomen hun weg zochten. Af en toe stopte het even, als om op adem te komen, of om de natuur gedoseerd aan een ander geluid dan het verre geraas van de snelweg te laten wennen. Er steeg een lichte nevel op, die ons en onze omgeving uit haar realiteit tilde. De bladeren kregen een bijzondere glans en de stammen leken zich te verplaatsen: nu eens dichterbij, dan weer verder weg. De natuur scheen erg in haar schik met deze onverwachte aubade.

Na de laatste tonen trok de nevel weer op, de takken van de bomen bogen licht als om te bedanken, en wij .. wij daalden weer neer op aarde. Onze mysterieuze fluitspeelster, we hadden nog net een glimp van haar kunnen opvangen, borg haar dwarsfluit zorgvuldig op, stapte op de fiets en verdween over het zandpad in de verte. Het terrein met zijn ruige maar vriendelijke uitstraling had haar blijkbaar geïnspireerd om 'iets' aan de natuur terug te geven.

Dat wij, en misschien nog andere kampeerders, daar getuige van mochten zijn, was een waardevolle gebeurtenis, waaraan we nog vaak terugdenken. Dat het niet bij deze ene keer mag blijven!

Tineke van Nieuwpoort
Foto: François Piek

Hongerige houtsnippen



Houtsnip. Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl

Iedereen die wel eens in de winter op een NTKC-terrein gekampeerd heeft zal het herkennen: winterkamperen is zó anders. En dat komt niet alleen door het pionieren bij de winterkraan, maar vooral ook door de rust die nu in de natuur heerst, af en toe onderbroken door het harde 'tsjek' van de kramsvogel of het 'srie' van de koperwiek. Deze lijsterachtigen hebben net als veel andere vogels hun broedplaatsen in het noorden verlaten op zoek naar voedselrijkere oorden. (Lieve terreinbeheerders: plant nog meer meidoorn, sporkehout en andere besdragende struiken aan!)

Briefje van 100

Een van de vogels die in de winter naar het zuiden trekt is de houtsnip. Ook die vindt rust en beschutting op onze terreinen, bijvoorbeeld op Texel en in Ouddorp. Vaak denkt men bij een houtsnip aan het briefje van 100 gulden, maar dat betrof een afbeelding van een watersnip. Beide soorten hebben een kenmerkende zeer lange snavel, een plomp lijf en tamelijk korte poten. Verder een bruin gestreepte rug waardoor ze goed gecamoufleerd zijn. De houtsnip is ech-

ter twee keer zo groot als de watersnip en je treft hem in andere gebieden aan. De watersnip is te vinden in de buurt van water en zoekt zijn voedsel voornamelijk langs oevers, de houtsnip woont in het bos en zoekt tussen de bladeren en losse bosgrond naar regenwormen en ander voedsel.

Geheimzinnig

De houtsnip staat te boek als een geheimzinnige vogel. Want in tegenstelling tot de watersnip die je regelmatig in de kijker krijgt, zal dat met de houtsnip niet zomaar lukken. De beste waarneming van de houtsnip doe je meestal als je door het bos loopt en hem/haar opschrikt, alsof je op zijn staart getrapt hebt. Of als je het afwaswater in de bosjes weggooit! Maar één keer zagen wij zomaar een hele groep snippen tegelijk. We winterkampeerden in Ouddorp en zagen de vogels foerageren langs de berm van een weg. Waarschijnlijk waren het snippen uit Noordoost-Europa die, vanwege honger, niet alleen in Nederland waren komen overwinteren, maar ook hun aangeboren schuwheid hadden laten varen.

Ton Hermans en Karin Koppen

Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt?

Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl. Elk kwartaal publiceren we de mooiste, grappigste of verrassendste inzending van de afgelopen periode.

Waxinelichtjes. Foto Frank Scholten

Voor het voetlicht in 6 vragen Annelies Risseeuw



NTKC-lid: sinds 2002/2003
Woonplaats: Gouda
Beroep: projectleider
Partner: getrouwd met Arnout
Kinderen: een tweeling van 19
Hobby: breien

Kennismaking

Zelf ben ik niet met kamperen opgegroeid. Toen de kinderen 4 waren deden we via mijn schoonvader een keer mee aan een huttenbouwweekend op De Smagten in Bladel. Ik vond het terrein heel mooi, en toen bleek dat de NTKC nog meer van die mooie terreinen had heb ik Arnout overgehaald om als gezin lid te worden. Er zit wel een nadeel aan: je raakt verwend met die prachtige terreinen; campings in het buitenland vallen eigenlijk altijd tegen.

Favoriete terrein

De Valkenbelt in Lochem. Dat ligt zo mooi, aan een onverharde weg. Het is ook niet zo groot, de omgeving is mooi en Lochem is een leuk dorp.

Tent

We hebben net één nacht in onze nieuwe tent geslapen: een Hilleberg. Die is fantastisch! Je kunt er ook mee winterkamperen.

Activiteiten

Toen de kinderen nog klein waren zijn we een paar keer naar een huttenbouwweekend geweest, en we gingen ook vaak naar het kinderkamp op De Haan. Ook hebben we een keer een paddestoelenwandeling gelopen vanaf Het Groene Hart. En we deden een paar keer mee aan een werkweekend of werkdag, op verschillende terreinen.

Wat zou je anders willen?

Nou, anders... Waar ik wel erg aan heb moeten wennen, is dat je je afwaswater in de struiken moet gooien, dat dat niet in een gootsteen kan. En ik vraag me wel eens af: hoe lang houdt deze club het vol, om alles op vrijwillige basis te organiseren? Zijn er niet te weinig actieve leden? Maar misschien moet ik dan ook de hand in eigen boezem steken.

Verder

Ik vind het heel rustgevend om bij de NTKC te kamperen. Voor mij is het echt een rustpunt in mijn leven.

Tekst: Marleen Blokhuis

in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op kampeerclub.nl/leden/buitenland.php.

Boerderijcamping Wang



Zwitserland, Berner Oberland
CH - 3803 Beatenberg
Tel. 00 41 33 841 21 05
camping-wang.naturpur.ch

Soort terrein: licht glooiende helling met terrassen, 19 ruime plaatsen (geen seizoensplaatsen).
Geschikt voor tenten en caravans

Camping Wang ligt op 1120 meter hoogte, 12 km boven Interlaken. Het is hier heerlijk vertoeven. Wij zijn er eind oktober 2014 geweest en de natuur is dan erg mooi. Het uitzicht op onder meer de Jungfrau, de Eiger en de Mönch is zó weids en prachtig, dat je haast niet van je campingstoeltje af komt.

Gera Weber

Camping Au Bois Joli



Frankrijk (Bourgogne), provincie Yonne
F-89480 Andryes
(2, rue de Villepreney)
Tel. 00 33 386 81 70 48
www.campingauboisjoli.com

Soort terrein: helling met bomen (5 ha).
Geschikt voor tenten en caravans

Van begin tot half oktober 2014 hebben wij gekampeerd op het terrein Au Bois Joli van Rob en Henriette de Vries. Dat is ons goed bevallen. De omgeving heeft langgerekte heuvels met prachtige uitzichten (kersenbomen, landbouw en vee). De dichtstbijzijnde supermarkt is in Clamency, 10 km, aan de Yonne. De oude steden Auxerre, Toucy, Vézelay en Avallon liggen op circa 40 km afstand. Het terrein wordt zo natuurlijk mogelijk gehouden. Door aangepast maaibeheer en beplanting zijn er veel bloemen, vogels en vlinders. Er is ook een zwembad. Wandelen vanaf het terrein is aardig, maar niet spectaculair.

Niek en Hans van Bezooijen

Illustrator gezocht

Welk NTKC-lid is in staat en bereid om met een zekere regelmaat illustraties voor Buitenspoor te tekenen? Dat kan bijvoorbeeld gaan om tekeningen voor de nog op te zetten kinderpagina, cartoons voor de Jeugdsectiepagina, of incidenteel om illustraties bij andere artikelen. Laat ons weten waar je voorkeur ligt. Reacties (met een voorbeeldtekening) graag naar redactie@kampeerclub.nl.

Persoonlijke berichten

Overleden

Mevrouw Maartje de Graaf-Slaman, De Cocksdorp, 10 september 2014 (voor een in memoriam, zie 'Buitenspoor actueel' op de ledensite)

De heer Jan de Haan, Uitwijk, 29 november 2014

Wilde vrijheid

De vrouw in deze tent heeft wel armen, maar geen handen, en ook haar groen-oranje huidkleur wijkt ver van de werkelijkheid af. De Duitse schilder Max Pechstein lapte de regels van het kunstonderwijs heel bewust aan zijn laars. Hij, en de andere leden van de expressionistische kunstenaarsgroep Die Brücke, hadden begin twintigste eeuw het gevoel dat er een nieuwe tijd aanbrak, een tijd die niet alleen om een nieuwe manier van schilderen vroeg, maar om een heel nieuwe manier van leven. Weg met tradities, conventies en het keurslijf van de burgerlijke moraal, ruim baan voor vrijheid, spontaniteit, oorspronkelijkheid en natuurlijkheid!

Vol bewondering keken deze kunstenaars naar primitieve volkeren, die in hun ogen dicht bij de natuur leefden en nog niet bedorven waren door beschaving. Een dergelijke wilde vrijheid probeerden ze zelf ook in praktijk te brengen, onder meer wanneer ze 's zomers groepsgewijs met hun vriendinnen en modellen buiten de stad kampeerden. Ondanks het verbod van de zedenpolitie liepen ze daarbij graag naakt. Kamperen was voor hen niet alleen maar recreatie, het maakte deel uit van een levenshouding.

Marleen Blokhuis



Max Pechstein, Naakt in tent, 1911, München, Pinakothek der Moderne

Nieuws van de club

Welkom bij de ALV

Zaterdag 28 maart 2015 houden we in **De Meerpaal in Dronten** onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als HB kiezen we ervoor om jullie in deze royale vergaderlocatie te verwelkomen.



Dronten is goed bereikbaar met openbaar vervoer en centraal gelegen. Ons terrein Roggebot ligt vlakbij en is een ideale uitvalsbasis om zowel het nieuwe als het oude land te verkennen.

We roepen leden, kennis-makingsleden, gezinsleden en hun kinderen op om in groten getale naar Dronten te komen. Voor kinderopvang wordt gezorgd. Het programma van de dag zullen we via de website en de maandelijkse nieuwsbrieven bekendmaken. Zorg daarom dat je de nieuwsbrieven ontvangt en geef je e-mailadres door!

Adriaan Branderhorst, voorzitter



Werkgroep Zeven Plus zoekt leden

Hoe informeren we leden over het doel en de gebruiken van de NTKC en betrekken we ze actiever bij het beheer van onze terreinen? De werkgroep Zeven Plus gaat het komend clubjaar met deze vragen aan de slag.

In het najaar van 2015 komt deze 'denktank' met voorstellen op clubniveau (werving en voorlichting nieuwe leden), op afdelingsniveau (onderhoud en beheer van terreinen) en op individueel niveau (gastvrij kampmeesterschap). Dit werd besloten tijdens de Clubraad van 22 november jl.

De werkgroep zal twee leden tellen die twee à drie jaar lid zijn, twee leden die meer dan vijf jaar lid zijn, een lid van Promo, een lid van de Jeugdsectie en een HB-lid. Spreekt het thema je aan en maak je deel uit van een van bovengenoemde groepen, dan nodigen we je graag uit om je bij Adriaan Branderhorst aan te melden: adriaanbranderhorst@kampeerclub.nl.

Camping Card International

Ook dit jaar geeft de NTKC weer CCI-kaarten uit waarmee je kunt kamperen in het buitenland. Op de meeste campings hoeft je met deze kaart je paspoort niet af te geven, en in Spanje en Italië kan de korting voor CCI-houders oplopen tot wel 40%. Bovendien ben je als kampeerder WA-verzekerd.

Voor meer informatie, zie campingcardinternational.com. Wil je deze pas ontvangen, maak dan vóór 16 februari 2015 € 10,- (kostprijs) over op rekening NL79INGB0000199291 t.n.v. Ned. Toeristen Kampeer Club Rek FICC carnet. Vermeld bij de mededelingen je lidmaatschapsnummer.

Winterkamperen caravans



Van 1 oktober 2014 tot 1 april 2015 zijn ook leden zonder caravanmachtiging met hun caravan welkom op onze terreinen (mits deze minder dan 4 m lang is, gemeten op tafelhoogte). Doel van deze proef, nu weer met een jaar verlengd, is te onderzoeken of hiermee de winterbezetting toeneemt, zonder extra schade aan de terreinen of overlast voor overige kampeers. Vorig jaar leverde dit 74 extra overnachtingen op.



Een pizzaoven op Masterveld

Ter gelegenheid van 50 jaar Masterveld (Winterswijk) hebben wij alvast een cadeau geïnstalleerd: de Masterveld pizzaoven. Hiermee bieden wij kampeers een extra doe-

kookmogelijkheid op ons terrein. De oven wordt gestookt op hout, net als ons kookvuur. Als er geen natuurbrandgevaar is (code oranje/rood), mag je de oven aansteken. Als kampeerder blijf je zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Neem de tijd om hem goed op te stoken, zet hem dus niet aan als je vlak voor donker aankomt met honger in je buik en een diepvriespizza in je (fiets)tas.

Regel eerst je spullen: meel en gist, een kant-en-klare bodem met eigen beleg of een complete pizza van de supermarkt. Kijk ook eens om je heen of er misschien meer kampeers mee willen doen. Je hebt ruim 2 uur voor de voorbereiding, een drankje en een gezellig kletsje. Het is dus veel meer slow food dan een snelle pizza tussendoor. De oven is een geheel stenen constructie met een klein dak om bij regen nog net even droog te kunnen kokkerellen. De binnenkant is een ronde pizzaoven van Portugese origine. De buitenkant is afgewerkt met een stoere Duitse baksteen.

Onder de oven ligt het kook-gereedschap achter een deur met slot; de sleutel ligt in de schoonmaakkast. Voor het koken flink stoken met hakhout en de schoorsteen open. Als alles goed warm is de achterste luchtafvoer sluiten en de bakplaat (gedeeltelijk) vuurvrij en schoon maken. Er passen niet alleen pizza's in, je kunt ook een stalen spit met kip of een ananas door de deur naar binnen steken en dan van buitenaf af en toe draaien. Kom het eens uitproberen!

Bennie ten Haken



Nieuw sleuteladres De Slufter, Texel

Na het overlijden van sleutelbewaarster mevrouw Maartje de Graaf-Slaman bleek haar zoon, Nico de Graaf, bereid om deze taak over te nemen. Het nieuwe sleuteladres is:

Familie N. de Graaf
Krimweg 47
1795 LR De Cocksdorp

De plaats van de sleutel staat vermeld bij de terreingegevens op de ledensite.

Nieuws van de terreinen

Less is More!

Genoeg biedt inspiratie voor iedereen die meer wil doen met minder. Weinig bezitten uit noodzaak of keuze kan heel rijk voelen. Lees de inspirerende verhalen. **Genoeg is praktisch.** Elk kwartaal een gids voor huis en tuin met praktische informatie en tips voor een creatiever leven, met zorg voor mens, dier en milieu.

Neem nu een abonnement en ontvang **5 nummers voor de prijs van 4**



Een abonnement (4 nummers) kost € 24,50 per jaar. Ontvang nu een extra nummer gratis: ga naar winkel.genoeg.nl/abonnements en bestel online met actiecode NKTC



20% korting

Meer info op genoeg.nl

Gek van de natuur? Samen op coole **kampen** en **excursies**: vogels kijken, vleermuizen, libellen vangen, schelpen zoeken en als toetje een frisse duik in de zee!

De **NJN** natuurlijk!



Ben jij tussen de 12 en 25 jaar, kijk dan op www.njn.nl!

Foto: Janko van Beek

MOOSECAMP

buitengewoon kamperen



MOOSECAMP.nl

Lorentzstraat 4-7 6716AD EDE 0318-690708



OFFICIAL SHOP

tent versleten?

model al 20 jaar niet meer gemaakt?



voor **Tatteljee** geen probleem

KOOKVUUR BUITENGEWOON KOKEN

Petromax Specialized Cooking dealer

Meer outdoor cooking op kookvuur.nl

Dutch oven vanaf: **€40,00**

Geschikt voor elk kookvuur, stöve en Atago.

HET BUITEN AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Één adres voor al uw buitenkook spullen.

Van **Dutch Oven, Driepoot** tot **Vuurtafel**.

Eigen import van gietijzer en lichtgewicht materialen.

Nederlands importeur van o.a. **White Box Stove** en **WoodGas Stove**

www.hetbuiten.nl



Lees de romans van uw clubgenoot **Anthonie van de Wardt**

Boeken die over bijzondere mensen gaan.

HET BIECHTGEHEIM
ISBN 9789048427468

DE VRIJWILLIGER
ISBN 9789089545695

Te bestellen bij de reguliere boekhandel of bol.com



Location: Digernäset, Jämtland, Sweden.

Still freezing? Why? Stay warm with a base layer of fine Merino wool in a terry knit. The terry loops trap air between the skin and the clothing to create a warm insulating layer. Wool also has a natural ability to carry away moisture and perspiration.

Woolpower is manufactured in Östersund in northern Sweden and the thermal garments are used for work, sports and leisure, and by people who would simply rather not be freezing cold. Using the material Ullfrotté Original, Woolpower has been manufactured since 1972.



Woolpower is verkrijgbaar bij Moosecamp buitengewoonkamperen
Lorentzstraat 4-7, 6716 AD Ede, tel 0318-690708, info@moosecamp.nl, www.moosecamp.nl

Woolpower
ÖSTERSUND



Masterveld, Winterswijk
heeft een nieuwe pizzaoven.
Zie pagina 17 in dit blad.



12

De Smagten, Bladel
heeft sinds november een
nieuw toiletgebouw.



16

De Testrik, Venray
Komende zomer loopt de
pacht af; houd de website in
de gaten hoe het verder gaat.



18

NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Loosduinen
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 De Testrik, Venray
- 19 Den Treek, Leusden
- 20 De Valkenbelt, Lochem

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

