

buitenspoor



sportief en actief kamperen

jaargang 94 juli 2012 | 6

NTKC sportief en actief kamperen

communiceert openbare mededelingen uitsluitend via www.ntkc.nl en buitenspoor

Redactie

Harrie van der Hoeff
Eindredactie: Clemens Ruttenberg

Redactie-adres:

TOPAZ tekstbureau
Clemens Ruttenberg
Berkelstroom 40
2721 AD Zoetermeer
buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt in 2012 in de maanden januari, februari, maart, april, mei, juli, september en november. Uitgaven vanaf nr. 7-2009 zijn in te zien onder 'Publicaties' op de ledensite.

Kopij voor nr. 7 (sept./okt. 2012) moet uiterlijk 7 aug. ontvangen zijn op het redactie-adres. 2 okt. voor nr. 8 (nov./dec. 2012) 27 nov. voor nr. 1 (januari 2013)

Kopij

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of in het geheel niet op te nemen.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit. Verzend foto's als bijlage. Maak je bericht niet groter dan ca. 5 MB. Grotere bestanden van foto's kun je ook mailen naar info@drukpunt.nl. De redactie breidt haar archief graag uit. Wie foto's beschikbaar wil stellen voor publicatie kan deze opladen op de ledensite > algemeen > fotoarchief.

Advertentie-acquisitie

André Reitsema, Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Niet commerciële advertenties

opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag van Anke Tijssen

7-8	juli	Kennemerland	Kennemerfietstocht	Inhaal- en Ontmoetingskamp
14-15	juli	Coörd. Commissie	Snoeiweekend	De Heerkuil
18-25	aug.	Enig	Jubileumkampeerweek	Lochem
24-26	aug.	Jeugdsectie	Kabobweekend	Austerlitz
25-26	aug.	Den Haag	Kinderkamp	De Haan
25-26	aug.	Noord	Shakespearekamp	De Hertenweide
1-2	sept.	Kennemerland	Nazomerweekend thema Fout!	Limmen
8-9	sept.	Veluwe	Afdelingsweekend	Roggebot
14-16	sept.	Caravansectie	Nakletsweekend	Den Treek
14-16	sept.	Enig	Kampeerweekend	Sint Geertruid
22-23	sept.	Gooi en Vechtstreek	Einde seizoen kamp	Austerlitz
22-23	sept.	Kennemerland	Kano-/ fietstocht	Rondje Haarlem
28-30	sept.	Veluwe	Burl-kamp	De Kooiberg. Verplicht aanmelden bij veluwe@kampeerclub.nl
29-30	sept.	Amsterdam	Werkweekend	Huizen

Activiteiten over een langere periode vind je op de ledensite > Evenementen

In dit nummer vind je foto-bijdragen van:

Jan Hartog, Harrie van der Hoeff, Leontien Janssen, Liesbeth van Splunter, Anke Tijssen, Bertus v.d. Woude en enkele ons helaas niet bekende inzenders.



NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opggericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:

Voorzitter	Vacature
Vice-voorzitter	Vacature
Secretaris	Jan (J.) Doeven
2e Secretaris	Vacature
Penningmeester	Ivo (I.) Knotnerus
2e Penningmeester	Vacature*
Terreinbeheer technisch	Vacature*
Terreinbeheer groen	Vacature
Clubbureau/Automatisering	Jeroen (J.) van Veen
Juridische zaken	Jacob (J.) Tammens

* Functie wordt ad interim bezet in afwachting van voordracht tot benoeming door de ALV.

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via: ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond informatie, lidmaatschap, administratie en contributie. clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00 tot 22.00 uur. Vermeld altijd je administratienummer en telefoonnummer.

Adreswijzigingen en aanvragen voor het inlichtingenpakket altijd schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij uiterlijk op 1 september van enig jaar schriftelijke opzegging door het clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van reden, administratienr. en volledige naam.

- Contributiebetaling op ING Bank nr. 669693
- Overig op ING Bank nr. 9324

Nederlandse Toeristen Kampeer Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

Extra ALV 24 november 2012

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 maart 2012 is een aantal leden van het Hoofdbestuur afgetreden.

Hierdoor daalde het aantal hoofdbestuursleden onder het statutair vereiste minimum van zeven.

Volgens artikel 11.4 van de statuten blijft het Hoofdbestuur onder deze omstandigheden bevoegd, maar wel moet zo spoedig mogelijk een ALV worden belegd waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. Het Hoofdbestuur heeft besloten deze extra ALV te houden op 24 november 2012 in 't Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen.

Deze extra ALV begint om 10.30 uur en is uitsluitend toegankelijk op vertoon van een geldig bewijs van lidmaatschap.

Het Hoofdbestuur nodigt de leden uit deze extra ALV bij te wonen.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2012
4. Verkiezing leden Hoofdbestuur
5. Rondvraag en sluiting

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2012 zijn gepubliceerd op de website.

Het Hoofdbestuur zal bij agenda-punt 4, in overeenstemming met Artikel 11.3. a, de volgende hoofdbestuursleden voordragen:

Adriaan Branderhorst uit Bussum, als voorzitter;
Albert Fien uit Almelo, als bestuurslid belast met terreinzaken;
Maartje Loerakker uit Amstelveen, als bestuurslid belast met de functie van 2e secretaris.

Bovendien deelt het Hoofdbestuur mee dat **Petra Schaeks** uit Heumen de taken van 2e penningmeester zal vervullen. Petra wordt, zolang ze nog kennismakingslid is, niet als bestuurslid voorgedragen.

Een kort CV van Adriaan, Albert, Maartje en Petra is te vinden op de website.

Aansluitend aan de extra ALV zal de jaarlijkse Clubraad worden gehouden. De Clubraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van elke afdeling en sectie en de hoofdbestuursleden.

Verder worden de leden van de Financiële Commissie en de Clubcode Commissie uitgenodigd de Clubraad bij te wonen.



ALV maart 2013

De jaarlijkse ALV zal in 2013 worden gehouden op 23 maart.

Gebruikelijk is om de jaarlijkse ALV te houden op de laatste zaterdag in maart. In 2013 valt deze dag echter net voor Pasen, daarom is besloten de ALV een week te vervroegen.

Jan Doeven, secretaris



overhandigen jubileumboek aan Guido van Woerkom, algemeen directeur ANWB

Wat een weer, wat een sfeer!

Verslag Jubileumkamp 100 jaar NTKC

Zaterdag 26 mei: op de grote weide van het grootste terrein van NTKC zitten deelnemers aan het jubileumkamp. Op het podium zitten genodigden, in de cateringtent zijn mensen bezig met het klaarzetten van de nodige spullen en op het veld loopt George Bésanger met een microfoon in zijn hand tussen de deelnemers heen en weer en praat de tijd vol die ons nog rest tot de officiële opening van het honderdjarige jubileum van onze club.

En ondertussen groeit het aantal aanwezigen. Nog altijd komen er mensen met stoeltjes of zitmatjes van de kampeervelden naar het feestterrein. En nog altijd komen er nieuwe kampeers aan en zoeken een plaats om hun tent op te zetten, hoewel verreweg de meesten nu wel binnen zijn. Dat alles op een zonovergoten dag aan het begin van het pinksterweekend.

Zonnige start

En dan gaat het programma van start. Al vanaf het begin is de toonzetting even goed als het weer. Zonnig, hartelijk, amicaal. Het begin van drie dagen feest. Van een kampeerweekend waarin oude vriendschappen hernieuwd en nieuwe gesmeed worden. George laat zich kennen als een uitstekend presentator en het bestuurslid Ivo Knotnerus als een innemend gastheer. Vertegenwoordigers van diverse instellingen spreken ons als 100-jarige club toe en zijn vol lof over de wijze waarop wij het kamperen in praktijk brengen. Onder hen **Guido van Woerkom**, algemeen directeur van de ANWB, die tevens het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst neemt, **Eric Denig**, zoon van een van de oprichters van de club, die zeldzame clubcuriosa van zijn vader Carl

Denig aanbood, **Joao Alves Pereira**, president van de FICC, die speciaal vanuit Portugal is komen vliegen, **Fedde Boersma** van Scouting Nederland en **Pat en Hazel Constance** van de Britse zusterorganisatie. Dit is slechts een selectie uit de sprekers.



De kinderen worden door een verre nazaat van de enten uit Tolkiens 'In de ban van de ring' (Kees Dekker) meegelokt naar een eigen programma waar zij met kennelijk veel plezier aan deelnamen, terwijl de ouderen hun contacten onderhouden en uitbreiden tijdens de uitstekend verzorgde receptie.



Voor zowel jong als oud was het poppenspel van **Menno en Ineke Watzema** leuk en boeiend om te zien.

Tussen de activiteiten door wandel je eens over het kampeerterrein. Het staat goed vol. Overal bescheiden tentjes. En het valt op dat het overal, ook al zitten er veel mensen bij de tentjes, stil is, nou ja, dat er zacht gepraat wordt. Hier en daar is muziek. Echte muziek. Amateurmuziek, niet uit een apparaat. Pleziermuziek.

Optreden

Na het eten zie je velen weer op het feestterrein. De optredens van de muziekgroepen, zowel op zaterdagavond als op maandagochtend, het optreden op het Open podium op zondagmiddag, het was niet heel uitbundig, maar wel was alles in een uitstekende sfeer. Een sfeer van kameraadschap. De sfeer die je ook vindt op onze terreinen. Dus typerend voor de club.

Maar aan alles komt een eind. We hadden al gezien dat de binnenkomst van al die honderden deelnemers zeer soepel verliep.

Nu blijkt dat ook de uittocht goed georganiseerd wordt. Het verloop van heel het feest verradt een zeer goed doordachte logistiek.

En dan zijn de meeste deelnemers weg. Het terrein is leeg. Feesttent en paviljoens zijn afgebroken. Iemand zegt: 'Kijk eens om je heen, wat zie je?' Wat zie je? Niks. Een leeg veld. Precies. Honderden mensen. Drie dagen openluchtfest. En je ziet niets. Geen snipper papier, geen plastic zak, gaan peuk. Ook op de kampeervelden niet. Honderd jaar NTKC. Wat een perfecte organisatie. Wat een weer, wat een sfeer.

Een club op z'n best!
Sirtjo Blaakmeer

Het opbouwen

Ik kwam op 22 mei aan op Het Groene Hart en heb me aangemeld bij de kampmeester. De volgende dag om 10 uur begonnen we zoals het hoort met koffie. De eerste klus was het opzetten van een enorme tent, waarbij volgens de leverancier van dit monster er een truc was om de dakzeilen van links naar rechts tussen de dakspanten naar de andere zijde te trekken. De staanders waren inderdaad met behulp van wat mensen tamelijk eenvoudig en de zijwanden ook niet ingewikkeld maar het dak! Met een lange paal werd het dakzeil geleid door de nokconstructie.

Daarna hebben we nog meer tenten opgezet die voor verschillende doeleinden gebruikt zouden worden. De tweede dag begonnen we met het afspannen van de kleine tenten en vervolgens heb ik me bezig gehouden met het leggen van de rijplaten die nodig waren om de bezoekers en ook een eventuele ambulance een gemakkelijke toegang te geven tot diep in het terrein. Omdat er voldoende hardwerkende vrijwilligers waren, ondanks de hitte de werkzaamheden binnen twee dagen gereed. Met dank aan de catering die de werkers van limonade voorzag.

Jan Hartog



George Bésanger, organisator en coördinator stu



de twee andere leden van de stuurgroep NTKC 10





nostalgische expositie van oude tenten



urgroep NTKC 100



o: Liesbeth van Splunter en Peter Striezenau



De organisatie

Clubleden van de Zwerfgroep en andere vrijwilligers hadden onder leiding van terreincommissaris Peter Striezenau alles grondig voorbereid en de organisatie vlekkeloos georganiseerd. Waarvoor hulde! Er was een groot weiland afgehuurd om de velen die met de auto waren gekomen parkeerplek te bieden. Ik heb dat enorme veld met enige verbazing aanschouwd. Een vereniging van natuurvrienden.... Maar zonder een snippertje op het terrein!

De eigen tractor met aanhanger van het kampeerterrein reed van de parkeerweide heen en weer om de kampeerspullen naar het 'Praethuis' over te brengen, vanwaar de kampeers zelf hun spullen met kruitwagens verder brachten. Minder mobiele kampeers en oudere bezoekers werden met een comfortabel golfkarretje van de openbare weg naar het kampeerterrein gebracht. Een gehuurde tractor bracht de caravans naar de caravanveldjes, die daarmee aardig vol raakten.

Fiets

Gelukkig waren er ook veel leden op de fiets gekomen, sommigen vanuit verre plaatsen, en een enkeling kwam lopend met zware rugzak. Een 83 jarige vrouw, die vorig jaar de hele Kennemer Fietstocht heeft meegefietst, was nu op de fiets uit Utrecht gekomen!

Er was een grote cateringtent waar personeel hapjes en drankjes serveerde. De volgende dag, zondag, was er op deze plek massaal koffie drinken, met meegebracht gebak.

Feestprogramma

In de grote tent traden zaterdag Marjolein Meijers en haar Band op, met mooie liedjes en conferenties. Zondagmiddag werd het Open Podium een groot succes. Kinderen en ook oudere clubleden improviseerden onder andere met zang, viool en gitaar voor een dankbaar publiek. Tussen de bedrijven door speelde de NTKC-muziekgroep De Notenkrakers. Overal op het terrein kwam je musicerende clubleden tegen. Het kinderprogramma trok tientallen enthousiaste kinderen, evenals de kano's, die uitnodigend op de oever klaar lagen voor jeugdige liefhebbers. In dezelfde tent werd de dvd afgespeeld, die de hele 100-jarige geschiedenis van de NTKC in beeld bracht. Er was ook een kijkdoos, waarin een op ingenieuze wijze gemaakt tafereeltje te zien was van vrolijk kamperende NTKC-ers.

En toen het eindelijk donker werd waren er de kampvuren, waarvoor vorig jaar de beide vuurkuilen helemaal vernieuwd zijn.

Dank

Speciale dank is er voor de technische man **Peter Striezenau**, die het gehele terrein na maandenlange arbeid geschikt had gemaakt voor ruim duizend personen. Het duo **George Bésanger** en **Liesbeth van Splunter** maakten de organisatie compleet! Dank!

Gerard J.M. Dudink





Ivo Knotnerus, hoofdbestuur NTKC



Guido van Woerkom, alg. directeur ANWB



Eric Denig, kleinzoon oprichter NTKC



Hazel Constance, vice president CCC



Pat Constance, president ALC



Joao Alves Pereira, president FICC



Fedde Boersma, Scouting Nederland



Rob Pors namens Adriaanse Assurantie

Jubileumboek 100 jaar sportief en actief kamperen

In vorig Buitenspoor vond je het aangekondigd, inmiddels heb je het thuis ontvangen: ons jubileumboek 'Wat je thuislaat is meegenomen'. Een prachtig boek en CD waar we met z'n allen heel trots op kunnen zijn. Een boek dat terugkijkt op 100 jaar kamperen in Nederland en als zodanig interessant is voor iedere kampeerder. Maar het is ook een gebruikboek met tips en terreinbeschrijvingen, aangevuld door de CD die nog meer inzicht geeft in ons onovertroffen bezit aan natuurterreinen. Als je dan bedenkt dat het geheel is geschreven, gefotografeerd en vormgegeven door mede-leden/vrijwilligers, wat ook geldt voor de productiebegeleiding, dan kun je alleen maar zeggen: hulde!

Maar de projectgroep - we noemen de namen graag nog een keer - bestaande uit Susan van Oostveen, Jan Das, Louis van Ollefen, Roland Nooteboom, Bert van Hulst, Tjabel Nieuwenhuizen en Bertus en Janneke van der Woude, zou nooit de eer die ze verdient te beurt kunnen vallen zonder nóg eens een legertje vrijwilligers dat zorgde voor het postklaar maken. Petje af voor iedereen!

Het boek is verstuurd naar alle geadresseerden van Buitenspoor, met daarbij een acceptgiro. Het zou fijn zijn als je als blijk van waardering een bedrag aan onze penningmeester overmaakt.

Wil je een extra boek?

Dat kan. De verkoopprijs bedraagt € 17,50. Te bestellen of af te halen bij het Clubbureau. Bankrekeningnr. 4469025 t.n.v. NTKC 100 jaar o.v.v. 'Jubileumboek'.

De zondag na het jubileumweekend maakten een twintigtal vrijwillige clubleden op het Clubbureau duizenden exemplaren van het jubileumboek klaar voor verzending.

Toespraken

Bij (de opening van) het jubileumkamp zijn vanzelfsprekend de nodige toespraken gehouden. Dat was de officiële kant van het overigens feestelijke weekend. Eéntje ervan, of eigenlijk twee, willen we jullie niet onthouden:

Hazel Constance namens de Camping and Caravanning Club CCC

'Ik probeer met Hollands. Mr van Woerkom, burgemeesters, NTKC/leden en andere gasten.

De Camping and Caravanning Club heeft een historische verbinding met de NTKC. Carl Denig was lid van onze Club en, terug in Nederland, begon hij de NTKC, gebaseerd op de manier waarop de Engelse Club werd georganiseerd.

In 1932 Clubleden uit Engeland hadden hun eerste buitenlandse tour in Nederland. Sinds die tijd zijn er altijd sterk banden tussen de twee Clubs, meer recent, sinds de jaren zeventig, met de Association of Lightweight Campers, gespecialiseerde sectie van onze Club.

Namens de Camping and Caravanning Club en ter gelegenheid van honderd jaar NTKC wil ik u deze gedenkplaat aanbieden. Moge de verbinding tussen onze twee clubs voortbestaan. Felicitaties, NTKC, en lang zal ze leven.'

Pat Constance namens de Association of Light- weight Campers ALC

'Ik probeer tot u te spreken in het Nederlands.

Als Carl Denig en Thomas Holding vandaag hier waren zouden ze gelukkig zijn dat hun ideeën nog steeds een belangrijke rol spelen bij de NTKC.

Ik breng u de groeten en goede wensen over van de Association of Lightweight Campers ALC Your Zwerfgroep en biedt u dit vaantje aan. Gefeliciteerd NTKC van de ALC!'



Anton Bruinhout oudst aanwezig clublid



de jongste deelnemer



het Open Podium



Marjolein Meijers en haar Band





Jan Das laat met wat spontane muzikale en vocale ondersteuning van andere clubleden de aanwezigen nog één keer het beroemde clublied uit 1920 zingen.
'kom, doe dan mee met de NTKC. Die zal je 't kamperen wel leeren...'



bestuurslid Jacob Tammens dankt bij de sluiting voor de inzet van zeer veel clubleden. dankzij hen werd dit eeuwfeest een groot succes.



Kamperen in Europa

Zweden

Vorige zomer hebben we een uitermate vermakelijk terrein in zuid Zweden gevonden. Midden in het dorp Spjutstorp ligt een veld waaraan het plaatselijke dorps-huis ligt. Je kunt zwemmen in het oudste buitenbad van Zweden, gebouwd in 1938.

Op donderdag vindt er altijd een treffen plaats van oude auto's en motoren (op You Tube te vinden). Laat je daardoor vooral niet afschrikken! Het is gemoedelijk en beregezellig. Bovendien is iedereen om 21:15 vertrokken! Vanuit Spjutstorp is Ystad en Bornholm op een dag te bereiken. Op 15 km afstand hebben we de kraanvogels gehoord in het bos! De fruitgaarden in Kivik en de prachtige natuur van Stenshuvud zijn zeer de moeite waard!

Kosten zijn met 120 sek (4 personen) zeker niet hoog te noemen. Het terrein wordt gerund door gepensioneerden die aan het veld wonen.

Locatie: 55°34'48.18"N 14° 0'56.65"O

Paul van der Lee

Helaas heeft het terrein geen internetadres, dus krijgt het geen vermelding in onze lijst op de ledensite.

Spanje

'Finca La Reina' in Almoharin (Extremadura) is wegens ziekte gesloten en kan geen gasten ontvangen. Het terrein is in de verkoop en van onze lijst verwijderd. Ook een NTKC-achtig terrein in het buitenland bezocht? Wij horen het graag!
buitenspoor@kampeerclub.nl

Ook de Jeugdsectie had een feestje!

Met de viering van het 100-jarig bestaan van de NTKC was het ook bij de Jeugdsectie niet rustig. Het was mijn eerste weekend samen met de Jeugdsectie en een fantastische ervaring!

Zaterdagochtend begon het kamp met een officiële opening. Gelukkig konden wij 'Jeugd' even met zijn allen ergens anders heen om er samen een gezellige boel van te maken. Met verschillende spelletjes werd het een echt teamspel. Natuurlijk moest er ook boodschappen gedaan worden en nadat alles verzameld was van de parkeerplaats, kon er gekookt gaan worden. De avond werd afgesloten met gezellige verhalen bij het kampvuur waarna we lekker onze tent in kroppen want wie weet wat er morgen te wachten staat.

Op zondag was er een Open podium voor alle NTKC-leden en dit kon de Jeugdsectie niet aan zich voorbij laten gaan. Heel de ochtend hebben wij een leuk ABC als inleiding voor ons liedje bedacht, alleen dit al was een grote gezelligheid. Na wat leuke opvoeringen van de kinderen en enkele volwassenen mochten wij eindelijk ons NTKC-record zetten:

100 keer Een potje met vet zingen, en het is ons gelukt! Op de 55 even een rustpauze voor de stembanden maar we hebben het helemaal uitgezongen.

Het Open podium werd afgesloten met een voordracht van het oude en 'nieuwe' clublied, natuurlijk zong iedereen uit volle borst mee.

Maandagochtend was het over met de pret. Na de afsluiting met gezellige muziek moest toch iedereen zijn spullen pakken en weer op weg naar huis.

Ik heb een super leuk weekend gehad en verheug me al op het volgende Jeugdsectieweekend!



Zondagavond gingen we met zijn allen pannenkoeken eten en natuurlijk kan je zomaar mee eten, als je de afwas maar doet!

Zo werd het een gezellig avondmaal met als afsluiting een heerlijk kampvuur tot in de late uurtjes.

Natuurlijk kan je op www.jsfotos.nl kijken voor de beelden bij dit leuke weekend!

Yoëlle van Driel
 Nieuw Jeugdsectie deelnemer



FICC Jeugd rally 2013

De Jeugdsectie gaat naar Polen!

De FICC Jeugd rally is voor alle jeugd tussen de 14 en 30 jaar uit verschillende landen en vindt elk jaar plaats in een ander land. Afgelopen Pasen is de Jeugdsectie met een groep afgereisd naar Split in Kroatië voor vijf erg gezellige dagen.



Volgend jaar vindt de Jeugd rally plaats van **28 maart t/m 1 april 2013** in Poznań in Polen. Er zijn dagen met uitstapjes, excursies, sport en natuurlijk niet te vergeten elke avond disco.

Tijdens een Jeugd rally maak je vele nieuwe vrienden uit verschillende landen en kom je je oude vrienden van voorgaande jaren weer tegen. De dagen vliegen voorbij en voor je het goed en wel door hebt moet je alweer naar huis.

Natuurlijk gaan we hier ook weer heen!
Ben je nog nooit mee geweest en wil je graag op de hoogte gehouden worden geef dan je e-mailadres door via jeugdsectie@ntkc.nl of houd www.jeugdsectie.nl > Jeugd rally's in de gaten!

Van bospad tot Boschwad

Verslag avonturen kinderen van Noord



Er werd veel uitgelegd door de wandloopgidsen

Ons gezin is al heel lang lid van NTKC, vooral mama, want die zegt altijd dat ze er bijna is geboren. We kamperen dan ook vaak bij de NTKC en dat is leuk. Wij zijn; Anique, Tygo, Ilse en Lykle Roeloffs en natuurlijk Nora, onze lieve hond en papa en mama natuurlijk.

Als wij kamperen doen we dat in onze tipi, een hele coole tent en we koken bijna altijd op het kampvuur in onze dutch oven. Dit voorjaar hebben we ook weer hele gave dingen gedaan. Eerst was er het bushcraftkamp op De Hertenweide van papa en onze vriend Jorn, en later hadden we het werkweekend, waar we heerlijk hebben gewerkt en gekampeerd. Tijdens dat weekend heeft Peter, onze terrein kom..., kommi,..... comies....., diegene die alles regelt op Zorgvlied, gevraagd of wij een heel lang bospad wilden maken door het hoge bomenbos. Dat hebben we gedaan en nu ligt er een heel mooi pad vanaf de achterkant van het terrein helemaal naar de parkeerplaats. Maar het is nog niet af hoor, maar dat komt nog wel!

Daarna hebben we in de meivakantie gekampeerd op Den Treek en dat is mooi! Daar zijn hele mooie bossen en een heel groot zandgebied waar je leuk kan spelen. Dit was een te gekke week met leuke vriendjes en vriendinnetjes. We hebben zelfs een zwarte specht gezien, die was heel groot. Daarna kwam een heel leuk weekend op Eenrum, dat is er al 40 jaar en dat hebben we gevierd. Eerst hadden we een heerlijke BBQ, daar hadden ze zelfs speciale kinderbakjes met vlees gemaakt en was er heerlijke vruchtensalade, mjam! De dag erna

zijn we op een boot geweest en in de haven, toen we vertrokken, zat een zeehond, dat was supervet! Op de boot waren ook mensen uit België, dat was grappig, want die praten leuk en zijn gezellig. We hebben ook gezongen op de boot want mama was jarig, iedereen zong mee en het was best druk. We zijn naar Schiermonnikoog gevaren, het was heerlijk weer en Schiermonnikoog is heel mooi, heel veel bossen en stranden zijn daar. Daarna zijn we naar het strand gelopen en hebben we een hele lange wandeling over het strand en het Boschwad gemaakt. Het was jammer genoeg niet zo modderig, maar het was heel mooi, we hebben heel veel mooie diertjes gezien. Ook hebben we een schedel gevonden van een eidereend. Die hebben we meegenomen, maar hij stinkt nog wel! Terug op de boot was het weer gezellig, jammer dat er een mevrouw was verdwaald op het eiland, maar dat is weer goed gekomen.

Het weekend daarop zijn we naar Hazerswoude gegaan, naar het terrein waar onze mama bijna is opgegroeid. Daar was het groot feest, 100 jaar NTKC, dat is vet lang. Het was een supergezellig weekend, heel veel andere kinderen en hier was wel modder, hihi. Het was jammer dat het weekend over was. Wij willen later graag bij de Jeugdsectie, dat lijkt ons heel leuk. Anique is bijna 12, dus die mag bijna. Wij vinden NTKC leuk en we zullen nog heel lang blijven kamperen en andere kinderen ontmoeten. We komen jullie vast nog wel een keer tegen!

Lieve groetjes
Anique, Tygo, Ilse en Lykle

Kanoën met Kennemerland

Rondje Haarlem op 22 september

Beste kanoliefhebbers.
Op zaterdag 22 september organiseert afdeling Kennemerland een leuke kano tocht. Dit keer een rondje Haarlem. De tocht gaat over ongeveer 21 km en wordt in één dag gevaren. Voor wie 21 km te veel vindt is er een doorsteek. Hiervoor moet je wel twee keer overdragen en door een smalle duiker varen (deze heeft touwen zodat je de kano erdoor kunt trekken).

We starten rond 09.15 uur bij camping de Liedede, waar we eventueel ons tentje kunnen prikken (geen NTKC-prijzen). Vanaf hier varen we via de Haarlemmermeer ringvaart richting het Spaarne. Het Spaarne kronkelt zich dwars door Haarlem en komt uit in het meer 'De mooi Nel'.

Via de randen van dit prachtige meertje vervolgen wij onze tocht

om uiteindelijk weer uit te komen bij camping de Liedede. De tocht gaat over breed water met veel natuurschoon en uitzichten op historische gebouwen. Op de camping zijn kano's te huur. De hoeveelheid kano's is beperkt.

Het is aan te raden te reserveren; dit kan op nummer 023-5358666 Het adres van de camping is: Camping de Liedede - Lieveover 68 - 2033 AD Haarlem. Tel. 023-5358666 www.campingdeliede.nl

Camping de Liedede is ook met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op 1 km van de camping ligt het treinstation Haarlem-Spaarnwoude. Een bushalte bevindt zich op een loopafstand van 10 minuten.

Heleen en Bas van Wieringen
kennemerland@kampeerclub.nl

Kamperen bij afdeling Noord

Gastvrijheid hoog in het vaandel

De clubterreinen 't Aagt / Eenrum in Groningen en De Hertenweide / Zorgvlied in Drenthe staan bekend om hun gastvrijheid, goed onderhoud en een prima kampeer- en clubklimaat. Kampeersers laten merken dit te waarderen en komen graag terug op de terreinen van Noord.

Zo is in twee jaar tijd het aantal overnachtingen op De Hertenweide met 30% gestegen. Aan het succes van 't Aagt en De Hertenweide gaat heel wat vooraf.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Na het sluiten van Het Grote Blok in Hollandscheveld kon verwacht worden dat er meer druk op de overige twee Noordelijke terreinen zou komen. Het afdelingsbestuur is dan ook voortvarend aan de slag gegaan om het verlies te compenseren binnen de overgebleven terreinen. Daaruit resulteerde het ingrijpende opknappen van De Hertenweide en 't Aagt. Een hele verantwoordelijkheid, en door de medewerking van vele vrijwilligers en de caravansectie is het allemaal gelukt.

Mooie terreinen

Vanaf 2009 is aan de hand van een plan van aanpak de werkzaamheden op de terreinen ter hand genomen.

Op De Hertenweide kwam het accent op het groen te liggen en op 't Aagt op de kampeerplekken en het clubgebouw. Inmiddels heeft het bos van De Hertenweide een metamorfose ondergaan. Er zijn honderden bomen gekapt en meer dan 1700 bomen bijgeplant. Het terrein heeft nu een meer gevarieerde begroeiing en dat oogt prettig. 't Aagt heeft nu verbeterde kampeerplekken voorzien van

fietsensteunen en het toiletgebouw heeft een grote opknabbeurt gekregen.

Goed kampeer- en clubklimaat

Maar opknappen is niet voldoende; er moet ook een goed kampeer- en clubklimaat heersen. Het bestuur heeft als eerste enkele knelpunten uit het verleden opgelost. Zo werd onder andere afgesproken om geen privileges te laten bestaan en in alle gevallen en het gehele jaar door de club- en fatsoensregels toe te passen. Naast dat het bestuur positiviteit wil uitstralen, zal het bestuur ook leden aanspreken op ongewenst gedrag. Dit maakt dat een ieder zich op de terreinen van Noord op zijn of haar gemak kan voelen.

Toeristisch aanbod

Beide terreinen van Noord zijn op mooie plekken gesitueerd. De Hertenweide is gelegen aan de rand van het Nationaal Park het Drents-Friese Wold en is omringd door een netwerk van Drentse fietspaden. 't Aagt heeft een aantrekkelijke periferie. Zo is de stad Groningen dichtbij en ligt de andere kant uit de Waddenzee en de prachtige Nationaal Parken Lauwersmeer en Schiermonnikoog.

Niet voor niets organiseert de afdeling voor zover mogelijk elke maand een kampeerevenementen om leden kennis te laten maken met deze toeristisch zeer aantrekkelijke plekken.

Moderne snit

Om de gastvrijheid en de uitstraling van 't Aagt te vergroten, heeft het terrein een moderne snit gekregen. Zo is er een aantal extra voorzieningen gemaakt die het verblijf in het Groninger landschap nog meer veraangenamen. Naast aparte geisers voor de twee douches zijn er nu ook een spoelplek met warm water, een overdekte wasdroogplek en fietsensteunen bij de tent.

Maar de echte knaller is nu het permanente regendak boven de vuurplaats. Weliswaar nog als experiment, als het bevalt kunnen kampvuurliefhebbers in alle seizoenen beschut van het vuur genieten. De larkshouten overkapping heeft een mooie architectuur en is een echte blikvanger en tevens een aardig bespreekpunt binnen de club en bij promotie. Pisa heeft zijn scheve toren, 't Aagt zijn gastvrije kampvuurdak.

Clubleven stimuleren

Het bestuur is bezig zich te bezinnen op haar taak om het clubleven te behartigen en te stimuleren. Dit lukt prima met het organiseren en faciliteren van allerlei evenementen. Maar er is meer. Zo wil het bestuur een goed functionerende bestuursorganisatie, meer contact met en betrokkenheid van de leden, en nog meer tevredenheid bij wie op de terreinen van de afdeling kampeert. Ook wil het bestuur een voorbeeldfunctie hebben, om te laten zien hoe je een sfeer creëert waarin mensen zich veilig en verbonden voelen, plezier hebben en meedoen als er een beroep op ze wordt gedaan.

Kinderen bijzonder welkom

Kamperen voor kinderen wordt nog leuker als er genoeg te spelen valt. Zo zijn er op beide terreinen veilige dubbele schommels geplaatst. De schommels voldoen aan de wet (WAS) en worden jaarlijks gecontroleerd en verzorgd. Voor de allerkleinsten is er ook zand om in te spelen. In het bos

van De Hertenweide is voor avontuurlijk ingestelde kinderen kortgeleden een 300 meter lang pad gemaakt met de naam 'Het bijna onzichtbare pad'. Op en langs het pad komen in de loop van de tijd nog meer spannende dingen, zoals een bruggetje, een speelhut en stapstenen. Kinderen kunnen er nu al de hele dag spelen.

Kampmeester en clubgenoten

Noord kent geen vaste kampmeesters. Het hele jaar door is elk lid dat als eerste op het terrein aanwezig is 'K'. In de kampakoffert zit voor hem of haar voldoende informatie om goed te kunnen inspelen op de plaatselijke situatie en het gewenste kampeer- en clubklimaat. Kom je niet als eerste, dan word je aangemoedigd om je direct even te melden bij de 'K' en bij je burens. Je bent immers op een clubterrein en de andere kampeersers zijn clubgenoten. Verder zijn de regels van de club het hele jaar onverkort van toepassing.

Op beide terreinen komt nog een groot informatiebord aan de muur met terrein- en toeristische informatie. En verder mogen onze gasten alles lekker zelf ontdekken en anders gewoon even vragen aan een clubgenoot.

We staan klaar voor onze gasten

Alle werkzaamheden van deze winter zijn nu zo'n beetje afgerond. De Hertenweide heeft na vier jaar hard werken z'n mooie bos gekregen en 't Aagt, ook met veel inzet, gedraineerde tentveldjes en diverse prettige voorzieningen. Laat de gasten nu maar komen en hun tent of caravan neerzetten. Het afdelingsbestuur van Noord wenst iedereen een geweldige kampeerseizoen. En weet dat je het hele jaar door hartelijk welkom bent op onze mooie en gastvrije terreinen in noord.

Tot slot het laatste nieuws: vanaf De Hertenweide kan draadloos toegang gekregen worden tot het internet (WiFi).



WiFi aanwezig op De Hertenweide / Zorgvlied

Tekst en foto: Peter Heeg / Werry Jonker





EENPITTER

Honderd jaar NTKC!

Eind april, begin mei mocht ik drie weken doorbrengen in China. Een bijzondere vakantie-ervaring! Uiteraard heb ik genoten van de Chinese, voornamelijk Kantonese keuken. Anders, dan wat wij eten in onze Chinese restaurants; niet per se verfijnder, maar in ieder geval niet overgoten met sausjes. In de eethuisjes moet je niet op properheid letten maar wel kijken of het er druk is. Dan wordt het eten namelijk vers gewokt en kun je er met een gerust hart aan tafel. Een eenvoudig feestelijk hoofdgerechtje uit China voor de jarige NTKC

Eeuweestgerecht juni voor 2 personen

Snijd 200 gram kogelbief in dunne plakjes van ongeveer 4x4 centimeter. Wanneer de bief uit de koeling komt, dan eerst even op 'kamertemperatuur' laten komen. Snij twee lente-uitjes in ringetjes. Maak bouillon van een kwart kippenbouillonblokje (125 cl). Kook ruim water, zet het water van het vuur en gaar daarin in ongeveer 4 minuten 250 gram mihoen (rijst mie). Spoel de mihoen af met koud water.

Op (zeer) hoog vuur in koekenpan of wok met een beetje olie de biefplakjes in minuten roerbakken. Het is vaak beter om het vlees in twee porties te roerbakken. De pan/wok koelt dan niet te snel af. Voeg na twee minuten de lente-uitjes erbij en roerbak een halve minuut mee. Dan bouillon en een flinke scheut oestersaus toevoegen. Goed verwarmen. Mocht de saus te dun zijn, dan nog even binden met wat aardappelmeel of maïzena. Wat meer groenten erbij? Snij een komkommer in kleine blokjes, zonder het zaad en roerbak die even mee!

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

*Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite.
Klik: Algemeen > Buitenspoor > Recepten*

Enig: 25 jaar

Reünie op De Valkenbelt

Al 25 jaar organiseert Enig allerlei kampeeractiviteiten voor alleengaande kampeerders en daar willen we bij stil staan in de kampeerweek die we dit jaar van 18 tot 25 augustus houden op De Valkenbelt. Meer informatie hierover staat in de afdelingsberichten en op de website (ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/Enig).

Op woensdag 22 augustus organiseren we een reünie voor mensen die hebben meegedaan aan activiteiten van Enig. Leuke gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en herinneringen op te halen! Je kunt dan komen kamperen of alleen op de woensdag komen. Mensen die op deze dag met de trein komen, kunnen van het station worden opgehaald.

Als je zin hebt om op deze reünie te komen, stuur mij dan een berichtje. Je krijgt dan uitgebreide informatie

en wij kunnen bij de voorbereidingen rekening houden met het aantal mensen dat wil komen.

Omdat wij niet de adressen hebben van alle mensen die in het verleden mee geweest zijn, kunnen we niet iedereen persoonlijk uitnodigen maar we hopen op deze manier toch een grote groep belangstellenden te bereiken.

Ingrid van Os
enig@kampeerclub.nl
0317-410334



Ad de Hartog onderscheiden

Op vrijdag 27 april 2012 daalde weer de traditionele lintjesregen op Nederland weer.

Geheel tot zijn verrassing ontving dit jaar ook clubbureau-medewerker Ad de Hartog een onderscheiding uit de handen van de burgemeester van Utrecht.

Ad was naar de Utrechtse Stadschouwburg gelokt door zijn vrouw en dochter onder het mom van zomaar een wandeling door de binnenstad van Utrecht.

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn ruim 45 jaar inzet als vrijwillig bestuurslid in verschillende sportorganisaties waaronder de EHBO-vereniging Utrecht, Rijwielclub De Domstad en de organisatie van de Classico Giro Utrecht.

Daarnaast is Ad sinds enkele jaren medewerker op het clubbureau waar hij zich bezighoudt met het verwerken van adreswijzigingen, inschrijvingen en opzeggingen in het ledenbestand.

We kennen Ad als een toegewijd vrijwilliger dus wat ons betreft is de onderscheiding volledig verdiend!

Ad, gefeliciteerd!

Jeroen van Veen



Paastocht 2012

Verslag Zwerfgroep



Het fijne van station Dieren is dat het vlak bij het bos ligt. Waar kun je beter een wandeling starten dan daar?

Het was dan ook een heel goed idee van de organisator van de paastocht om het startcoördinaat aan de rand van Dieren te leggen. De meeste deelnemers zullen wel recht het bos ingelopen zijn, om via de Carolinahoeve naar het volgende coördinaat te gaan. Het werd een tocht waarvan je volop kon genieten. Ze wisten wel wat ze kochten, die adellijke heren die de prachtige landgoederen daar hebben aangelegd.

De wandeling voerde over smalle kronkelpaadjes en door statige lanen over de flanken en toppen van flinke heuvels. Het weer was geweldig; zon, maar niet te warm. Ideaal om te lopen. Na ettelijke kilometers door het bos kwamen we in de buurt van Eerbeek in open, agrarisch terrein, kruisten het Apeldoorns Kanaal, om tenslotte op 'Het Hallse Hul' onze tenten op te zetten. Bij het napraten rond de vuurkorf, 's avonds, bleek dat iedereen ten



volle van de wandeling genoten had. Wie niet al op Goede Vrijdag in de gelegenheid was om te gaan lopen, kon op zaterdag in Eerbeek aanhaken.

De tweede dag voerde de wandeling ons weer langs en over beboste heidevelden. Mooie plekjes om te picknicken of zomaar uit te rusten waren er in overvloed.



En weer werkten temperatuur en zonneschijn ten volle mee om er een prachtige zwerftocht van te maken. Ieder koos zijn route naar eigen voorkeur en in de middag ontmoeten we elkaar op het scoutingterrein De Vrijenberg bij Loenen.

Daar konden we 's avonds een echt kampvuur stoken. Het werd een gezellige bijeenkomst. Ach wat is het toch leuk, zo'n waterpomp op een kampeerterrein! Wat mooi om te zien hoe kampeerders elkaar helpen met het vullen van waterzakken; de één pompt, de ander houdt de zak eronder. Totdat... Tja, het had gevoren die nacht voor de derde dag. En de ochtend begon zo mooi met een aangename verrassing. Ieder (op één na) vond in haar of zijn tent een ei. Nee, niet zo'n paaseitje in blij gekleurd zilverpapier zoals er op vrijdag en zaterdag al zo gul uitgedeeld waren (waarvoor mijn hartelijke dank), maar een echt kippenei dat gekookt of gebakken kon worden.

Het had gevoren dus. En jawel: de pomp gaf geen water. Ook een verrassing, maar minder aangenaam. Er werd hard gewerkt om hem aan de gang te krijgen, maar zonder succes. Op een nabijgelegen terreintje stond ook een pomp. Ook bevroren. Niet iedereen heeft zich die ochtend kunnen wassen en niet

iedereen zal haar of zijn tanden hebben gepoetst. Maar: ook de derde dag was de wandeling weer prachtig en werkte ook het weer volledig mee om er een goede dag van te maken. En dankzij een lift kon ook Peter, die te zeer geplaagd werd door blaren om te lopen, op het laatste kampeertje kamperen. Het laatste plekje, ons eigen, onvolprezen terrein De Kooiberg. En ja, als terreincommissaris van Het Groene Hart kon hij het niet laten een rondgang over het terrein te maken om een kritische blik op het geheel te werpen, tot Janneke het hem verbood.

O ja! De pomp deed het. Op De Kooiberg. Goede pomp.

Sirtjo Blaakmeer

100 jaar NTKC sportief en actief kamperen



457 volwassenen, 132 kinderen en ca. 75 bezoekers bedanken de organisatie na een fantasie

Jubileumweekend 26 - 27 - 28 mei 2012



stisch weekend met volop zon, muziek, cabaret, kindervermaak en herinneringen ophalen

Paas- en Creakamp 2012

Caravansectie Verslag door Leo Links

Rond Goede Vrijdag strijken zo'n 25 equipes van de Caravansectie neer op het kampeerwagendeel van Het Groene Hart voor een Paas- en Creakamp. Iedereen vindt - al dan niet met hulp van de tractor - vlot een plaatsje.

eerste spellen dan ook vol verwachting de Paasnacht in. 'Traditioneel' komt op Paaszondag de Paashaas langs om een paasontbijt onder de luifel te zetten, alles op een paasplankje met dito zelfportret van stof met flaporen en

een echte markt waarbij aanbieders van creatieve activiteiten hun waren en vaardigheden (luid) aanprezen van onder de luifel van hun caravan, is gaande de jaren het begrip markt vervangen door workshops, die onder straffe regie worden

bacteriologisch gereinigd is en als 'helder water' weer geloosd wordt op de Leidse Rijn. Dat 'helder water' is echter geen drinkwater omdat er nog sporen van stoffen in zitten die zelfs voor de gebruikte bacteriën te machtig zijn.

Het reinigingsresidu gaat voor vergassing en verbranding naar Utrecht ... en wat dáárvan dan nog weer overblijft wordt voorlopig opgeslagen totdat er weer een nieuwe bewerking is gevonden, om het volume van die afvalstoffen nog verder te reduceren ... want dát is centrale boodschap van die middag: 'Elke reiniging of omzetting leidt weer tot afvalstoffen, waarvoor men verantwoordelijk blijft, zolang deze een risico met zich meebrengen.' Iets om te onthouden!

Gestaag vorderen de creatieve producten. En als iemand bijvoorbeeld op het idee komt om zijn speksteencreatie te voorzien van een gedraaide houten voet met stalen pen, dan volgen anderen om er ook een te draaien. Zo wordt het extra druk bij de houtdraaibank. En er is natuurlijk ook een moment van collectief geweeklaag wegens pijnlijke vingers: het origameren van libelles blijkt een grote gelijkennis te vertonen met strafwerk: vele tientallen minuscule onderdelen moeten eerst gevouwen worden voordat daaruit één libel gecomponeerd kan worden.

Vrijdagavond verdringen de deelnemers elkaar rond de pronktafel met alle creaties van de afgelopen week. Vol bewondering klinkt het 'Oh' en 'Ah'.

En het moet gezegd: zo bij elkaar is de uitstalling een prachtige en kleurrijke afspiegeling van een uitstekend georganiseerd en zeer geslaagd, actief Paas- en Creakamp! Bedankt!



Wanneer de luifels eenmaal staan, verschijnen op vele plaatsen eenvoudige paasversieringen: een mandje narcissen, een paastak met eitjes, een lenteboeket. De opening van het kamp - in het lekker warme Praethuis - is een gezellig weerzien voor velen.

Het programma voor de paasdagen bestaat naast gezamenlijke koffie en thee uit een Jeu de Boules-competitie. Uit de boulesliefhebbers worden volstrekt willekeurige ploegen samengesteld. Er worden steeds 3 tot 4 spellen tegelijk gespeeld, waarbij het opvalt dat er telkens weer aanvaardbare speelplekken gevonden worden op dit voor serieus Jeu de Boules volstrekt ongeschikte terrein. Maar de stemming bij dit 'kansspel' is opperbest. Met min of meer gelijke kansen op de eindzege gaat iedereen na de

gevuld met lavendel ... een uitstekende opmaat naar het Creakamp. Maar voor dát zover is moeten er eerst nog wat spellen gebouwd worden om vast te kunnen stellen welke 2 poulewinnaars tegen elkaar moeten strijden voor de ploegenprijs. Daarna mogen de 3 leden van de winnende ploeg elkaar nog eens individueel 'te lijf gaan' voor de hoofdprijs.

's Avonds vinden de huldigingen plaats en blijft het nog lang gezellig in het Praethuis.

Tijdens de ochtendkoffie op Tweede Paasdag wordt met een eenvoudige bezwering ('Hierbij sluit ik' enz.) het Paaskamp gesloten; onmiddellijk gevolgd door 'Hierbij open ik het Creakamp!'

Het is alweer zo'n 5 jaar geleden dat het laatste 'officiële' Creakamp werd gehouden. Ooit ontstaan als

toegelicht door workshopleiders. Daarna heeft ieder de gelegenheid om voor maximaal 3 activiteiten in te schrijven.

Het blijkt dat de diverse workshops wat betreft belangstelling niet voor elkaar onderdoen, maar wel is het zo dat in sommige workshops een aantal mensen op zijn beurt moet wachten om 'aan de machines te mogen staan'.

Op woensdagmiddag wordt creativiteit wordt een bezoek gebracht aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Woerden. Tijdens koffie-met-cake wordt ons met veel enthousiasme het verhaal verteld van de verwijdering van onze 'Pies en Poep' (vakterm) uit het rioolwater. Onderwijl passeren onder onze neuzen de maatbekers gevuld met zowel riool als helder water. We horen dat het een dag duurt voordat rioolwater





Tips en wetenswaardigheden

Tekst en foto's: Louis van Ollefen

Honderd jaar NTKC, gevierd met een perfect georganiseerd jubileumfeest. Een indrukwekkende hoeveelheid oude en jonge kampeers tentjes en andere kampeermiddelen. Gezellige sfeer en alles overgoten met een echt niet te organiseren hoeveelheid zon. Een feest om niet makkelijk te vergeten.

Voor jong en oud was er van alles te beleven. En op de seniorenochtend sprak ik een groot aantal oude, heel oude en nog oudere leden. Eerlijk is eerlijk er waren er heel wat bij die ik wel kende maar waarvan ik me niet meer kon voorstellen dat die ooit ook in kleermakerszit voor hun eenstoktentje hebben gezeten met hun primusje en canvas waterzak. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten, oude herinneringen op te halen en te horen dat de sterke verhalen nog sterker zijn geworden. Natuurlijk kunnen we van mening verschillen maar ik vond het fijn ook weer eens wat gitaar, mandoline en andere muziek te horen en een kamplied te zingen. En hoera, het blijkt niet te zijn uitgestorven, ook jongeren deden mee.

NTKC is met zijn honderd jaar geen club van alleen maar oude en oudere leden, dat bleek wel tijdens deze jubileumviering. Het is een club die leeft. Dat was ook goed te zien aan de variatie in kampeermiddelen, variatie in materiaal en model. In de honderd jaar dat de NTKC bestaat zijn er veel veranderingen gekomen en ook weer gegaan. Een gezonde club die evolueert, weet te behouden wat goed is en staat open voor de, soms verrassende, ontwikkelingen van de toekomst.

Van Cache zoeken en Nintendo niveaus

Ongevoelbaar lichte materialen komen beschikbaar voor tenten en kleding. Nieuwe nog sterkere constructies en meer comfortabele draagconstructies voor de rugzak. Fietstassen die nog beter waterdicht zijn en nog meer bestand tegen het ruwe leven van de lange tochten en voorzien van nog betere sluitingen en bijna verblindende reflecterende waarschuwingstriehoeken.

Elektronica heeft nadrukkelijk zijn intrede gedaan, mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken, een



laptop al heel normaal, fietsen met elektrische trapondersteuning voor velen een niet meer te missen vervoermiddel, GPS-apparatuur en laten we vooral niet vergeten de Nintendo en aanverwante spel-apparatuur.

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is zonder veel ophef het besluit genomen dat op de terreinen waar een elektrische aansluiting aanwezig is ook de mogelijkheid zal worden geboden om de batterijen op te laden van heel die bonte mengeling van apparatuur.

Letterboxing

Het is in het uitgestrekte en woeste, lege Dartmoor in Engeland geweest dat ik voor het eerst aan 'Letterboxing' heb gedaan. Met behulp van kaart en kompas moest je een locatie zien te vinden waarvan alleen de coördinaten bekend waren. Op die plek was dan een trommel of andere container verstopt die dienst deed als brievenbus (letterbox). Exact een coördinaat vinden met kaart en kompas is vaak nog een heel zoek, als je op de tien meter nauwkeurig wist uit te komen was je al een hele goeie. De letterbox zat dan ook nog eens goed verstopt onder begroeiing of stenen. In de box was vaak niet meer dan een logboek en een rubberstempel. In het logboek kon je je naam en de datum vermelden met eventueel commentaar en met het stempel maakte in je eigen logboek een afdruk.

Met de komst van GPS, Global Positioning System, waarmee je wereldwijd je positie kunt bepalen

tot op enkele meters nauwkeurig, is dat letterboxing heel wat eenvoudiger geworden. De letterbox heet tegenwoordig 'de Cache', wat vrij vertaald kan worden naar de Schat. Er zijn er inmiddels vele duizenden van en het zoeken is een populaire sport en heeft de mooie naam Geocaching gekregen.

Rond de vindplaatsen, en de beschrijvingen ervan, is er vaak flink wat op te lossen, gecodeerde indicaties, cryptische beschrijvingen, rebussen die opgelost moet worden, afijn van alles wat. De vindplaatsen variëren van met katrolletjes hoog in de boom tot peuterkiertjes en gleuven en alles wat er maar voor spitsvondigheden te bedenken is. In de schatkisten is van aller hand te beleven, het logboek is er nog steeds, er zijn er waar je iets uit kunt meenemen op voorwaarde dat je er ook iets achterlaat, er zijn zogenaamde reisvondsten die je meeneemt maar dan wel in de volgende cache moet achterlaten.

Veel van de caches hebben ook beschrijvingen die het plezier voor kinderen nog verhogen. Heel veel meer informatie kun je vinden op de site www.geocaching.com. Daar kun je je ook gratis en vrijblijvend aansluiten bij de grote groep beoefenaars en je gevonden caches loggen. Bij alle NTKC-terreinen liggen caches in de buurt. Over Nederland verspreid zijn het inmiddels vele honderden. Het is een leuke actieve sport. Voor kinderen een heel spannend avontuur en een goede aanleiding eropuit te trekken en de Nintendo spelletjes in de tent te

laten liggen. Alle benodigde gegevens kun je per cache downloaden van de geocaching site en zonder veel theoretische kennis kun je er veel plezier aan beleven.

GPS

Een GPS is behalve voor het vinden van schatten ook een goede investering. Veel van die handige apparaatjes zijn tegenwoordig voorzien van een complete topografische kaart, het invoeren van coördinaten is een makkelijk te leren handigheid en als dan ook nog de kaartdatum goed staat ingesteld kun je met behulp van je GPS je makkelijk oriënteren. Let wel op welk coördinatenstelsel er wordt gebruikt. Het stelsel van de Nederlandse topografische kaarten gaat uit van het zogenaamde RijksDriehoekstelsel en de kaartdatum is Bessel 1841. Vaak wordt er een plaatsaanduiding gegeven in graden en minuten. Ook daarin zijn verschillen mogelijk, er is een decimale vorm en een vorm die echt uitgaat van graden, minuten en seconden, de meest gebruikte kaartdatum bij die graden aanduidingen is WGS 84.

In het verleden ben ik daar in deze stukjes al eens uitgebreid op ingegaan. Nu laat ik het bij een verwijzing naar een website waarop, in begrijpelijke taal, eigenlijk alles te lezen is wat er te weten valt over het gebruik van GPS. <http://www.allesovergps.nl/index-coordinaten.html> Nog één blijkbaar niet altijd overbodige raadgeving: vergeet niet dat bij de aanduiding van coördinaten het eerste deel van de cijferreeks telt van uit het Westen en het tweede van uit het Zuiden. Ezelsbrug: Wees Zeker of: Waar Zit je. Dus plaatsbepaling altijd van uit de linker onderhoek.

Wat jullie deze vakantie ook gaan doen, ik hoop dat je er plezierige herinneringen aan zult overhouden. En of je nou een kaart leest of een GPS gebruikt, vergeet niet dat je juist met dwalen nieuwe onverwachte wegen vindt en verrassende avonturen beleeft. Wil je wat van je ervaringen en avonturen delen dan hoor ik het graag van je, het adres staat bij dit artikel.

*Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl*

Rubriek met technische onderwerpen voor kampeers door kampeers. Verantwoording voor de inhoud blijft bij de schrijver. Inzendingen en vragen aan buitenspoor@kampeerclub.nl

Telefoons en kamperen

Ben je heerlijk aan het kamperen en wil je even naar het thuisfront bellen, is je mobieltje leeg. Of je loopt door de bergen en moet onmiddellijk een bericht versturen in verband met een noodsituatie en er gebeurt hetzelfde! Wat kan je in zo'n situatie doen? Eigenlijk niet veel, tenzij je voor het vertrek voorzorgen heb genomen. In beide gevallen zijn er apparaatjes die je kunnen helpen. In onze high-tech leefomgeving is er eigenlijk voor elk probleem een oplossing.

Power pack

Je pakt je door de zon op te laden, of thuis opgeladen powerpack, en sluit deze aan op je mobieltje. Probleem opgelost wanneer je weet wat je voor een verbinding nodig hebt tussen je powerpack en bijvoorbeeld je telefoon.

De Europese commissie heeft een paar jaar geleden besloten dat de chaos van stekertjes en oplaadapparaten voorbij moet zijn en nu is er

maar een verbinding mogelijk: de USB (Universal Serial Bus). Dit is de langwerpige aansluiting op een laptop of computer. Helaas bestaan hiervan ook diverse modellen, gewoon, mini en verschillende variaties. Het is helaas voor de schrijver onmogelijk om aan te geven welk stekertje bij welk telefoonje past. Er zijn domweg teveel telefoonfabrikanten met soms wel honderden modellen.

Nu we het toch over telefoons hebben: neem een eenvoudige telefoon mee op je tocht, als het kan eentje zonder internet, want de uitgebreide modellen gebruiken veel meer energie dan de eenvoudige modellen. Als je op zoek bent naar een eenvoudig model, bij de electronicagiganten vind je bakken vol voor een schappelijke prijs. Dus geen Ipod, tenzij je van plan bent om een live verslag van je tocht te maken of de camera van de Ipod te gebruiken.

Ook met een eenvoudig apparaat kan je SMS'en en noodberichten uitsenden mits je binnen het bereik van een zendmast bent.

En nu het powerpack, want dat is in deze aflevering ons te bespreken apparaat.

Er bestaan twee uitvoeringen van dit slimme apparaat. Een met zonnecel en een zonder.

In die zonder zonnecel zit een kleine accu (die je natuurlijk voor je op stap gaat thuis oplaadt). Het exemplaar met zonnecel laad je volgens de folders onderweg eenvoudig en snel op. Gewoon in de zon leggen en binnen een paar uur is je telefoon weer vol. Was het maar waar! De zonnecellen zijn eigenlijk te klein voor het gestelde doel en je moet vaak tot twaalf uur opladen.

Gelukkig zijn er ook zonnecelopladers met een interne accu. Deze zorgt dan voor de snelheid bij het opladen. Daarna in de volle zon leggen en wachten tot de accu weer vol is. Niet achter glas, want dat werkt niet.

Er zijn veel powerpacks met een ingebouwde zaklamp, en als je het gewicht ziet is dit een goed alternatief voor de rugzakker.

Internet gegevens: bol.com en suncell.nl zijn sites met veel gegevens. Prijzen tussen €18 en €129. Gewicht van 20 tot 50 gram.

Een veilig kamp.
Jan Hartog Tel 0499323115

Kampvuurrook

Op werkdagen in het voor en naseizoen is het heerlijk om 's morgens vroeg of 's avonds bij het kampvuur te zitten.

Echter wat me opvalt, is dat ik altijd in de rook zit, en dat komt door de vorm van de vuurkuil. Die is namelijk altijd rond en verdiept gemaakt. Door de ronde vorm en door de wind wervelt de rook door de kuil. De rook kan er niet uit.

Nu is rook inademen niet echt gezond dus is het belangrijk de vorm van de kuil aan te passen. Een goede vorm is hieronder gegeven. De wind blaast de rook altijd in een van de punten en door de trechtervorm kan de rook maar een kant op en gaat niet ronddraaien. Wellicht kan het bestuur wat geld beschikbaar stellen om de kampvuurkuilen aan te passen?



Tom Westerhout
e.westerhout@chello.nl

Nijpende vacatures

Baronie & Kempen

Voorzitter

Afdeling Baronie & Kempen zoekt per oktober 2012 een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter ziet het belang in van de verandering die plaats moet vinden binnen onze vereniging zodat deze de komende 100 jaar zal blijven bestaan. Wij zoeken iemand die in hart en nieren kampeerder is, respect heeft voor de geschiedenis en die visie heeft, of wil ontwikkelen, over de toekomst van de club. De nieuwe voorzitter kan rekenen op een enthousiast team van mensen die kamperen de belangrijkste activiteit vindt en die van gezelligheid houden bij het kampvuur.

Het werk van de voorzitter bestaat uit: 2 x per jaar de bestuursvergadering en de afdelingsledenvergadering voorzitten, meehelpen tijdens de activiteiten die de afdeling organiseert op het kampeerterrein zoals het huttenbouwevenement. Daarnaast organiseert NTKC 1 x per jaar het voorzittersoverleg en de clubraad waar de voorzitter aan deelneemt. Heb je interesse stuur dan een e-mailtje naar baronieenkempen@kampeerclub.nl

Maaiers

Enige tijd geleden heeft onze vaste maaier aangegeven dat hij niet meer in staat is ons terrein te maaien. Wij vinden het heel jammer dat hij stopt maar wij respecteren zijn keuze. Dit betekent ook dat

B & K de mogelijkheid krijgt om na te denken hoe dit op te lossen. De mogelijkheden zijn: het maaien uitbesteden of in eigen beheer.

Afgelopen weekeinde stond het gras zo hoog dat enkele bestuursleden de privé maaimachine hebben meegenomen om het gras weer tot acceptabele kampeerhoogte te maaien. Wij hebben dit getimed en als er twee personen samen maaien duurt de klus gemiddeld 4 uur.

Nu hebben wij een keuze die alleen maar gemaakt kan worden als voldoende vrijwilligers (minimaal 10) zich aanmelden om met tweetallen te gaan maaien. De aanschaf van machines inclusief het vergoeden van de reiskosten van de maaiers

wordt al één jaar na de aanschaf kostenbesparend. Wij zoeken minimaal 5 koppeltjes van 2 maaiers, dit betekent dat elk koppel 1x per jaar het terrein maait. Maaiperiode vindt plaats vanaf hemelvaart tot einde zomerseizoen, dit uiteraard afhankelijk van het weertype. Maaiers ontvangen een reiskostenvergoeding.

Heb je interesse stuur dan een e-mailtje naar baronieenkempen@kampeerclub.nl of terreincommissie@gmail.com of neem telefonisch contact op met een van onze terreincommissarissen: Kees van Wijck 040-2525324 of Jan Pettinga 040-2264793.

Willy Schoneveld

JOUW MENING graag!

Clubjargon door redactie Buitenspoor

Nogal wat binnen onze club gebruikte woorden en begrippen kunnen we bestempelen als ‘clubjargon’. Ze stammen soms diep uit de vorige eeuw (kan gebeuren als je honderd bent).

Omdat wij die woorden dagelijks gebruiken staan we er niet bij stil dat clubjargon nieuwelingen en buitenstaanders vaak vreemd in de oren klinkt. Dat doet ons imago geen goed, in een tijd dat we vernieuwing noodzakelijk vinden. NTKC moet ook (jonge) buitenstaanders aanspreken om het ledenbestand - en daarmee het aantal overnachtingen - op het vereiste peil te houden.

Vernieuwing vereist aanpassing van regels. Het lijkt verstandig om ingesleten begrippen te vervangen door meer algemeen gangbare.

Stelling

Vernieuwing maakt aanpassing van verouderde begrippen noodzakelijk

Hieronder vind je zeven woorden en begrippen die we het kenmerk ‘verouderd’ of ‘verwarrend’ willen meegeven.

Misschien weet jij er nog wel meer. Voor een goed imago van NTKC lijkt het noodzakelijk dat we ons bewust zijn dat de wereld om ons heen ook op taalkundig gebied behoorlijk is veranderd.

Ben je het eens dat genoemde begrippen worden aangepast of vind je het maar onzin? Heb je een beter alternatief dan de hierboven genoemde?

Laat je mening weten

Surf naar de ledensite (inloggen met je lidmaatschapsnummer en je postcode) > algemeen > stelling. Hier kun niet alleen stemmen of je het met de stelling eens bent, je kunt er ook je ideeën ventileren.

Heb je aan een paar woorden te weinig, stuur dan je (onderbouwde) mening aan buitenspoor@kampeerclub.nl. Voor publicatie ervan moet je dat wel uiterlijk 7 augustus doen.

NTKC - jargon	Betekenis / bezwaren	Alternatief
1. Toeristisch kamperen	Van Dale o.a.: door (te) veel toeristen bezocht.	Sportief en actief kamperen
2. Lichtgewicht kamperen	Stamt uit de tijd van de canvas-tenten. Goed woord op zich, maar anno 2012 is alles lichtgewicht en een weggooitentje van Lidl bedoelen we niet.	Sportief en actief kamperen
3. Eenvoudig kamperen	Bescheiden uitrusting. Onduidelijk begrip.	Sportief en actief kamperen
4. Terreincommissaris	Verantwoordelijk voor terreinonderhoud. ‘Commissaris’ klinkt erg hiërarchiek	Terreinbeheerder groen / Terreinbeheerder technisch
5. Toercommissaris	Organisator / coördinator van (club)activiteiten. ‘Toeren’ doen we al 50 jaar niet meer	Activiteitenmanager Activiteitscoördinator
6. Toeragenda	Overzicht van georganiseerde activiteiten. Agenda bevat van alles, behalve ‘toeren’	Agenda clubactiviteiten
7. Kampmeester	<i>Extern:</i> Woord heeft vervelende associaties. <i>Intern:</i> Functionaris ontleent er gezag aan, klinkt erg hiërarchiek, maar de taak is administreren, coördineren en begeleiden	Terreinmanager Terreincoach Terreinleiding Dagelijkse leiding Gastheer/vrouw

Zo als gezegd: mogelijk zijn er meer woorden en begrippen die voor vernieuwing in aanmerking komen. Zoals bovenstaande voorbeelden laten zien kan aanpassing prima, zonder dat ons clubprofiel geweld wordt aangedaan. Toch zal met name een nieuw be-

grip voor ‘Kampmeester’ discussies losweken, dat weten we uit redelijk recent verleden. Maar wie is er niet van overtuigd is dat vernieuwing noodzakelijk is? Een prachtig onderwerp voor aan het kampvuur nu het kampeerseizoen zijn hoogtepunt nadert.

In het najaar staan afdelingsvergaderingen gepland, en een (extra) ALV. Omdat een aantal van de voorgestelde veranderingen ook wijziging van de Statuten en het Reglement vergen zou het prachtig zijn wanneer er stevig wordt meegedacht!



In memoriam Jules Döll

Jules Döll vullde na een aantal jaren NTKC zijn tent voor een kleine caravan, waarmee hij veelvuldig op de terreinen van de club kampeerde. Ook een ontdekt privé-stekkie in Duitsland werd door Jules en zijn familie jarenlang bezocht in vakanties; en hoewel de reis er naar toe steeds moeizamer werd, stond Jules, samen met Carla, ook vorig jaar nog steeds een aantal weken in de omgeving van Paderborn. In de jaren zeventig en tachtig was Jules terreincommissaris van Brobbies, waar hij vele dagen in het jaar te vinden was.



Toen De Testrik in Venray in beeld kwam, was Jules degene die in eerste instantie ook daarvan de terreincoördinatie op zich nam en er samen met een ploeg medekampeerders voor zorgde dat het terrein kampeerbaar werd. Daarnaast werd ook al in die tijd veelvuldig meegedaan met tochten van toen nog de Kampeerwagensectie. Of het nu Frankrijk of Duitsland was, Jules en Carla waren erbij. Ondanks een verslechterende gezondheid, werden ook de laatste jaren de kampjes en tochten van de caravansectie nog steeds frequent bezocht. En dat terwijl ook de caravan steeds meer kuren begon te vertonen. Ook dat bleek voor Jules geen echt probleem, want hij sloopte gewoon het voorfront van de caravan, verving verrotte houten spanten en zette de boel weer perfect in elkaar. Want ook dat was Jules, heel creatief in het bedenken van praktische oplossingen, waar anderen allang afgehaakt zouden zijn. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Maar het was wel altijd bedachtzaam en weloverwogen. Zo zal Jules in onze herinnering blijven voortbestaan.

Marian van Hal,
Caravansectie

50 plus

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Er ligt een Buitenspoor voor ons met op het omslag een foto van het 10e Hengelaarskamp. Je ziet een hele groep vissers, mannen vrouwen en kinderen, onder een soort geïmproviseerde poort doorlopen met daarop in reuzeletters 'Viskamp'.

Merkwaardig genoeg gaat de inhoud van het blad nergens op dit kamp in, dus we blijven in het ongewisse van plaats en verdere bijzonderheden. Maar tien kampjes, dat betekent traditie en enthousiasme. Idee voor een van de afdelingen met terrein aan water om weer eens een viskamp op te zetten?

Hiswa Goed Kamp

Uw verslaggever heeft weer eens een voettocht ondernomen langs de tenten op deze tentoonstelling. De tocht was lang en het nieuws was

weinig. De overstelpende hoeveelheid materiaal noodzaakt me, lieve lezeressen en lezers, tot een algemeen babbeltje.

Een van onze grotere dagbladen zegt: 'Het is belangrijk dat men een tent kiest waarin men rechtop kan staan'. Ziehier een advies dat de huidige instelling van de doorsnee kampeerder typeert. Gelukkig maar, want dan blijft er voor de N.T.K.C. nog ruimte om met andere strijdkreten ten tonele te verschijnen.

Een uitlating van de heer vd Weyde dat er weliswaar veel vraag is naar grote tenten, maar dat daarnaast het kleine en middelgrote spul belangstelling blijft trekken kan ik volkomen onderschrijven. Dat geeft de burger weer moed.

Clubdiner

Op 31 maart startte de viering van het 50-jarig bestaan van de N.T.K.C. met een diner in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Al dadelijk bij het binnenkomen werden de dames een corsage en een bonbon aangeboden en de heren een rokertje. De tafels in de dinersaal bleken versierd met N.T.K.C. en Goudmijntje-wimpels en de menu's waren in kampeerstijl uitgevoerd. Al gauw kondigde zich de eerste van drie shows in kampeerkleding aan. Tussendoor werden tafelspeeches gehouden waarin blijdschap werd uitgesproken over de grote opkomst, en de bevreemding 'dat wij als individualisten elkaar toch weer steeds opzoeken'. Met een gezellig dansen, afgewisseld met een spelletje, werd de zeer geslaagde avond besloten.

Oldtimers uit de oertijd

Clublid Arent Dudok van Heel vond in de Kampeerkampioen van maart 1942 de toen al antieke afbeelding van twee kamperende echtparen met auto en tent. Bij het bewerken van de foto verbond hij het tafereeltje blijkens zijn ingevoegde titel met de nostalgie die tijdens het Jubileumkamp 100 jaar NTKC bij vlagen woei over de kampeervelden van Hazerswoude.

Wat zien we?

Het is een zomerdag rond 1915. Je rijdt hordend en stotend in je chique klassieke automobiel naar een geschikte kampeerplek in de bosrand. Open dak, vrouwen op de hogere zitplaatsen achter de mannen en daarachter de kampeerspullen in een grote overhangende bagagebak. Na aankomst wordt gezwind de tent opgezet. Gedomonteerde autokussens dienen als tentzetels voor de



beide stoere heren die, hoewel tevreden een pijpje rokend, toch wat besluiteloos turen naar hun brander en pannetjes in het gras. Hoe nu verder? De dames moeten voorlopig niets hebben van die malle nieuwigheden. Zij hangen wat verveeld in de auto naast de tent, een tijdschrift lezend en wachtend op de dingen die komen gaan. De prangende vraag is: waren het

NTKC-ers? Afgaande op de beschrijving hierboven betwijfelen we dat. Bovendien zien we links op de foto een dubbelloops jachtgeweer, achteloos tegen het tentdoek geplaatst. Zoiets doe je niet als rechtgeaard clublid. De Kampeerkampioen 1942 vermeldt dat de foto 'Uit den oertijd van auto en toeristentent' stamt. Daar zullen we het dan maar op houden.

Een alternatieve Paastocht

Over vrieskou, paaseitjes en potentiële leden

Niet lid geworden van De Wereldfietser lees ik over een Paaskampeertocht en loop er meteen warm voor. Zonder Zwerfgroep: het voelt als een soort 'gluren bij de burens', in dit geval bij een andere club die ook kampeert. Ik mag dan wel een doorgewinterde kampeerder zijn, de 'Wereld' heb ik (nog) niet befietst. Ik heb dus wel wat vragen bij de kennismaking: Wat voor mensen zijn die Wereldfietzers? Doorgewinterde over-de-hele-wereld-fietzers of ook mensen die pas enkele buitenlandse tochten reden? Leefstijlen? Grijs haren of supergespierde kuiten? En vooral: hoe kamperen ze?



Ik ontdek dat Wereldfietzers vriendelijke, alle-leefstijden-mensen zijn die met hun meer of minder gespierde kuiten ver weg en dichtbij huis heel veel plezier beleven aan fietsen. Het is vooral leuk om te ontdekken dat ze kamperen in kleine tentjes – het lijkt de Zwerfgroep wel!

Vrijdagmiddag sta ik bij het pontje over de IJssel in Deventer. Daar zie ik de eerste andere bepakte fietser. Zij blijkt ook nieuw en dat schept meteen een band. Aan de overkant op de stadscam-

ping treffen we heel veel kleine tentjes met fietsen ertussen, gelach, paaseitjes en een warm welkom. Er bekruipt me een oud Zwerfgroep-gevoel van Paastochten jaren geleden. Tentjes tellen lukt nauwelijks, rond de dertig raak je steeds de tel kwijt. Uiteindelijk blijken er 80 fietsers in 66 tentjes te slapen. En er is een hondje (zonder fiets) dat bibberend van z'n warme mandje droomt.

Zaterdag wekken torenklok en specht ons. Wat vergeten regendruppels tikken op de tent. Vertrekken we allemaal tegelijk?

Hoe werkt dat hier? Uiteindelijk rijden we in stoet de spoorbrug over met prachtig uitzicht over de IJssel. Via Diepenveen noordwaarts met tegenwind. Koud! Het kwik kruipt naar zes graden en houdt het daarbij. Bij Heeten klinken er geluiden over appeltaart en koffie. Dat klinkt mij vertrouwd in de NTKC-oren. Sommigen fietsen door, anderen verlaten de route en treffen een café-naast-de-kerk met een hartelijke kroegbaas. Opgewarmd gaan we richting Dalfsen. De groepssamenstelling wisselt, afhankelijk van tempo, hoeveelheid boodschappen of koffiebehoefte maar steeds is het gezellig fietsen. Ik oefen me rot in namen-leren. Voorbij Dalfsen en de ergste tegenwind een afsnijertje via Vilsteren. Dat schijnt een punt te kosten want dat wordt bijgehouden, zegt men... Even later prikken we de tentjes op een prachtig kampeerveld van camping 'De Roos' bij Beerze. Ondanks de koude noordenwind zitten er overal groepjes kampeerders tussen de tentjes te eten in de zon. Kijk, dat gaat bij de Zwerfgroep anders: die koken in de beschutting van hun tentje. Wel klinkt hier het 'lullen over spullen': er volgt een stoeltjes-overleg met uitproberen van verschillende stoeltjes.

's Nachts vriest het licht zodat alles wit schittert in de paasochtendzon. Vandaag een 'bergetappe' over de Lemelerberg (met appeltaart) en

andere 'bergen' zodat we 300 hoogtemeters overbruggen. Er breekt helaas een ketting, er wordt gratis geplast in een 4-sterrenhotel en via zonnige bospaden bij Markelo volgt de camping. We koken onze eigen eenpansgerechten en laten de snackbar zitten met extra ingeslagen kroketten. 's Avonds een héél groot paasvuur.

Maandag nat inpakken. Voor velen betekent dit: kortste-weg-naar-huis. Een twintigtal fietsers begint aan de geplande tocht die uitgezet is via fietsknooppunten. Ondanks regen en tegenwind is het mooi en in Geesteren (wéér afgesneden, wéér een punt eraf!) opnieuw appeltaart. De route voert ons langs ons NTKC-terrein in Lochem. Daar worden we hartelijk ontvangen door de kampmeester en mogen we droog lunchen in het werkhok. We zetten thee en iemand zegt onder de indruk: 'Tjonge, alles werkt hier!' De eerste link tussen wereldfietser en kampeerclub is gelegd. Daar gaan we werk van maken: zoveel fietsers die enthousiast in een klein tentje kamperen, daar zitten geheid nieuwe leden bij voor de club!

In Zutphen pakken we de trein. Genoeg regen op ons kop gehad. Einde van een mooie alternatieve Paastocht.

Marie Anne Dekker

Het zeventiende bridgeweekend

Verslag 14 en 15 april

De eerste deelnemers komen al vrijdag binnen. Oudgedienden, maar ook nieuwe gezichten. De weersverwachting is niet geweldig. Maar iedereen weet, dat het toch heel gezellig zal worden, net als andere jaren.

Marja Cottaar heeft weer de technische leiding, uitstekend, luid en duidelijk!! Ank en Kees Oud doen de catering. Iedereen draagt eigengemaakte versnaperingen aan en dat is veel en lekker. Henk en Ingrid Oostveen verzorgen thee, koffie, koek en cake voor het diep nadenkende bridgevolk.

We krijgen te horen dat Eeuwke en Gerrit Hein, de oprichters van dit bridgefenomeen, een ongeluk hebben gehad met caravan en auto. Maar Eeuwke komt toch. Ze laat zich het bridgefeest niet ontnemen.

Zaterdag laat de zon zich zo nu en dan nog zien. We zitten met stoelen en tafels in een wijde kring. Er wordt 11 keer van tafel gewisseld en we spelen drie spellen per tafel. Na afloop de uitslag van de dag, wijn, fris en hele lekkere happen. Intussen heeft iemand vakkundig het kampvuur opgebouwd en gestart. We scharen ons daar graag omheen, want het is intussen koud geworden. De soepen, salades, taarten gehaktballen enz. worden op de



tafels uitgesteld en iedereen kan zich laven. Er wordt veel gepraat en gelachen.

Zondag toont het weer zich minder vriendelijk. Het is koud en de wind

dreigt de kaarten van de tafel te blazen. We gaan onder de luifels van de caravans, in een caravan en in en om het toiletgebouw bridgen. Mutsen sjaals en dekens komen tevoorschijn. Maar dit alles mag de pret niet drukken.

Om 5 uur is de uitslag en de prijsuitreiking. Het was weer gezellig. Als je volgend jaar een keertje mee wilt doen houdt dan **13 en 14 april** in je agenda vrij.

Op tijd opgeven bij Marja Cottaar, e-mail Marja.Cottaar@xs4all.nl. Ongeveer in februari.

Thea van Leeuwen

Afdelingen & Secties

Actuele informatie over afdelingen en secties vind je op www.ntkc.nl > ledensite > Clubpagina's

Amsterdam

Secr. Maartje Loerakker
Specht 20
1187 BZ Amstelveen
telefoon 020-6404309
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

Kom je deze zomer ook naar Huizen? Natuurlijk voor het terrein maar niet in de laatste plaats voor de omgeving. Er is veel te doen, aan fiets- en wandelmogelijkheden geen gebrek. Naast leuke dorpen en steden in de omgeving is ook Amsterdam met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Lekker slenteren in de grote stad en dan 's avonds weer de rust van het terrein opzoeken....

Ben je niet zo'n liefhebber van de stad dan kun je bijvoorbeeld ook met de fietsboot richting Spakenburg varen en op je gemak weer terugfietsen. Natuurlijk mag een tochtje naar IJssalon de Hoop in Blaricum niet ontbreken. Op het terrein vind je meer toeristische informatie.

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden van tips en wetenswaardigheden van de afdeling, meld je dan aan voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar amsterdam@kampeerclub.nl
Het bestuur hoopt ook jou dit jaar weer op Huizen te ontmoeten!

Hartelijke groeten,
Maartje

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon: 040-2816508
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

Het is al bijna zomervakantie, wij hebben een paar prachtige hemelvaart- en pinksterdagen achter de rug.

In de aanloop naar deze zomer is er veel gebeurd. Het gras op De Smagten was de afgelopen periode lang, voor de één een doorn in het oog en voor de ander een genot om op een zacht bedje te kunnen slapen. De reden dat het gras lang was is dat onze maaier wegens omstandigheden genoodzaakt was te stoppen en wij een ander moesten zoeken. Gelukkig hebben wij iemand gevonden en wij hopen op een lange samenwerking. Ook de warmwatervoorziening was een tijdje buiten gebruik. Het apparaat haalde niet de gewenste temperatuur die er voor zorgt dat de legionella wegblijft. Ook dit is opgelost. Onze zandbak is helemaal leeggeschepd en weer helemaal vol met mooi nieuw schoon zand. De deksel heeft ook een opknopbeurt gehad en ziet er vrolijk en uitnodigend uit. Aan weerszijden van het toilethok is een dakgoot geplaatst zodat het water mooi wegloopt. Tijdens de Open tentdagen hebben wij helaas geen nieuwe kampeersleden gezien, maar kennismakingsleden en mensen die ons graag willen leren kennen zijn uitgenodigd voor het bestuurs- en kennismakingsweek-einde begin juni. Het was wel wat kouder dan de tijdens afgelopen feestdagen, maar met z'n allen zitten rondom het kampvuur maakte veel goed en deed de koude vergeten. Het was wederom een gezellig weekeinde, een kleine vakantie tussen de vakanties door.

Daarnaast hebben wij gedachtespinsels om de afdelingsledenvergadering op het kampeerterrein te houden, plezier en vergaderen samen te combineren. Of dit ook gaat gebeuren lezen jullie in het volgende Buitenspoor.

Wij nodigen jullie graag uit om binnenkort De Smagten te bezoeken, de natuur rondom het terrein is mooi, België ligt om de hoek, er zijn zon- en schaduwplekjes en de dorpjes die vallen onder de '8 zaligheden' zijn per fiets te bereiken.

Dan nog even dit:
6-7 oktober:
Winterklaar maken van het terrein
22 oktober:
Najaarsvergadering Basisschool Reigerlaan Eindhoven, 20.00 uur
10 november:
Werkdag

Elsa

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Gooi & Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz

Geen nieuws, dit keer. Kom gauw kamperen !

Check de afdelingssite voor actuele informatie.

Groeten van Rik

Hart van Holland

Secr. (a.i.) Liesbeth van Splunter
Barentszstraat 62
2161 TM Lisse
telefoon 0252-410161
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-dorp

De Heerkuil

Coördinatie Commissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

Zoem, zomer, zonnigst. Zal het zo gaan deze zomervakantie? Lekker de zon op je lijf, rondom je zoemt een ijverige bij, je humeur is zonnig. Of ben je zelf die bij, die een paar ijverige handen biedt op de werkdagen, die we op de Heerkuil houden?

Op **14 en 15 juli** houden we werkdagen met zeer divers werk. Het welige groen op het terrein moet enigszins ingeperkt worden, er zijn plekken, waar de grasmaaier niet kan komen, maar die toch 'getrimd' moeten worden, wat extra aandacht voor struiken, die hun omgeving (te veel) in de schaduw zetten.

Op het grote veld is voor de tweede keer een laagje zand aangebracht, het veld wordt daarmee in regenachtige tijden minder modderig. Kortom: al veel plezier van het werk van de afgelopen tijd en je kunt meewerken aan verbeteringen in de toekomst.

Als het weer het toelaat maken we in het weekend een mooi kampvuur.

Met vriendelijke kampeergroet,
Herma de Graaff

Kennemerland

Secr. Heleen van Wieringen
Slotenmakerstraat 61
1825 ED Alkmaar
telefoon 072-5619587
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdoop te Texel

Zo, daar ben ik weer. Een maandje geen blad, geen stukje. En nu, met de vakantie in aantocht, een mooi blad om de zomer mee te beginnen.

Texel

Het kampmeesterrooster is goed gevuld, dus bij deze dank alvast aan de leden die ook dit jaar zich belangeloos in willen zetten om er voor te zorgen dat alles in goede banen loopt en iedereen veel kampeerplezier zal beleven. Belangeloos? Nee, eeuwige dankbaarheid en een dikke pluim van iedereen!

Denk er nog even aan dat van 1 juli t/m 31 augustus het niet toegestaan is om introducees mee te nemen naar Texel.

Denk er tevens aan dat ons terrein in een natuurreservaat ligt. Het is een uiterst brandbaar gebied en daarom is barbecueën beslist niet toegestaan! Geniet op Texel. Van de vogels aan de waddendijk, van zwemplezier en het zand tussen je tenen op het Noordzeestrand, de rust en schapen in de polder. Of kijk gewoonweg gelukkig voor je uit zittend voor je tentje of caravan op het terrein.

Limmen

Natuurlijk komen jullie ook naar het Inhaalkamp op **7 juli**. Op die dag eindigt de zoste Kennemer Fietstocht in Limmen. Twee weken fietsen van St. Geertruid naar Limmen, maar wel met een leuke omweg, zelfs via Duitsland. Dat moet mooie verhalen opleveren. Ook zo benieuwd hierna? Ik zorg voor koffie/thee/limo met wat lekkers en een pan verse soep. Neem je wel zelf je mok en zitlap mee? De verwachting is dat de fietsers vanaf zo'n uur of drie binnen zullen zijn. Tot dan!
Limmen ligt eigenlijk best centraal. Niet ver van het strand, duin en polder. En ook op fietsafstand van Alkmaar en leuke dorpen als Egmond en Bergen.

We sluiten de zomervakantie op **1 en 2 september** af met het Nazomere weekend. Wellicht heb je daarvoor nog inspiratie opgedaan voor het thema 'Goed Fout'. We zijn benieuwd naar jullie verhalen en we hebben zelf voldoende inspiratie opgedaan om jullie aan het lachen te krijgen. Voor jong en oud een gezellig weekend als afsluiting van de vakantie!

Kano- en fietsweekend

Wil je de zomer nog niet loslaten of

heb je gewoon veel zin om er lekker nog op uit te trekken?
Op **22 en 23 september** organiseert Bart Het Kanoweekend op de Liedede. Met eigen kano, maar je kan ook ter plaatse een kano huren. Heb je zin om mee te gaan, stuur even een mailtje naar bovengenoemd emailadres, dan zorg ik ervoor dat Bart het krijgt. In dit Buitenspoor meer over deze tocht.

Groet,
Heleen van Wieringen

Nijmegen

Secr. Willem Blankert
Hoogmeer 2632
6605CH Wijchen
telefoon 024-6416020
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

We hebben weer klusdagen achter de rug voor Brobbelbies (21 april) en De Testrik (12 mei). Op Brobbelbies was de opkomst redelijk, bij De Testrik eigenlijk te klein. Wel hebben we met plezier en zonder regen lekker veel kunnen klussen. De toilethokken zijn weer schoon, de gebouwdaken en goten geveegd, de kampeerveldjes en paden geharkt, toegang vrijer gemaakt, kuilen in de oprijlaan gedicht, tegels voor de vuilniscontainer gelegd, bomen omgelegd en weggewerkt. Het kost soms een blaas, maar dan heb je ook wat. Met voldoening 's avonds ingedommeld.
Foto's vind je op onze afdelingssite (www.ntkc.nl/ledensite/afdelingen/nijmegen).

Op **20-21 oktober** hebben we op Brobbelbies weer een klusweekend. We willen dat combineren met een etentje 's avonds bij het kampvuur, waarbij alle deelnemers een gerecht meenemen om met anderen te delen. Of zoiets. De culinaire formule weten we nog niet, maar de gastronomische details voor dit werk-culi-kamp volgen later nog wel.

Kort daarna, op **dinsdag 23 oktober**, hebben we onze najaarsledenvergadering in de Maashorst, Palmstraat 7 te Schaijk.

Niet alle nieuws is echter positief. De Opententendag op Brobbelbies (5 mei) was niet voor herhaling vatbaar: twee aanmeldingen en niemand die kwam opdagen.

Verder zoeken we nog steeds een bestuurslid voor het terreincommissariaat. (Maar mocht je gewoon een beheerbijdrage willen leveren, meld je dan vooral.)

Tot slot een vraag van onze penningmeester om zorgvuldig de kasafdrachten in te vullen. Dit jaar zijn er (in tegenstelling tot voorgaande jaren) te veel kasafdrachtformulieren waar

vrijwel alle gegevens op ontbreken. Vaak wordt alleen het totaal aantal overnachtingen en het over te boeken bedrag ingevuld. De vraag is dus om met zorg de formulieren in te vullen, dat voorkomt veel onnodig zoekwerk bij de penningmeester. Als er zaken onduidelijk zijn: er ligt een ingevuld voorbeeld in de kampkoffer. Wij rekenen op jullie medewerking. Genoeg om over te praten bij de kampvuren deze zomer. We wensen iedereen een mooie kampeersomer bij de NTKC en tot ziens bij ons werk-culi-kamp op 20-21 oktober!

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Het Hemelvaartweekend stond in het teken van de 40-ste verjaardag van de afdeling Noord. Dit vierden wij op ons terrein 't Aagt. Onder prachtige weersomstandigheden genoten zo'n 45 leden in het Hoge Noorden van diverse activiteiten. Een verslag hierover alsmede van overige activiteiten in Noord valt te lezen in het artikel 'Van Bospad tot Boschwad' van de hand van onze jonge verslaggevers Anique, Tygo, Ilse en Lykle.

Met Pinksteren troffen wij vele leden tijdens het honderd jarig feest van de club. Het werd een feest van herkenning, ontmoeting en kennismaken met voor ons nog onbekende leden. Ook tijdens dit weekend waren de weergoden ons zeer gunstig gezind. De maand juli is even rustig wat betreft activiteiten maar in augustus gaan wij weer los tijdens het Shakespeareweekend op De Hertenweide op **25 en 26 augustus**. Iedereen is welkom tijdens dit weekend. Op de zaterdagmiddag rond de klok van 15.00 uur zullen wij genieten van een high tea met zelf meegebrachte lekkernijen en 's avonds bezoeken wij de voorstelling in Diever.

Voor de leden die met de laptop op vakantie gaan. Wanneer je op ons terrein in Zorgvlied kampeert kun je sinds kort gebruik maken van het Wi-Fi netwerk bij onze burens, tevens sleutelbeheerder. Tegen een geringe vergoeding kun je daar gedurende een bepaalde tijd van het Wi-Fi netwerk gebruik maken. Alle informatie vind je op het mededelingenbord op ons terrein De Hertenweide.

Henk Kalkman, onze toersecretaaris, zal in verband met persoonlijke omstandigheden vroegtijdig aftreden in oktober. Het afdelingsbestuur is dan

ook naarstig op zoek naar een nieuwe toersecretaaris. Ben je een actieve kampeerder en lijkt het je wat om aan deze functie invulling te geven, schroom dan niet om met de huidige toersecretaaris of een van de andere bestuursleden voor inlichtingen over deze functie contact op te nemen. Vol spanning wachten wij jullie aanmeldingen af. Voor iedereen die op pad gaat met tent of caravan: goed kamp en mooi weer!

Agnes Hilbrandie, voorzitter

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

*Hé kom er maar bij
bij ons
He kom er maar bij
bij de familie hier
wij vinden je sympathiek
jij past vast lekker bij onze kliek
He kom er maar bij
da's tof
hé kom er maar bij
bij de NTKC
Wij hoeven niet veel
da's waar
't is zat, dat delen we met elkaar.*

De bovenstaande tekst is het refrein van het clublied anno 2012 (uit de musical Oliver) wat te horen was tijdens het 100-jarig bestaan van de club. Ook het 1e clublied was te horen. Wat blijft in die 100 jaar is; de NTKC is een club, waar mensen elkaar treffen, die het sportief en actief kamperen weten te waarderen en waar we graag nieuwe leden ontvangen. Bij het 100-jarig bestaan veel clubgenoten waarmee je herinneringen kon ophalen, kon bijbeppen, chillen, kampeerervaringen delen, tenten kijken en filosoferen over de toekomst. Ik denk, dat wanneer we met elkaar zo'n geweldig jubileumweekend kunnen vieren, wat geweldig georganiseerd was (zelfs het weer), velen elkaar weer zullen treffen op een volgend jubileum. Er zal in dit Buitenspoor vast veel te lezen zijn over het geweldig jubileumweekend. Dus laat ik het hierbij en ga verder met de activiteiten van afdeling Oost. Pak vast je agenda en noteer:

Activiteiten 2012-2013

• **27-28 oktober:**
Nacht van de Nacht te Ootmarsum, tevens werkdagen

• **2 november:**
Najaarsvergadering op het oude ver-
touwde adres: eetcafé Scholten aan

de Bierstraat 4 te Lochem.
Aanvang: 20.00 uur

• **2-3 november:**
Werkdagen Lochem
• **20-21 oktober:**
Werkdagen Winterswijk
• **10 november:**
Werkdag Winterswijk
• **20 6 januari 2013:**
Winterwandeling +
• **za 5/zo 6 januari:**
winterkamperen in Ootmarsum
• **8 februari:**
Voorjaarsledenvergadering
• **9/10 februari:**
Winterkamp te Lochem

Een activiteitentip

Mocht je kamperen in Lochem: Staringkoepel
Plaatsnaam: Lochem
Beschrijving: W van Lochem, in de buurtschap Groot Dochteren, tussen Lochem en Almen, vindt u de Staringkoepel, genoemd naar Constantia Staring, de jongste dochter van de beroemde schrijver en dichter Staring. Toen zij rond 1850 deze grond verwierf, liet ze het herenhuis dat er stond, afbreken en van de resten ervan een theekoepel bouwen. Ze koos daarvoor een mooie plaats: een wat hoger gelegen stuk land aan de rivier de Berkel.
De koepel is in 2004 door Natuurmonumenten gerestaureerd. Boven in de koepel hangen schilderijen en is een tentoonstelling over het verleden van de koepel. Vanaf dit punt heeft u een mooi uitzicht. De Staringkoepel is alleen te voet te bereiken via een prachtige wandeling van ca. 10 minuten langs de oever van de Berkel, na de brug over de Berkel aan de Dochterenseweg, om vervolgens met een zelf te bedienen voetveer de Berkel over te steken. Een unieke belevenis voor jong en oud. Nadere informatie over de Staringkoepel op de site van Natuurmonumenten.

Allen een fijne 'kampeer'-vakantie
Silvia Westerhof

Rotterdam

secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essenbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

De zomer staat voor de deur. Na een voorjaar met vele wisselingen in temperatuur hoop ik op een geweldig mooie zomer. Aan onze terreinen zal het niet liggen, die zijn er klaar voor.

De Ronde Hoek

Het terrein in Haastrecht is, door het verharde fietspad, beter te bereiken

voor auto's en caravans. Er staat een nieuw hek voor ons terrein. Onze natuurlijke afscheiding, de heg, is ook aangepakt. Het ziet er allemaal perfect uit. We gaan er vanuit dat de fietsers, die van het pad gebruik gaan maken, niet onze privacy aantasten. De route naar dit mooie terreintje is voor fietsers en voetgangers veel veiliger geworden!
Vanuit Haastrecht ga je voor het zwembad naar het nieuwe fietsbruggetje en vervolgens dan onze weg naar De Ronde Hoek via het nieuwe stukje Oost-Vlisterdijk. Weet je trouwens, dat De Ronde Hoek uitstekend te bereiken is per kano en dat je in de Vlist lekker kunt zwemmen? In de loop van 2012 leggen we een warme douche aan!

Vacatures

Met het vertrek van onze voorzitter is de afdeling op zoek naar kandidaten die Maartje willen opvolgen. Als voorzitter ben je het gezicht van onze afdeling bij officiële gelegenheden, zit je de vergaderingen voor en draai je mee in het afdelingsbestuur. De functie van voorzitter vraagt een tijdsinvestering van twee avonden per maand. De benoeming van de voorzitter vindt plaats op de najaars-ledenvergadering. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarnaast is één van de twee terreincommissarissen begonnen aan zijn laatste termijn. Over twee jaar moet er een ingewerkte opvolger zijn. Vandaar dat de afdeling nu al begonnen is met werven. Op de afdelingssite staat een korte taakbeschrijving van beide functies. Heb je interesse in deze twee vacatures, mail of schrijf naar Jos van den Bergh.

Werkdagen

In oktober en november zijn er twee werkdagen op Het Essensbos, **zaterdag 20 oktober en 3 november**. Meer informatie volgt.

Najaarsledenvergadering

Dinsdag **23 oktober** vindt de najaars-ledenvergadering plaats. Agenda en plaats volgen nog.

Tot ziens
Jos van den Bergh

Utrecht

Secr. functie vacant
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Veluwe

Secr. Regina Vlijm
Govert Flinkstraat 138
7312 SB Apeldoorn
06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooi te Ugchelen
Roggebot te Dronten

Ga er maar even voor zitten want we hebben veel te vertellen.

Burl-weekend

Het burl-weekend lijkt nog ver weg, **28-29-30 september**, maar er zijn al diverse aanmeldingen. Opgeven kan t&m 21 september bij veluwe@kampeerclub.nl
Jullie kunnen weer genieten van een burl-weekend i.c.m. alles wat de Hoog Buurlose hei en de directe omgeving te bieden heeft. Vanaf het kampeerterrein De Kooi zullen we excursies organiseren waarbij iedereen inzet welkom is. Maar wie even niets wil en lekker voor z'n tentje wil zitten kan dat ook doen.

Verslag LOT

LOT was voor afd. Veluwe kort en krachtig: de personen die zich hadden opgegeven voor De Kooi kwamen niet en voor Roggebot waren geen aanmeldingen. Helaas, maarrrrr . . . daarmee heeft men wel de Zeearend op Roggebotzand gemist! Beide ouders waren te zien en ook een jong liet zich even bekijken in het nest. Een nest van 1,60 m Ø. Geweldig, en uiteraard op gepaste afstand met verrekijker, want voorbij de afzetting van SBB is het strikt verboden. Dus als je nog in de buurt komt, gaan!

Gebruik houtkachel op Roggebot

Enige malen is de vraag bij ons gelanceerd om gebruik te mogen maken van een houtkachel in de tent, speciaal in de wintermaanden. Helaas is het gebruik van een dergelijke kachel niet toegestaan omdat dit een van de regels van SBB is waaraan wij ons dienen te houden.

TC voor De Kooi

Tot onze spijt heeft Hans de Swart zijn functie als Terreincommissaris voor De Kooi neergelegd. Wij zijn dus op zoek naar iemand die zijn/haar inzet wil geven om de functie op te pakken. Het terrein behoeft weinig onderhoud omdat dit wordt uitgevoerd door een beheermij. Het onderhoud omvat hoofdzakelijk de 2 houten gebouwtjes waarin enerzijds materiaal staat gestald en anderzijds het sanitairgebouw. Wie wil de functie terreincommissaris voor De Kooi invullen? Reageren a.u.b. op veluwe@kampeerclub.nl

Honden op De Kooi

We hebben de beheerder gevraagd naar het al dan niet toestaan van honden op het terrein. Hij heeft aangegeven dat honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Overigens is dit niet anders dan op onze andere terreinen. Wel raadt hij met klem aan om de hond ook 's nachts in de tent aangelijnd te houden. De kans op een treffen met een everzwijn wordt

steeds groter en ook het overige wild moet in de nachtelijke uren het terrein ongehinderd kunnen doorkruisen. En het is prettig als de volgende ochtend je tent nog heel is. Vraag maar aan onze voorzitter.

Wat ook belangrijk is om te weten: wij moeten absoluut geen sprokkelhout verzamelen en langs de rand van het terrein of ergens in het terrein als houtwallen opstapelen. Brandgevaarlijk, werkt als aanmaak-houtjes, en rot bovendien toch snel weg. De beheerder onderhoudt het terrein in opdracht van de eigenaar. In een volgend Buitenspoor zullen we hier uitgebreid op terugkomen.

Tot ziens op Roggebot of De Kooi. Regina Vlijm

Zeeland

Secr. Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351AT Veere
Telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Hoogduin te Biggekerke

Beste mensen,

De zomer staat weer voor de deur en voor veel mensen een tijd om erop uit te gaan en even uit de sleur van alle dag om rust te vinden. Wie weet met plannen om naar Hoogduin te gaan om te genieten van zon, zee en strand.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle mensen te bedanken die de afgelopen tijd hun mailadres hebben doorgegeven zodat we die in ons bestand op kunnen nemen.

Ik wens iedereen een fijne zomer toe en veel kampeerplezier.

Een hartelijke groet,
Tini Hengeveld

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

Eind april hebben we met velen afscheid genomen van Jules Döll. Marian blikte tijdens de uitvaart terug op zijn kamperen en lange staat van dienst binnen de NTKC. Elders in dit Buitenspoor vind je een in memoriam door Marian van Hal.

Als ik deze kopij schrijf, zit een grote groep sectiedeelname in Denemarken. Ik begreep dat ze, hoewel geen

stralend weer, het toch beter treffen dan in Nederland. Hoewel al een poosje geleden, tref je elders een verslag van het Paas- en creakamp van de hand van Leo Links. Ik meldde al eerder dat ik van Albert Fien van de coördinatiecommissie van De Heerkuil een verzoek heb gekregen of wij met enkelen kunnen helpen bij het snoeien van de hagen op De Heerkuil in juli; het snoeien en afvoeren/verbranden is een stevige klus waarvoor de groep, die zich actief inzet voor het onderhoud, best wat extra handen kan gebruiken. De datum is **14-15 juli**.

Ik wens jullie een goed vervolg van de zomer en hoop jullie op een van onze terreinen te treffen. In september praten we na op ons nakletsweekend van **14-16 september** op Den Treek.

Nog even een vooruitblik naar onze jaarvergadering

Deze zal plaatsvinden op **20 oktober** in Nieuwegein. Hierbij wil ik ook de deelnemers bedanken die met ons hebben meegedacht over een geschikte locatie. Onze keus is gevallen op 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. Aanvang is 14.00 uur. Deze locatie is zeer goed bereikbaar en heeft goede parkeergelegenheid. Er is hier ook een mogelijkheid na afloop gezamenlijk een dagschotel te gebruiken. Dit is dan een dagschotel in buffetvorm (€ 9,75 exl. drankjes) Er is wel een minimum van 20 personen. Dit houdt in dat de mensen vooraf aan Lily moeten doorgeven, indien zij hiervan gebruik van willen maken.

Met hartelijke groet en graag tot ziens op een van onze terreinen,

Annelies van Katwijk

Alle NTKC-leden zijn welkom op de kampjes van de caravansectie. Zie voor de toeragenda op www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/caravansectie Bellen of mailen naar bovenstaand adres is natuurlijk ook mogelijk.

Jeugdsectie

Voorzitter a.i. Jeffrey Voois
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Beste JSer,

Even terug naar het jubileumweekend. Het ABC dat we tijdens het Open podium hebben gedaan staat online.

De weekendjes die er aan zitten te komen:

Kabobweekend 24 t/m 26 augustus
Dit wordt een gezellig weekend waarbij we koken op het kampvuur, het weekend is op Austerlitz.

QVIST
Outdoor Cooking

Voor de avontuurlijke buitenkok

QVIST Outdoor Cooking feliciteert de jarige NTKC en biedt haar leden 10% korting op het hele assortiment gietijzer.
Geldt in 2012 bij afhalen en tonen kortingsbon.

www.qvist.nl - Centuurbaan 15 8022AR Zwolle

Carl Denig bestaat 100 jaar!

Om dit te vieren:
Exclusief voor NTKC-leden

Carl Denig Eskimo temp: -5 C.
lengte: 230 cm

Normale prijs: €359,-
*alleen geldig op vertoon van deze bon

15% korting

Bugoutshop

B Bereid(t) je voor op de natuur

www.bugoutshop.nl | info@bugoutshop.nl

Kwaliteitsbasisbenodigheden voor outdoorenthousiastelingen.

o.a.

LIGHT MY FIRE **MORA OF SWEDEN** **SILVA**

10% korting met code NTKC100*

*geldig op de gehele voorraad in 2012

Probeer KCK GRATIS uit!

Hét tijdschrift voor kampeerliefhebbers

Ga naar: www.gratiskck.nl

t.w.v. **€ 6,50**

KCK

anwb

Stichting Natuurkampeertreinen feliciteert de NTKC met zijn 100-jarig jubileum!

Bestel nu Het Groene Boekje (incl. de Natuurkampeerkaart) 2012 voor slechts € 12,50 (normaal € 14,95)!

Naam: _____
Adres: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Bankrekening: _____
Handtekening: _____

Met het invullen van de bon machtigt u Stichting Natuurkampeertreinen eenmalig het bedrag van € 12,50 van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven. De aanbieding is geldig voor Het Groene Boekje 2012. Knip de bon uit, of kopieer de bon, en stuur deze naar: Stichting Natuurkampeertreinen, Antwoordnummer 3105, 3430 VP Nieuwegein.

DAT STAAT! **ATOMATENT**

TOP TENTEN uit UDEN!

- Ruime sta- en leefruimte
- Windvast
- Oerdegelijk
- Hollandse Topkwaliteit

Lever deze bon in bij ons atelier en ontvang 25% korting op een nederiglijke Atomatent (ABP) incl. 2 verstelbare stokken en schorslijpen!

www.atomatent.nl

exclusief voor STEK-leden
exclusief verbruiken
actie geldig tot 1-8-2012

abn. 503 met van **€168,-** met bon

Wij feliciteren de 100 jarige NTKC

Globetrotter
Buitensportvoeding

Daarom voor alle NTKC-ers deze speciale aanbieding:

Bij on-line bestellingen op ons voedsel vanaf € 35,- (excl verz.kn) bieden wij ons boek "Buitensporig Koken" aan voor één cent!! Vermeld daartoe bij "opmerkingen": **NTKC-100-jaar!** Tot 1 july of zolang de voorraad strekt! website: www.globetrotter.nl

Boerderijweekend 19 t/m 21 oktober
Tijdens dit weekend slaap je niet in je tent maar in een boerderij/gebouw, vaak is dit een gebouw van de scouting. Ook is er tijdens dit weekend onze Najaars Deelnemers Vergadering, hier wordt o.a. het toerprogramma voor het volgende jaar gepresenteerd.

Wij hopen je te zien op een van deze weekendjes,

Het bestuur

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach - Stelma
Toersecr. Marie Anne Dekker
telefoon 030-2943327
zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste Zwerfers,

Winterharde kampeers

Vrijwel alle kampeers die de winterhard-trofee verdiend hadden, hebben deze inmiddels ontvangen. De laatste drie krijgen die tijdens het veilingkampje. Denk nu niet: jammer, dat heb ik gemist. Weliswaar heeft de trofee een beperkte oplage maar er zijn er nog 37 te vergeven. Dus als je drie van de vier winterkampjes meeloopt met de Zwerfgroep (november t/m februari) krijg je ook zo'n mooi winterkoninkje voor op je rugzak!

Maar eerst de zomer

In juli en augustus hebben we geen Zwerfgroep-kampjes. Dan zwerft ieder met of zonder tent/caravan uit over het land, over de grenzen of geniet in eigen omgeving. Wellicht een mooie gelegenheid om je nog eens over een kaart te buigen en na te denken over een kampeerreintje voor een Zwerfgroepkampje. Heb je een idee of plan, laat dit dan even weten!

Vooruitblik

In het weekend van **15/16 september** houden we het WWF-kampje (Wandel-Water-Fietskampje) in de omgeving van Ommen. Ronald en Joke hebben een mooi terreintje gevonden om te kamperen in een prachtig stukje Nederland. Je kunt er te voet naartoe komen, op de fiets of per kano. Heel veel zwerfmogelijkheden dus. Het kampje is vooral ook bedoeld om eventuele nieuwe zwerfgroepleden uit te nodigen. Dus bedenk vast wie je mee zou kunnen nemen. Als wandelaar heb je kaart 22C Ommen en 22D Hardenberg nodig. Startpunt voor de lopers is NS-station Mariënberg. Meer gegevens (loopafstand, kanomogelijkheden, fietsroute) vind je in het volgende Buitenspoor.

Stervergadering

We zoeken nog een vergaderkampeerlocatie voor onze jaarlijkse

vergadering in het weekend van **20/21 oktober**. Het is handig als dit een beetje centraal in het land is. Weet je iets, bel of mail dan even.

Wens ik iedereen een fijne zomer toe en graag tot ziens in een volgend kampje!

Marie Anne

*leder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep.
Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > ledensite > clubpagina's > secties > de Zwerfgroep.
Vragen? Bel of mail gerust!*

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
0317-410334
enig@kampeerclub.nl

Met de paasdagen hebben we gekampeerd op Huizen. Het was nog wat fris maar het voorjaar kwam eraan. Dat merkten we vooral tijdens de wandeling over het laarzenpad bij het Naardermeer. De fietstocht naar het Muider slot was fris met een flinke wind tegen. Maar het was erg leuk om het kasteel te bekijken. En met elke avond een kampvuur gingen we warm onze tent weer in.

In mei hebben we op Zorgvlied onze vogelkennis bijgespijkerd en op het lustrumkamp hebben we genoten van de vele mensen, de muziek, het mooie weer en hebben we ook nog hard gewerkt om iedereen van (een tweede) kop koffie met wat lekkers te voorzien.

Van **18 t/m 25 augustus** is weer onze jaarlijkse kampeerweek, deze keer op De Valkenbelt te Lochem. In deze week willen we wat extra's doen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Enig. Anna heeft een 3 daagse fietstocht (18 t/m 20 augustus) uitgestippeld van Den Treek naar De Valkenbelt. Op woensdag is er een reünie en er staat een wandeling met een gids op het Landgoed Ampsen op het programma. Verder zullen er in deze week weer enkele wandelingen en fietstochten zijn.

Voor de fietstocht vertrekken we op zaterdag 18 augustus 's morgens vanaf Den Treek. We fietsen over Leusden en De Glind en rijden ten zuiden van Barneveld langs naar Otterlo. Daar kamperen we op een natuurkampeerterrein. De afstand is ongeveer 35 km. Op zondag (eten en drinken mee, want op zondag is alles dicht op de Veluwe) fietsen we over Hoenderloo naar Loenen en kamperen op de Vrijenberg (gastvrij voor NTKC).

Je zou onderweg nog het museum Kröller Müller kunnen bezoeken. De afstand is ongeveer 30 km, even afhankelijk of we overal door kunnen steken.

Maandag fietsen we via Eerbeek en Hall naar Brummen, dan met de pont over naar Bronckhorst, Wichmond, Vorden, Lochem. Deze dag is de afstand ongeveer 40 km.

Wie niet mee fietst kan al eerder terecht op De Valkenbelt. Vanaf zaterdag zal Thea er zijn met informatie, wandel- en fietstochten.

Op woensdag organiseren we een reünie met gezamenlijk koffiedrinken, voor de liefhebbers een wandeling in de omgeving van het terrein en aan het eind van de middag een buffet. Wie met de trein komt, kan deze dag opgehaald worden van het station. Geef het van tevoren wel even aan mij door. Kijk ook even op de website voor meer gegevens over deze week.

Het weekend **14 - 16 september** kamperen we op De Heerkuil en zullen we vooral wandelen.

Ingrid

Elke alleengaande NTKC-er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/Enig.

NTKC-Bushcraft

Secr. (a.i.) Herman Tobé
Ruijterstraat 6
2651 EJ Berkel en Rodenrijs
telefoon 06-50234704 tot 21:00 uur
bushcraft@kampeerclub.nl

De Trollen

Contact mailinglijst:
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen? Meld je aan voor de trollen mailinglijst en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen.

Kijk op www.kampeerclub.nl > leden-site en kies voor Clubpagina's/ Secties/ De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglijst (inclusief een link voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Mieke Bon

KLEINE BERICHTEN

Te koop

Caravan Avento TL De Luxe 360 bouwjaar 1997, APK gekeurd 2011 + verzekering 2012. Accu + oplader + zonnepaneel, ringverwarming, winter + zomer voortent. Vraagprijs € 1950. J.P.Stoete, 0612395635
glindeman@kpnmail.nl

Caravan Kip 400 met toilet, kachel en accu. Tegen elk aannemelijk bod. Henk en Siny Nep, 0548-610127

Tent Carl Denig 'Pluto Plus', thermisch katoenen dak met slikranden, inclusief 2e dak (van nylon). Katoenen dak is slechts 2 jaar gebruikt, van nylon dak moeten de ritsen worden vervangen. Vraagprijs € 150. Piet Hooijkamp, Alphen aan den Rijn, hooijkamp2@gmail.com

Tent Esvo Stolp 620, kleur beige, 2 slaapcabines, 2 zijschermen, verlengde zonneluifel. Prijs: € 150. Tiny Mannak, 0631795282
bahefa30@telfort.nl

Tent Esvo Ahorn, 2009. Nog in nieuwstaat na een weekje Kennemerland en geventileerde bewaring. € 125. Arthur Boddéus. aboddeus@gmail.com

Tent Slee Windroos. Ca 10 jaar oud (ca 20 weken in gekampeerd) en in zeer goede staat. Compleet met gronddeken en voortentgrondzeil. € 675. Liesbeth van de Wouw 0299436194
lvdwouw@chello.nl

Tent Erdman Schmidt Kever. Buitentent katoen, binnentent parachutestof (thermo). Compleet met grondzeil, zeil voor voorgedeelte en twee A-stokken. In prima staat. € 195. M. de Vreeze, tel.035-5314234

Therm-A-Rest NeoAir Medium. 2 jaar oud, slechts 2 x 3 nachten op geslapen. Vraagprijs € 60. P. de Munck 0113231139

Thermarest superklein-lichtgewicht drie-seizoenen-luchtmatrasje. Nieuw-prijs 145 euro. Pakmaat ca. 24 x 9 cm. Twee maal gebruikt.

Over te nemen € 80. Ook in de aanbieding: Inflatormatras met extra dikte. € 50. Op te halen in Amsterdam 020-4636539, 06-23083397, ineclausens@hotmail.com

Geboren

Ella, dochter van Marieke Hilgen, 21 oktober 2011
Linde, dochter van Rinske Hamers en Koen Daamen, 10 maart 2012
Roos Lina, Dochter van Hessel en Setske van Es, Woerden, 22 mei 2012
Salomé, dochter van Rutger en Maria Bach, Utrecht, 2 juni 2012.

Overleden

dhr B.C. Koolhaas, Arnhem, 19 april 2012
Jules Döll, Waalwijk, 21 april 2012

Gebruik voucher 'NTKC100JAAR' en krijg blijvend 10% korting op het hele assortiment of kom gezellig langs!



YAK SPORTS




Pieterstraat 10 | 3252BL | Goedereede | 0852731905
WWW.YAKSPORTS.NL vlakbij NTKC terrein oudorp



10% korting
 op een kampeerstoel, slaapzak of slaapmat



Voorwaarden:
 Geldt niet op afgeprijsde artikelen. Geldt alleen op vertoon van deze bon en t/m 31 mei 2012.

Gebruik online deze code: 0001000003671



Carl Denig bestaat 100 jaar!
 Om dit te vieren:
 Exclusief voor NTKC-leden

Carl Denig Spitsbergen temp. -5 C
 lengte: 210 cm



Normale prijs: €329

15% korting

*alleen geldig op vertoon van deze bon

MOOSECAMP
 buitengevoel kamperen



www.MOOSECAMP.nl

DE winkel voor Tentpi, Fjällkräven, Gränfors bijen, Mora, Icebreaker, Exped

Voor NTKC-leden 10% korting op WOOLPOWER merino-kleding en sokken tegen inlevering van deze bon (tot 1-1-2013)

MOOSECAMP Lorentzstraat 4-7 6716AD EDE 0318-690708

Eetcafé **De Rog** feliciteert NTKC met hun 100 jarig jubileum!

LEUKE ACTIE
 OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE

TEXEL DE COCKSDORP

Een gratis fles wijn bij een diner voor twee en indien er kinderen bij zijn, krijgen die een ijsje toe *

Kikkertstraat 28 • Telefoon: 0222-316 649
 E-mail: info@derog.nl • Website: www.derog.nl *Geldig t/m 31-12-2012

Vereniging Vrienden van de Voetveren



Voor het in de vaart houden van veerponten in Nederland en ervoor zorgen dat pontjes terug komen waar ze verdwenen zijn

zie het overzicht veerponten op onze website, of het boekje **Veerponten in de Benelux**

Wordt ook vriend van de voetveren
 Stort €5,- op giro 9646019
 t.n.v. Vrienden van de Voetveren

www.voetveren.nl



40 Jaar
Tatteljee
 1972 - 2012



In 2012 bestaan we 40 jaar! Al 40 jaar kiest natuurminnend Nederland voor slaapzakken, tenten en andere materialen van de hoogste kwaliteit uit ons atelier. Om dat te vieren hebben wij in 2012 afwisselend elke maand/dag een andere aanbieding tot 40%. NTKC-leden krijgen het hele jaar 4,0% korting op ons gehele assortiment.



Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief, ons volgen via tatteljee.nl, via twitter en facebook.

info@tatteljee.nl | 020 6325030 | Nieuwendammerdijk 526R | 1023BX Amsterdam



Adriaanse Assurantie B.V.
Javastraat 3 - 2585 AA Den Haag
Postbus 16902 - 2500 BX Den Haag
T 070 388 88 20 - F 070 389 89 32
E Info@adriaanse-assurantie.nl
I www.adriaanse-assurantie.nl
Handelsregister 271 45 176
AFM 120 05 222
ING 64178 - ING 66 27 29 773

“De Buitenspoorpolis”

Onze unieke kampeerpolis, die nog steeds bestaat en die al vele jaren een grote populariteit geniet bij vele clubleden.

Tijdens kampeertochten binnen Europa is niet alleen de specifieke kampeeruitrusting verzekerd, maar ook alle overige bagage, inclusief foto- en filmapparatuur en andere kostbaarheden.

NTKC-leden zijn zuinig op hun spullen, daarom is de premie nog steeds laag te noemen. Voor slechts € 75 per jaar bent U verzekerd voor € 5.000. Elke € 1.000 meer kost € 15.

Tijdens uw kampeertochten kunnen wij ook uw fietsen mee verzekeren. Vraag ons hiervoor naar de premie. Dan bieden wij de mogelijkheid de polis tijdens de vakantie tegen een gereduceerd tarief uit te breiden tot een volledige reisverzekering inclusief ongevallen, medische kosten, hulpverlening en repatriëring. De premie hiervoor is slechts vanaf € 0,60 per persoon per dag. (Nederlanddekking)

Blijft het niet uitsluitend bij kamperen? Gaat u ook wel eens een weekendje weg? Of geniet u wel eens van een zon- of wintersportvakantie in hotel of appartement? Bent u wellicht een fanatiek golfer of andere sportbeoefenaar? Dan is onze Recreatie- en of Hobby- Sportverzekering wat voor U!

Vraag ons even naar de mogelijkheden op onze website: www.adriaanse-assurantie.nl Kortom nog steeds heeft ADRIAANSE ASSURANTIE voor alle NTKC - leden vele verzekeringsmogelijkheden.

Wilt u een van onze adviseurs spreken? Belt u gerust even op bovenstaand telefoonnummer. Zij staan u graag te woord.

In ieder geval wenst het team van ADRIAANSE ASSURANTIE u een heel plezierig en vooral veilig kampeerseizoen toe.

Kamperen met gratis animatieteam



Kamperen op een van de 134 Natuurkampeerterrinen is genieten van wat de natuur te bieden heeft vanuit uw tent, caravan of camper. Ook leuk met kinderen! Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene Boekje 2012 heeft u toegang tot alle terreinen in deze gids. Het Groene Boekje 2012 is voor € 14,95 verkrijgbaar in de ANWB-winkels, op alle Natuurkampeerterrinen en via www.natuurkampeerterrinen.nl.



Natuurkampeerterrinen
Te gast bij moeder natuur



natuurkampeerterrin Landgoed Old Putten

Kamperen met een bos- of singelrand in de rug en vrij zicht naar voren. Een paradijsje voor jonge gezinnen en fietsliefhebbers. Kampvuurplaats, activiteiten, verse broodjes, trekkershutten. Vestingstadje Elburg vlakbij.

NTKC
leden in 2012
€ 10,- korting op
verblijf (min. 2
nachten)



info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl

Less is More

Genoeg is hét tijdschrift over duurzaam leven: voor mensen die graag zelf denken en zelf doen. Met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer tijd. Elke twee maanden inspiratie en tips voor een creatiever leven met minder geld.

Ontvang 2 nummers gratis bij een abonnement!



Een abonnement kost € 24,50 voor 6 nummers. Buitenspoorlezers ontvangen **8 nummers voor de prijs van 6**. Abonneren: ga naar winkel.genoeg.nl/abonnementen, vermeld als kortingscode: Buitenspoor

25% korting!

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief op www.genoeg.nl