



buiten spoor

Het Groene Hart

André's vlag

Wij maken
natuur



Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 4
(oktober-december 2015): 11 augustus.

De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Marga van Haeringen-Kokkelink,
Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof, Mariska Schok
Eindredactie Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee

Yoëlle van Driel, Ton Hermans, Karin Koppen,
Harm Meijer, Tineke van Nieuwpoort, Loes van Oosten,
François Piek, Gerard Poorthuis, André Reitsema,
Herman Tobé, Vincent Tollenaar, Ilse Weergang

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen,
advertentie.ntkc@gmail.com.

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl

Foto omslag Harm Meijer

Druk Drukkerij Rob Stolk

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid ficc.

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en Facebook/ntkc.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
(woe 20.00-22.00 uur)
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

4  *Paradijs tussen de polders*

Het Groene Hart, Hazerswoude

12  *André's vlag*

10 *Werkgroep Zeven Plus*

17  *Wij maken natuur!*

En verder

- 8 Jeugdsectie
- 9 Jeugdrally 2016
- Handig
- 10 Eenpitter
- 14 Lovable Ladybirds
- Buitenkinderen
- 16 Mijmering
- 18 Zwerversteken
- Voor het voetlicht
- 19 20 jaar bridgen en kamperen
- Persoonlijke berichten
- 20 Kamperen in de kunst
- Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen



Komende evenementen

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties. Kijk voor het volledige overzicht op kampeerclub.nl/leden/evenementen.php.



Kennismakingsweekend Enig

8 en 9 augustus kampeert Enig op Austerlitz. Benieuwd? Kom kamperen en kennismaken. Meer info op de Enig-pagina op de ledensite.



Kinderkamp De Haan

Op 29 en 30 augustus vindt op De Haan (Loosduinen) het jaarlijkse Kinderkamp plaats. Voor iedereen van 4 jaar of ouder.



Houtvuurkamp Het Groene Hart

Van alles leren van een vuurmaker en een wedstrijd vuurtje maken zonder lucifers: 12/13 september in Hazerswoude. T.z.t. meer info op de website.

VOORWOORD

Hoe zijn onze gewoontes

Het is de tijd waarin velen hun kampeerspullen van zolder halen. Of dat allang gedaan hebben. Om opnieuw te genieten van de rust en de natuur op onze prachtige terreinen. Ook in dit nummer brengen we een van die terreinen voor het voetlicht: Het Groene Hart in Hazerswoude-Dorp. Lees hoe een oase van rust zich aandient te midden van het randstedelijk plassen- en slotengebied. Voor velen een verrassende ontdekking, dat de drukte ook daar verre van je blijft.

Allemaal zijn we het er wel over eens: stilte, rust en natuur zijn onderscheidende kenmerken van de NTKC-terreinen. Waar we minder eenduidig over zijn, is hoe je omgaat met de geschreven en ongeschreven regels die in de loop der jaren zijn ontstaan om al dat moois in stand te houden. En vooral ook hoe je dat in goede afstemming met elkaar doet en in welke toonzetting. De variatie daarin is bijna net zo groot als er leden en afdelingen zijn. In dit Buitenspoor tref je een eerste impressie aan van de Werkgroep Zeven Plus, op verzoek van het hoofdbestuur op zoek naar antwoorden op een drietal vragen in verband met dit aspect van onze clubcultuur.

We hebben als redactie ook een bezoek gebracht aan Austerlitz, waar het twintigste Bridgeweekend gehouden werd. Best bijzonder dat een groepje leden jaarlijks enthousiast twee hobby's combineert en dat al gedurende zo lange tijd. Lees hoe deze keer vreugde en verdriet hand in hand zijn gegaan.

En verder vertelt André Reitsema bevlogen hoe hij een oud clubfamee (de huisvlag) nieuw leven inblaast, laten we zowel kinderen als jeugdsectieleden hun verhalen vertellen, is er weer een inspirerende verhandeling over kamperen in de kunst en kun je je hart ophalen aan de inmiddels hopelijk vertrouwde columns en tips.

Veel leesplezier en een fijne kampeertijd,

Dries Oosterhof, redacteur



Paradijs tussen de polders



Tekst: Marleen Blokhuis

Foto's: Harm Meijer

Zodra ik langs een paar bloeiende kersenboompjes en een plas met eenden en waterlelies terrein Het Groene Hart op loop, gebeurt het: ik ontspan op slag. Voor me ontvouwt zich zo'n 9,5 ha aan landschapspark met rechte en meanderende sloten, knotwilgen, een vijver en in de verte stukjes bos. Een symfonie van vogelgekwetter schalt op uit het groen. Zelfs met grijs en vochtig weer en als er vrijwel niemand is, ademt dit terrein vrede en vriendelijkheid.

Intieme begroeiing

Jos Boin, die het terrein al dertig jaar kent en hier sinds drie jaar samen met André van Eijck terreincommissaris is, leidt me rond. We beginnen op de caravanwei, die zicht geeft op de vijver met een idyllisch gepositioneerde tent tussen de knotwilgen daarachter.

Aan de rand van deze wei is pas een rij bomen gezaagd. Het is een voorbeeld van waar afdeling Hart van Holland naartoe wil: door op strategische plekken hoge bomen te kappen, krijg je lager bij de grond meer rijkdom en variatie in het groen. Zo stimuleer je de grote diversiteit aan flora en fauna die Jos kenmerkend noemt voor Het Groene Hart. 'Wat hier allemaal aan vogels

zit! Van sperwer tot heggemus. In de vijver en de sloten zit karper. En we hebben enorm veel paddestoelen, zoals de zeer zeldzame rode bekerzwam.' Om die rijkdom in stand te houden laat Jos zich door drie deskundigen adviseren: een hovenier, een bosbouwkundige en een zager.

Bijkomend voordeel van het weghalen van hoge bomen is dat de grond meer zon krijgt en beter droogt. Want soppend door de modderige kleigrond ervaar ik meteen een andere eigenschap van dit terrein: de grond wordt gauw ontzettend nat. Net zoals in de wijde omgeving hebben we hier te maken met ingepolderd moeras, dat voortdurend bemalen moet worden om droog te blijven. Na windmolens en stoomgemalen worden daarvoor tegenwoordig diesel- en elektrische gemalen ingezet.

Sporen van deze geschiedenis zijn op ons terrein nog altijd zichtbaar. Tot eind jaren '60 stond hier een stoomgemaal, dat overtollig water afvoerde via de waterplas bij de ingang, de zogenaamde bovenboezem. Nadat de NTKC het terrein in 1969/1970 kocht van het hoogheemraadschap, verantwoordelijk voor de waterhuishouding in deze regio, bouwden NTKC'ers op de restanten van dit gemaal het houten 'Praethuis'.



Het Groene Hart

Het Groene Hart van Holland

Terrein Het Groene Hart ligt in het gelijknamige, relatief dunbevolkte veenweidegebied in de Randstad.

Het is een oer-Hollands cultuurlandschap, ontstaan door veen te ontginnen en moerassen droog te leggen.

Je vindt er uitgestrekte weiden, veengebieden, grote plassen, meren en rivieren, maar ook historische dorpen en steden, forten en boerderijen.

Met zijn landelijke karakter vormt het een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen.

Het Groene Hart is van groot belang voor de Nederlandse weidevogelstand. Soorten als grutto, Kievit en scholekster komen er veel voor.

In samenwerking met Staatsbosbeheer plantte de club in die eerste jaren veel iepen en elzen aan: snel groeiend hout. Maar toen de hardnekkige iepziekte de kop opstak, is er bewust voor gekozen om veel diverser aan te planten.

Waterbeheer

Vorbij de kampvuurkuil lopen we het bos in. Daar staat een speelhut van wilgentenen, begin april door de Caravansectie gebouwd. Het plan is om hier een kinderspeelbos te maken, met een gemarkeerde ingang, verschillende bouwsels van wilgentenen en uiteindelijk misschien zelfs boomhutten. Jos vertelt: 'Als we eind dit jaar weer wilgen hebben geknot, gaan we een ander soort huisje maken. We hopen dat kinderen en hun ouders zelf ook willen meedenken en -doen.'

Achter het beoogde speelbos ligt het zogenaamde bushcraftbos, waar je tussen de bomen je eigen onderkomen kunt bouwen.

Als we de oostelijke bosstrook uit komen, bereiken we een open veld. Daarnaast ligt een beschutte tweede kampvuurkuil en een extra toiletgebouwtje. Ver van de ingang kun je hier heerlijk rustig kamperen, maar ooit zal dit veld worden afgegraven om als waterberging te fungeren. Dit ter compensatie voor het feit dat een nabijgelegen bedrijventerrein een stuk grond heeft verhard. Met dit soort eisen op het gebied van waterbeheer heb je hier te maken. Zo heeft er in 2001 in overleg met het

hoogheemraadschap een flinke reorganisatie van het terrein plaatsgevonden: de boezem is ingekort, een recht stuk sloot midden op het terrein is gedempt en aan de westkant is juist een kronkelende waterpartij uitgegraven. Jos: 'En één keer per jaar moeten we onze sloten laten schoonmaken. Een loonbedrijf haalt alle waterplanten er dan uit. Het hoogheemraadschap komt dat vervolgens inspecteren.'

Is al dat water niet riskant voor kamperende kinderen? 'Daarom laten we vaak brandnetels langs de waterkant staan, als een natuurlijke afschrikking.'

Meedenken en -doen

Via het zogeheten bruidswitje ('geen idee waar die naam vandaan komt') lopen we het bos aan de westkant in. Heel hoog zitten een paar grote nesten. 'Zulke hoge

bomen heb je ook nodig', zegt Jos. 'Daar komen bepaalde vogels op af; sinds vorig jaar zitten hier haviken. Maar we moeten hier wel gaan dunnen. Dan krijgen zaailingen ook weer een kans.'

*Sinds vorig jaar
zitten hier haviken*



Hotel Café Klein Giethoorn

in Hazerswoude-Dorp (met **mooi terras aan het water**) verhuurt **roeiboten** voor een tochtje door natuurgebied **Zaans Rietveld**.

Ook aantrekkelijk voor **vissers**.



Wandelen over

Boerenlandpaden, dwars

door weilanden en met

loopplanken over slotjes.

Van **15 juni tot en met 15**

maart (buiten het broedseizoen) zijn grote stukken boerenland toegankelijk voor wandelaars. Voor **routes** van

2,5 tot 9,5 km

zie landvanwijkenwouden.nl.



Op 14 km van Hazerswoude ligt

het **historische en gezellige**

Leiden. Nog dichterbij is

Alphen aan den Rijn,

waar je in themapark **Archeon** aan de

hand van gebouwen, acteurs en diverse

activiteiten **de prehistorie**,

de Romeinse tijd en **de**

middeleeuwen kunt beleven.



Tussen de westelijke bosstrook en de vijver ligt een enorm rechthoekig grasveld. Hier wil Jos graag een kronkelpad aanleggen, met begroeiing langs de randen.

Aan ideeën geen gebrek dus, maar zijn er genoeg vrijwilligers om die uit te voeren? Daar raak ik een lastig punt. Het Groene Hart kan een beroep doen op 3 à 4 vaste zagers en de maaiploeg beschikt sinds kort over een super-de-luxe nieuwe maaimachine. Maar de opkomst op werkweekenden wisselt sterk. 'Wat zou het mooi zijn als er elk werkweekend 10 à 12 mensen kwamen', zegt Jos. En: 'Nu bedenken wij als bestuur nog wat er moet gebeuren, maar het liefst zou ik willen dat groepjes leden bepaalde gedeeltes van het terrein gaan beheren, dat ze echt meedenken en meedoen.'

We eindigen weer bij de vijver. Twee woerden zitten een vrouwtjes-eend achterna. Is het hier altijd zo rustig? Ja, ondanks dat er op dit grootste terrein van de NTKC soms grote groepen komen kamperen, bedraagt het aantal overnachtingen niet meer dan 3 à 4 procent van het clubtotaal. Dat dat niet aan het terrein ligt, beamen de beide kampeers die hier dit weekend – onafhankelijk van elkaar – voor het eerst hun tent hebben opgezet. 'Ik had gedacht dat het hier heel vlak en open zou zijn, een beetje saai', zegt één van hen. 'En dat geldt ook wel voor de omgeving, met al die tuinbouwbedrijven en rechthoekige kavels, maar het terrein zelf is totaal anders! Het is echt een oase, ik kom hier zeker terug.'

JeugdSectie www.jeugdsectie.nl



JS'er in de kijker

Naam: Anne Brandwacht

Woonplaats: Lochem

Leeftijd: 22 jaar

Studie / werk: medewerker horeca / bed & breakfast

Tent: Coleman Caucasus 3

Favoriete kampeerkost:

simpele maar overheerlijke eenpitspannenkoeken

JS sinds: 2014

JS omdat ...

kamperen in het bloed zit. Toch ging ik vorig jaar pas voor het eerst met de JS mee. Dat had ik natuurlijk veel eerder moeten doen. **Het is altijd gezellig**, en ik heb er een boel **leuke nieuwe mensen leren kennen.**

27e Zomertoer

Dit jaar stappen de sportieve jongelingen van 18 tot 25 juli weer op hun fiets om door Nederland te crossen. 'Uitputtend maar onwijs gezellig!', zegt Roald.



In 2008 ging de nu 23-jarige Roald Looge uit Enschede voor het eerst met de Jeugdsectie mee en stapte hij meteen een week op de fiets. Zijn zus kampeerde al vaker met de Jeugdsectie. 'Ik dacht: laat haar maar lekker gek doen, tot ik toch een keer mee ben gegaan.' Hij vond zijn eerste zomertoer super-tof en nu nog steeds vindt hij elk Jeugdsectie-evenement hartstikke gezellig.

Hoe langer hoe gezelliger

Een week fietsen met een grote gezellige groep is leuker dan een gewoon kampeerweekend, vindt Roald. 'Je beleeft meer en de verhalen worden leuker en langer.' Kom jij dit jaar ook meefietsen met de Zomertoer? 'Met een grote groep leeftijdsgenoten op pad is gewoon erg leuk.'



Alles wat ik thuislaat is mooi meegenomen!

Denk je dat een week fietsen niets voor jou is of ben je dan precies op vakantie? Kom dan 28 tot 30 augustus je tent opzetten in Oud-dorp en geniet met ons van een heerlijk stuk vlees van het kampvuur tijdens het Kabobweekend. Kijk op de site voor het toerprogramma en houd Facebook in de gaten voor de laatste updates.

Slim bekeken

Zorg dat je nooit een update van de Jeugdsectie mist en schrijf je hier via de site voor in. Dan heb je elke maand ons laatste nieuws in je mailbox!

Tekst: Yoëlle van Driel



De tijd tikt door en zo komt de Jeugd-rally van 2016 steeds dichterbij. Na een paar fantastische dagen in Italië is het dan nu echt de beurt aan Nederland om zijn beste beentje voor te zetten. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we de Rally van 2016 officieel binnen de NTKC aangekondigd. Hierbij hebben we flink wat sponsors kunnen binnenhalen, waarvoor we ontzettend dankbaar zijn.

Dit betekent echter niet dat we alles voor elkaar hebben. Dus als je financieel een steentje bij wilt dragen, kijk dan even op onze website

www.ficcyouthrally2016.nl.

Hier kun je je ook opgeven als medewerker. We kunnen alle hulp goed gebruiken.

Belangrijk nieuws voor iedereen tussen de 14 en 30 jaar: de inschrijving is geopend!!! Dus wil jij aanwezig zijn als deelnemer of medewerker, kijk dan snel op **www.ficcyouthrally2016.nl**.

Wij zijn vastbesloten er een fantastisch evenement van te maken, maar alle hulp is welkom. Mocht je nog vragen hebben, voel je vrij om deze te stellen.

Met vriendelijke groet
namens de rallycommissie,
Ilse Weergang
secretaris FICC Jeugdrally 2016
ficcyouthrally2016@ntkc.nl

FICC Youth Rally
24 -28 March 2016
Zeewolde, the Netherlands

Jeugdrally 2016

Handig



Uitgaande van de ulw-regel (max. 3 kg p.p. voor tent, rugzak, slaapsysteem) is type Double Moment (1480 gr) van

de Amerikaanse firma **Tarptent** een prima keus. Hoog genoeg om in te zitten en ruim genoeg om met z'n tweeën in te liggen, ook voor lange mensen. Snel op te zetten met slechts 2 haringen! Tot volle tevredenheid gebruikt bij o.m. zwerfgroeptochten.

Verkrijgbaar via internet. Gerard Poorthuis



Voor rugzakkampeers zijn van de Keulse firma **Laufbursche** via internet zeer lichte rugzakken te verkrijgen. Van zeer licht tot de zwaarste variant, 990 gram met een max. draaggewicht van 17 kg. Ripstop nylon met Dyneema-versterking, met of zonder

frame. Zelf gebruik ik de 2014-versie van de **Huckepack**. Brengt je totaal aan loopgewicht drastisch omlaag! Gerard Poorthuis



De **b-grip UNO** is een handige tool, waarmee je een fototoestel met een simpele beweging aan je draag- of broekriem klikt.

Gedurende een gebruikerstest met een lichte systeemcamera bleek hij supermakkelijk. Losklikken, foto's maken en weer vastklikken. Info www.bgrip-nl.com. Zie BS Actueel voor korting voor NTKC'ers. Dries Oosterhof



Stoofpot in de Dutch oven

Ook bij de NTKC zijn er steeds meer kampeerdere die bij en op het kampvuur koken. YouTube is een dankbare bron van informatie om de mogelijkheden van koken op open vuur met de gietijzeren pan te ontdekken. Deze heerlijke stoofpot voor ongeveer 4 personen kost wat tijd, maar tijdens het kamperen heb je die misschien juist wel.

- **Snijd 700 gram sukadelappen** in grove stukken en voeg naar smaak **peper en zout toe**. Pel en snijd **middelgrote uien**. Verhit de Dutch oven op kolen of hangend in een driepoot boven het vuur. Fruit de uien kort in bakboter of olie, voeg het rundvlees toe en bak dit op hoge temperatuur kort af. Voeg naar smaak **runderbouillonpoeder toe** en circa **0,5 liter water**. Breng het geheel roerend aan de kook en laat het op een aantal kolen of iets hoger in de driepoot zachtjes minimaal 2 uur stoven. Schil en snijd ondertussen **400 gram (kriel-) aardappelen** en **300 gram wortel** en snijd **300 gram prei** in ringen. Voeg na minimaal 2 uur stoven de aardappels, wortel en prei toe aan het vlees en laat ze 40 minuten meestoven. Breng eventueel op smaak met peper en zout. Serveer (voor kinderen) eventueel met appelmoes of stoofpeertjes uit pot en voor de liefhebbers met een goed glas rode wijn. Varieer – afhankelijk van het seizoen – ook eens met bijvoorbeeld asperges, bloemkool, sperziebonen, mais of paprika.

André Reitsema

Doe voorstellen ten aanzien van het nadrukkelijker informeren van (kennismakings)leden over het doel en de gebruiken van de NTKC en het bewerkstelligen van een actieve betrokkenheid bij het beheer van de terreinen.

Dat verzoek deed het hoofdbestuur aan de Werkgroep Zeven Plus. Want er is bezorgdheid in de club: te veel leden zijn onvoldoende op de hoogte van of negeren onze gebruiken rond de zorg voor de terreinen. Er klinkt zelfs een roep om extra verplichtende regels. Het HB liet weten die zorg te delen, maar toonde zich een pleitbezorger voor genoemde route. Een meerderheid van de Clubraad steunde het plan van het HB en voegde er het verzoek aan toe 'gastvrij kampmeesterschap' in de opdracht mee te nemen. Ondergetekende werd ten slotte gevraagd om de werkgroep voor te zitten en als trekker te fungeren. Mijn reactie lijkt me duidelijk.

Drie vragen

De werkgroep, die bestaat uit Lucy Beudeker, Jurjen Bolsenbroek, Adriaan Branderhorst, Peter Leyenaar, Dries Oosterhof, Timethy Schoonebeek, Marjolijn Steffens en Marian Verhagen, is inmiddels regelmatig bijeengekomen en heeft het HB-verzoek uiteengegafd in drie vraagstukken:

- 1** Hoe bereiken we tentkampeerdere die in de NTKC-stijl geïnteresseerd zijn en hoe informeren we hen zodanig over doel en gebruiken van de NTKC, dat zij de club aantrekkelijk gaan vinden en zich als lid aanmelden?
- 2** Hoe communiceren we met elkaar over doel en gebruiken van de NTKC, op zo'n manier dat een breder gevoel van verantwoordelijkheid ontstaat om actief te worden bij het beheer en onderhoud van onze terreinen?
- 3** Hoe bewerkstelligen we met elkaar dat we de rol van kampmeester vooral kleur geven vanuit de clubwaarden en minder vanuit de clubregels?

Ongeschreven regel

Vervolgens hebben we een paar zaken in kaart gebracht: wat speelt er feitelijk rond deze vragen, welke ideeën en beelden leven er binnen de club, door welke basiswaarden wordt de NTKC gedreven en door welke regels uit de clubcode worden deze waarden ondersteund. Daarbij constateerden we dat er door de jaren heen ingesleten gewoontes en ongeschreven regels zijn ontstaan, die een ontkrachtende werking hebben op onze waarden en hun regels. Bovendien speelt een rol dat in het verleden diverse gebruiken bij de introductie van aspirant-leden zijn vervallen en dat daarvoor 'niets' in de plaats is gekomen. Er is als het ware een vacuüm ontstaan.

Houding

We concludeerden gezamenlijk dat de clubregels – we zijn er nog eens stevig ingedoken – op zichzelf praktisch uitvoerbaar en zeker niet overbodig zijn. Niemand van de werkgroep vond ze irritant of bedillig. Maar wel groeide het besef dat de houding waarmee leden die regels toepassen, heel divers kan zijn, en zelfs omkleed met het nodige dispuut en commentaar. De werkgroep ontkwam er zelf ook niet aan: de verschillende standpunten kwamen ook hier – soms stevig – tot uiting. We besloten daarom eerst eens boven al deze persoonlijke verhalen te gaan 'hangen' en ons af te vragen: wat is nou de essentie van dit alles, waar draait het eigenlijk om. Hieronder alvast een eerste beschouwing, in volgende nummers van Buitenspoor het vervolg.

Vrijheid

Al discussiërend constateerden we dat NTKC-waarden als vrijheid, eenvoud, respect, rust, verantwoordelijkheid

en mede-eigenaarschap met elkaar een groot goed vormen. Dat lijkt heel logisch, maar er zit ook een rafelig randje aan. Bijvoorbeeld: in de clubpraktijk blijkt dat 'vrijheid' enerzijds de lading kan krijgen van 'recht hebben op' en anderzijds van 'lak hebben aan'. Het zijn juist deze uitersten die al snel onrecht doen aan andere waarden. Als iemand vindt dat hij om wat voor reden dan ook het recht heeft een (nieuw) lid terecht te wijzen, kan diegene zich respectloos bejegend voelen en wellicht meteen opstappen. En als iemand anders zich niets gelegen laat liggen aan de clubregels, toont hij weinig respect voor de essentiële clubwaarde verantwoordelijkheid.

Daar is veel meer over te zeggen, maar het gaat hier natuurlijk om het vinden van de gulden middenweg en de bereidheid om eigen opvattingen te relativiseren en zich open te stellen voor de ervaring en ideeën van anderen. Dat geldt volgens ons ook op afdelingsniveau: de stijl van communiceren verschilt zo sterk per afdeling en per terrein, dat ook daar veel van elkaar op te steken valt.

In de overtuiging dat deze houdingzaken invloed hebben op de drie genoemde vragen, gaan we de komende tijd welgemoed aan de slag om aan Clubraad en ALV werk-bare voorstellen te doen voor een constructieve manier van communiceren over onze clubwaarden en -regels. Boeiend en lastig tegelijk, maar vooral heel uitdagend.

Reacties zijn van harte welkom, graag met enig relativeringsvermogen.

Dries Oosterhof

Aan de tarp van André Reitsema wappert sinds kort een unieke, zelf ontworpen vlag. Daarmee geeft de alleenstaande vader van twee tieners een eigentijds vervolg aan de traditie van de persoonlijke huisvlag die hij in het Handboek NTKC uit 1922 aantrof.

André, in zijn vrije tijd maaier op De Herteweide en advertentiewerker voor Buitenspoor, stuitte in zijn speurtocht naar kampeerboeken twee jaar geleden op het Handboek NTKC uit 1922. Daarin deed hij de ene leuke ontdekking na de andere. 'Het gaat bijvoorbeeld over kookkisten, die veel mensen nu nog steeds hebben. Aan onze manier van kamperen is in de afgelopen 100 jaar eigenlijk maar heel weinig veranderd! Omdat ik van tradities houd, vond ik vooral het hoofdstuk over de huisvlag heel interessant. In 1922 werden de leden geacht om naast een clubvlag ook een eigen huisvlag aan hun tent te laten wapperen. Zo'n huisvlag moest aan een paar eisen voldoen: het NTKC-logo moest schuin in de linker bovenhoek staan, elke provincie had zijn voorgeschreven kleuren, zodat je kon zien waar iemand vandaan kwam, en er moest een eigen logo op dat bij je paste. Om de leden op weg te helpen staan er afbeeldingen in het Handboek die je als persoonlijk logo kon gebruiken. Naast een maan, een hart, een anker, bloemen, vogels en schaakstukken wordt daar ook een hakenkruis als voorbeeld gegeven! In 1922 was dat natuurlijk nog een positief, onschuldig teken. Had je eenmaal je eigen huisvlag gemaakt, dan kon je die voor 50 cent bij het secretariaat laten registreren. Anderen mochten jouw afbeelding dan niet meer gebruiken.

Drie tentjes

Dat vond ik zo leuk, dat ik mijn eigen huisvlag heb gemaakt. Helemaal volgens het Handboek: in de kleuren van Drenthe en precies in de voorgeschreven afmetingen. Mijn persoonlijke logo is de A van André, maar dan in de vorm van een tent. De twee witte driehoekjes daarbinnen zijn twee

kleine tentjes, die verwijzen naar mijn kinderen. Het logo als geheel staat symbool voor mij als alleenstaande vader van twee kinderen, nu 13 en 16 jaar oud, waarbij ik tentkamperen als onderdeel van hun opvoeding beschouw.

Simpel geluk

Tien jaar geleden werd ik lid van de NTKC omdat ik op die manier met mijn kinderen goedkoop op Texel kon kamperen. Dat viel zo goed, dat we nu nog steeds geregeld bij de NTKC kamperen. Mijn liefde voor kamperen in combinatie met koken heeft zelfs tot de oprichting van mijn bedrijfje Kookvuur.nl geleid. De eerste keer nam ik een koelkast op gas, een plastic tuinset en nog veel meer campingzooi mee. Die vervoerde ik met een stationwagon met een grote aanhanger en ik was wel een dag met kruiwagens aan het slepen voor alles op z'n plek stond. Al snel leerde ik van andere NTKC'ers dat je eigenlijk maar heel weinig nodig hebt: één mok per persoon, voor ieder een klein tentje, een stoeltje en een tarpje. Alles past nu met gemak achter in de auto. En met NTKC-vrienden deel ik het besef: het leven, en geluk, kan zo simpel zijn.

Zelf doen

Die ervaring geef ik ook mee aan mijn kinderen, net als een flinke dosis zelfredzaamheid. Mijn dochter wilde met een jaar of acht graag een eigen tent, en vervolgens wilde mijn zoon dat ook. Al jong hadden ze hun eigen kampeeruitrusting, hielpen ze met inpakken, zetten ze hun eigen tent op en richtten ze hem zelf in. Ik laat ze zelf bedenken wat ze nodig hebben. Door het kamperen krijgen ze ook liefde voor de na-



tuur en verantwoordelijkheidsgevoel voor hun omgeving mee. Hilliene en Arthon zullen niet gauw zomaar afval weggooien, ze beschouwen de kampeerterreinen als hun eigen grond. Samen met mijn zoon ben ik ook actief in bushcraft. Dat maakt hem bewust van kwesties als: wat heb je echt nodig, hoe kostbaar is drinkwater, waar komt je eten vandaan, hoe bereid je voedsel? En hoe ga je in dit alles terug naar de basis?

Na die eerste ervaring op Texel namen vrienden ons al snel op sleeptouw om ook de andere terreinen te bezoeken, en overal kochten we een terreinvlaggetje. De kinderen, toen nog klein, vonden dat prachtig. Als we kamperen presenteer ik altijd trots een vlaggenlijn, zoals dat vroeger binnen de NTKC ook werd aangemoedigd. Met mijn huisvlag grijp ik nog verder terug op de clubgeschiedenis. Toen wij dit voorjaar op Huizen kampeerden hadden de kampmeesters ook een eigen vlag aan hun caravan, met een distel – een plantje dat overal aardt – in hun provinciekleuren. Het bleek om een oud familielogo te gaan. Geweldig! Ik hoop dat onze vlag ook nog jaren bij de NTKC mag wapperen.'

Tekst: Marleen Blokhuis
Foto: Niels Schermel



André's vlag



Door zijn ronde vorm en frisse kleuren heeft bijna iedereen sympathie voor het lieveheersbeestje. Na de vlinder is het lieveheersbeestje het meest populaire insect bij kleine kinderen. De Germanen gaven het de naam freyafugle (vogel van de godin Freya). Later kreeg het bij ons een christelijke naam. Ook aan de Duitse, Franse en Engelse naamgeving (Marienkäfer, bête à bon Dieu, ladybird) zien we dat het lieveheersbeestje bij de mens een geliefde plaats inneemt.

In Nederland komen ongeveer 60 soorten lieveheersbeestjes voor. Het zijn kleine kevers die vooral leven van bladluizen. Sommige soorten voeden zich echter met meeldauw. Hun belangrijkste kenmerk is dat ze hun poten en sprieten kunnen intrekken waardoor een bolronde schijfje ontstaat. Dit doen ze bij gevaar; ze houden zich dan dood. Het voordeel hiervan voor ons is dat je ze prachtig kunt bekijken. Pak je ze vast, dan kunnen ze ter verdediging een giftige, bittere en stinkende kleverige vloeistof uitscheiden. Dit werkt uitstekend tegen roofdieren zoals vogels. Lieveheersbeestjes komen in Nederland overal heel veel voor en ook op onze terreinen zijn ze tussen de vegetatie te vinden. Ze kunnen nogal eens als ongenode gast de tent of caravan binnenvliegen waarna ze op een vriendelijke manier weer buiten worden gezet. Veel andere insecten krijgen een heel andere behandeling.

In 2015 en 2016 willen Stichting EIS, Waarneming.nl en de Nederlandse Entomologische Vereniging extra aandacht besteden aan lieveheersbeestjes. Dit moet in 2017 resulteren in de uitgave van een atlas van de verspreiding van lieveheersbeestjes in Nederland. De initiatiefnemers willen hier zo veel mogelijk publiek bij betrekken en roepen iedereen die geïnteresseerd is in de natuur op om in deze jaren extra te letten op lieveheersbeestjes. Het is de bedoeling dat je de naam vaststelt en die samen met de vindplaats doorgeeft. Het op naam brengen gaat het makkelijkst door eerst een foto te maken. Met behulp van de speciaal ontwikkelde 'Zoekkaart Lieveheersbeestjes' kun je dan vrij eenvoudig de naam vinden. Je zult merken dat een tuin of camping meteen verschillende soorten oplevert. Voor de echte enthousiastelingen is er ook nog de 'Veldklapper Lieveheersbeestjes', met veel meer informatie over veel meer soorten. Zowel de zoekkaart als de veldklapper zijn te downloaden van de site van Stichting EIS, eis-nederland.nl/lhb. Een andere site met veel informatie over lieveheersbeestjes is stippen.nl.

Het zou leuk zijn als we de NTKC-terreinen ook wat lieveheersbeestjes betreft op de kaart kunnen zetten!

Ton Hermans en Karin Koppen



Foto's Ton Hermans

<< BUITENKINDEREN >>

doen

Lampje maken

Je hebt nodig: een leeg blikje, een schaar, een stift, een waxinelichtje en een touwtje.



1 Teken een Romeinse I op het blikje. Knip de lijnen voorzichtig in.



2 Vouw dit open als twee deurtjes.



3 Zet er een waxinelichtje in. Aan het lipje boven op het blikje kun je je lamp ophangen.

Wil je vertellen wat je met kamperen hebt meegemaakt? Een foto, tekening of rebus laten zien? Heb je een vraag over de natuur? Stuur hem naar redactie@kampeerclub.nl. Misschien komt hij dan de volgende keer in Buitenkinderen!

Vliegshow

Wist je dat één zwaluw wel 50 duizend insecten per week eet? Zwaluwen vliegen met hun bek open en maken dan allemaal scherpe bochten. Het lijkt wel of ze een vliegshow geven. Zo happen ze insecten uit de lucht, vooral muggen.

Als het mooi weer is, vliegen zwaluwen hoog. Maar let maar eens op: als het gaat regenen, vliegen ze laag. Bij mooi weer stijgt lucht omhoog, en die lucht neemt de insecten mee. De zwaluwen moeten dan ook omhoog om insecten te vangen. Bij slecht weer stijgt de lucht veel minder en daardoor blijven de insecten laag. En de zwaluwen dus ook.



Tenten bouwen met zeil en stokken

Maaïke Teeuw en Beau-Jane Adam vertellen over een NTKC-bushcraft-kamp.

Maaïke (10 jaar): Van stukken hout hebben we zelf haringen gemaakt. Je moest er met een mes een inkeping in maken en aan de onderkant een punt. Die van mij zijn heel mooi geworden. We hebben ook in het bos tenten gemaakt, met zeiltjes. Dat vond ik het leukst. Je mocht er ook in slapen, maar dat heb ik niet gedaan.



Beau-Jane (bijna 11): We hebben met een fire steel vuur gemaakt. Dat is een metalen stokje, daar ga je met een metalen schijfje hard op wrijven en dan ontstaan er vonkjes. In het begin lukte het niet zo goed, maar later wel. En er was een kabelbaan over een sloot. Dat vond ik het leukste, en ook het vuur maken. Dat je dingen leert en het dan echt zelf kan.

Rebus



Vroge vogels zijn als eerste uit de tent

Mijmering ...

Ik hou ervan te lopen in grote eikenbossen
hun kronkelige vormen te zien
Ik hou ervan te lopen daar waar de eerste
heuvels beginnen
de jonge paardensla plukken
het aarzelende gras brengt de hinde
in vervoering
Ik hou ervan te lopen langs de rivieren
waar het gras zacht geurt
de leeuwerik stijgt recht naar de wolken
Ik hou ervan te lopen door de heide
over herrenwegen die als zilveren linten
door het landschap slingeren
het gras is droog
breekbaar onder m'n voeten
een buizerd duikt
Ik hou ervan te lopen tussen die
eeuwenoude, knoestige bomen
het vocht van heel een jaargetijde
valt op de dode bladeren
Ik hou ervan te lopen daar waar het
opstuwende zand de ogen verblindt
vechtend tegen de wind
Een heel leven!

François Piek
Tineke van Nieuwpoort

Wij maken natuur!

Het was altijd al een ongeschreven regel. NTKC-kamperen is genieten van de natuurwaarden van onze terreinen: stilte, flora en fauna, zuiver water, schone lucht. Daar hoort bij dat je als vereniging goed zorgt voor de het in stand houden of, liever nog, het vergroten van die natuurwaarden. Dat doen we succesvol: zo'n 65% van het oppervlak van onze terreinen is natuurgebied. Drie terreinen, De Slufter (De Cocksdoorp), De Kooiberg (Ugchelen) en sinds kort 't Springendal (Ootmarsum), liggen in Natura 2000-gebieden. Negentien terreinen maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Juist door ons beheer zijn die terreinen opgenomen in de EHS: wij maken natuur!

Maar wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat voor anderen niet altijd, legt HB-lid Albert Fien uit. 'Kamperen' wordt nogal eens verward met 'campingrecreatie'. Niet altijd overigens, Masterveld in Winterswijk is met steun van de provincie uitgebreid, want Gelderland had oog voor onze toegevoegde waarde. Maar nu we een terrein in Zeeland willen verwerven, lopen wij tegen dit (voor)oordeel aan. De NTKC wordt niet gezien als natuurbeherende organisatie.



Dat bemoeilijkt de gesprekken over de EHS-locatie aan het Veerse Meer enorm. En dat kan ook gaan gelden voor andere locaties in of grenzend aan de EHS. Zo staat ons voormalige Zeeuwse terrein Hoogduin in het bestemmingsplan als 'grasland met bijzondere vegetatie'. Maar het is niet opgenomen in de EHS, waarschijnlijk omdat wij niet als natuurbeheerder werden gezien.

Daarom is nu de ongeschreven regel alsnog in de statuten opgenomen. Dat doet recht aan onze manier van beheer en kan helpen bij besprekingen over het verwerven van terreinen.

Artikel 2.1 van de clubstatuten omschrijft het doel van de NTKC als: a. de leden de gelegenheid te bieden toeristisch te kamperen in een natuurlijke omgeving, en b. het bevorderen van het toeristisch kamperen.

Daar is nu bijgekomen: c. het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap op de clubterreinen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 maart 2015 is het voorstel voor deze statutenwijziging unaniem aangenomen. Dat klinkt misschien niet spannend, maar is dus wél belangrijk.

Nienke Onkenhout



Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

'Tijdens onze vakantie in de Cariben gingen we een dag naar Klein Curaçao. Op de voorplecht van de boot zag ik ineens het zwerversteken.'

Jolanda Postma

Voor het voetlicht in 4 vragen

René Dijkstra



Geboren: 1968
NTKC-lid: sinds eind 2014 pas!
Woonplaats: Amersfoort
Beroep: consultant in de levensmiddelenindustrie
Hobby's: fietsvakanties, wandeltochten langs berghutten, offpiste en toerskiën. Iets heel anders dat ik ook graag doe is hout bewerken.

Kennismaking

In 2011 of 2012 was ik met een aantal vrienden op de Fiets en Wandelbeurs. De NTKC stond daar met een stand (goede zaak trouwens!). Mijn vrienden werden meteen lid. Sindsdien ben ik een aantal keren mee geweest als introducé. Pas in 2014 ben ik zelf lid geworden, in voorgaande jaren had ik andere vakantieplannen.

Favoriete terrein

Ik ken ze nog niet allemaal, maar mijn favoriet is toch wel mijn 'thuissterrein' Den Treek. Ik hou erg van het open karakter, met het heideveld in het hart van het terrein. Eigenlijk heeft elk terrein zijn eigen charme en karakter, bijvoorbeeld St. Geertruid met z'n terrassen, erg mooi en karakteristiek voor Limburg.

Tent

Vandaag zijn we een beetje aan het proefkamperen in een nieuwe tent. Het is een Nigor Guam 3, een echte trekkerstent. Erg licht en handig dat de binnentent los op te zetten is. Een tarpje erbij voor regenachtig weer is wel handig. Het is belangrijk dat-ie goed bevalt, want eind mei ga ik met een vriend 2½ maand fietsen in de Verenigde Staten. We gaan de 'Great Divide'-route fietsen van de Mexicaanse grens (ongeveer) naar Banff in Canada door en over de Rocky Mountains.

Wat zou je anders willen

Wat ik als introducé al een beetje zag gebeuren: het mag allemaal wel iets lossier. Zo zijn er best wel veel regels – begrijp me niet verkeerd want ze zijn handig – maar laten we vooral niet de regels de hoofdrol geven, maar juist het plezier dat we met zijn allen beleven aan het kamperen en aan het buiten zijn op een mooie plek. Regels zijn een middel, geen doel op zich.

20 jaar bridgen en kamperen

Dries Oosterhof – geheel onbekend met het bridge-spel – bezocht 11 april het twintigste bridgeweekend in Austerlitz om de sfeer te proeven.

Bij de caravans aanbeland tref ik onder de luifels groepjes van steeds vier personen die in volle concentratie aan het bridgen zijn. De sfeer is uiterst hartelijk en gastvrij. Wanneer ze klaar zijn raak ik in gesprek met diverse deelnemers. en hoor ik hun persoonlijke verhalen rond dit bridge-gebeuren. En allengs wordt me duidelijk wat de aantrekkingskracht van dit jaarlijkse evenement, 20 jaar geleden door het echtpaar Eeuwke en Gerrit Hein in gang gezet, voor velen is: dat je twee lievelingshobby's combineert tot een speelse activiteit in de buitenlucht. Terwijl de meeste bridge-activiteiten zich in een of ander bedompt zaaltje afspelen, en vaak in mei al stil liggen, spelen NTKC-bridgers rond die tijd juist heerlijk buiten en met elkaar hun spelletje.

Voor de duidelijkheid, zo krijg ik te horen: het is geen club. Rondom een vaste kern van ongeveer 15 paren wisselt de bezetting van het bridgekamp jaarlijks. Maar die kern is wel zo consistent dat ze nu al 20 jaar elkaar steeds weer opzoeken. Aanvankelijk in Lochem, later in Austerlitz omdat het aantal deelnemers groeide en daar de elektriciteit beschikbaar was voor het rekenwerk op de computer. Met de hand ging dat niet meer. En dit twintigste weekend is een uitgelezen moment om een aantal actievelingen uit die kern (Ingrid en Henk van Oostveen, Marja Cottaar en Kees Oud) even flink in het zonnetje te zetten.

Waar draait het bij bridge precies om, vraag ik, geïntrigeerd als ik inmiddels ben door dit voor mij vreemde spel. Het spel blijkt uit twee delen te bestaan: het bieden en het spelen, alles zonder woorden. De kunst nu is om goed op je partner af te stemmen en dus niet te eigengereid te zijn, want dan gaat het mis. Ik bedenk opeens dat bridge daarmee wel erg goed de NTKC-cultuur weerspiegelt: op je eigen en toch samen.

En toen opeens kreeg 'bridge' onverwacht een extra, navrante, betekenis. Zondagochtend werd deelnemer Jan Koenraad onwel en werd hij door zijn vrouw Marja Cottaar, tot op dat moment spelleider, naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van die dag kwam het bericht dat hij overleden was. Dit kwam als een mokerslag binnen. Het tot dan toe vrolijke bridgejubileum bleek Jans laatste activiteit te zijn geweest. En de bridgers? Zij vormden met elkaar een uitgestoken hand naar Marja, een brug in de ware zin des woords.



Persoonlijke berichten

Overleden

Dhr. Carel Jan Henkes,
Den Haag, 22 maart 2015

Dhr. Hendrik Christiaan (Kik) de Graaff,
Zorgvlied, 31 maart 2015 (voor een in memoriam, zie Buitenspoor actueel op de ledensite)

Mw. H.C.G. Olderiks-Melsert,
Amersfoort, 9 april 2015

Dhr. Jan Koenraad,
Utrecht, 12 april 2015

Mw. Claire Gardien,
Wolfheze, 24 april 2015

Dhr. Arjan Kraak,
Oppendoes, april 2015

Mw. Hendrikje Aukje (Henny) de Boer-
van der Kamp, Santpoort, 9 mei 2015

Dhr. Hendrik (Henk) Boeré,
Oldenzaal, 28 mei 2015

Dank

De enorme belangstelling op Kiks uitvaart en het vele medeleven dat is getoond heeft ons erg getroost. Wij willen graag eenieder hiervoor hartelijk bedanken! Lea de Graaff en kinderen

Website Rokus en Corry van Blokland

Ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Rokus van Blokland en Corry van Blokland Mobach is een mooie website met hun werk gemaakt, waaronder 40 jaar ontwerpen voor de NTKC: rvbcvbm.nl.

Druppeltenten

Vier gigantische druppels, aan bomen bevestigd: deze tenten van beeldhouwer Dré Wapenaar hangen aan de dreef naar kasteel Hex in het Belgische Borgloon. Andere exemplaren hangen onder meer in het Laumeier Sculpture Parc, St. Louis (USA) en op camping De Hertshoorn in Garderen. Op half-ronde matrassen kunnen per tent twee volwassenen en twee kinderen slapen. Ik stel me voor dat je in zo'n groene cocon de ervaring van een boomhut combineert met de beleving van een hangmat. Dat de raampjes je een ongewoon perspectief op de buitenwereld geven. En dat je lichte schommelingen voelt als het waait.

Wapenaar ontwierp de tenten voor een Engelse actiegroep tegen het kappen van bossen. Zo konden de actievoerders bomen bezetten om ze tegen kettingzagers te beschermen. Maar de tenten kwamen nooit bij de activisten terecht; voor die tijd haalde een campingbaas Wapenaar over om het project aan hem te verkopen.

Anders dan je misschien zou denken is de druppelvorm niet geïnspireerd door dauw, of door tranen van protest. Toen Wapenaar een cirkelvormig platform met een touw aan één kant van een boomstam hing, ontstond de vorm vanzelf uit de constructie.

Is dit nu kunst, design, architectuur? Behalve dat je in deze tenten droog kunt slapen, kun je ook genieten van hun vorm. Misschien zetten ze je zelfs wel aan het denken: over je verhouding tot de natuur, over de fysieke beschutting die je nodig hebt, of over je behoefte aan een eigen ruimte. Meer dan alleen maar gebruiksvoorwerpen, dus. Maar geldt dat eigenlijk niet voor elke goede tent?

Marleen Blokhuis Dré Wapenaar, Boomtenten, 1998



Nieuws van de club

Vanuit de ALV

Op 28 maart 2015 namen 137 stemgerechtigde leden deel aan de algemene ledenvergadering in De Meerpaal in Dronen. Hiernaast een samenvatting van de kerncijfers van het afgelopen clubjaar. Het volledige verslag is te vinden op de website. De belangrijkste besluiten:

Natuur- en landschapsbeheer in statuten

De ledenvergadering stemde unaniem in met de statutenwijziging die natuurbeheer als doelstelling van de vereniging toevoegt. Zie ook pagina 17.

Willem van den Eijkel in HB, Ronald Lankhof treedt af

Willem van den Eijkel uit Katwijk is benoemd tot lid van het hoofdbestuur (juridische zaken). Als juridisch adviseur draaide hij al enige tijd met het HB mee. Ronald Lankhof (terreinbeheer groen) treedt af. De andere bestuursleden zetten hun mandaat voort.

Nieuwe website

Onze nieuwe website is gebouwd en de structuur is vastgesteld. Op dit moment zijn we hard aan het werk om hem te vullen.

Eindleeftijd jeugdleden 26 jr.

De leeftijdsgrens voor jeugdleden is verhoogd van 22 naar 26 jaar, de grens die ook de Jeugdsectie hanteert. Zo blijft met € 11 per jaar het lidmaatschap voor deze jongvolwassenen beter toegankelijk. Ter compensatie gaat de contributie van hoofdleden met ingang van het clubjaar 2015/16 met 1 euro omhoog naar € 42,50 per jaar.

Douchetarief ongewijzigd

Het douchetarief blijft € 0,50 per keer. Gemiddeld kost een douchebeurt € 0,38 aan gebruikskosten (energie, vastrecht en onderhoud) en € 0,26 aan afschrijvingskosten (investeringen in aanleg en aansluiting aardgas, propaangas, elektriciteit, warmwatertoestellen). De laatste worden niet verrekend in het douchetarief, maar uit de clubmiddelen betaald.

Cijfers & feiten 2014

Kampeerterreinen

tov 2013

- 20 terreinen
- 50.224 overnachtingen +
- 2511 gemiddeld per terrein
- Top 3
- De Slufter, Het Essenbos, Huizen

Clubleven

- 8312 leden -
- 687 nieuw
- 733 opzeggingen

8312 leden

500 vrijwilligers
200 vast
300 overig

Financiën

- 404.000 opbrengsten -
- waaronder
- 219.000 contributie
- 162.000 kampgeld
- 411.000 kosten +
- 231.000 terreinen
- 180.000 clubapparaat
- 109.000 investeringen

Terrein- en natuurbeheer

- 20 terreinen (62 ha totaal)
- 13 eigendom
- 7 pacht

20

terreinen

12 natuurgebied

9 EHS

3 Natura 2000

Kamperen met medische apparatuur

Als je bent aangewezen op oplaadbare medische apparatuur, kun je bij het HB ontheffing aanvragen om je apparaat op te laden bij de oplaadpunten voor mobiele telefoons.

Wil je nog echt 'wild' kamperen? Tips om met accu, battery pack, autolader of zonnepaneel je apparaat van de benodigde stroom te voorzien, vind je op Buitenspoor Actueel. Met dank aan NTKC-lid Jan Kuipers uit Dronen.

Vanuit de ALV

Zeeland

De verwerving van een terrein in Zeeland aan het Veerse Meer verloopt moeizaam. Complicerende factor is dat we met twee gemeentes te maken hebben (Middelburg en Veere) en dat alleen het Middelburgse deel een kampeerbepemming (Scouting) heeft.

Legionella

Het volgen van instructies ten aanzien van legionella vraagt om aandacht. Afgelopen jaar hadden we door legionellabesmetting € 2.000 extra kosten.

Nieuwe toiletgebouwen

De Smagten (Bladel) heeft een nieuw toiletgebouw; De Heerkuil (St. Geertruid) krijgt deze zomer een nieuw toiletgebouw.

Vernatting

Op verschillende terreinen hebben we te maken met problemen als gevolg van vernatting van de bodem. We oriënteren ons op mogelijke oplossingen.

't Springendal

Staatsbosbeheer verhoogt de pacht voor 't Springendal (Ootmarsum). We gebruiken dit als aanleiding om in overleg met SBB verbeteringen door te voeren. Daarbij proberen we om heide terug te brengen.

De Testrik

Voor De Testrik (Venray) is de pacht opgezegd. We streven naar een constructie om op het terrein te kunnen blijven kamperen (Scouting gastvrij voor NTKC).

Jubileumboekje Masterveld

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Masterveld beschreven Auke en Gita Jellema en Marius en Jenny van Lienden de geschiedenis en natuurontwikkeling van dit bijzondere terrein. Te bestellen bij de afdeling Oost. Maak € 6,50 per boekje (inclusief porto) over naar de penningmeester Hanny Nijmeyer, NTKC Oost op rek.nr. NL 70 INGB 0000 2636 67, onder vermelding van 'jubileumboek Masterveld' en je naam en adres.

Nieuws van de terreinen

tent versleten?
model al 20 jaar
niet meer gemaakt?



voor **Tatteltjee**
geen probleem



KOOKVUUR
BUITENGEWOON KOKEN

Petromax
Specialized Cooking dealer

Meer outdoor cooking
op kookvuur.nl

Dutch oven vanaf:
€40,00

Geschikt voor elk kookvuur, stöve en Atago.



**Dichter bij de natuur
kun je niet komen**



Kom kamperen midden in de natuur!
Er zijn 132 Natuurkampeerterreinen in
Nederland, waar u geniet van rust, ruimte en
vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het
Groene Boekje) kunt u op alle terreinen terecht. Kijk voor meer informatie
op www.natuurkampeerterreinen.nl, of download de gratis Kamperen app.

 **Natuurkampeerterreinen**
Te gast bij moeder natuur

SilverFire
RVS Rocketstove

Koken op (sprakkel)hout.
€149,95 inclusief verzending

KOOKVUUR
BUITENGEWOON KOKEN

kookvuur.nl




Lees de romans van uw clubgenoot
Anthonie van de Wardt

Boeken die over bijzondere mensen
gaan.

HET BIECHTGEHEIM
ISBN 9789048427468

DE VRIJWILLIGER
ISBN 9789089545695

Te bestellen bij de reguliere
boekhandel of bol.com

Gek van de natuur? Samen op
coole **kampen** en **excursies**:
vogels kijken, vleermuizen, libellen
vangen, schelpen zoeken en als
toetje een frisse duik in de zee!

De NJN natuurlijk!

Ben jij tussen de 12 en 25 jaar,
kijk dan op www.njn.nl!

Foto: Janko van Beek



Natuurcamping bij Bastogne
www.campingasdl.be



HET BUITEN
AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verschillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.hetbuiten.nl



MOOSECAMP
buitengewoon kamperen




www.MOOSECAMP.nl Lorentzstraat 4-7 6716AD EDE
0318-690708 info@MOOSECAMP.nl

Tentipi 
embrace the elements

NTKC korting 10%
kortingcode: 1CKTN4

YAK SPORTS
Nieuwe
locatie

Fortuinstraat 17 A | 4611 NM Bergen op Zoom | 085 2731905
WWW.YAKSPORTS.NL






't Aagt, Eenrum

bestaat dit jaar 30 jaar. Vier
het mee op 12/13 september.



1

De Heerkuil, St. Geertruid

blijft deels open tijdens
werkzaamheden.



7

Limmen, Limmen

heet caravanners welkom met
het nieuwe caravanpad.



11

NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Loosduinen
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 De Testrik, Venray
- 19 Den Treek, Leusden
- 20 De Valkenbelt, Lochem

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum



7