



NTKC

buiten spoor



't Aagt

Koelen zonder
stroom

Zwerven met
onbekende
bestemming

Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 4 (oktober-december): 14 augustus. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Marleen Blokhuis, Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Marga van Haeringen-Kokkelink, Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof

Eindredactie Anne en Eli Vlessing
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee

Peter Arends, Arthur Bennebroek, Henni Bunnik Albert Fien, Karen van Geffen, Ton Hermans, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, André Soff, Johan S. Talsma, Caitlin Valkering, Karen Visser

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl
Foto omslag Eli Vlessing
Druk robstolk@

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en [facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub](https://www.facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub).

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

4  **Er gaat niets boven Eenrum**
't Aagt, Eenrum

10 **Zwerven met onbekende bestemming**

12  **In gesprek met Pim Aalbers**

16 **Koelen zonder stroom**

En verder

- 8 Eenpitter
Versterking gezocht
- 9 Jeugdsectie
- 14 Grenzeloze flamingo's
- 15 Buitenkinderen
- 18 Zwerversteken
Voor het voetlicht
- 19 In Europa
Persoonlijke berichten
Oproep
- 20 Kamperen in de kunst
Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen

Selectie uit de agenda

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties.

De volledige agenda vind je op kampeerclub.nl>clubberichten>agenda



30e Jeugdsectie Zomertoer

Dé fietstocht van het jaar start op **21 juli** in Austerlitz en duurt **tot 29 juli**.



De Haan, Den Haag

Het kinderkamp op De Haan, met spelletjes, opdrachten en kampvuur, dit jaar op **1 en 2 september**.



Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Het Ellewoutsdijk Mosselkamp op **8 en 9 september**.

VOORWOORD

Doe wat je kunt

Opeens hoor je erbij. Bij de club. Wat voor club het is, dat ontdek je pas als je een tijdje lid bent. Als je aan de gewoontes, omgangsvormen, kampmeesters en kruiwagens bent gewend. Je leert wat mensen kennen. Je leert vooral de terreinen kennen. Na aankomst kijken of dat plekje waar je zo fantastisch in de opgaande ochtendzon uit je tent kunt kruipen, nog vrij is.

Dan komt de fase waarin je je realiseert dat er meer te doen is in de club. Dat hoor je, dat lees je en dat zie je ook als je op een dag je tent hebt opgezet en er een groep van wel twintig NTKC'ers in een kring zitten koffie te drinken voordat ze met zijn allen het groot onderhoud van het toiletgebouw ter hand nemen.

De eerste dag kijk je het aan. Je herinnert je de oproepen in het clubblad en de verhalen van andere kampeers over werkweekenden, schoonmaak- en onderhoudsacties. Dus de tweede dag stap je op de groep af en meldt aan een in jouw ogen leidinggevend type dat je mee wilt helpen. 'O. Nou, leuk.' Ze zitten niet om je te springen. En ze kennen elkaar door en door, zo lijkt het. En iedereen is overal goed in. Al het werk verloopt vlot en gemoedelijk. Opeens vraag je je af, of je er nou wel bij hoort?

Op de fiets naar het dorp verderop. Waar je twee van die beroemde lokale kruidkoeken haalt die je even later, bij de theepauze, in dikke plakken gesneden aan de werkploeg brengt. Gelach. Goedkeurend gemompel. En je voelt de waardering. Oprecht. Doe wat je kunt. Dan hoor je er vanzelf bij.

Vanaf dit nummer neem ik als eindredacteur plaats in het redactieteam van Buitenspoor. Met dank en diepe bewondering voor Marleen Blokhuis. Voor wat zij in haar eentje klaarspeelde, heb ik minstens een enthousiaste collega* nodig.

Anne Vlessing, eindredacteur

* Zie pagina 8.



Er gaat niets boven Eenrum

Terrein 't Aagt, Eenrum

Begin mei 2018 reizen we naar het uiterste noorden van ons terreinen-netwerk. We laten de snelweg achter ons en slingeren door het prachtige Groningse land. Via Boerakker, Gaarkeuken, Saaksum, Roodehaan en Warfhuizen bereiken we terrein 't Aagt in Eenrum. Dit langgerekte terrein ligt ingeklemd tussen de rustige woonwijk van Eenrum-Oost en een uitgestrekt akkerland. Het verkeer op de in de verte liggende provinciale weg wordt gelukkig overstemd door alles wat vliegt en fladdert op 't Aagt.

Als we de sleutel hebben opgehaald, groet de buurman ons hartelijk en biedt ons een mandje met 16 eieren aan. 'Neem lekker mee, wij krijgen het niet op.' De spreekwoordelijke goeie buur hebben we dus al ontmoet.

We installeren ons, schrijven ons in, spoelen de waterleidingen door en halen een bezem door de toilet- en washokken. Want we zijn vandaag de eerste en naar later blijkt, enige bezoekers van 't Aagt. Het goed onderhouden, parkachtige terrein heeft een groot aantal afgescheiden, beschutte tentplaatsen waar je zowel vol in de zon als in de schaduw kunt zitten. Langs de rand van de akker is een aantal kleinere plaatsen aangelegd, maar er zijn voldoende plaatsen waar je met twee of meer tenten kunt staan. Speciaal voor caravans is een deel van het terrein verhard. Naast het douche- en toiletgebouw staat een goedgevulde houtopslag en vind je de vuurplaats, waar ook een multifunctionele pizza-oven is neergezet.



't Aagt

Ooit lag Eenrum aan de kust. Hier stroomde het riviertje de Hunze (nu: het Reitdiep) in zee.

De 'inbraken' van de Waddenzee op het vaste land (in de vroege Middeleeuwen) lieten de Lauwerszee ontstaan en dat had grote invloed op de vorm en de samenstelling van dit stukje noord-west Groningen. Aanvankelijk overspoelde het zeewater regelmatig het land en vormde zich een dikke laag zandige zeeklei. Dat was en is een ideale grondsoort voor de veeteelt. In de 12e eeuw begon men het land te bedijken en werd het zeewater teruggedrongen.

Het landschap hier is een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland en het tracé van de provinciale weg N361 waarlangs Eenrum te bereiken is, is zo'n 2000 jaar oud en een van de oudste wegen van Europa.

Terreincommissaris, dat zeg ik nooit. Dan denken ze dat ik een soort Bromsnor ben.



Werry Jonker

Op zondag lopen we met Werry en Tiny Jonker rond over het terrein. 'Terreincommissaris, dat zeg ik nooit. Dan denken ze dat ik een soort Bromsnor ben. Terreinbeheerder, dat is beter.' Het terrein ligt er schitterend bij. De daslook en de vogelkers bloeien, net als de bosanemoon, de brunel en de boshyacinth. Midden op het veld rijst een prachtige koningslinde op. Werry mag trots zijn op zijn terrein maar hij laat geen gelegenheid onbenut om alle eer te laten aan de vrijwilligers, de klussers, de zagers en vooral de sleutelbeheerder Hink Helmholt. 'Ik bel elke week wel met hem, hij maait het gras hier, hij doet kleine reparaties en toen we die sloot moesten graven, voor het drainageproject, komt hij met zo'n dumper om de grond af te voeren. En verder heb ik een groep van zo'n 15 man en als ik die bel dan kunnen er direct 12. Echt geweldig. Het werk van de vrijwilligers bespaart de club elk jaar heel veel geld.'

Het is een arbeidsintensief terrein. 'Alles groeit hier als kool, die grond is zo vruchtbaar. Als we het gras een keer per week maaien, is dat eigenlijk te laat. Dat moet elke vijf dagen. Aanvankelijk was dit kaal land, een vlasakker. Dat is toen beplant volgens een plan van de legendarische Truus Duijm. Met kleine boompjes en half

't Aagt is uitermate geschikt als basis voor allerlei activiteiten. Sportievelingen gaan naar Wehe Den Hoorn (3,5 km), naar de Salamander, waar kano's en mountainbikes gehuurd kunnen worden (www.desalamander-outdoor.nl). Groningen is een echte kanoprovincie met 800 kilometer kanowater en veel minder gemotoriseerde pleziervaart dan in andere watersportgebieden.



Vanuit Pieterburen (5 km) zijn diverse wadlooptochten te maken, onder andere naar Ameland en Schiermonnikoog. In Pieterburen is ook het zeehondencentrum te vinden. Bezoek een van de ateliers van lokale, hedendaagse kunstenaars in de wijde omgeving van Eenrum (route99.nl).



De stad Groningen ligt op 20 km van Eenrum; een bruisende studentenstad met een groot cultureel aanbod en veel opmerkelijke architectuur zoals het Groninger Museum. In Eenrum zelf is een mosterdmakerij (abrahamsmosterdmakerij.nl) en de beroemde planten- en bomencollectie in de 'Notoarestoen' (Notaristuin) (arboretumeenrum.nl/)

kampeerclub.nl/terrein/kampeerterein-t-aagt

hoog struikgewas. Maar ja, kleine boompjes worden groot en op zeker moment waren de bomen tussen het terrein en de tuinen van de huizen wel 25, 30 meter hoog. Daar hebben we flink in gekapt en daar ligt het houthok nu vol mee. Maar er moet nog veel meer uit.' 'Trouwens, we zijn net klaar met een groot project, het aanleggen van een drainagesysteem onder het hele terrein. Dat was hard nodig, 's winters kon je het terrein bijna niet op, zo drassig en zompig was het. En dat is nu klaar en het helpt. Voorlopig dus geen grote projecten meer.' Sowieso geen grote projecten meer onder het terreinbeheerderschap van Werry: na zeven mooie jaren geeft hij het stokje door aan zijn opvolger. 'Echt een hele goede opvolger, we zijn heel blij dat hij het overneemt.'

Buren

't Aagt grenst aan een woonwijk en heeft dus directe buren. 'De relatie met de buurt is heel goed. Zonder meer. Een van de buren is Hink, de sleutelbeheerder, die heeft zelfs een eigen bruggetje naar het terrein. En vorig jaar hield het dorp een soort griezeloftocht. Die wilden over ons terrein. Dat vonden we goed. Maar dan doen we ook echt mee, zeiden we. Daar maakten we een hele goede beurt mee, ze vonden het fantastisch.' Aan de andere kant van het terrein ligt een uitgestrekt stuk akkerland. 'Ja, dat ligt nu omgeploegd te wachten op het zaaien van de mais. Het zal het laatste jaar zijn, het land moet weer bijkomen. De komende zes jaar of zo is het gewoon grasland.'



Lang hoef je niet te zoeken naar de herkomst van de naam van 't Aagt. De populaire anekdote: een jonge vrouw kon een flink stuk land verkrijgen als ze in ruil een keer naakt door de volle kerk zou lopen. Dat deed ze en het stuk land kreeg haar naam: Aagt. In andere bronnen (de Groningse klauwboeken) gebruikt men 'Aagt' of 'Aech' of zelfs 'Oech' als benaming voor een laaggelegen stuk land, dat regelmatig wordt overspoeld. 'Aagt' zou ook verwant zijn aan 'oog' dat eiland betekent (zoals in Schiermonnikoog).



Druk

Het is weekend. Het is vakantie. Het is, ruim van tevoren aangekondigd, prachtig weer. Toch is het niet druk op 't Aagt. Een tent en een caravan. Tiny reageert daar lachend op: 'Om een of andere reden is de afstand van het westen naar Groningen veel groter dan voor Groningers de afstand naar het westen.' Werry: 'Zomers, dan kan het hier wel vol staan. Als het een mooie zomer is. We hebben zo'n 1200 overnachtingen per jaar, redelijk constant. Het aantrekkelijke van Eenrum is dat er heel veel zeer diverse activiteiten te ondernemen zijn, op relatief korte afstand. Vanuit welk NTKC terrein kun je de ene dag een wadlooptocht doen en aansluitend een dagje winkelen of naar een museum in de stad?'

Genoeg te doen

Op een of meer steenworpen afstand van Eenrum is inderdaad van alles te doen (zie kader). In het dameswashok is een gedetailleerde omgevingskaart (achterlaten s.v.p., zo hebben we er allemaal wat aan) en volop informatie over de diverse activiteiten te vinden. Maar ook zittend voor de tent, genietend van rust en groen, is genoeg te beleven. We spotten een tuinfluiter die druk bezig is met zijn/haar nest. Een aanzwevende buizerd wordt verjaagd door een veel kleinere kraai en er fladderen oranjetipjes rond de tent. <



Rugzak-curry

Afgelopen Pasen was ik op bezoek bij de Zwerfgroep. Op de fiets, maar ik moet zeggen dat het bij mij, als oud-wandelaar, behoorlijk begon te kriebelen toen ik al die rugzakkers lopend op de kampeerplek zag aankomen. Speciaal voor hen een backpackers-recept: met verse groenten en toch lichtgewicht, en met alleen ingrediënten die je ongestraft in je rugzak kunt stampen.

Hak 2 kleine rode uien, 2 grote tenen knoflook, 2 kleine gedroogde pepertjes en 2 vingerkootjes gemberwortel fijn. Snijd 2 ons waspeen in flinterdunne plakjes. Fruit alles in een scheutje olie tot de uien glazig zijn.

Intermezzo:

Wil je je curry eten met snelklaar-koolhydraten (bulgur, couscous, noedels: iedere rugzakker heeft z'n favoriet), zet de curry-in-woording dan opzij (niet op het gras!) en maak dat eerst. Rijsteters hebben hun graan ongetwijfeld al eerder in een slaapzak gezet om te garen. Zij kunnen meteen door.

Terug naar de curry:

Giet zoveel water bij het groentemengsel dat de worteltjes net onderstaan en kook het tot de wortelplakjes zacht zijn. Roer tenslotte 2 zakjes cup-a-soup kerrie door de groenten en laat de smurrie van het vuur af nog even nagaren.

Schep de curry over je koolhydraten en strooi er wat geschaafde amandel over. Ben je een solo-rugzakker, halveer dan alle hoeveelheden. Moet lukken, lijkt me zo.

Gert-Jan Kooren



Versterking gezocht

Het gaat goed met Buitenspoor en dat willen we zo houden. Daarom zoeken we een deeltijd eindredacteur (m/v) die samen met de andere (net nieuwe) eindredacteur ervoor zorgt dat elke drie maanden een informatieve en vooral aansprekende nieuwe editie van Buitenspoor bij ons allemaal op de mat ligt.

Als eindredacteur ben je onderdeel van het team waarin je met een aantal redacteurs samenwerkt. Ook werken er losse schrijvers en fotografen mee. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor de totstandkoming van het blad en voor een deel van de inhoud van de website.

De eindredacteurs coördineren alle werkzaamheden voor het blad en houden de kwaliteit en de planning in het oog. Je hebt contact met alle onderdelen en mensen binnen de NTKC.

Door de functie van eindredacteur te delen, geeft dat beide personen iets meer vrijheid en flexibiliteit. Om zelf te gaan kamperen, bijvoorbeeld.

Voor meer informatie en je aanmelding kun je mailen naar susanvanoostveen@kampeerclub.nl

JeugdSectie



Zon? Zomertoer !



De lucht is blauw, de zon schijnt en de vogels fluiten. Het is zomer! En dat betekent dat de zomertoer er weer aankomt. Over minder dan een maand is het zo ver. Op 21 juli gaat de 30ste zomertoer van start en om dat te vieren pakken we groots uit. Dit keer sprak ik met Toon Pieterse, 24 jaar, uit Arnhem. Sinds zijn

15de gaat hij al mee met de jeugdsectie en heeft hij aan zeven zomertoers deelgenomen.

Toon vindt de zomertoer leuk omdat je met een gezellige groep elke dag voor een nieuwe uitdaging staat en elkaar er echt doorheen moet slepen. Je geniet van het landschap en je bent lekker in beweging, behalve dan op de rustdagen; dan kan je lekker ontspannen bij je tent. De leukste zomertoer van Toon was toch echt wel zijn eerste. Toen was er onderweg een 'crazy 88' waarbij allerlei rare opdrachten uitgevoerd moesten worden.

Spinazie

Tijdens de zomertoer vindt Toon het lekker om pasta met spinazie, kruidenkaas en spekjes te eten. Een heerlijke maaltijd, en ook makkelijk te maken wanneer je helemaal bent uitgeput. De ingrediënten zijn goed mee te nemen wanneer je halverwege de tocht boodschappen moet doen. Doe de spinazie dan wel even in een plastic zak, anders wordt je tas wel erg groen ;p.

Heb je ook zin om mee te doen? Iedereen mag mee fietsen! Schrijf je snel in. Dit kan via www.jeugdsectie.nl

Blijf ook op de hoogte via onze facebookpagina!



Lekker makkelijk eten onderweg



JS'er in de kijker

Naam: **Thijs van Laar**

Woonplaats: **Velsen-Zuid**

Leeftijd: **16**

School: **College Hageveld in Heemstede**

Tent: **Eureka Spitfire Duo XT**

Favoriete kampeerkost: **Pasta omdat het makkelijk te maken is en pannenkoeken omdat het gezellig is om ze met elkaar te bakken.**

JS sinds: **2015**

Meest bijzondere JS-ervaring:

Tijdens mijn eerste introductie weekend op Sint Geertruid konden we geen kampvuur meer maken. Toen zijn we in het bos dicht bij het terrein gaan zitten en hebben we de hele nacht gepraat terwijl we langzaam allemaal bevroren raakten. Dat is mij bijgebleven omdat dat iets is wat voor mij echt de JS maakt.

Slim bekeken

Zet voor je bij het kampvuur gaat zitten altijd eerst je tent op, anders wordt dat een heel stuk moeilijker... ;P

Zwerven met onbekende bestemming

Tekst: Nienke Onkenhout
Foto's: Arthur Bennebroek en Henni Bunnik

Al jarenlang gaat Jan Klingen zo'n zes keer per jaar met de Zwerfgroep op pad. 'Als we besluiten om mee te gaan, borrelt vanzelf het heerlijke even-helemaal-weg-gevoel op. Dat begint als we op de startplek onze wandelschoenen aandoen, de rugzak opgooien, de kaart openvouwen en het eerste coördinaatpunt markeren.'

Bijna elke maand is er een rugzaktocht die door Zwerfgroepers zelf wordt uitgezet. Sinds 1951 zetten zij tochten uit door een mooi, vaak onbekend stukje Nederland. Normaal duurt de tocht twee dagen, met Pasen en Hemelvaart zelfs vier. Iedereen kan tot het laatste moment beslissen om mee te gaan, vooraf aannemen is niet nodig.

Jan Klingen: 'Tijdens het wandelen is er bij elk kruispunt even de check of we goed lopen. Vaak is het duidelijk, soms even de kaart

erbij. Zo verstrijken de uurtjes en de kilometers. Op een bankje even wat drinken of happen, soms zie je bij een coördinaatpunt wat medezwerfers.' Sommige deelnemers hebben een vast wandelmaatje, anderen lopen juist graag alleen. Weer anderen laten het afhangen van hun bui of van het toeval: wie loopt er mee en wie heeft ongeveer hetzelfde wandeltempo. De voorzitter van de Zwerfgroep, Janneke Striezenau, loopt al decennia mee. 'En toen ik een gezin kreeg, gingen de kinderen mee in de kinderwagen.'

De meeste zwerfgroepers zijn niet alleen verknocht aan het wandelen met de rugzak maar kamperen ook met fiets of caravan. Wat er zo mooi is aan het wandelen, verwoordt Jan zo: 'Als ik even ben uitgepraat begin ik te mijmeren, tussen het rond- en uitkijken. In m'n hoofd komen de dingen langs, die me de afgelopen dagen bezighielden. Wandelend heb je meer de tijd om er tijdloos mee bezig te zijn. Die overpeinzingen tijdens het lopen leveren vaak nieuwe visies op.'

Martin van Amstel, die in de vier jaar dat hij meegaat slechts één tocht miste – 'Er lag natuurijds, het enige dat me kan weerhouden' – is elke maand weer verrast dat er zoveel mooie onverharde paden én zoveel gastvrije mensen zijn. Want de kampeerplaats is

kampeerclub.nl/afdeling/zwerfgroep

lang niet altijd een gewoon kampeerterrein. Corien Prins neemt sinds een jaar deel en is met ongeveer de helft van de tochten meegeweest. Ze vindt het grappig dat je niet weet waar je terechtkomt. 'Soms is het een open weiland met een mobiel toilet – dat hebben de organisatoren van de tocht dan geregeld. Maar het kan ook de tuin van een theehuis zijn met soms zelfs douches.'

De meesten komen tussen 15:00 en 16:30 uur aan. 'Op het eind van de middag nog even doorzetten. Elke keer dat we meelopen zijn we blij als we het laatste bandje vinden, waarop is aangegeven waar het kampeerterrein is', vertelt Jan.



En dan ontstaat een kampje van kleine tentjes, tarpes en bivakzakken waar de deelnemers wandelervaringen uitwisselen en – altijd populair bij NTKC-ers – hun kampeeruitrustingen vergelijken.

De organisatoren lopen zelf meestal niet mee. Ze treden op als kampmeester en zorgen, als het nodig is, voor een vuurschaal om 's avonds een kampvuur te kunnen maken. Dan is er alle tijd om te kletsen, al wordt het meestal niet erg laat. Jan Klingen: 'De volgende ochtend worden de tentjes weer ingepakt. Als laatste vertrekt het kampmeesterteam, het terrein is dan weer net zo groen als toen we arriveerden. De hele club is weer op pad, solo of in groepjes. Weer een dagje heerlijk zwerven.'

Lees Jan Klingen's hele verhaal op de website, op de pagina van de Zwerfgroep. <

Hoe werkt het?

In de documentatie van de tocht staat het (goed bereikbare) startpunt vermeld. Ter plekke vind je rode bandjes om een lantaarnpaal of boom, waarop de coördinaten van 'punt B' staan vermeld. Je kiest zelf je weg naar die eerste bestemming en daar vind je de volgende aanwijzing. Zo loop je langs de coördinaat-punten naar de eindbestemming. Je kunt de kortste route nemen of omlopen, bijvoorbeeld voor een bijzonder landschap, winkel of café. De afstand is 12 tot 17 kilometer per dag.

De Zwerfgroep

- Bestaat sinds 1951
- Voor rugzakkampeerders die graag meerdaagse wandeltochten maken
- Tien tochten per jaar (niet in juli en augustus)
- Het aantal deelnemers varieert van 10 tot 70, de leeftijd van 6 tot 76 jaar
- Op de NTKC website zijn de data van de tochten te vinden
- Op de pagina van de Zwerfgroep is de informatie per tocht te downloaden (startpunt, kaartnummers etc.)
- Daar staat ook een link naar een introductiefilm op YouTube
- Contact? zwerfgroep@kampeerclub.nl



Het gezin Aalbers werd in 1964 lid op voorspraak van hun buurman Henk Hendriks, die toen voorzitter was van de afdeling Nijmegen. Ze vonden het vooral leuk dat je het hele jaar door kon kamperen. Vanaf 1977 zijn Pim en zijn vrouw Lidwine actief en ondanks een verhuizing zijn ze altijd sterk betrokken gebleven bij De Brobbelbies

Tentenman

De NTKC is voor mij altijd een relatief klein kampeerclubje geweest waar je zowel gezellig kunt kamperen als je fanatiek kunt inzetten om de club te ondersteunen. Mijn betrokkenheid werd ook ingegeven doordat ik jarenlang bij SpacSport (buitensportzaak in Nijmegen, red.) heb gewerkt en veel zaken met Carl Denig, Erdmann Schmidt en Esvo deed. Ik heb er veel atelierwerk gedaan en ken dus een tent van binnen en buiten. Het buitensportwereldje sloot naadloos aan bij de wereld van de NTKC. Lichtgewicht was toen erg in opkomst en samenwerking met die andere bedrijven maakte het mogelijk om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Het was altijd mooi om te zien hoe prachtig stoktenten gesneden konden worden en de uitstraling die dat opleverde. Nederland was een echt maakland wat stoktenten betreft, daarin liepen we wereldwijd voorop. Daar kwam in de jaren negentig verandering in, door de komst van buitenlandse boogtenten. Dat tij bleek, ondanks verwoede pogingen, niet te keren. Ik voel nog altijd een zekere nostalgie over het vakmanschap dat, op een paar uitzondering na, verdwenen is.

In gesprek komen

Ik kon goed leven met de strenge regels van de club. Je moet daar alleen een beet-

je omheen laveren: als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom. De club moet toch verder. De ballotage gebruikte ik toentertijd als een vanzelfsprekende manier om met nieuwe leden in contact te komen. Ik ben nog steeds groot voorstander van het 'in gesprek komen' met mensen, ook al is er nu geen ballotage meer. Het is goed dat dat nu in andere vormen gebeurt. De werkdagen zijn daar bijvoorbeeld prima gelegenheden voor, hoewel die altijd in het voor- en najaar plaatsvinden en dus minder mensen trekken. Zou je ze in mei/juni organiseren, dan heb je veel meer aanloop en kun je allerlei vormen van ontmoeting organiseren – er zou dan ook veel meer jeugd op afkomen. Dat gesprekken nuttig zijn, bleek laatst weer toen iemand met een waterkoker rondliep op zoek naar een stopcontact. Tja, je komt dan wel in gesprek, maar dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren.

Regelmatig doorschuiven

De inzet van de leden vormt natuurlijk de basis van onze club, maar we moeten er alert op zijn dat mensen niet te lang dezelfde taak vervullen. Je loopt dan het risico dat ze een terrein gevoelsmatig als 'hun eigen terrein' gaan beschouwen. En dat kan tot wrijving en teleurstelling leiden als hun 'verworven rechten' moeten worden ingeleverd. Laat mensen daarom niet

Interview en foto: Dries Oosterhof

te lang één functie vervullen. Na zes jaar kan je wel in een bestuur of sectie blijven, maar dan met een andere taak.

Ik heb veel tijd gestopt in onderhoudswerk op de terreinen, dat lag me goed. Daar kon ik mijn vakkennis en ervaring in kwijt, maar dat een terrein nooit 'van mij' werd, dat heb ik altijd heel goed beseft.

Ook met omwonenden

De laatste tijd zijn we veel bezig geweest met voorlichting aan de omwonenden over het mogelijk nieuwe terrein De Tooverkamp, waarover we nu in onderhandeling zijn. Men is ontzettend bang voor een grote camping met veel drukte en herrie wat ten koste zou gaan van de flora en fauna, zoals de dassenburcht. Met een excursie naar De Brobbelbies hebben we laten zien dat het er bij de NTKC anders aan toe gaat dan op gewone campings. Het kost veel tijd en moeite om verkeerde beeldvorming te doorbreken. Vanwege gezondheidsproblemen heb ik het bestuurlijke stokje inmiddels overgedragen. Maar voor hand-en-span-diensten ben ik altijd nog te porren. <

In gesprek met Pim Aalbers





Foto Ton Hermans

De laatste jaren worden er in Nederland steeds meer flamingo's waargenomen. Waarschijnlijk is de soort altijd al een dwaalgast geweest, maar sinds het eind van de jaren zeventig zien we ze regelmatig. Net over de grens in het Duitse Zwillbrocker Venn broedt sinds 1993 een kolonie flamingo's. Dit ven ligt ten noorden van Winterswijk en het is een aanrader voor een fietstocht wanneer je op ons terrein Masterveld kampeert. Aanvankelijk bestond de populatie alleen uit Chileense flamingo's. Zeker is dat deze vogels uit gevangenschap zijn ontsnapt. Het ven is een zeer geschikte verblijfplaats. De flamingo's hebben zich gevestigd op een eilandje waar ze geen natuurlijke vijanden hebben. Verder is er veel voedsel aanwezig in de vorm van kleine kreeftachtigen. De grote hoeveelheid kreeftjes leeft hier dankzij de aanwezigheid van de grote kokmeeuwenkolonie van wel 10.000 paren. De meeuwen zorgen met hun uitwerpselen voor zeer voedselrijk water waar de kreeftjes van profiteren en daar profiteren op hun beurt de flamingo's weer van.

Naast de Chileense flamingo wordt in 1986 de eerste Europese flamingo op de broedplaats waargenomen en sinds 1993 broeden ze er ook daadwerkelijk. Een deel van de Europese flamingo's heeft zich hier op natuurlijke wijze gevestigd en is waarschijnlijk afkomstig uit de Camargue in Zuid-Frankrijk.

In 2017 bestond de kolonie uit 60 Chileense flamingo's, 24 Europese en zeker 10 hybriden, gekruiste nakomelingen van de twee soorten. De natuur neemt het niet zo nauw.

's Winters vriest het ven dicht en is het niet meer geschikt voor de vogels. Dat is de tijd dat ze naar Nederland trekken. Vanaf september verlaten ze het Zwillbrocker Venn en vliegen via de randmeren – bij Elburg zijn ze dan vaak te zien – naar het Grevelingenmeer.

Op Goeree-Overflakkee kun je ze gedurende de hele winter bij het gehucht Battenoord bewonderen. Een mooi uitstapje wanneer je op de Essenbos in Ouddorp verblijft!

Ton Hermans en Karin Koppen

<< BUITENKINDEREN >>



Hommels

Mooie gekleurde en wollige bestjes zijn het. Hommels helpen bij het bestuiven van de bloemen. Er bestaan wel 29 verschillende soorten hommels. Bij de hommels is de koningin heel belangrijk. Zij zoekt een goede plek voor het nest en legt daar alle eitjes. Uit de eerste eitjes komen alleen maar werksters. Deze werksters kunnen zelf geen eitjes leggen, maar helpen bij het maken van het nest en het vinden van voedsel. Als er genoeg werksters zijn, komen er uit de eitjes ook mannetjes en nieuwe koninginnen.

Dit harde werken kost de hommel veel energie. Soms zie je een uitgeputte hommel op de grond liggen. Je kan de hommel helpen door haar een beetje suikerwater op een lepel te geven. Pas wel op, een hommel kan steken!

Insectenhotel



Wil je de insecten helpen? Maak een insectenhotel! Gebruik een paar lege blikken en vul deze met takjes en stukjes schors. Bind met een stuk touw de blikken aan elkaar en hang het hotel in elk geval een halve meter van de grond op een zonnig, droog plekje.

doen

Elfje

Sanne (bijna 7 jaar) in Limmen

Kamperen is leuk, want ik heb mijn eigen tent waar ik in slaap. Ik kom graag in Limmen, ik heb hier zelfs mijn vierde verjaardag gevierd! Ik speel graag met mijn playmobil en smurfen, maar ik kan ook heel hoog in de boom klimmen. Er woont hier op het terrein een elfje waar ik goed voor zorg. Het elfje is ook kampeerster, dat zie je aan de vlag op het elfendeurtje. Verder zit ik graag bij het kampvuur, eet ik dan marshmallows en drink ik lekker chocolademelk!



Stuur je leukste kampeerfoto, kampeerverhaal of kampeertekening naar redactie@kampeerclub.nl. De mooiste zetten we in het blad!

koelen zonder stroom

Op een zomerse dag is een koel drankje op zijn tijd niet te versmaden, ook als je met je tent kampeert zónder elektriciteit. Met deze methodes van koelen-zonder-stroom houd je eten en drinken een aantal graden onder de buitentemperatuur.

Tekst en foto: Marga Kokkelink



Proviand koelen of koel houden bij je tent is een ware uitdaging. Of je nu te voet, met de fiets of met de auto kampeert, er komt een moment dat je je eten of drinken een paar graden onder de buitentemperatuur wilt bewaren of consumeren. Zonder een koelkast op stroom heb je verschillende opties: verdamping, (koud, stromend) water, isolatie en zelfs straling. Voor een maximaal effect kun je ze ook combineren.

Heb jij tips of aanvullingen? Mail ze naar redactie@kampeerclub.nl



Verdamping

Bij verdamping maak je gebruik van het verdampen van water om zaken te koelen. Het water onttrekt warmte om te verdampen, waardoor je product afkoelt.

De meest eenvoudige versie is een natte doek rondom het te koelen product, bijvoorbeeld een fles. Door de fles ergens neer te zetten of te hangen waar het een beetje waait, versterk je het koelend effect. In de goede oude canvas waterzak blijft het water ook koeler, doordat water door het natte canvasdoek verdampst. Een derde toepassing van koelen door verdamping is de pot-in-pot koeler. Niet geschikt om met je rugzak of fiets mee te sjouwen, maar voor de autokampeerder wellicht wel eens leuk om uit te proberen. Met twee terracotta bloempotten die je in elkaar 'nest' met zand ertussen, maak je in een paar minuten een minikoeler. Het zand maak je door-en-door nat, zo mogelijk zet je de grote pot met de bodem in een beetje water. Je dekt je minikoeler af met een natte doek en zet hem in de schaduw, liefst een beetje op de tocht. In deze koeler kun je dranken en groente en fruit prima bewaren.



Water

Als je koud en liefst stromend water tot je beschikking hebt, kun je daar prima flessen, blikjes of waterdicht verpakte etenswaar in koelen. Het verschil in temperatuur tussen het 'koel'-water en de omgeving bepaalt het effect van je koeling. De eenvoudige versie van deze koeling is een zak, bak of emmer met water. Het hangt van het volume en de buitentemperatuur af, hoelang je met één vulling koelt. Als je stromend water tot je beschikking hebt, zorg dan wel dat je je spullen goed vastlegt, anders sta je uiteindelijk met lege handen.



Isolatie

Isoleren helpt om zowel om warmte als kou vast te houden. Hoe lager de begintemperatuur en hoe beter het isolerend vermogen van je isolatiemateriaal, des te langer blijft je product koud. Radiatorfolie om je product of als isolerende laag aan de binnenkant van box of tas, zorgt dat je spullen langer koel blijven. Als je op je kampeerplek bent, is ook je slaapzak een goede isolator. Een koelbox of -tas werkt ook volgens het principe van isolatie. Een andere optie is je spullen (al dan niet in een emmer met deksel) te begraven. Maar wel met respect voor het terrein, dat spreekt voor zich.



	Koelen	Koel houden	Werkt beter naarmate	Voorbeeld
Verdamping	x	x	<ul style="list-style-type: none"> meer luchtstroming drogere buitenlucht 	<ul style="list-style-type: none"> natte doek of natte kranten om het te koelen product canvas waterzak pot-in-pot koeler
Water	x	x	<ul style="list-style-type: none"> het water kouder is en/of sneller stroomt 	<ul style="list-style-type: none"> bewaren in koud (stromend) water
Isolatie		x	<ul style="list-style-type: none"> beter isolerend vermogen lagere begintemperatuur 	<ul style="list-style-type: none"> radiatorfolie slaapzak koeltas/box begraven
Straling	x	x	<ul style="list-style-type: none"> werkt alleen 's nachts 	<ul style="list-style-type: none"> zonneoven



Straling

Een leuk experiment voor de doe-het-zelvers onder ons: een zonneoven* kun je 's nachts als een stralingskoeler laten werken. Zet een pot, fles of pan verpakt in één of liefst twee plastic zakken (met lucht ertussen) in de zonneoven. De straler onttrekt in het donker warmte aan de lucht in de zakken rondom het product om naar de hemel te stralen, waardoor je product afkoelt. Het is belangrijk dat de je zonneoven 'vrij zicht' heeft: dit betekent dat er geen muur of takken tussen de zonneoven en de hemel mogen zitten. De volgende ochtend is je product 'gekoeld'.

* een zonneoven, of in het Engels 'cookit', kun je makkelijk zelf maken. Op het internet zijn voldoende (vaak Engelstalige) instructies te vinden.

Zwerfverstekten



(Club)boot in Gouda
André Soff

Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerfversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerfversters elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerfversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.



Voor het voetlicht in 6 vragen Mark Goverde

Kennismaking

Mijn vrouw was NTKC lid toen ik haar leerde kennen. Ons eerste NTKC weekend beviel me gelijk erg goed.

Favoriete terrein

Met de zwerfgroep kamperen we vaak buiten de NTKC terreinen op mooie, stille plekken in Nederland. Maar onze terreinen en vooral Den Treek blijven favoriet.

Tent

Lowland Mountaintracker. Maar daarnaast ben ik steeds enthousiaster geworden over slapen in een hangmat, in mijn geval de Warbonnet Ridgerunner. Het scheelt in gewicht en volume in je rugzak als je aan het struinen bent. Het gevoel van tussen de bomen te hangen, vol zicht op de sterren en me nog veel meer één met de natuur te voelen dan bij een tent is perfect. Hoewel er natuurlijk een afhankelijkheid is

van de locatie van de overnachting (voldoende bomen?) vind ik het heerlijk te overnachten in de hangmat en het aardige is, zeker bij het ouder worden, dat er minder in en uit gekropen hoeft te worden en bovendien ligt het comfortabeler.

Activiteiten

Ik zit in het bestuur van de Zwerfgroep en geef ondersteuning aan de onlangs opgerichte communicatiegroep van de NTKC

Wat zou je anders willen

Ik mis nog steeds het oude totaaloverzicht van activiteiten en wetenswaardigheden, zoals dat voorheen in Buitenspoor stond. Wat mij betreft mag dat terugkomen.

Wat vind je het fijnste aan de NTKC

Het heerlijk genieten van de natuur met gelijkgestemden, blijft elke keer weer fantastisch.

Leeftijd: 51 jaar
NTKC- lid sinds: 2000
Woonplaats: Leerdam
Beroep: ICT Transitie manager
Kampeert met: de NTKC Zwerfgroep
Hobby's: Rugzak wandelen

Tekst en foto: Margreet Geels

in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op de website (zoek op 'kamperen in het buitenland').

Camping & Gîtes Kerjean



Frankrijk, Bretagne
29380 Bannalec
Tel. +33 (0)298 39 44 58
kerjean.info

Mooi klein terrein met ruime plaatsen en veel rust. Geschikt voor tenten en caravans. Sinds 2018 gericht op kampeersers vanaf 16 jaar.

Nederlandse eigenaren André en Karin zijn zeer behulpzaam: veel tips en info met betrekking tot natuurfestiviteiten, fest-noz en wandel- en fietsmogelijkheden in de omgeving. Schone douches en toiletten.

Ted Gieling

Camping Giessen



Zwitserland, Wallis
Giessen/Holzerehiischere 12
CH-3996 Binn
Tel. +41 (0)27 971 46 19
camping-giessen.ch

Terrein van 3 ha groot op 1450 m hoogte. Geschikt voor tenten en niet te grote caravans.

Op camping Giessen kun je in de schaduw of in de zon staan. Elektra aanwezig, in hoogseizoen best druk. Niet geschikt voor grotere caravans, de weg naar de camping is een echte slingerweg. Op de camping mag je een vuurtje stoken. In het dorpje is een winkel. Prachtige wandelomgeving!

Karin Troch

Oproep

We zoeken een akoestisch deskundige om ons te helpen met het inschatten van de gevolgen van de uitbreiding van Airport Lelystad in 2020 voor de Roggebot bij Dronten. Reacties naar albertfien@kampeerclub.nl



Persoonlijke berichten

Overleden

Dhr. L. in 't Hout, Rotterdam,
13 maart 2018

Dhr. L.R. (Rudy) Kouw,
Zeist, 15 maart 2018

Mevr. Joke Peterse-Veltenaar,
Bergschenhoek, 4 mei 2018

Dhr. Dolf Barten,
Drachten, 7 mei 2018

Mevr. Will de Wit-Smarius
Veenendaal, 25 mei 2018

Vakantie

Geel, zwart, grijs en wit. Horizontale lijnen en balken, verschillend van dikte. Dit enorm grote schilderij is bijna abstract. Maar door de gebogen wit-gele omtrek en het zwart omlijnde, grijze vlak daarbinnen zie je toch dat het een caravan is. Het is geen specifieke caravan: we zien geen wielen, geen logo, geen gordijntjes. Het is alsof de schilder zó veel details weglief dat alleen de essentie, het idee van een caravan overbleef.

Persoonlijk vind ik caravans meestal lelijk. Die grote, kunststof objecten die zo opvallend contrasteren met de natuur ... Maar hoe langer ik naar deze lijnen en vlakken kijk, hoe meer ik vaart en beweging zie. Deze caravan staat voor mijn gevoel niet stil, maar zoekt naar zijn bestemming. Weg van huis, de vrijheid tegemoet. Vakantie! Het zonnige geel suggereert dat het hier om een zomerse reis gaat.

Opeens begrijp ik caravanbezitters beter. Een caravan is voor hen niet alleen maar een lomp object, maar een vehikel voor positieve vakantie-ervaringen. Als alleen een paar lijnen en vlakken in verf op linnen al een vakantiegevoel kunnen oproepen, dan kan een echte, driedimensionale caravan dat natuurlijk ook.

Marleen Blokhuis



Robert Zandvliet, 'Zonder titel', 1996, tempera en olieverf op linnen, 226 x 401 cm. Met dank aan het documentatiecentrum van het Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Nieuws van de club

Meer, minder, of (nog) betere terreinen?

Voor het goed functioneren van de club is een uitbreiding van het aantal kampeerplekken niet nodig. Toch zijn we steeds op zoek naar nieuwe terreinen: als vervanging van terreinen met (toenemende) overlast van de omgeving, als omzetting of vervanging van een pachtterrein in een terrein in eigendom, in de 'blinde NTKC-vlekken' van het land of unieke terreintjes, met weinig kosten. En daar hebben we jullie tips hard voor nodig!

De NTKC heeft 20 terreinen, waarvan ruim de helft in eigendom, samen tellen ze 850 kampeerplekken op 63 hectare. Vorig jaar kampeerden we met 8.768 leden 52.352 nachten op onze terreinen. Dit gemiddelde van zes overnachtingen per lid is al tien jaar constant. Dertig jaar geleden kampeerden we met 9.500 leden gemiddeld achtenhalve nacht, we hadden toen twee terreinen meer. Getalsmatig hebben we dus genoeg ruimte maar een kwalitatieve verbetering van ons netwerk is altijd welkom. Zo onderhandelen we inmiddels al enkele jaren over een verhuizing van de Brobbelbies én zijn in elk geval nog steeds op zoek naar een eigen terrein in Zeeland

met de Zeeuwse kwaliteiten van duin of groot water.

Een aantal keren per jaar krijgt het hoofdbestuur tips over nieuwe kampeermogelijkheden: Staatsbosbeheer stoot terreinen af of sluit ze, een enkele keer is er een particulier terrein te koop of verlaat een kampeervereniging een locatie. Het bestuur maakt na iedere tip een afweging; voldeet het terrein aan de kernwaarden van de NTKC (rust en stilte, ruimte en natuur, duisternis en schone lucht), ligt het terrein in een gebied waar we slecht voorzien zijn, voegt het terrein nieuwe kwaliteit toe aan ons terreinenbestand en zijn er in de omgeving voldoende leden om het terrein te beheren? Maar zelfs als het terrein aan al deze wensen voldoet, kan het zijn dat het HB niet op de suggestie ingaat; soms komt een tip te laat of vraagt de eigenaar de hoofdprijs. Bij het laatste speelt steeds vaker dat, door de medewerking van overheden aan de bouw van recreatiewoningen en glampings, onze vorm van kamperen 'uit de markt wordt geprezen'.

Vandaar onze oproep aan alle leden om in je omgeving en je netwerk ogen en oren goed open te houden en het HB met tips en suggesties voor nieuwe terreinen te blijven voeden. Zodat we de kwaliteit en/of spreiding van ons

unieke terreinenbestand ook in de toekomst kunnen handhaven en waar mogelijk verbeteren.

Blijf allemaal met ons zoeken!

Albert Fien

Pas op voor teken!

Het is weer volop tekenseizoen, ook op onze terreinen. Omdat je van tekenbeten ziek kunt worden, is het aan te raden om jezelf en je gezinsleden tijdens het kamperen dagelijks op teken te controleren. En als je gebeten bent, is het belangrijk om de teek snel weg te halen.

Hulp bij het herkennen van een teek of tekenbeet biedt de gratis tekenbeet-app van het RIVM, te downloaden in de Google Play Store (voor Android) en in iTunes (voor iPhone). In de app zit onder meer een instructie voor het verwijderen van teken en een tekenradar, die aangeeft hoe actief de teken zijn in Nederland. Ook zonder internetverbinding te gebruiken! Kijk voor meer informatie ook eens op de website van het RIVM of op tekenradar.nl.

Privacyverklaring

De NTKC beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Hoe de club daarmee omgaat is te lezen in de nieuwe privacyverklaring. De verklaring is te vinden op de website: [kampeerclub.nl/files/2018-05/privacyverklaring-nederlandse-toeristen-kampeer-club.pdf](https://www.kampeerclub.nl/files/2018-05/privacyverklaring-nederlandse-toeristen-kampeer-club.pdf)

Nieuwe toegang voor Limmen

November 2012. Een stevige NTKC delegatie (afdeling en hoofdbestuur) staat op het terrein Limmen, in afwachting van het bezoek van het college van B&W van Castricum. Helaas kan een flink aantal ambtenaren het NTKC-terrein niet vinden. Dat ligt namelijk goed verborgen en grenst aan geen enkele openbare weg. We hebben er toen toegangsrecht voor verkregen dat (inmiddels) loopt over het erf van het houten huis aan de Hogeweg. Maar op 31 augustus 2018 komt aan dat recht een eind...

Gelukkig zijn we er in april met de gemeente uitgekomen. Er komt een nieuwe toegangsweg. Ons terrein is straks bereikbaar via een braakliggend stuk grond, waar over vijf jaar een woonbuurtje gebouwd gaat worden. De situatie lijkt dan een beetje op die van 't Aagt in Eenrum. Wie met de auto komt, gaat na het hek direct linksaf naar de parkeerplaats. Wandelaars, fietsers en caravans gaan rechtdoor naar de bestaande wei.

Je vindt de nieuwe toegangsweg door op de T-splitsing van Hogeweg en Nieuwelaan, het pad tussen de nummers 193 en 195 in te gaan. Na de loods linksaf, over het graslandje. Aan de nieuwe toegang wordt nog volop gewerkt en met de gemeente sluiten we een overeenkomst over het tracé van de nutsleidingen en het gebruik van de strook grond aan de zuidkant, de voormalige schietbaan. Kijk op de website voor het laatste nieuws.



Duurzaam douchen op Texel

Op 28 april 2018 heeft wethouder Eric Hercules van Texel de energieneutrale warmwaterinstallatie op ons terrein in bedrijf gesteld. Dit feestelijke moment vond plaats tijdens het klusweekend waar -zoals altijd- hard is gewerkt door een flinke groep enthousiastelingen. De wethouder was onder de indruk van ons prachtige kampeerterrein en deelde twee complimenten uit: dat de club ver blijft van de 'verstening' die op zoveel kampeerterreinen te zien is én dat ook de NTKC zichzelf nu echt duurzaam mag noemen.

De gemeente besteedde in een persbericht aandacht aan het evenement: Duurzaam douchen op NTKC-kampeerterrein De Slufter.



Nieuws van de terreinen

KOOKVUUR
BUTENGEWOON KOKEN

www.kookvuur.nl
Alles om buiten gewoon te koken.

tent versleten?
model al 20 jaar
niet meer gemaakt?

voor **Tatteljee**
geen probleem

HET BUITEN
AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verschillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.hetbuiten.nl

Gedroogd voedsel voor de reizende mens

Globetrotter

Gedroogd voedsel voor de reizende mens

Buitensportvoeding

www.globetrotter.nl

**Dichter bij de natuur
kun je niet komen**

Kom kamperen midden in de natuur!
Er zijn 133 Natuurkampeerterrinen in Nederland en vijf in Frankrijk, waar je geniet van rust, ruimte en vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het Groene Boekje) kun je op alle terreinen terecht. Download ook de gratis Kamperen app. www.natuurkampeerterrinen.nl

Natuurkampeerterrinen
Te gast bij moeder natuur

Al meer dan 40 jaar verzorgt Adriaanse Assurantie al de verzekeringen voor de NTKC en haar leden. De eerste contacten werden eigenlijk gelegd door Han Adriaanse, zelf destijds een fervent kampeerder, maar meer nog omdat hij in Zoutelande een terrein bezat waar later een van de "NTKC" terreinen aan gevestigd werd. Helaas is Han er allang niet meer en werd Adriaanse Assurantie voortgezet door zijn zoon Ton die ook helaas ruim 10 jaar geleden veel te jong op 62 jarige leeftijd is overleden. Na aanvankelijk eerst door zijn dochter het stokje was overgenomen, is toch in 2010 besloten om Adriaanse Assurantie te verkopen aan een zeer gerenommeerd kantoor in Den Haag, t.w. Eijgendaal & van Romondt BV gevestigd aan de Javastraat 3. De destijds gesloten verzekeringen voor de NTKC worden nog steeds beheerd door personeelsleden van Adriaanse Assurantie waarvan er een al meer dan veertig jaar en een ander al meer dan 20 jaar werkzaam is. Men weet dus nog steeds wie de NTKC is en wat de oorsprong is van deze bijzondere club van kampeeders. Vele jaren werden speciale verzekeringen afgestemd op deze speciale groep. Denk aan de aanvullende reisbagage-, of reisongevallen verzekeringen. Er waren zelfs speciale verzekeringen voor de tent ontwikkeld. Op het gebied van verzekeringen is er vooral de laatste jaren veel veranderd. Nu worden vele producten, vaak zonder tussenpersoon, aangeboden op internet. Vaak wordt voor de goedkoopste versie van het product gekozen zonder verder naar de inhoud van de voorwaarden te kijken. Dan de schadeafhandeling. Ook dit zal je vaak dan verder zelf moeten onderzoeken met alle mogelijke gevolgen van dien. Adriaanse Assurantie heeft met de samensmelting met van Eijgendaal & van Romondt vele (andere) mogelijkheden gekregen en wij kunnen voor u diverse vergelijkingen maken en privepakketten van alle mogelijke verzekeringen samenstellen. Voorts wordt een pakketkorting voor alle verzekeringen verleend welke kan oplopen tot 10%. Kortom, heeft u een verzekering nodig, bel eens met Adriaanse Assurantie en vraag naar de mogelijkheden of neem eens een kijkje op onze website www.adriaanse-assurantie.nl. Sluit u voor 1 augustus 2018 één of meerdere verzekeringen via ons kantoor af, dan zijn de eerste twee maanden van de premie voor onze rekening. We hopen u binnenkort van dienst te kunnen zijn.

Adriaanse Assurantie
Javastraat 3, 2585 AA Den Haag
070-3888820
info@adriaanse-assurantie.nl
www.adriaanse-assurantie.nl

BIKE travel JE VAKANTIEFIETS KOOP JE BIJ DE ECHTE SPECIALIST.

Dé Pinion & Rohloff specialist van Nederland

Dé specialist voor je fietsvakantie
www.bike4travel.nl | Satijnbloem 41, Rotterdam | 010 4626909

avaghon SANTOS
iDWORK it works! vsf fahrradmanufaktur

Gastvrij genieten op landgoed Old Putten.

T. 0525-681938 - www.oldputten.nl

Kampvuurplaats, workshops, wi-fi, trekkershutten, verse broodjes, verse groente. Nabij Veluwemeer & vestingstadje Elburg (500 mtr.)

Waardebon € 10,-
per plaats, min. 2 nachten



NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Den Haag
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

Gastvrije leden:

-  [kampeerclub.nl>terreinen>](https://kampeerclub.nl/terreinen)
gastvrije leden (inloggen als lid)

Masterveld, Winterswijk

Pizzabakkers opgelet: de oven werkt weer.



12

Roggebot, Dronten

Oprit en parkeerplaats
Roggebot liggen er weer
mooi bij.



13

De Valkenbelt, Lochem

De centrale afwasvoorziening
is af. Een aanwinst!



19

