

buiten spoor

Limmen

Het Clubmagazijn

In gesprek met
Anke en Laurens
Beerendonk



Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 4 (oktober-december): 20 augustus 2019.

De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Marleen Blokhuis, Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Nienke Onkenhout

Eindredactie Anne en Eli Vlessing
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee

Peter Arends, Henni Bunnik, Jan Das, Willem van den Eijkel, Albert Fien, Karen van Geffen, Ton Hermans, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, Loes van Oosten, Tim Oosthoek, Vincent Tollenaar

Advertentie-acquisitie

advertenties@kampeerclub.nl

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp

LevievanderMeer.nl

Foto omslag Henni Bunnik

Druk robstolk®

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor en de NTKC Nieuwsbrief.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

4 *Hier blijf je hangen*

Limmen, Limmen

10 *In gesprek met Anke en Laurens Beerendonk*

12 *Kinderkamp op De Haan*

14 *Het NTKC Clubmagazijn*

En verder

- 8 Oproep: 'Handig!' Eenpitter
- 9 Jeugdsectie
- 16 Natuur
- 17 Buitenkinderen
- 18 Zwerversteken Voor het voetlicht
- 19 'In Europa'
- 20 Kamperen in de kunst Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen

Selectie uit de agenda

Het is zomer dus vooral veel sportieve, ontspannende en gezellige activiteiten: lees vooral de volledige agenda op kampeerclub.nl/clubberichten/agenda



Jeugdsectie

Zomertoer, aflevering 31
20 - 28 juli, vanaf Roggebot, Dronten
langs vijf NTKC-terreinen



Jeu-de-bouleswedstrijd

Weekendje kamperen, af en toe een balletje gooien op 6 en 7 juli, Het Essenbos, Ouddorp



Enigweek

Deze keer in combinatie met het Shakespeareweekend
24 augustus - 1 september,
De Hertenweide, Zorgvlied

Vijftig cent

Geluk is niet te koop. Zeggen ze. Terwijl iedereen weet dat dat onzin is. Geluk is gewoon te koop. Voor vijftig cent. Te koop op alle NTKC-terreinen. Op bepaalde momenten ...

Na een urenlange wandeling door het bos, als je voeten moe en je handen koud zijn.

Na een prachtige fietstocht waarbij je de laatste tien kilometer toch de wind tegen had.

Na een heerlijke avond bij het kampvuur waardoor je haar zo heerlijk naar rook ruikt.

Na die lange dagtocht, als je eindelijk je rugzak hebt afgedaan en je tent hebt opgezet.

Of na een hele luie dag en je 's avonds het zand in je oren en tussen je tenen voelt.

Kleertjes aan de haak, handdoek klaargelegd, vijftig cent in de automaat. Vuil en zweet, zand en vermoeidheid spoelen in drie minuten weg. En dan met dat frisse hoofd lekker naar je tent of caravan wandelen. Als dat geen geluk is ...

Elke keer dat ik toevallig een vijftig-centmuntje in handen krijg (winkelwagentje dat los stond, wisselgeld op een terras) dan is dat geen geldstuk, maar een geluksmunt. Apart houden, denk ik dan, wegleggen, voor volgend weekend, volgende week, volgende maand, volgende keer dat we weer naar buiten kunnen. Het vijftig-centmuntje is een symbool geworden van korte en lange vakanties, van buiten zijn, van rust en ruimte. En van geluk.

Geniet de komende maanden van onze prachtige terreinen en vergeet naast je tent, je matje, je kookspullen en je tandenborstel vooral niet om een vijftig-centmuntje mee te nemen.

Een mooie zomer toegewenst,

Anne Vlessing
Eindredacteur Buitenspoor



Hier blijf je hangen

Limmen, Limmen



NTKC Limmen is geen groot terrein. Maar wel een terrein waar je blijft hangen. Op weg naar Texel. Of op de terugweg. De laatste dagen of de laatste week van je vakantie.

Tekst: Eli Vlessing, foto's Henni Bunnik

Een van de kleinste terreinen van de NTKC ligt midden in Limmen, een dorp in Noord-Holland tussen Heiloo en Castricum. Vanaf de Rijksweg N203 rijden we over de Visweg naar de Hogeweg. Het vinden van het toegangshek blijft een kleine uitdaging - net als het oude hek overigens. Het is niet vanaf de straat te zien, maar je moet gewoon via de oprit rechts van het huis op nummer 193 tot voorbij de grote schuren rijden en dan zie je links de entree van het terrein liggen.

TC'er op Limmen is Jan-Willem Leurs. 'Het is hier gewoon erg goed verblijven, zeker 's zomers. Je hebt dan een heerlijk ochtend-zonnetje en de hoge bomen langs de zuidgrens van ons terrein zorgen voor heerlijke schaduwrijke plekken.' We maken een wandeling over het langwerpige terrein dat zich van oost naar west uitstrekt. Aan alle kanten zijn burens, maar daar merk je niet veel van. 'Aan de kant van de weg staan wat woonhuizen, aan de lange noordkant zijn bollenvelden. Aan de westkant grenzen we aan het terrein van de scouting en langs de zuidgrens dus de hoge bomen met daarachter de kassen van Bierman.'

Ondanks de grote droogte van vorige zomer, ziet het terrein er goed en groen uit. 'Ik geloof niet zo in dat continu-onderhoud. Ik noem dat wel eens de methode van het nagelschaartje. Hier houden we twee keer per jaar een werkweekend en daarin doen we alles aan groenbeheer wat nodig is. Tussentijds laten we de natuur lekker zijn gang gaan.'

Twee keer per jaar een weekend: kost het moeite om daar mensen voor te vinden? 'Absoluut niet! Nee, de werkweekenden worden hier goed bezocht en de sfeer is prima. Ik heb zelf niet veel ervaring of kennis van bomen en planten, maar er komen voldoende mensen met verstand van zaken en op hun aanwijzingen gaan we dan aan de slag. En je hoeft echt niet de blaren op je handen te werken: wie een uurtje wil komen, is ook van harte welkom. Of kom gewoon kijken en een kop koffie drinken, zeg ik ook wel eens. Daar zorg ik dan weer voor: voldoende eten en drinken voor alle medewerkers. Je merkt dat dat belangrijk is, dat dat bijdraagt aan de sfeer en dat het enorm gewaardeerd wordt!'

De uiterste zuidrand van het terrein is behoorlijk volgegroeid en overwoekerd. Ongetwijfeld een heerlijk speelterrein voor de kinderen, maar is hier iets over het hoofd gezien bij het terreinonderhoud? 'Haha, nee hoor, hier ligt een stukje historie: zoals je ziet ligt deze langgerekte strook een stukje lager dan de rest van het terrein. Hier bevond zich namelijk lange tijd een schietbaan van de politie, met op het eind een grote zandbult als kogelvanger. Geschoten wordt er al heel lang niet meer en de grond is over de hele lengte afgegraven en gecontroleerd, met name rond de locatie van de kogelvanger. Het is altijd een apart stukje geweest en het vormt een mooie buffer naar onze burens aan de zuidkant.'

'In mei 2019 is op dit terrein een natuurwaardenonderzoek gestart door de Aeres Hogeschool uit Almere. Daarbij kijken vier studenten naar alle bomen, planten en plantjes die hier groeien en onderzoeken vier andere studenten welke dieren en insecten hier voorkomen.'

Hier houden we twee keer per jaar een werkweekend en daarin doen we alles aan groenbeheer wat nodig is.



Het **strand** is niet ver weg.
Het populaire Castricum aan Zee ligt op acht kilometer en is per fiets en met de auto bereikbaar.
Wie vanuit Limmen pal naar het westen fietst, heeft **een mooie tocht door de weilanden en het duinreservaat** naar een strandopgang die niet voor auto's bereikbaar is.

Bovendien is dat slechts zeven kilometer fietsen (of wandelen).



Het **duin- en bosgebied** ten westen van Limmen strekt zich uit van Wijk aan Zee in het zuiden tot Hargen aan Zee in het noorden.
Hier zijn talloze **fiets- en wandeltochten** te maken.



Limmen ligt ook niet ver van het **Alkmaardermeer** met veel **watersportrecreatie**. In de havens van Akersloot (in het noorden) en Uitgeest (in het zuiden) zijn **bootjes te huur**.



kaart van Nederland in 1590, uit het Zuiderzeemuseum van Lucas Janszoon Waghenaer

Historie

Parallel aan de Noordzeekust onstonden zo'n 6.000 tot 9.000 jaar geleden strandwallen, gevormd door de branding van de zee. Die strandwallen waren oorspronkelijk vele meters hoger dan het omringende gebied en zijn in het landschap nog te herkennen. Op de noord-zuid lopende strandwallen ontstonden de eerste transport- en handelsroutes en er werden dorpen gesticht, omdat men daar veilig was voor de regelmatig voorkomende overstromingen. Alkmaar en Limmen liggen op de noord- en respectievelijke zuidpunt van een ongeveer negen kilometer lange strandwal. Op de kaart van Lucas Janszoon Waghenaer uit 1590 (waarin het oosten bovenaan ligt), is die toen ongetwijfeld duidelijk zichtbare strandwal ingetekend tussen Alkmaar en Uitgeest.

Kortom, een inventarisatie van alles wat er leeft op ons terrein. We zijn erg benieuwd naar de resultaten.'

Klinkt allemaal erg zorgeloos. 'Nou, dat is voor een groot deel wel zo. Maar natuurlijk hebben we wel wat zaken die aandacht opeisen. We hebben een lastige verzakking van de rioolbuis gehad, dat was erg hardnekkig. Maar dat is inmiddels opgelost. Verder is het toiletgebouw langzaam oud aan het worden; het dak moet eigenlijk vervangen worden, maar het liefst bouwen we dan een heel nieuw gebouw. Minder urgent, maar wel op de lijst met aandachtspunten, is de aanpak van de vuurkuil. Die voldoet nu nog prima, maar ook die zullen we op een gegeven moment moeten renoveren.'

Vol trots neemt Jan-Willem ons nog even mee naar een klein houten huisje, een schuur zo lijkt het. Hij trekt twee borgpennen los en draait het houten luik horizontaal. Nu is het een klein, overdekt uitgiftepunt voor van alles en nog wat. 'Dit is echt een uitkomst bij allerlei activiteiten, bijvoorbeeld voor ons oliebolfeest dat we altijd in het tweede weekend van januari houden. En in juni is Alkmaar "Kaeskoppenstad" dan organiseert de afdeling hier het "Kaeskoppenkampeerweekend" met op zaterdagavond een grote kaasfonduemaaltijd.' Helaas al achter de rug als deze Buitenspoor op de mat valt, maar we noteren het voor volgend jaar!

Een terrein dus waar je blijft hangen. Dat geldt eigenlijk ook voor Jan-Willem. 'Tja, ik ben als TC'er nu al zes jaar bezig op dit terrein. Had ik van tevoren ook niet gedacht. Je kunt zeggen dat Limmen me goed is bevallen en dat ook ik er ben blijven hangen.' <

'Handig!'

Onder deze titel heeft een rubriek in Buitenspoor gestaan. Die willen we graag nieuw leven inblazen. Vandaar deze oproep om alle handige tips, trucs, technieken en techniekjes aan ons op te sturen, zodat we die met alle NTKC'ers kunnen delen.



Het gaat om tips voor alles wat met kamperen te maken heeft – slim en licht vervoeren, wat

meenemen (en wat vooral niet!), tent opzetten, gebroken stok repareren, koken, wassen, gadgets, apps ... want wat voor de één 'gesneden koek' is, kan voor een ander de oplossing voor een hardnekkig probleem zijn.



Stuur je suggesties voor 'Handig!' naar redactie@kampeerclub.nl, hopelijk kunnen we dan binnenkort de eerste serie publiceren!



8

buiten
spoor

eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de website.

Tabouleh voor twee fietsers

Als je fietskampeert zit er geen glas tussen jou en de omgeving. Die maak je dus van dichtbij mee. Helaas is die van dichtbij meegemaakte omgeving soms behoorlijk zondoorstoofd, en na zo'n kokendhete dag staat uitgebreid kokkerellen niet bovenaan mijn verlanglijst. Toch verwacht mijn lief dat ik iets lekkers en voedzaams in elkaar draai. Gelukkig zit in de meeste mediterrane landen de peterselie niet in van die zielige supermarktzakjes, en zijn de tomaten er niet als waterbommen door een kas gejaast. Tijd dus voor tabouleh. Makkelijk, snel en smakelijk.

Kook **200 gr bulgur** gaar in **400 ml water** (10 minuutjes). Hak intussen **1 kleine ui** en de blaadjes en de dunne steeltjes van **1 bos platte peterselie** fijn, voeg **250 gram tomaten (in blokjes)** toe, en meng er het sap van **1 citroen** en een flinke scheut **olijfolie** doorheen.

Roer de gare bulgur rul, en schep deze door het peterselie-mengsel. Maak op smaak af met een **snufje zout**. Klaar! Honger gestild! Lief gelukkig! O ja: dit recept werkt ook met **couscous**. Couscous is wel veel sneller gaar, dus doe al je hak-en-snijwerk voordat je de couscous gaart.

Gert-Jan Kooren



Illustratie Loes van Oosten, loesvanoosten.com

JeugdSectie



In gesprek met Boyd Maduro

Wanneer ben jij bij de jeugdsectie gekomen?

Bij de 27ste zomertoer, hierna wel wat minder geweest – gewoon druk en zo – maar de afgelopen twee jaar kampeer ik weer meer als het kan.

Wat is jullie plan voor de zomertoer?

We hebben geprobeerd mooie routes met wat bezienswaardigheden uit te zetten zonder dat ze te lang worden. Het leuke van organisatie zijn is ook juist een beetje dat je kunt beslissen waar de routes langsgaan.



Ik ving iets op over een leuk uitje?

Ja klopt. Daar zijn we druk mee bezig, we hebben al een bedrijf op het oog, maar we moeten kijken of het lukt i.v.m. de zomerdrukke. Als het gaat lukken dan wordt het een licht-festijn.

Met de zomertoer kom je op verschillende terreintjes en fiets je op plekken waar je anders niet komt – dus lekker meegaan. Inschrijven op:

www.kampeerclub.nl/agenda/jeugdsectie-31e-zomertoer.

Heb je nog een tip voor fietskamperen en voor gewoon kamperen?

Voor het fietsen: VEEL drinken, helemaal als het zo warm is als vorig jaar.

Voor het kamperen: Een tas met natte handdoeken erin om spullen koel te houden.



Join us on Facebook

9

buiten
spoor



JS'er in de kijker

Naam: **Paul**

Woonplaats: **Amsterdam**

Leeftijd: **22 jaar**

Stage/werk: **Student**

Tent: **Coleman Aravis 2**

Favoriete kampeerkost:

Pannenkoeken!

JS sinds: **2011**

Meest bijzondere JS-ervaring:

Alles op de zomertoer! Eitjes bakken langs de autoweg, veel te laat vertrekken om nog langs de ijsboerderij te gaan, veel te vroeg vertrekken om fietsend de zon te zien opkomen, een beetje verdwalen, met z'n allen pannenkoeken bakken, door zandpaden heen ploegen, Arthurs fiets, het is altijd een prachtige week.

jeugdsectie@kampeerclub.nl

Zeg je Kennemerfietstocht (KFT) of gastvrij terrein dan komen de namen Anke en Laurens Beerendonk boven. Al meer dan vijftig jaar actief lid en voor velen geen onbekenden. Een goede reden om Anke en Laurens iets te laten vertellen over hun belevenissen binnen de club.

Tekst: Margreet Geels, foto: Anke en Laurens Beerendonk

Laurens is, zoals hij zelf zegt, in de club 'gemaakt en geboren'. Anke maakte in 1963 kennis met de NTKC via een schoolvriendin. Op het terrein van Huizen ontmoetten zij elkaar al snel. Toch is hun favoriete terrein Texel. Vanwege het strand, de mogelijkheden om heerlijk te fietsen, te genieten van de natuur en vogels te kijken. Wat zij hier heel speciaal vinden, is het verblijf tijdens de zomertijd. Veertig jaar geleden kampeerden zij er al met de kinderen in de zomer. 'Iedere avond gingen ze toen bij de vlaggenmast met andere kinderen spelen. Dat dat nog steeds gebeurt, vinden we geweldig!'

Belangrijk

Door de jaren heen hebben zij veel zien veranderen. Laurens gedachten gaan terug naar de oprichting van de Jeugdsectie, door Hinne Posthumus. 'Ik vond het van buitengewoon belang om de jongeren binnen de club een stem te geven. En ondanks alle ups en downs is de Jeugdsectie gelukkig nog steeds springlevend.' Toen Anke begin jaren zestig lid werd, kampeerde men nog met bungalowtenten. Wel waren er regels om 'goed kamperen' te leren. Daarna werd lichtgewicht kamperen de trend met strenge voorschriften voor de grootte van de tent. Een ballotage was normaal. 'Ik heb er geen moeite mee dat de regels voor de tentgrootte nu zijn versoepeld, zolang maar voldaan wordt aan de belangrijkste regel van de NTKC: om de vier dagen verkassen!'

Charmant

Wat Anke en Laurens aansprak was de kern van het toeristisch kamperen: met weinig

middelen kamperen en rondtrekken en het clubgebeuren waaraan je als individu kunt deelnemen. 'Wij vinden die combinatie van het 'groepsgebeuren' en het 'zo alleen mogelijk zijn' een van de charmante kenmerken van de club. Maar het kan soms doorslaan. Veel NTKC'ers zijn individualistisch en eigenzinnig. Dat kunnen goede eigenschappen zijn, maar het is de kunst dat positief naar buiten te brengen.'

Kennemer Fiets Tocht

Zo'n twaalf jaar geleden fietsten Anke en Laurens voor het eerst mee met de KFT. Ze hoefden niet meer te werken en de tocht kwam praktisch langs hun huis. Na een aantal keren met de KFT te zijn meegegaan, kregen ze zelf een idee voor een route. Toen Pieter van Hoogkarspel, een van de oudste deelnemers en organisator van de tocht, met het alarmerende bericht kwam dat er geen organisator was voor de KFT van 2011, was de beslissing snel genomen.

'Samen met An en Ed Coehoorn (oud Kennemerlanders) zetten we toen de tocht van West Friesland naar Ostfriesland in Duitsland uit. 65 deelnemers, een hele toer om dat te organiseren, maar het verliep prima en we vonden het zo leuk dat we de KFT in 2013 en vorig jaar opnieuw hebben (mede-)georganiseerd.'

Droom

Een andere logische stap voor Anke en Laurens was zich aan te melden als gastvrij lid. 'Het is altijd onze droom geweest een terrein zo mooi als een NTKC terrein te bezitten. Dat is ons in Friesland gelukt. Door de jaren heen kwamen er al NTKC-

vrienden bij ons langs om te kamperen. Daaraan hebben we altijd veel plezier gehad, dus de stap naar gastvrij terrein was niet groot.'

Omdat De Herteweide (Zorgvlied) dichtbij ligt, heeft nog maar een enkeling gebruikt gemaakt van hun gastvrijheid. Op de ALV heeft Laurens een mooie presentatie gegeven en met wat meer aandacht in Buitenspoor hopen ze dat het aantal gasten zal toenemen.

Actief

Geregeld zijn ze bij werkweekenden van de afdeling Noord te vinden. Ze organiseerden zelf driemaal een vogelkijkkampje en ze verlenen hand- en spandiensten bij andere evenementen. Anke is negen jaar secretaris geweest bij de afdeling Noord. De afdelingsvergaderingen en de landelijke vergadering bezoeken ze zoveel mogelijk. 'We blijven graag op de hoogte van wat zich in de club afspeelt en stellen de ontmoetingen met andere clubleden op prijs.'

Blik vooruit

'Wij zijn positief over de toekomst, vooral door de activiteiten die jonge en nieuwe leden ondernemen. Wel zal het door de oprukkende bebouwing en veranderende bestemmingsplannen voor de NTKC moeilijk zijn om terreinen te behouden of nieuwe te verkrijgen! We mogen terecht trots zijn op onze prachtige terreinen. We moeten zuinig zijn op wat we hebben.' <

In gesprek met Anke en Laurens Beerendonk



Kinderkamp De Haan:

Veel kinderen kijken ernaar uit: het kinderkamp aan het eind van de zomervakantie. Sommige grootouders gingen er in hún kindertijd al naartoe. Sinds 1949 organiseren gedreven NTKC'ers elk jaar een kinderweekend vol spelletjes en andere creatieve, hilarische en gezellige activiteiten.



Peter Leyenaar is zo'n grootvader die zich zijn eigen kinderkampen nog goed herinnert. Dat was eind jaren '50, op het toenmalige NTKC-terrein op landgoed Duinrell. 'Op zaterdagmiddag waren er spelletjes als zaklopen en blikgooien. Daarna ging je met z'n allen stokbroodjes bakken in de kampvuurkuil. Na het avondeten kwam de lampionoptocht. Met brandende kaarsjes in de lampions, in het donker over die smalle bospaadjes, dat was écht spannend.'

Beproefd programma

Ook Petra Lub, die begin jaren '70 meerdere keren deelnam, en Petra Blokker, die dat rond 1980 jarenlang deed, herinneren zich die spannende lampionoptocht. 'Ook is de vlaggenmast eens ingesmeerd met groene zeep en bovenin hingen cadeautjes ...,' vertelt Petra Lub met zichtbaar plezier.

Tekst: Marleen Blokhuis,
foto's: Bob van Amstel,
Hans van Rossen en anderen

'Net als vroeger opent het kamp op zaterdag met het gezamenlijk hijsen van de vlag,' vertelt Olga van der Poel. Sinds dertien jaar is zij actief in de organisatie, samen met Wendy Stam en Jack Gravekamp die het al een paar jaar langer doen. 'Op zaterdagmiddag zijn er altijd verschillende "workshops", waarna de kinderen broodjes op het kampvuur bakken. 's Avonds wordt er in de kampvuurkuil met z'n allen gezongen en volgt de befaamde lampionoptocht voor de kleintjes. Voor kinderen vanaf een jaar of negen is er sinds een aantal jaar een "nachtspel". Zondagochtend wekken de organisatoren iedereen met bellen, trommels en rammelend keukengerei, waarbij steeds meer kinderen zich bij de "rammelaars" aansluiten. Na ochtendgymnastiek en beschuit met thee zijn er in groepjes diverse spelletjes en activiteiten. In totaal doen er meestal zo'n 60 à 70 kinderen mee.'

Enmaal volwassen wilde Petra Blokker de kinderkamp-ervaring zo graag nog eens meemaken, dat ze er een dochter van vrienden voor 'leende'. Het bleek een feest van herkenning. Inmiddels heeft ze zelf een dochter van zeven met wie ze elk jaar gaat. Dat er aan de



ouderwets genieten

invulling van het kamp maar weinig veranderd is, maakt het voor haar dubbel leuk. 'Op zondagochtend iedereen wakker rammelen bijvoorbeeld: dan herinner je je hoe je dat zelf hebt beleefd én je ziet je kind ervan genieten.'

Circustent

De laatste decennia staan de activiteiten vaak in het teken van een thema zoals 'het circus', 'de middeleeuwen' of 'de boerderij'. Geslaagde thema's keren soms terug – voor een deel van de kinderen is het nieuw en kinderen die het thema al kennen, beleven het jaren later toch weer anders.

Henny en Hans van Rossen hebben sinds de jaren '80 tot en met 2018 met veel liefde aan het kinderkamp meegewerkt en deden het zelfs een aantal jaar slechts met z'n tweeën. Henny kijkt op de hele periode terug als 'iets geweldigs'. 'Sommige mensen heb ik eerst met hun kinderen zien komen en later met kleinkinderen. De laatste jaren komen er trouwens ook veel nieuwe kindertjes.' 'In het begin maakten we haast alle spelletjes zelf, nu hebben mensen daar minder tijd voor. We maakten ook altijd heel veel werk van het thema.' Zo bedacht Henny in 2000 de circustent die vorig jaar opnieuw werd opgebouwd door vanaf de vlaggenmast anderhalve kilometer aan rood-wit afzetlint naar de boom-palen eromheen te spannen.

Bij het afscheid krijgen alle kinderen een zelfgemaakt herinneringscadeautje. Meerdere mensen zijn maanden bezig om dat te maken, en ook hierin was Henny jarenlang de drijvende kracht.



Wanneer

Altijd in het weekend het dichtst bij 31 augustus, dit jaar 31 augustus en 1 september

Voor wie

Kinderen van ongeveer zes tot dertien jaar

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig

Ouders

Ouders kamperen en eten met hun kinderen, de kinderkampcrew zorgt voor het programma

Meer info

kampeerclub.nl > agenda

Ook leuk voor kinderen

- Kinderkamp op Het Groene Hart, Hazerswoude, jaarlijks zaterdag en zondag na Hemelvaart
- Huttenbouwweekend op De Smagten, Bladel, jaarlijks zaterdag en zondag in het pinksterweekend

Bakermat van buitensportzaken

Van 1914 tot 1936 beschikte de NTKC over een eigen Clubmagazijn. Het door vrijwillige kampeerpioniers gerunde magazijn leverde voor de oorlog een belangrijke bijdrage aan de verbreiding van het ideaal van het lichtgewicht kamperen met eenvoudige middelen.



Tekst: Jan Das

Ledenvergadering Haarlem, 13 maart 1921: 'Dames en Heeren. In de loop van 1920 werden o.a. afgeleverd: 26 diverse tenten, 70 waterremmers, 45 waschkommen, 47 donsdekens, 1367 tentpennen en slechts 18 schoppen.' Aan het woord is Caderius van Veen, beheerder van het Clubmagazijn van de NTKC. Oudere clubleden weten waar hij het over heeft. Na de magere jaren van de Eerste Wereldoorlog, waarin alles stagneerde, vertoonde de omzet van het Clubmagazijn eindelijk weer wat groei.

Negen jaar eerder, bij de oprichting in 1912, stond het jonge bestuur voor twee kernproblemen: kampeerplekken en kampeermateriaal. Met de kampeerreintjes liep het vlot. Veel leden hadden persoonlijke connecties met eigenaren van landgoederen die sympathiek stonden tegenover deze idealistische en elitaire kampeerclub. Kampeermateriaal lag moeilijker. Buitensportzaken waren er niet. Je kon wel losse spullen in binnen- en buitenland kopen. Binnen een week had het bestuur contact met een internationale firma in Rotterdam. Die beweerde te kunnen zorgen 'voor de import van tenten en verdere kampbenoedigheden, alles naar 't model van de Engelse campingclub'. De leverancier bleek al gauw onbetrouwbaar.

Dan maar zelf tenten maken. Carl Denig, mede-oprichter van de NTKC, opgeleid als kleermaker, nam daarbij het voortouw. Ander kampeermateriaal kon links en rechts worden ingeslagen en eventueel verder bewerkt. Zo ontstond in 1914 het Clubmagazijn. Denig werd de eerste beheerder, later opgevolgd door andere clubleden. Aanvankelijk werd de verkoop en verhuur van tenten apart ondergebracht in een afdeling met enkele filialen in het land. Denig ontwierp verschillende dubbeldaks- en enkeldakstenten. Met enige regelmaat verschenen de NTKC-prijslijsten met alle artikelen. Mooi verzorgde brochures met prijzen om van te watertanden. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 breidde de collectie zich snel uit. Tot dan was die vooral gericht op kamperen met fiets, boot of te paard. Nu kwamen de voetkampeerders in beeld. En het familiekamperen, een nieuw fenomeen. Carl Denig was hierbij opnieuw de stuwende kracht. Hij kwam met ambitieuze plannen. Wel vroeg hij het bestuur een hogere vergoeding. Tevergeefs. Denig trok zich terug en begon in 1924 in Amsterdam een eigen buitensportwinkel.

Frans Slee, evenals Denig clublid van het eerste uur, nam het magazijn over. Het verhuisde daarmee van Amsterdam naar



Utrecht. De inkoop van materiaal was het meeste werk. Dat gebeurde in eigen land, maar ook in andere Europese landen. In het archief vinden we rekeningen van bijvoorbeeld aluminium zeepdoosjes, melkschepjes en pannensets, onderdelen voor primussen en gasbranders, lerse oliezeilen voor dames- en herenkleding, foedralen voor borden, canvas voor waterzakken en grondzeilen, emailen bекers en borden, tentpennen, bijlen, zakmessen en kampschopjes, bamboestokken, balhoofdtassen voor de fiets, Zweedse rugzakken, rieten manden en het mysterieuze 'gesponnen paardenhaar 29,5 yards'. En natuurlijk katoen, banden en garens, scheerlijnen en tentspanners voor het fabriceren van tenten. Die maakten clubleden in die tijd voor zichzelf. Werktekeningen vond je in de clubhandboeken.

In 1929 begon Slee naast het Clubmagazijn een eigen bedrijf, de NV Kampura, waardoor de financiële administraties wat door elkaar liepen. Dat kon niet goed gaan. Bovendien vroegen clubleden zich af of er nog behoefte was aan een eigen magazijn. Want de buitensportmarkt veranderde. Mooi onderwerp voor lange ledenvergaderingen. Eind 1936 werd de knoop doorgehakt. Het bestuur droeg het Clubmagazijn NTKC inclusief zijn glorieuze naam over aan Frans Slee. Voor ruim 3600 gulden. Die bedong nog het recht om tien jaar gratis advertenties te mogen plaatsen in het clubblad, en de voorwaarde dat de NTKC de komende 25 jaar geen eigen handelszaak zou beginnen.

Daarmee kwam er een einde aan een spannend maar moeizaam avontuur, dat 22 jaar lang een praktische impuls had gegeven aan het eenvoudige natuurkamperen zoals NTKC'ers dat nog steeds beoefenen. En het werd de bakermat van twee gerenommeerde buitensportzaken: Carl Denig in Amsterdam en Slee in Utrecht, die beide vooral in de naoorlogse jaren hun sporen op kampeergebied ruimschoots hebben verdiend. <



De Prijslijst van 1929 springt eruit met op de omslag een kleurige aquarel van een sportief geklede jonge vrouw uit The Roaring Twenties, bevallig gezeten voor haar dubbeldaks Huttent. De maker is de kunstenaar en clublid A. Schuch.

↳ Ook tekende Schuch in de brochure de ideale kampkeuken met een koperen primus en een aluminium pannenset, waaromheen een oprolbaar katoenen windschermje.



Foto's: Ton Hermans

Zittend op een kampeerstoel voor het tentje op De Heerkuil en kijkend naar de terrasmuur op het middelste veld, is het genieten van een schitterend stukje natuur. Verschillende inheemse kruiden staan daar: grote kaardenbol, wilde marjolein, wilde peen, salie een eldorado voor insecten! Er kruipt en vliegt daar van alles, het ene beestje nog mooier dan het andere! Vooral vlinders, bijen, zweefvliegen en kevers bezoeken bloemen voor brandstof en sommigen ook voor voedsel voor hun nakomelingen. Insecten met een korte zuignuit zoeken bloemen waar nectar gemakkelijk te halen is zoals schermbloemigen, composieten en vetkruiden. Hommels en vlinders kunnen met hun langere zuignuit nectar halen bij bloemen waar de nectar dieper verborgen is zoals bij kamperfoelie.

Een van de mooiste insecten die je kunt vinden op De Heerkuil is de koninginnenpage, zowel het volwassen dier, de vlinder, als de rups. De koninginnenpage is een vlinder die houdt van warme zomers en die je vooral vindt in het zuiden van Nederland. De rups tref je voornamelijk aan op peen; als pasgeborene eet hij de bladeren, wat oudere rupsen voeden zich

met de bloemen. Na de vierde vervelling (bij insecten groeit de huid niet mee dus moet het dier zich een gehele nieuwe huid aanmeten) heeft hij zijn mooiste pakje aan: groen met zwart-oranje tekening. Dan kan hij zich ook verdedigen door het uitstulpen van een soort klier en het verspreiden van een doordringende geur.

Het zal niemand zijn ontgaan dat wij ons zorgen moeten maken over onze natuur; met name de enorme afname van insectensoorten en aantallen krijgt veel publiciteit. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen waaronder het gebruik van insecticiden en het verlies van geschikt leefgebied. Ook vogels en zoogdieren hebben hieronder te lijden. Onze kampeerterrinen zijn welkome toevluchtsoorden voor veel dieren omdat daar nog voldoende rommelhoekjes, bomen en struiken zijn te vinden. Alleen al een zomereik, op veel van de terreinen aanwezig, kan voor ruim 400 insectensoorten een voedselbron zijn! Op een aantal terreinen gedijen allerlei bloeiende onkruiden en op een enkel terrein heeft het sedumdak zijn intrede gedaan. Dat is goed nieuws voor het hongerige insect!

Ton Hermans en Karin Koppen



<< BUITENKINDEREN >>

Als je 30 kg zou wegen en zo sterk was als een mier... kun je de volgende dingen dan tillen? Omcirkel de dingen die je kunt tillen.

Auto

Paard

Olifant

Keizerspinguin

Twee rendieren

Giraffe

Een gezin met 3 kinderen

IJsbeer

Er zijn 77 soorten mieren in Nederland. De meest voorkomende zijn de wegmier, de gewone steekmier en de behaarde bosmier.

Een mier heeft 2 magen, één voor zichzelf en één om andere mieren te voeden. Een mier kan tot 50 keer zijn gewicht dragen. In vergelijking met hun grootte zijn de spieren van mieren dikker en groter dan die van mensen en grote dieren. Dit maakt het voor hen mogelijk om zich heel snel te kunnen voortbewegen. Mieren stretchen zich bij het opstaan en ze gapen of geeuwen (net zoals wij) wanneer ze vermoeid zijn.

Ze tellen alle stappen die ze zetten en halen slechts één keer per twee minuten adem.



De behaarde bosmier (*Formica rufa*)

Birke (8 jaar) op De Hertenweide

Het leukste hier is schommelen en met Onyx knuffelen. Onyx is onze kat, die nemen wij mee als we kamperen. Onyx vindt dat leuk, want dan kan ze muisjes vangen. Vanmorgen heeft ze nog een muis gevangen, ik heb hem samen met mijn moeder bij Onyx weggehaald. We hebben de muis ook een naam gegeven: Pieppiep. Hij leefde gelukkig nog. Het liefste ga ik naar Den Treek om te kamperen, want daar is een heel goede klimboom. Vorig jaar had iemand daar ook zijn hangmat aan gehangen. Wij zijn nu twee weken op De Hertenweide. De eerste week had ik nog geen vakantie, maar ging ik vanaf hier gewoon naar school.



Je hebt een grotere pot nodig en een kleinere die er net in past. De grond en de mieren stop je tussen de grote en de kleine pot. Zoek een mierenhoop, gebruik het zand rond de mierenhoop om de tussenuimte tussen de potten te vullen. Schep ook een aantal mieren in de pot, 20 tot 25 mieren is een goed aantal. Een paar dingen om aan te denken:

Observeer de mierenhoop om je ervan te verzekeren dat je niet te maken hebt met vuurmieren of een ander soort mier dat bijt

Zorg dat de grond een beetje vochtig is, maar niet modderig. Als het te droog is, zullen de mieren uitdrogen; als het te nat is, zullen ze verdrinken.

De mieren zullen waarschijnlijk geen eitjes leggen, behalve als je een koningin toevoegt aan je mierenboerderij. De koningin van een mierenkolonie legt alle eieren; als je een boerderij maakt zonder een koningin, zullen de mieren waarschijnlijk sterven binnen 3 - 4 weken, wat hun natuurlijke levensverwachting is.

Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

Als onderzetter of decoratie in de caravan heeft Neeltje Bon-Bos dit zwerversteken ooit op haar weefgetouw gemaakt. Ingezonden door haar dochter, Mieke Bos.



Voor het voetlicht in 6 vragen Bert Brilleman

Kennismaking

Via mijn partner: Janica ging al regelmatig mee kamperen met een vriendin die uit 'een "echte" NTKC-familie' stamt.

Favoriete terrein

Huizen en 't Springendal. Op 't Springendal kamperen we elk jaar met Pasen met een vaste groep vrienden. Huizen is fijn omdat het dicht bij Almere ligt.

Tent

Dit weekend staan we met een tent die we vorig jaar hebben aangeschaft: de Exped Mira III. Thuis hebben we een hele verzameling aan tenten. Ik ben een liefhebber van gadgets en kampeermaterialen en voor elke aanschaf doe ik een zeer uitgebreid vergelijkend onderzoek.

Activiteiten

Eigenlijk doen we nooit mee met activiteiten. Lang geleden hebben we een keer aan een

werkweekend deelgenomen en we zijn ook een keer met de zwergroep mee geweest. Het schoonmaakrooster vul ik wel uiteraard altijd in. Ik heb hier vanmorgen nog het douchegebouw schoongemaakt.

Wat bevat je aan de NTKC

Die heerlijk rustige kampeerterreinen waar de plekken paradijselijk zijn en je de vogels overal hoort zingen. Ik voel mij betrokken bij de club. De NTKC is een waardevol onderdeel van ons leven.

Wat zou je anders willen zien

Misschien op alle terreinen elektra voor op-laadpunten? En als we meer jongeren willen trekken en ze willen vasthouden zou wifi ook welkom zijn. Alhoewel, de abonnementen worden steeds goedkoper en binnenkort hebben we overal in Nederland 5G – daarmee zal het 'wifi-probleem' zich vanzelf oplossen.

Leeftijd: 59 jaar
NTKC-lid sinds: 1995
Woonplaats: Almere
In het dagelijks leven: huisarts
Kampeert met: partner Janica en dochter Nio (14).
Zij viert haar verjaardag en heeft zes vriendinnen mee
Hobby's: fietsen, fotografie, blokfluit spelen

Tekst en foto: Anne Vlessing

in europa

kampeerclub.nl/pagina/kamperen-in-het-buitenland

Natuurlijk, we kamperen het liefst op een NTKC-terrein in Nederland. Maar de wereld is groter dan ons land en onze leden doen in Europa soms ervaringen op die ze graag met alle NTKC'ers delen.



Met de hond in tent en kano



Met onze kano (de 'canadees') op het dak, alle bagage in waterdichte zakken en tonnetjes hebben we de rust, uitgestrektheid en eindeloze (wildkampeer)mogelijkheden van Noorwegen en Zweden ervaren. En, zoals altijd op onze tochten in Europa, in gezelschap van onze honden.

In het prachtige natuurreservaat Rogen in de provincie Jämtland (zo'n 1.800 kilometer van Utrecht als je via Kopenhagen en Gothenburg reist) begint onze acht-daagse vaartocht. Hier, op de grens met Noorwegen, is de natuur behoorlijk ruig maar door de smalle waterwegen en de kleine meren is het veilig varen, hoewel we voor ons beiden en ook voor de twee honden, zwemvesten aan boord hebben.

Bij het kleine kanocentrum, alleen te bereiken via een tien kilometer lang zandpad, laten we de auto achter. Na het kopen van een goede waterkaart en ons te hebben geregistreerd, omdat ze toch wel graag willen weten wie er in het gebied rondvaren, laten we de kano te water. Zorgvuldig verdelen we het gewicht van kanozakken, tonnetjes en de inzittenden om de juiste balans te krijgen. Voor de honden hebben we ruimte gemaakt om te liggen en te bewegen door het middelste stoeltje uit de kano te halen.

Ongerepte natuur en eindeloze stilte, zodra we afvaren. Op de kaart staan diverse routes aangegeven en we hebben voor onszelf een leuke rondtocht uitgezocht. Maar in dit natuurgebied ontbreken (gelukkig maar) bordjes of markeringen. Een beetje kunnen kaartlezen is dus wel zo handig, temeer daar het hier een doolhof is van grillige meertjes en eilandjes.

Na een half uurtje peddelen, moeten we de kano over land dragen naar het volgende meer. Weliswaar een niet te lang traject, maar het betekent toch alle bagage uitladen, de kano overdragen, bagage ophalen en weer inladen. In dit gebied moeten we vaak de kano over land dragen. Normaal biedt een kanokar dan uitkomst, maar hier is het terrein te oneffen om daar profijt van te hebben. Ondanks dat ontwikkelen we er een efficiënte routine voor. Bovendien geeft het de honden de gelegenheid even de pootjes te strekken en hier en daar op te tillen.

Rust, ruimte en natuur. Tel daarbij op ons tweedehands houtbrandertje (nergens tekort aan brandstof, overal voldoende bluswater) en je hebt de ideale NTKC-ervaring. Dus voor wie Nederland uit wil en eens niet naar het zuiden wil rijden, is wildkamperen en (eventueel) kanoën in Scandinavië een aanrader. Ook als je de hond mee wilt nemen.

Tekst en foto's: Margreet Geels

Muggen

Ja, in Zweden en Noorwegen komen veel muggen voor. Een paar simpele tips om daar mee om te gaan (met dank aan www.visitsweden.nl): Muggen zijn er niet het hele seizoen, maar vooral in juli en de eerste helft van augustus. Probeer de lokale 'junglemuggenolie'. Ga in de zon en de wind zitten, daar houden muggen niet van. Als je zweet: ga zwemmen. Draag lichte, losse kleding, muggen houden van zwart en steken dwars door strakke kleding heen. Stook een vuur.

Probleem

Een beetje vreemd, deze solokampeerder midden in een dichtbeplant productiebos. Ietwat onheilspellend misschien zelfs. Je zult je hond maar aan het uitlaten zijn en opeens die troosteloze figuur zien zitten. De kale boomstammen lijken op metalen pijpen, die ik met tralies associeer. Misschien komt het daardoor dat ik me afvraag of deze persoon zich schuilhoudt omdat hij een misdaad heeft begaan. In de film De Noorderlingen, eveneens van Alex van Warmerdam, zag ik mensen in een vergelijkbaar bos stiekeme dingen doen. Ook dat stuurt mijn gedachten de sombere kant op. Is de man uit huis gezet? Bivakkeert hij in een tent na een relatiebreuk? Is hij op de vlucht voor een instantie? Er lijkt me in elk geval sprake van isolement. En die takken op de voorgrond, die aan een prikkeldraadversperring doen denken, maken het er niet vrolijker op.

Mijn vriend Frank ziet dat heel anders. 'Het is een kampeerplek in een bos met hoogteverschil, net zoals op De Kooiberg. En die takkenril op de voorgrond vormt een afrastering van het terrein zoals je die daar ook hebt. Die man zit op een mooie plek in zijn zwembroek lekker rustig in de zon!' Toch ziet ook hij een probleem: 'Past hij eigenlijk wel in dat tentje?'

Marleen Blokhuis



Alex van Warmerdam, Man in bos, 2000, gouache en acrylverf op doek, 180 x 240 cm, Stedelijk Museum Schiedam
Foto: Bob Goedewaagen

Nieuws van de club



NTKC: geen ANBI, maar een SBBI

Regelmatig stellen leden de vraag of de NTKC een ANBI is. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie een ANBI is dan biedt dat fiscale voordelen. Zo zijn schenkingen en erfenissen onbelast en kunnen giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Gelet op de doelstelling en de wijze van financiering, kan de NTKC niet als ANBI worden aangemerkt. Wel heeft de NTKC ter gelegenheid van een substantiële schenking in het verenigingsjaar 2017/2018 het verzoek gedaan om voor deze schenking te worden aangemerkt als een SBBI, een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dit verzoek werd uiteindelijk ingewilligd. Over een schenking of nalatenschap hoeft de NTKC dus geen belasting af te dragen. Mocht u van plan zijn een schenking te doen of bij uw overlijden iets na te laten, dan hoeft de NTKC daarover in principe geen belasting te betalen. Giften aan een SBBI zijn echter niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Willem van den Eijkel

Kleine verhoging

Zoals op de ALV van 29 maart 2019 aangekondigd zullen per 1 oktober 2019 de contributie en de overnachtingstarieven omhoog gaan. Dit zijn de nieuwe tarieven:

Contributie
(Kennismakings)leden van 26 jaar en ouder € 45,-
Partners van (kennismakings) leden € 29,50
(Kennismakings)leden van 16 tot 26 jaar € 11,50
Overnachtingstarieven (Kennismakings)leden van 16 jaar en ouder € 4,-
(Kennismakings)leden tot 16 jaar € 2,50
Introducés van 16 jaar en ouder € 8,-
Introducés tot 16 jaar € 5,-
Parkeerplaats voor een auto € 1,-

Persoonlijke berichten

Overleden

Jan Pieter de Koning,
Zwolle, 18 juli 2018

R. van der Zee,
13-02-2019

Clazien M. Los-Paassen,
Heerjansdam, 23-03-2019

Paul van Tongeren,
Naarden, 03-04-2019

Ab Smit,
Amsterdam, 16-05-2019

De Brobbelbies vs Natuurpoort

De NTKC blijft zich verzetten tegen de plannen voor een grootschalige, commerciële Natuurpoort voor het natuurgebied De Maashorst. Ons terrein De Brobbelbies ligt pal naast de plek waar die Natuurpoort gepland is. Hoewel de invulling van de Natuurpoort door de investeerders en deelnemende ondernemers zal worden bepaald, zijn de voor-tekenen niet gunstig. In scenario's worden 'attracties op Efteling-niveau' getoond. Direct naast De Brobbelbies zijn in de plannen een parkeerplaats, horecaondernemingen en evenementlocaties mogelijk. De provinciale subsidies voor een speelbos, een uitkijktoren, de herinrichting van de Palmstraat en de aankoop van aangrenzend bos is per 1 januari vervallen. Er moeten jaarlijks honderduizenden bezoekers getrokken worden om het geheel commercieel te kunnen financieren.

Het bestemmingsplan voor dit gebied komt van de verantwoordelijke gemeente, Landerd. Hun plan werd in juni 2018 door de Raad van State van tafel geveegd, maar eind dit jaar gaat diezelfde Raad beslissen of er in het aangepaste bestemmingsplan voldoende rekening is gehouden met De Brobbelbies. De verhuizing van ons terrein naar een alternatieve locatie, de Tooverkamp, is van de baan: er is geen 'bestuurlijk draagvlak' voor. In die zin komt de gemeente toezeggingen en afspraken niet na. Wordt vervolgd.

Albert Fien

Onderzoek natuurwaarden Limmen



Zoals in de terreinreportage al te lezen was, gaan studenten van de Aeres Hogeschool uit Almere een natuurwaardenonderzoek verrichten op het clubterrein in Limmen. Alle voorkomende planten, insecten en andere dieren zullen in kaart gebracht worden. De studenten zullen een paar keer op het terrein verblijven zodat zij hun opdracht kunnen uitvoeren. Regelmatig zullen ze in de struiken zitten, en ook op andere plekken waar wij als gemiddelde kampeerder niet komen. Dit alles in het kader van het onderzoek.

Jan-Willem Leurs, TC-Limmen

Min-teken



In het vorige Buitenspoor werd het al genoemd, inmiddels is het tekenonderzoek van het RIVM en WUR (Wageningen University & Research) gestart, onder de naam MIN-TEKEN. Onderzocht wordt of door het buiten de terreinen houden van grote hoefdieren, voornamelijk reeën, de hoeveelheid teken op die terreinen afneemt. Drie NTKC-terreinen zijn bij het onderzoek betrokken: op Roggebot en De Valkenbelt zijn afrasteringen geplaatst om de reeën tegen te houden terwijl deze dieren op 't Springendal in en uit kunnen blijven lopen. Regelmatig zullen op alle drie de terreinen de tekenpopulaties in kaart worden gebracht, om te zien of de maatregel effect heeft. Het project loopt nog tot 2023.

Nieuws van de terreinen

Texel: 99,8% besparing

De warmtepomp en de zonnepanelen op Texel hebben een onverwacht hoge energiebesparing opgeleverd. Het stroomverbruik daalde met 70%

van 250 kWh naar 75 kWh. Dat werd nog overtroffen door de daling van het gasverbruik op dit terrein: dat ging van 2.000 m³ naar 4 m³, een afname van 99,8%.

Windmolens

Op 3 juni heeft de NTKC aan het Rijk en de Gedeputeerde Staten van Flevoland een zienswijze gestuurd over de plannen om vlakbij ons terrein Roggebot nieuwe, hogere windmolens te plaatsen (de tiphoogte is 249 meter). Deze windmolens staan gepland ten noorden van de Hanzeweg (de N307 tussen Dronten en Kampen) op zo'n 1300 meter van ons

terrein. Het gaat de NTKC om de bedreiging van de natuur- en recreatiewaarden van het hele gebied Roggebotzand, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. De NTKC is natuurlijk een voorstander van de energietransitie en van schone energie, maar heeft bezwaar tegen de locatie van twee (van de negentig) geplande windmolens.



Vuur maken op NTKC-terreinen

Het hele jaar door, maar zeker tijdens de droge zomermaanden, is het maken van vuur op de NTKC-terreinen gebonden aan regels. Gedetailleerde informatie per terrein is te vinden in de vuurtabel op de NTKC-website.

Check daarnaast altijd www.natuurbrandrisico.nl.

Als er een stookverbod is (fase 2), geldt dat ook voor bbq's, vuurschalen, tentkachels, pizzaovens, etc.



Kip Shelter



Kip Kompakt



Kip Kompakt

100% Nederlands vakmanschap. Ontdek het op www.KipKamperen.nl
Bekijk alle modellen en uitvoeringen in de Kip Flagship Store Hoogeveen.

Ben jij gek op natuur en onder de 30?



Met Woesteland ontdek je met leeftijdsgenoten de mooiste natuur binnen en buiten Nederland. Supergezellig én je helpt de natuur een handje.

Ontek onze reizen op www.woesteland.nl

Nieuws van de terreinen

BIKE travel JE VAKANTIEFIETS KOOP JE BIJ DE ECHTE SPECIALIST.

Dé Pinion & Rohloff specialist van Nederland

Dé specialist voor je fietsvakantie
www.bike4travel.nl | Satijnbloem 41, Rotterdam | 010 4626909

avaghon **SANTOS**
idwork **vsi fahrradmanufaktur**

tent versleten?
model al 20 jaar niet meer gemaakt?

Tatteljee
voor Tatteljee geen probleem

HET BUITEN
AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verschillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.HETBUITEN.NL



NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Den Haag
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Hertenweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

Gastvrije leden:

-  [kampeerclub.nl>terreinen>](https://kampeerclub.nl/terreinen)
gastvrije leden (inloggen als lid)

Het Essenbos, Ouddorp

Feestje ter gelegenheid van de nieuwe pachtovereenkomst



4

De Hertenweide, Zorgvlied

Ook op Zorgvlied niet meer afwassen bij de tent



8

De Valkenbelt, Lochem

De eerste wolf bij de kampvuurkuil is gesignaleerd



19

