



# buiten spoor

De Smagten

---

FICC Jeugdrally

---

Ben Brugge,  
entomoloog

---





**Buitenspoor** verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij nieuws van de club/terreinen voor nr. 4 (oktober - december): 22 augustus 2023. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

**Redactie** Marleen Blokhuis, Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Michiel Maas, Nienke Onkenhout, Martijn Treffers  
**Eindredactie** Anne en Eli Vlessing  
**redactie@ntkc.nl**

**Aan dit nummer werkten mee**

Peter Arends, Huibert Crijns, Karen van Geffen, Ton Hermans, Sjoerd Huinink, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, Mark Roest, Pieter Tabak, Vincent Tollenaar.

**Advertentie-acquisitie**

advertenties@kampeerclub.nl

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

**Ontwerp** LevievanderMeer.nl

**Foto omslag** Eli Vlessing

**Druk** robstolk®

**NTKC** (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

**Kernwaarden** zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

**Algemene informatie** vind je op/in [www.kampeerclub.nl](http://www.kampeerclub.nl), Buitenspoor en de NTKC Nieuwsbrief.

**Clubbureau NTKC** Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, tel. 0334323376  
[clubbureau@kampeerclub.nl](mailto:clubbureau@kampeerclub.nl)

[www.kampeerclub.nl](http://www.kampeerclub.nl)

# Inhoud

4  *De Smagten.  
Gewoon een fijn terrein*

9 *FICC Jeugdrally*

14 *In gesprek met  
Brigitte Kaandorp en Jan Das*

16  *Ben Brugge,  
entomoloog*

## En verder

- 8 Kamperen in de kunst  
Eenpitter
- 12 Huizen met Hoornaars
- 13 Buitenkinderen
- 18 Zwerversteken  
In het leeslicht
- 19 Tent & techniek: Een nieuwe slaapzak
- 20 Nieuws van de club en de terreinen
- 22 Verkassen

## Selectie uit de agenda

We kunnen er niet omheen: dit jaar bestaat de NTKC 111 jaar. Dat vieren we van 8 tot 10 september met Het Nationale NTKC Kampeerweekend, op al onze terreinen. Op 4 terreinen worden bovendien extra feestelijkheden georganiseerd. Voor een volledig overzicht en de actuele status van alle activiteiten, kijk je op [kampeerclub.nl](http://kampeerclub.nl) > clubberichten > agenda.

## Speciaal programma op:

### Het Essenbos



### Huizen



### De Brobbelbies



### 't Aagt



# VOORWOORD

## Herinnering

Wij zijn dan weliswaar niet 'in de club geboren', maar kamperen is ons wel degelijk met de paplepel ingegoten. Wij wisten als kinderen al niet beter dan dat vakantie gelijk stond aan met een wagen volgeladen een eind rijden en dan de tent opzetten. Althans, nadat op de vooraf uit de Kampioen geselecteerde camping een geschikte locatie was gevonden. Waterpas, vrij van steentjes en dennenappels, gunstig gelegen qua zon, gunstig gelegen qua toiletgebouw. En dan graag op een ondergrond waar niet elke haring bij elke poging op een kiezelhard obstakel stuitte. Het opzetten der tent (zo heette dat in de bij ons katooten onderkomen meegeleverde handleiding) was een reuzeklus. Niet in de laatste plaats omdat de stokken van toen nog niet zo'n handig verbindingselastiekje hadden. De losse stokstukken waren weliswaar, rekening houdend met een breed publiek, met symbooltjes gemarkeerd maar die leken verdomd veel op elkaar. Als ze er al niet helemaal vanaf waren gesleten. Wij kinderen deden verwoede pogingen om de wirwar van materieel te assembleren tot 'drie staanders, een nokmast en drie verbindingprofielen' maar bleven steeds met 1 overblijvend segment zitten of hadden opeens 2 staanders en 1 staandertje.

Toch kwam er altijd het moment dat iemand durfde te zeggen: 'Hij staat'. Vader en moeder waagden zich aanvankelijk niet aan die uitspraak, maar na een paar inspectierondes waarbij hier en daar aan een scheerlijn werd getrokken, een haring nog een klap na kreeg en een van de staanders een paar centimeter werd verplaatst, werd er tevreden geknikt. De zware rubberhamer ging op zijn vaste plek, links naast de deur onder het flapje. Na deze titanenklus kwam nu het grote feest van 'het inrichten der tent'. Daar was geen handleiding voor nodig, dat konden we prima zelf. Want in tegenstelling tot vandaag de dag, was toen niet alles wat je thuisliet maar juist alles wat je in de auto had weten te proppen, meegenomen.

'Hij staat'. Matjes erin, slaapzakken. Het blijft een feestje.

**Eli Vlessing**  
Redactie Buitenspoor





Terrein De Smagten, Bladel

# Gewoon een fijn terrein

[kampeerclub.nl/terrein/kampeerterrein-de-smagten](https://kampeerclub.nl/terrein/kampeerterrein-de-smagten)

*‘Je kunt hier goed in bomen klimmen.’  
‘Je wandelt gelijk heerlijk het bos in.’  
‘De omgeving is schitterend om te  
fietsen.’ ‘Het is hier heel rustig.’ ‘Het  
dorp is op loopafstand.’ Zomaar een  
greep uit de antwoorden van  
Bladel-kampeerders – van 8 tot 80 –  
op de vraag waarom ze nu juist op  
De Smagten staan.*

Tekst Marleen Blokhuis, foto's Eli Vlessing

De Smagten, 2 km van Bladel in de Brabantse Kempen, is een van de opties voor NTKC'ers met een voorliefde voor bosterreinen. Grenzend aan akkerland en bos liggen verspreid tussen gemengde bomen en bosschages zo'n 18 beschutte, individuele tentvelden en 5 caravanplekken. Wie liever meer open ruimte heeft, kan terecht op een groter middenveld, in zijn geheel ook weer omringd door bomen. Rondom de vlaggenmast kunnen daar meerdere tenten staan.

#### **Bladels strand**

Dit middenveld heeft eind vorig jaar een compleet ander aanzien gekregen. Het was oorspronkelijk een opgedroogd vennetje, dat langzaam verzakte. Nieuwe aarde om bij te vullen bleek heel moeilijk te krijgen. Tot terreincommissaris Karel van Melsen met het idee kwam om het midden uit te laten graven, met de vrijgekomen grond de zijkanten van het veld op te hogen en het diepe middengat vervolgens op te vullen met wit, zacht zand, dat wél te koop is. Twee vliegen in één klap: verzakking opgelost (voorlopig dan) en een speciaal 'gezinsveld' gecreëerd. Met vlakke kampeerground rondom een flink speelveld waar kinderen bijvoorbeeld lekker kunnen graven of beachvolleyballen. 'We noemen het alleen geen zandbak,' vertelt een ander afdelingsbestuurslid, 'wij noemen het: het Bladels strand.'

In mei ligt het 'strand' er nog kaal en verlaten bij, maar tegen de tijd dat dit Buitenspoor verschijnt, is het rondom ingezaaide gras hopelijk genoeg gegroeid om hier weer volop te kunnen kamperen. En hebben de jongste deelnemers aan het jaarlijkse Huttenbouwweekend het speelzand waarschijnlijk met plezier ingewijd.

**buiten**  
**spoor**



Aantal overnachtingen	< 16 jaar	16 jaar en ouder	totaal	% van alle terreinen samen
2021/2022	271	1.535	1.806	3,0%
2020/2021	270	1.801	2.071	2,9%
2019/2020	127	992	1.119	2,2%
2018/2019	277	1.195	1.472	2,9%
2017/2018	369	1.366	1.735	3,0%

(bron: Jaarverslagen NTKC)

Dat Huttenbouwweekend is een unieke traditie op De Smagten die niet ongenoemd mag blijven. Elk pinksterweekend bouwen zo'n 70 à 90 kinderen van 4 tot 12 jaar met snoeiafval de mooiste hutten. Een rij van inmiddels 27 beschilderde berkenplankjes aan de gevel van het toiletgebouw laat zien welke thema's de deelnemers daarbij de afgelopen jaren meekregen. Het laatste plankje brengt het thema 'prehistorie' in beeld.

### Speelbos

'Wat vinden jullie het leukst op De Smagten?', vraag ik een jongen van een jaar of 8 en een meisje van 10. 'De klimboom!', roepen ze in koor. 'Kinderen kunnen hier heerlijk spelen en zich verstoppen', vertelt een grootmoeder. Meisje: 'En het Speelbos hiernaast is superleuk. Daar kun je klimmen, met water spelen en er zijn doolhoven.' Ze bedoelt het sympathieke en gratis toegankelijke Speelbos op loopafstand van het terrein.



Andere mogelijkheden voor activiteiten met kinderen zijn bijvoorbeeld de binnen- en buitenspeeltuin van Speelboerderij De Hooiberg, eveneens vlakbij. Of maak een korte wandeling naar de monumentale Heksenboom (Boom van het Jaar in 2019) op landgoed Ten Vorsele. Aan deze grillige, oude beuk is een spannende streeklegende over bendeleidster Zwarte Kaat verbonden. Op ca. 5 km van het terrein ligt een klimparkje (Outdoor Park Reusel) met een uitkijktoren, een taverne en een terras. Iets verder weg ligt Safari-park Beekse Bergen. Zwemmen kan 's zomers op het E3 Strand bij Eersel, een groot natuurbad. 'En bij slecht weer kun je altijd nog een dagje naar het subtropisch zwemparadijs van Landal Het Venenbos', zegt een moeder uit ervaring.

Volwassenen die zonder kinderen kamperen hebben weer hun eigen redenen om van De Smagten te houden. Verstokte wandelaars Jacques en Door: 'Je hebt hier nog lekker onverharde zandpaden.' Bikepacker Daniël wilde eens ergens anders fietsen dan in de buurt van zijn woonplaats Amsterdam. 'Deze omgeving is schitterend. En het is hier heerlijk rustig.' Caravanners Leo en Liesbeth, regelmatige bezoekers van De Smagten en eveneens enthousiast over de fietsmogelijkheden in de streek: 'We fietsen vaak naar de mooie abdij van Postel. Of die van Achel, de Achelse Kluis.' Ook fijn: 'Het dorp is niet ver, je kunt lekker zonder auto je boodschappen doen.'

Volgens sommige kampeers heeft De Smagten ook nog eens de beste kampvuurkuil. 'Hij is niet te groot en niet te klein. Als er iemand achter je zit, kan die ook nog zijn benen kwijt. De afstand en de zithoek kloppen gewoon.' Met de staalkabel boven de kuil en een zeil uit de kampmeesterkast kun je zo nodig een comfortabel afdak maken.

Het zijn vooral de wat oudere kampeers die hun waardering uitspreken voor het moderne toiletgebouw met zijn fraai begroeide dak. Aan een buitenmuur, naast de afwasgootstenen, is nog een aandoenlijk relict van het vorige gebouwtje te vinden: een verweerd gordijn met sprookjesfiguren waarachter zich een spiegel bevindt. Vooralsnog is De Smagten het enige NTKC-terrein waar het toiletgebouw zelfs bij strenge vorst – in elk geval deels – openblijft. Ook winterkampeers kunnen dus douchen en met één druk op de knop de wc doortrekken. Of het daar nu mee te maken heeft of niet: in de winter wordt hier zeker gekampeerd, bijvoorbeeld tijdens winterse werkweekenden en het jaarlijkse Nieuwjaarskamp.

### Geen varkens

Iedereen die ik op De Smagten spreek, is positief over het terrein. Samen verwonderen we ons er daarom over dat het niet voller staat. Houdt angst voor geluidsoverlast van recreatiepark de Tipmast mensen misschien tegen? Er zijn weliswaar terreinen die verder van de bewoonde wereld liggen, maar we horen geen lawaai uit de vakantiebungalows in het bos. Alleen een roepende pauw, een bosuil, en bij daglicht op de akker landbouwtrekkers. Speelt de associatie van Brabant met grote varkensbedrijven wellicht een rol? Ook van kwalijke geuren is niets te merken. Ervaringsdeskundige Leo verzekert: 'Dit terrein ligt behoorlijk buiten de gebruikelijke stankverhalen.' Is er dan geen enkel minpuntje te noemen? Misschien de muggen die ons, kampeers, gretig als tankstation gebruiken. Een extra reden om 's avonds het kampvuur op te zoeken. Maar al met al valt er wat mij betreft heel weinig in te brengen tegen Liesbeths conclusie: 'Dit is gewoon een fijn terrein.' <



*We fietsen vaak naar de mooie abdij van Postel. Of die van Achel.*



### Rietveld in Bergeijk

Wie kent niet de hoekige, rood-blaauwe Rietveldstoel, icoon van kunstbeweging De Stijl? Minder bekend werk van meubelmaker, architect en ontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964) is gewoon op straat te zien in Bergeijk, zo'n 16 km fietsen van De Smagten. In 1963 ontwierp Rietveld in opdracht van Weverij De Ploeg voor de gemeente Bergeijk wat straatmeubilair. Zijn vrijstaande straatklok in zwart-wit beton staat nog altijd aan het begin van de toegangsweg naar de voormalige weverij. Ook zijn bushokje (bushalte Hof) is nog steeds in gebruik. Dat het een echte Rietveld is, zie je pas als je het doorhebt. Meer over Rietveld in Bergeijk (o.m. over Rietveldhuis Van Daalen): zie rietveldbergeijk.nl



## Protest

Euro = Teuro'. 'Capitalism is crisis'. Aan hun protestborden te zien zijn deze kampeersers geen vakantie aan het vieren. En anders zie je het wel aan de locatie van hun kampje: ingeklemd tussen een straat en (op deze foto net niet te zien) een spoorweg. Dit protestkamp is onderdeel van een miniatuurspoorbaan. Eén die ons nu eens geen kalme, keurige wereld voorspiegelt, maar een maatschappij waarin een en ander uit de hand begint te lopen. In een op het oog welvarend land stoten schoorstenen zwarte rook uit, bungelt een ingestorte spoorbrug boven een afgrond en is de parkeerplaats van een Rabobankfiliaal bezet door dit mini-Occupy-kamp. Alles op een schaal van 1:87, de meest gebruikte schaal in de treinmodelbouw. In 2014 maakte kunstenaar Fiona Tan met hulp van maquettebouwers deze miniatuurwereld voor een kunstproject over de financiële crisis en daarmee samenhangende problemen.

Vanuit het oogpunt van natuurkampeersers staan de tentjes van de demonstranten – allemaal even basaal en goedkoop, geen 4-seizoenen-Hillebergs met lekkere vestibule – natuurlijk op de verkeerde plek, en veel te dicht op elkaar. Protestkampeersers zoeken dan ook geen rust en ruimte in het groen, maar aandacht voor hun standpunten, en doen dat juist midden in de stedelijke drukte. Dat is een wereld van verschil. En toch. De natuurkampeerder die zich even terugtrekt uit een dolgedraaide maatschappij, de protestkampeerder die zijn zorgen om diezelfde maatschappij nadrukkelijk laat zien: zo beschouwd hebben ze misschien toch ook wel iets gemeen.

Kijk nu nog eens naar Fiona Tans vrolijk gekleurde tentenkampje. Het staat dan wel op steen in plaats van gras, maar de bewoners lijken ontspannen te socializen en van de zon te genieten. Een protestkamp als een gemoedelijk buurtfeestje. En als een hoopvolle knipoo in een verder nogal grimmig kunstwerk.

Marleen Blokhuis



Fiona Tan, 1:87, 2014, modelspoorbaan, verschillende materialen, 260 x 700 x 140 cm (detail), zoals te zien in het MCBA te Lausanne, Zwitserland, in 2022

# eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de website.

## Lauwe hete noedels

Het is zomer, het is gezellig, en aan het eind van de middag komen de borrelhappen op tafel. En dan ineens zegt je lief: 'We moeten nog wat eten.' Een volwassen maaltijd is, na alle snacks, te veel van het goede. Tijd voor een noedel-salade met pit.

Snij **1 Spaanse peper** en **2 stengels bosui** (ook het mooie deel van het groen) in dunne ringetjes. Meng er het sap van **2 limoenen** door, plus een **forse snuf zout** en **1 afgestreken eetlepel suiker**. Proef even: het mengsel moet nét te zuur zijn om zo lekker te zijn. Voeg eventueel nog wat extra suiker toe. Zet opzij.

Snij **1 komkommer** in de lengte in kwarten, en haal de zaadlijsten eruit. Snij de kwarten vervolgens in plakjes van een halve centimeter dik.

Snij **200 gr tempeh** in plakken van een halve centimeter, en die plakken weer in tweeën of drieën.

Kook intussen **125 gr noedels gaar**, en giet ze af.

Bak de tempeh in een **forse plens olie** goudbruin. Strooi er dan wat **kerrie-poeder** en **zout** over, en bak, onder af en toe husselen, nog heel even door.

Verdeel de komkommer over twee borden. Meng de noedels met het limoenmengsel, en geef elk bord zijn deel. Doe dat ten slotte ook met de tempeh.

Gert-Jan Kooren



Illustratie Loes van Oosten, loesvanoosten.com

# FICC Jeugd rally 2023



Elk jaar organiseert een van de leden van de **FICC (Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning)** de Jeugd rally, officieel de **FICC International Youth Rally**. Het was dit jaar de beurt van de Jeugdsectie van de NTKC om de rally in Nederland te organiseren. De voorbereidings-commissie was hier al vanaf 2019 mee bezig en van 6 tot 10 april 2023 vond de rally dan eindelijk plaats, op ons terrein in Hazerswoude.



Op de rally

Naam: Alex Cook  
Leeftijd: 16 jaar  
Uit: Schotland, UK

Voor iedereen is er een fiets, dus heel veel gefietst. Veel toeristische stuff gedaan, dat was fun. Wat ik leuk vind is om andere culturen en mensen te ontmoeten. Kijken hoe zij leven, hier dus de Dutch stereotype things ervaren. Ik ben jaloers op al die fietspaden en fietsstoplichten, dat kennen wij niet. En dat je gewoon overal naartoe kan fietsen. Bij ons is het 'hilly', dus op je fiets is dat hard werken. De silent disco vond ik really good, koptelefoons met drie verschillende muziekanalen. Maar eigenlijk zijn alle avonden goed!



Naast veel deelnemers uit onze eigen Jeugdsectie, verwelkomden wij dus ook veel deelnemers van andere verenigingen, uit binnen- en buitenland. Aan de hand van de ervaringen van één van de bezoekers, Cécile van natuurvereniging Woesteland, hieronder een verslag van de rally.

### Donderdag 6 april

'Ik kwam aan op donderdag, samen met een groep Portugezen. Bij aankomst trof ik een grote tent aan waar ik mij kon inschrijven. Het zag er professioneel uit, heel anders dan ik verwacht had.' Nog iets wat Cécile niet had verwacht is dat door de grote hoeveelheid mensen op het terrein de wandelpaden langzaam in modderbaden veranderden. 'Het werd inderdaad erg modderig, ik ben naar de plaatselijke kringloop gegaan op zoek naar regenlaarzen. Gelukkig vond ik een paar roze laarzen in mijn maat!' Na het diner hielden Mór Gommers, voorzitter rallycommissie, Ryan Martin, voorzitter van de FICC Youth Commission en Jan Kuiper, voorzitter van de NTKC, korte toespraken waarna de rally werd geopend. 's Avonds was er de eerste disco met als thema 'National colours' en een kampvuur.

Join us on Facebook

9 **buiten spoor**

jeugdsectie@kampeerclub.nl





Naam: Rhiannon Grant  
Leeftijd: 17 jaar  
Uit: Schotland, UK

De rally is een mooie manier om te socializen. Wat ik vooral leuk vind aan de rally is om mensen te leren kennen en reiservaring op te doen. Dit is mijn tweede internationale rally, en ik vind het geweldig en we hebben fantastische groepsleiders. We hebben een themapark bezocht en we hebben gezien hoe geiten worden gemolken en hoe daar kaas van wordt gemaakt. En de disco ... die was zo goed ... en het kampvuur om je bij te warmen en dat blijft branden tot de laatste naar bed gaat, vannacht was dat om half vijf. Hoogtepunt is toch ook het terugzien van alle vrienden want iedereen is hier je vriend.

### Vrijdag 7 april

De tweede dag stond in het teken van de excursie naar Gouda. Cécile vertelt over de reis daarheen: 'We gingen op de fiets naar Gouda. Voor de meeste Nederlanders geen probleem, maar voor de Britten wat lastiger. Al snel kregen wij een van de Britse groepen, die ruim een kwartier voor ons waren vertrokken, in het zicht.' Een van hen 'took a little nap on the ground' zoals hij met een kapotte knie lachend vertelde. Eenmaal aangekomen in Gouda en was het tijd voor een escapetour door de stad. Door het trage fietstempo had iedereen nog genoeg energie over om Gouda door te wandelen. Terug op het terrein was het weer tijd voor een 'Roaring Twenties' disco en uiteraard werd het kampvuur opgestookt.

### Zaterdag 8 april

Op de fiets gingen deelnemers richting molens en boerderijen in de omgeving. 'De boer bij een van de molens gaf ons uitleg over het draaien van de molen en we mochten het zelf proberen. Voordat ik het wist stond ik in een rad waarin ik moest lopen om de molen in de wind te draaien,' vertelt Cécile. Tijdens de lunchpauze werd alvast geoefend met volleybal voor de sportdag van zondag. Cécile: 'Ik heb vooral in het zonnetje gekeken naar iedereen die aan het volleyballen was, de sfeer zat er goed in.' Terug op het terrein was het na een heerlijk diner, weer tijd voor een disco met dit keer als thema 'Piraten'.

### Zondag 9 april

Zondag was het hoog tijd om in beweging te komen. Voetbal en volleybal. Ieder land had zijn beste spelers uitgekozen. Cécile zat in een van de Nederlandse volleybalteams. 'Het volleyballen was erg leuk. Helaas heeft mijn team niet gewonnen, maar we hebben wel heel veel plezier gehad.' Aan de zijlijn stonden de supporters die hun favoriete team aanmoedigden. Geen dag zonder disco, ook zondag niet. Op het thema 'Animal Kingdom' werd er hard gedanst. 'Er was een stuk hout met gaatjes en daarbij stonden nummers. Als je dan iemand leuk vond, of iets leuks wilde zeggen, kon je stiekem een briefje in de muur doen. Iedereen had namelijk een eigen nummer gekregen.'

### Maandag 10 april

De rally werd afgesloten op maandag. We maakten nog kennis met de mascotte van de volgende rally in 2024, die in Schotland plaats zal vinden. Daarna was het tijd voor iedereen om weer op weg naar huis te gaan.



Naam: Iolanda en Joao Valente  
Leeftijd: 33 & 34 jaar  
Uit: Portugal

Wij zijn hier als oud-commissieleden. (Joao sinds 2008, Iolanda sinds 2013) Eerst waren we deelnemers, toen (hoofd) leiders en nu zijn we mee als supervisors van de (toekomstige) leiders. De Portugese deelnemers zijn allemaal tussen de 20 en 30 jaar, ze mogen niet minderjarig zijn. We willen ze vooral meegeven dat ze de 'big picture' niet uit het oog verliezen: het gaat niet alleen om de party-kant van de rally. De Dutch experience – bikeriding – was voor ons toch wel het hoogtepunt. Fietsen zit niet in onze cultuur, in Portugal doen wij alles voornamelijk te voet, voor fietsen gaat het teveel op en neer.



Naam: Eliana Santos  
Leeftijd: 25 jaar  
Uit: Portugal

Het terrein is zo muddy! Maar het is een geweldige plek. Ik ben in charge of the group, en dat is best stressvol, maar iedereen is happy dus eigenlijk gaat het prima. Negen jaar geleden ben ik voor het eerst mee geweest met een rally, ik heb er wel een paar gemist maar nu dus hier als leider. Gister naar Gouda, 30 km op de fiets was behoorlijk ver. We hebben een escapespel gedaan, kaasboerderij en molens gezien. Een ding van de bucketlist was toch wel het rijden op een fiets en natuurlijk het samenzijn met iedereen op de rally.



## Statistieken en sponsoren

Er waren 187 deelnemers uit Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Portugal. Bij elkaar goed voor 977 overnachtingen. Er zijn 4 disco's en 2 excursies geweest.

De Jeugdrally 2023 is georganiseerd door de Jeugdsectie van de NTKC en werd gesponsord door ByGo Emblemen en Badges uit Boxtel, Si Ja Reclame uit Franeker, Shipyard Van Laar in IJmuiden, de Gebroeders Schoony, Centalis uit Amsterdam, bedrukken.nl uit Ulft, Comfective uit Zwolle, White Label Praktijk en Smyle uit Amsterdam.





Afgelopen najaar kampeerden wij op het terrein in Huizen. Hier troffen we een nestkast aan die geheel was overgroeid door een wespennest. Duidelijk het werk van de Europese hoornaar.

De Europese hoornaar is onze grootste wespesoort. Hij is ruim 2 keer zo groot als de gewone wesp en de Duitse wesp, de 2 soorten die vooral op het eind van de zomer voor overlast kunnen zorgen.

Net als honingbijen zijn de genoemde wespen sociaal levend. Dit houdt in dat ze met veel individuen samen in een nest wonen en dat de taken verdeeld zijn. Zo leven er in een nest één koningin, die nageslacht produceert, en veel vrouwelijke werksters, die voor dit nageslacht zorgen. Pas in het najaar komen er uit de eitjes van de koningin larven die opgroeien tot mannelijke wespen en nieuwe koninginnen. Deze paren met elkaar en de bevruchte koninginnen proberen het volgend voorjaar een nieuw volk te stichten. De oude koningin sterft in het najaar samen met haar hele volk.

Wespen zijn in tegenstelling tot honingbijen echte vleeseters. Ze vangen andere insecten

die ze voeren aan hun larven in het nest. In ruil hiervoor scheiden de larven suikers af die dienen als voedsel voor de volwassen wespen.

De hoornaar ziet er door zijn grootte afschrikwekkend uit maar zoekt de mens niet op. Ze zijn niet agressief als je hun nest niet verstoort. Ze kunnen in nood wel steken en hun steek is pijnlijker dan die van een gewone wesp, maar je hebt er minder lang last van.

Bijzonder aan de hoornaar is ook dat het de enige wespesoort is die zowel 's nachts als overdag actief is. Ze vangen grote hoeveelheden insecten zoals vliegen, muggen, vlinders, libellen maar ook veel andere wespen. Een hoornaarnest op het kampeerterrein zorgt voor minder overlast van 'limonadewespen'. Een reden om ze te koesteren.

Het schijnt zo te zijn dat de larven als ze honger hebben een geluid maken dat buiten het nest te horen is. Iets om op te letten als je in Huizen bent.

Tekst en foto Ton Hermans en Karin Koppen



## Vleermuis lokken

Gooi een klein steentje in de lucht. Er is een kans dat een vleermuis erheen duikt omdat hij denkt dat het een insect is. Probeer het een paar keer en blijf goed in de lucht kijken of het lukt!

# BUITENKINDEREN >>

## Vleermuizen

In Nederland leven zeventien verschillende soorten vleermuizen.

De meest voorkomende is de dwergvleermuis. Zoals zijn naam doet vermoeden, is dit de kleinste soort die in ons land leeft – hij past zelfs in een luciferdoosje.

Je treft dwergvleermuizen vaak aan in de buurt van mensen, bijvoorbeeld onder dakgoten. De vleermuizen in Nederland zijn **supernuttig!** Ze jagen in het donker op allerlei hinderlijke of voor de landbouw schadelijke insecten. Omdat vleermuizen per



nacht ruim een kwart van hun lichaamsgewicht moeten eten, eten ze duizenden insecten zoals motjes, kevers en ook muggen. Vleermuizen behoren dankzij hun unieke sonartechniek tot de

meest doeltreffende jagers van de nacht. Ze jagen met behulp van echolocatie: door telkens korte geluidjes uit te zenden en de weerkaatsing (echo) op te vangen, weten ze waar hun prooi zich bevindt.

Vleermuizen spot je het best rond zonsopgang tijdens zomeravonden. 's Winters zie je ze niet, want dan houden ze een winterslaap. Ook is er de Nacht van de Vleermuis in het laatste weekend van augustus. Dan zijn er door het hele land excursies om vleermuizen te zoeken.



Bente (2) en Lisanne (4) op De Sluffer

Mijn paardje heet Isa. Dat hebben we op de schapenboerderij gekocht. Dat is ver rijden. Ik heb daar schapen geaaid. Een lammetje mocht op schoot. Je moet zachtjes aaien. Er ging een cavia op mijn broek plassen en op mijn knie poepen. Ik schrok van hem en toen moest ik heel hard lachen en toen ging iedereen lachen.

We hebben drie nachtjes in de tent geslapen. Toen we hier wilden komen, zei ik: 'Ik wil naar Texel'. Want daar was ik al eerder geweest. Eerst stonden we een keer op de berg. Ik slaap bij papa en mama in de tent.



*Jan (producent) kampeert sinds zijn kleutertijd bij de NTKC, Brigitte (cabaretière) sinds een jaar of 18. Tijdens een kampeerweekend op Ouddorp vertellen ze over hun lol in 'verplaatsend (wild)kamperen' en de speciale plek die 'het fenomeen NTKC' bij ze inneemt.*

Tekst Marleen Blokhuis, foto Vincent Tollenaar

**Brigitte:** Vroeger kampeerde ik altijd met mijn zus, op de fiets. Maar mijn eerste man, een soort baron, had jammer genoeg niets met kamperen. Toen ik Jan leerde kennen, bleek die tot mijn grote vreugde juist helemaal van het kamperen te zijn. Hij vroeg al snel: ga je mee op fietsvakantie? Met een hele sliert familie - zijn ouders, zussen, hun kinderen en mijn eigen kinderen - maakten we een tocht langs onder meer NTKC-terreinen. Beregezellig. Toen het enorm begon te regenen, dacht ik: dat was het dan, we gaan weer naar huis. Maar tot mijn verbazing trok iedereen complete regenpakken uit de fietstassen en gingen we gewoon dóór. Ik was vergeten dat het de bedoeling was dat je door zou gaan als het echt vervelend werd. Maar dat blijkt dus veel leuker dan stoppen.

**Jan:** Dat vind ik echt een NTKC-mentaliteit. Dat je iets van de situatie máákt, hoe die ook is.

Als kind heb ik met mijn ouders heel veel gekampeerd. Binnen de NTKC deden we ook mee aan tochten van de Zwerfgroep. En ik ging mee met de kindertrektochten van 'oom Jan' Wentink. Na mijn studententijd heb ik voor mijn oude studentenvereniging trektochten met wildkamperen georganiseerd, bijvoorbeeld in Schotland.

**B:** In een huisje doe je hetzelfde als thuis: boodschappen in de koelkast zetten, wasmachine in- en uitruimen. Maar zet je stoeltje naast je tent en je bent al 'aan het kamperen'. Je hannest wat en verder hoeft

je niets. Dat vind ik zó ontspannend. In een huisje of hotel heb je dat niet, je gaat niet zitten 'hotellen'.

**J:** Wij hebben allebei heel veel lol in het 'verplaatsend kamperen'. Of het nou met de rugzak in de bergen is, of met de kano, of op de fiets.

**B:** Geen keuzes meer, behalve je tentje inpakken en weer doorgaan.

**J:** Elk jaar in het vroege voorjaar fietsen we een week met een groep vrienden, zo'n zes gezinnen, langs NTKC-terreinen.

**B:** Dat is altijd mijn favoriete vakantie. Ik geniet zo van dat totaal simpele. Je gaat een stukje fietsen, je zet je tentje op, dan hoor je ergens 'plop' en gaat er een flesje wijn open. Dat je het zo leuk kunt hebben op nog geen 100 km van je huis.

**J:** In 2009 zijn we tijdens zo'n fietsweek getrouwd. Vanaf De Valkenbelt in Lochem fietsten we toen met een hele groep naar het stadhuis in Doesburg.

**B:** Er zijn nog foto's dat ik 's ochtends in m'n trouw-outfit met de pleeborstel bij het toilet in Lochem sta. De bepakte fietsen tegen het stadhuis zetten, naar binnen lopen, getrouwd naar buiten komen en weer doorfietsen naar het volgende kampeerterrein, dat was heel zonnig en feestelijk.

**J:** Het was ook een beetje een afleidingsmanoeuvre om de roddelpers te omzeilen. Die wisten dat we gingen trouwen, maar hebben de locatie niet ontdekt.

**B:** Of ik op de terreinen wel eens als BN'er

aangesproken word? Eigenlijk niet. Dat is ook het mooie aan de NTKC: je bent allemaal lid van die vereniging, dus iedereen snapt meteen: die is hier ook gewoon aan het kamperen. Áls ze me al herkennen.

**J:** Ik heb een bedrijfspand, waar naast geluidsapparatuur ook het 'spullenarchief' van de NTKC ligt opgeslagen. Dat bewaar ik daar namens mijn vader [Jan Das, beheerder Historisch Archief, red.]. En als ik in de kringloop bijzondere oude kampeerspullen tegenkom, zoals een vooroorlogse tent met bamboe stokken, kan ik het niet laten om die ook toe te voegen.

**B:** Geteut met kampeerzooi vind ik ook heerlijk. Maar wat dat betreft ben ik wel bij een stelletje idioten terechtgekomen.

**J:** Nou, jij bent ook een echte tentenfetisjist.

**B:** Dat is wel waar ja. Als Jan weer eens een zakje met een tent erin op de kop heeft getikt, kan ik niet wachten om te kijken of het wat is en erin te gaan liggen.

**J:** Over spullen gesproken: ik zou zo graag zien dat de club de terreinvlaggetjes weer in productie zou nemen.

**B:** Wordt het wel duidelijk genoeg hoe dol ik ben op het hele fenomeen NTKC en die geweldige terreinen?

**J:** We gaan ook wel eens in de herfst met z'n tweeën naar Lochem of naar Winterswijk. Zitten we daar met krant en koffie aan de picknicktafel. Dan komt het seizoen echt helemaal binnen.

**B:** Vrolijker kan je mij niet krijgen! <

# In gesprek met Brigitte Kaandorp en Jan Das







# Ben Brugge, entomoloog

Ben is als natuurliefhebber een bron van kennis en inspiratie. Altijd op zoek naar de relatie tussen mens en natuur, een zoektocht die aansluit bij het gedachtegoed van onze club. Ben is eerder aan het woord geweest (Buitenspoor 2, 2021) in zijn rol als vogelaar. Deze keer gaat het over een andere passie in zijn leven: Ben is entomoloog, oftewel insectenkenners.

Tekst Martijn Treffers, foto Ben: Martijn Treffers, overige beelden stock.



## Wat is eigenlijk een insect?

'Een volwassen insect bestaat uit een kop, borststuk, achterlijf, 6 poten en meestal 2 paar vleugels. In Nederland hebben we 24.000 verschillende soorten insecten maar over de hele wereld zijn er vele miljoenen soorten bekend - en waarschijnlijk zijn er nog veel meer onbekende soorten, met name in de tropen. Insectenkenners heb je ruwweg in 2 soorten: enerzijds de verzamelaars, die worden tegenwoordig verbluffend goed geholpen met allerlei apps, waarmee je de grotere soorten redelijk goed kunt herkennen. Anderzijds de klassieke entomoloog, zoals ikzelf: die willen door determinatie uitvinden hoe een insect heet.'

Ben doet aan microscopie: hij kijkt naar de pootjes, kleur, beharing en andere details om de soort te determineren. De exemplaren die hij niet meteen kan thuisbrengen, verzamelt hij. 'Ik stop levende exemplaren eerst in een verstikbuis met daarin azijnether. Als ze dood zijn prik ik ze door met een speld of plak ze met een speciale houtlijm op een kartonnetje en schrijf ik op waar ik ze heb gevonden. Dat lijkt op het verzamelen van postzegels, maar in dit geval is het verzamelen bedoeld als bewijs.'

## Hoe gaat het met de insecten?

'De stikstofdepositie, de luchtvervuiling, het zet door en zorgt voor veralgemenisering van de natuur. De gewone soorten, de generalisten (zo'n 80% van de insecten), die handhaven zich wel. De rest daarentegen, de zogenaamde specialisten, die heb-

ben het moeilijk, voor hen blijven nauwelijks kansen over. Daarbij is het in Nederland vaak té netjes, terwijl de natuur gebaat is bij chaos. Dat geldt voor onze tuinen, maar ook voor onze NTKC-terreinen.'

## Heb je tips voor beginnende entomologen?

'Begin gewoon eens in en rondom je tent. Je vindt er langpootmuggen, vliegen, wespen en hommels, allemaal komen ze af op kleuren zoals wit en geel, kleuren waar veel daglicht bij zit. Dazen komen op zwart af, veel andere insecten op blauw. Hommels hebben een redelijk zichtvermogen en vliegen je tent weer uit maar zweefvliegen eindigen domweg in de nok van je tent. Je kan ook een stevige yoghurtbeker tot het randje ingraven, dan vind je de volgende dag vooral loopkevers die 's nachts op jacht zijn. Elke dag even legen want anders eten ze elkaar op en wordt het een moordpartij. En als je de tent afbreekt zitten er vaak loopkevers onder.'

## Wat valt er te ontdekken op onze terreinen?

'Op De Hertenweide en De Brobbelbies vind je op de - langbloeiende - vuilboom vele soorten insecten, waaronder vlinders en hommels. Op Masterveld zit in het voorjaar de goudglanzende loopkever. De specialiteit van Winterswijk! En de eerste keer dat een volwassen reehorzel is aangetroffen in Nederland, was op De Kooiberg. Daar zat hij op een tent. De kans dat je daar een bijenwolf, die leeft van insecten-

larven in hout, aantreft is overigens een stuk groter.

## Wat kunnen wij als club doen?

'Plekken met variatie zijn voor insecten het meest kansrijk. Eenvormig grasland zal nooit zo spannend worden als een heg of slootkant. Kampeerweitjes bieden variatie van zonlicht en warmte en dan staan er plots een paar eenzame pinksterbloemen waar oranjepipjes op afkomen. Gefaseerd maaien helpt ook enorm. 6 weken niet maaien leidt tot nabloei van planten, voor insecten ontzettend belangrijk. Daarmee behoud je een hogere stand aan (mos) hommels. Vooral bij de zonnige kant van grasvelden moet je strookjes eigenlijk laten staan.'

'Wat ook helpt is door aan het eind van het kampeerseizoen wat bladeren te laten liggen op het gras. Kale plekjes ontstaan in maart als de bladeren vergaan zijn. Tal van bijen hebben die plekjes nodig om nesten in de grond te graven. En door brandnetels steeds weer te maaien en dan weer te laten staan, verzwakken deze planten. Veel dagvlinders zoals de kleine vos, dagpauwoog en het landkaartje moeten het juist hebben van deze verzwakte brandnetels.'

Dankzij de insecten is Ben op een heel andere manier naar de natuur gaan kijken. 'Vroeger fietste ik in 3 dagen Texel over. Nu hoef ik bij wijze van spreken het terrein niet meer af. Het is een heel andere schaal geworden.'





Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwervers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar [redactie@kampeerclub.nl](mailto:redactie@kampeerclub.nl).

Wat ronder van vorm, maar onmiskenbaar ons zwerversteken. Gewoon in het looppad op De Slufter. Gespot door Fleur (9).

## In het leeslicht ... Mirjam Maalman



### Lid geworden?

In 1996 liep ik een lange-afstands-wandelpad en overnachtte als gast op Austerlitz. In 1998 ben ik met mijn partner lid geworden. Ik hikte een beetje aan tegen de ballotagecommissie die toen nog bestond, de verplichte werkweekenden en we hadden een paarse tent. De tent is vervangen en als je eenmaal hebt deelgenomen aan een werkweekend, dan weet je hoe leuk dat is.

### Fervent lezer?

Thuis heb ik weinig tijd om te lezen. Ik doe vrijwilligerswerk, ik kleur graag en maak legpuzzels. Tijdens mijn vakanties lees ik wel veel. Ook nu ik met de zwerggroep op stap ben.

### Fictie of non-fictie?

Zeker geen non-fictie en ook geen horrorverhalen. Wel de boeken van Dan Brown en de Zweedse thrillers van Camilla Lackberg.

leeftijd: 54

Woont in: Best

Lid sinds: 1998

Tekst en foto Margreet Geels

### Welk boek lees je nu?

Het Zwarte Goud van Leila Meacham, een roman. Een boek moet mij vanaf het begin pakken. Als ik er eenmaal in ben verdiept hoor en zie ik niets meer om me heen.

### Thuislaten om een boek mee te nemen?

Ik lees geen echte boeken meer. Met de rugzak – zoals ik dit Hemelvaartsweekend met de zwerggroep op stap ben – of op de fiets, met een e-reader mee hoef je niets meer thuis te laten.



## Een nieuwe slaapzak

Je slaapzak is misschien wel het meest essentiële onderdeel van je kampeeruitrusting. Maar wat kies je voor slaapzak? Een warme dons-mummie of een synthetisch dekenmodel? Hieronder een paar tips om in je overwegingen mee te nemen.

### Dons of synthetisch?

Dons is in de meeste omstandigheden de beste vulling voor slaapzakken. Het is licht, isoleert als de beste, is goed samenpersbaar en slaapt heerlijk. Tenzij je allergisch bent voor dons. Dat wil zeggen dat een donsslaapzak altijd lichter en kleiner is dan een synthetisch exemplaar met dezelfde isolatiewaarde. Zijn er dan nog redenen om voor een synthetische slaapzak te kiezen? Jazeker, want dons is veel duurder dan een synthetische vulling. En bovendien blijft een synthetische slaapzak ook nog warmte geven als hij nat is, en dat kun je bij dons wel vergeten. Als je om wat voor reden dan ook in heel vochtige omstandigheden kampeert, of er is grote kans dat je slaapzak nat wordt, kan het verstandig zijn om voor een synthetische te kiezen. Voor mij was dit jarenlang de reden om voor een synthetische winterslaapzak te kiezen, tot ik me realiseerde dat ik in dertig jaar maar één keer een natte slaapzak gehad heb door een verkeerd opgezette bivakzak.

Zijn er nog alternatieven naast dons en synthetisch? Niet echt. Sommige mensen slapen in de zomer onder een fleecedeken en in de bushcraftscene genieten wollen dekens weer een beperkte populariteit. Voor beide



trokken benen slaapt of gezellig met je partner in twee aan elkaar geritste slaapzakken wil liggen, heb je goede redenen om voor een dekenmodel slaapzak te kiezen.

### Hoe warm?

Hoe warm een slaapzak moet zijn is nogal een persoonlijke keus. De ene persoon houdt het veel makkelijker warm dan de andere. Zelf

houd ik als vuistregel aan dat je als zomerkampeerder (mei – september) in Nederland een slaapzak nodig hebt met een zogenaamde 'comforttemperatuur' van 5 graden Celsius. Dat is te warm voor broeierige zomernachten, maar dat luxeprobleem los je makkelijk op door je slaapzak helemaal open te ritsen of erbovenop te gaan liggen.

### Deken of mummie?

Voor winterkamperen in Nederland moet je aan een comforttemperatuur van -5 tot -10 graden Celsius denken. Een incidentele nog koudere nacht overleef je wel door 's nachts je thermo-ondergoed, dikke wandelsokken en donsjas aan te houden.

Er zijn echter mensen die niet lekker slapen omdat een mummieslaapzak het aantal mogelijke lichaamshoudingen wat beperkt. Als je alleen in de zomer kampeert, graag met opge-

houden van materiaal en warmte omdat hij de contouren van het lichaam volgt. Een mummieslaapzak neemt dus minder ruimte in en weegt minder dan een dekenmodel met dezelfde isolatiewaarde. Zijn laag gewicht en klein volume belangrijk voor je, zoals bij rugzaktrekkers en toerfietsers, dan kies je voor een mummie. De meeste mummieslaapzakken zijn bovendien uitgerust met een capuchon die je zover kunt dichttrekken dat alleen het puntje van je neus naar buiten steekt. Dus voor winterkampeers, alpinisten en poolreizigers is de mummie een must.

### Samengevat

Is een laag gewicht, een klein pakvolume en goede warmte-isolatie belangrijk voor je, ga dan altijd voor een donzen mummieslaapzak met nylon tijk. Dat geldt ook als je in extreme kou kampeert. Vind je comfort belangrijker dan gewicht en pakformaat, kies dan voor een dekenmodel slaapzak met katooten tijk. Wil of kun je niet veel geld besteden, of kampeer je in heel vochtige omstandigheden, kies dan voor een synthetische slaapzak. Slaap lekker!

Tekst en foto Huibert Crijns

Tent & techniek

Illustratie Loes van Oosten, loesvanooosten.com



# Nieuws van de club

## Feest!

Dit jaar bestaat de NTKC 111 jaar en dat is wel een feestje waard. We roepen het weekend van 9 en 10 september uit tot Nationaal Kampeerweekend – althans voor NTKC'ers. Hieronder een kort overzicht van de activiteiten op de 4 terreinen waar een en ander georganiseerd wordt. Op de website staat te zijner tijd natuurlijk het complete en meest recente overzicht!

### Het Essenbos

Het Essenbos biedt een doorlopende voorstelling van oude NTKC-films, culinaire competities en een high tea proeverij. De kinderen kunnen een vleermuisdetector bouwen.

### Huizen

Het is ook feest op Huizen. Neem vooral iets te bakken of grillen mee (vlees of vega) voor op de grote avondbarbecue. De huisband Horaki treedt op, meedoen wordt aangemoedigd. Zondagochtend is er koffie en thee en ruimen we de boel weer op.

### De Brobbelbies

De Jeugdsectie zet hier een echt jeugdprogramma neer. Dat start al op vrijdagavond, op zaterdag onder andere een speurtocht, broodjes bakken en 'levend stratego'. 's Avonds (uiteraard) gezamenlijk pannenkoeken eten. De zondag is er om uit te slapen en iedereen uit te zwaaien.

### 't Aagt

Wat de Noordkaap is voor Europa, is 't Aagt voor de NTKC: de meest noordelijke locatie op het vasteland. Oude fotoboeken, een bushcraft workshop (ook voor de jeugd), pizza's uit de pizza-oven. Neem je antieke brander mee, want we gaan (uiteraard) ook pannenkoeken bakken. Zondag koffie met Groninger koek en allemaal weer zuidwaarts ...

Om op maat te kunnen inkopen, herstellen we voor deze gelegenheid de NTKC Reserveringssite. Meer hierover in de nieuwsbrief en op de website.

## Nieuw gastvrij lid

We mogen weer een nieuw gastvrij lid verwelkomen. Net buiten het dorp Wilhelmina-oord, onderdeel van de kolonie van Weldadigheid, aan het Friese Woudenpad, op 10 kilometer van De Hertenweide. Je wandelt zo landgoed De Eese op en aan de noordkant ligt het Drents-Friese Wold. Je kampeert in een bostuin met een basic toiletgebouwtje met composttoilet, stroompunt en een klein afdakje. In het seizoen kan je mee-eten uit de moestuin. Er is een fietsstalling met oplaadmogelijkheid. Achter het huis ligt een botanische tuin die zeer de moeite waard is (niet elke dag open). Op zaterdag is er een biologische markt in Frederiksoord. Gegevens op de website.

## Vacatures Utrechtse Heuvelrug

Voor de afdeling Utrechtse Heuvelrug zoeken we versterking voor het bestuur: we hebben een secretaris, een communicatie-medewerker en een toersecretaris nodig. Door het jaar heen zijn we aanwezig op bestuursvergaderingen, op de voorjaars- en najaarsledenvergadering, de besturen- en de clubraad. Wie welke taak krijgt en welke vergadering bezoekt, stemmen we met het hele bestuur af. Voor meer informatie en aanmeldingen kun je een mail sturen aan utrechtseheuvelrug@ntkc.nl. Je bent van harte welkom!

## Buitengewoon

Buitengewoon is een groep NTKC-leden die zich identificeren met LHBTIQ+. Voor wie dan niet meteen weet waar het over gaat: LHBTIQ+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel, bi, transgender, intersekse en queer. De plus geeft aan dat de term ook de mensen omarmt die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan, zoals asexueel of pansexueel.

In april was er een Buitengewoon weekend in Eenrum en op 16 en 17 september organiseren we het volgende weekend, dit keer op De Ronde Hoek bij Haastrecht. Twee dagen gezellig samen op het vuur koken, eten, wandelen en mooie verhalen delen. Onze weekenden zijn niet verplichtend - sluit je aan bij de groep of kampeer lekker op jezelf, kom eerder of later en blijf zolang je wilt. Partners, kinderen, vrienden en introducés zijn van harte welkom.

Ook in 2024 organiseren we een voorjaars- en najaarskamp. Houd de website in de gaten! Of meld je aan voor onze nieuwsbrief via [buitengewoon@ntkc.nl](mailto:buitengewoon@ntkc.nl).

## Tijdreizigers gezocht!

Het gezelligste weekend staat weer voor de deur! Op 2 en 3 september vindt het kinderkamp plaats op de De Haan in Den Haag. Dit jaar hebben we een wel heel bijzonder thema: tijdreizen. Komt jouw held uit het verleden toevallig langs of misschien wel de kampeerder van de toekomst? Wie weet ... Inschrijven kan via de site.



## Inschrijven met KAREN

Inschrijven op de terreinen gebeurt vanaf dit seizoen met KAREN (KAmpeer REgister NTKC). KAREN vervangt het oude papieren inschrijfsysteem en scheelt ons een enorme hoeveelheid geestdodend werk. Om je in te schrijven, heb je voor **elk gezinslid** de NTKC-pas met QR-code nodig. Alle informatie vind je op de website.

Hebben **alle gezinsleden**, ook de **kinderen**, een NTKC-pas met QR-code?



NEE

Neem **op tijd** contact op met het **Clubbureau** via het contactformulier op de website.

JA

Heb je als je gaat kamperen de passen bij je? Of foto's van de passen (met QR!) op je telefoon?



JA

NEE

Schrijf je in bij de kampmeester, je betaalt het **ledentarief**.



Schrijf je in bij de kampmeester, je betaalt het **introductietarief**.







Pieter Tabak en zijn partner kwamen toevallig de Wheelie wandelkar tegen. Na diverse wandeltochten met het karretje wil hij zijn enthousiasme graag delen met de lezers van Buitenspoor.

'Wij noemen het zelf onze rijdende rugzakken. De Wheelie wandelkar is eigenlijk een tas met een flinke inhoud verdeeld over 2 grote compartimenten op een aluminium frame met twee wielen. Onder de tassen een zit soort plateautje, en bevestigingsmogelijkheden voor grotere zaken zoals matrasje of tent. Het weegt bijna niets, rolt vrijwel zonder weerstand en wordt met een heupgordel aan je vastgeklikt. Daardoor loop je heel gemakkelijk. Je kan de kar aan de handvatten vasthouden, maar dat hoeft helemaal niet. Je romp draagt de trekkracht over. Het werkt fantastisch! Geen belasting op rug of schouders; je loopt er zo mee weg. Omdat het gewicht minder relevant is kan je ook wat royaler zijn met inkopen van eten en drinken. Wij liepen er eigenlijk toevallig tegenaan en konden er toen eentje lenen. Daarna kochten we een tweedehandsje, maar ten slotte hebben we - enthousiast geworden - twee gloednieuwe exemplaren aangeschaft. Inmiddels hebben we al vele honderden kilometers route-ervaring; in Beieren, Noorwegen en in Nederland. Volgend jaar nemen we de Wheelie weer om het Grenslandpad tussen Nederland en België te lopen. En we willen naar Rome, te voet, met de karren.

Pieter Tabak

Op redelijk begaanbare buitenlandse paden kan de Wheelie een uitkomst zijn voor (wat oudere) trekkers die het gewicht van de rugzak een bezwaar vinden. In het vlakke landschap van Nederland is het werkelijk ideaal. Als het heuveliger wordt ga je wel voelen dat er gewicht naar boven moet. Naar beneden gaat echter moeiteloos, de kar rolt vanzelf achter je aan. De kar lijkt best breed, maar in de praktijk past hij op ieder paadje. Omdat de banden massief zijn is een leuke band niet mogelijk. Trappen op en af gaat moeiteloos. Voor de afwisseling, als je er al langere tijd mee loopt, is het ook mogelijk om de kar te duwen. Dat blijkt onverwacht heel comfortabel te zijn.

Als het terrein te steil wordt in combinatie met flinke stenen dan lukt het niet goed meer. Soms moeten we dan met z'n tweeën de kar door de moeilijke passage tillen. Een enkele smalle plank over water of moeras is ook lastig; dat moet op 1 wiel, of even met z'n tweeën. Dat geldt ook voor hekjes waar je overheen moet klimmen. Daar is het karretje niet geschikt voor, dan moet je hulp hebben. In de bus en trein past het karretje goed. In de auto kan het nodig zijn om de wielen en/of de trekstangen er even af te halen. Dat kan makkelijk en snel. In hotels kijken ze er soms even raar van op, maar van tevoren de banden even schoonmaken helpt wel.'

# Verkassen

De pagina 'verkassen' in Buitenspoor is er voor foto's, tekeningen, anekdotes, avonturen, bespiegelingen en andere gedachten en ideeën van NTKC-ers. Allemaal vanuit het thema 'hoe beleef ik de NTKC?'. Elke keer iets anders, elke keer een ander perspectief. Stuur je bijdrage naar [redactie@ntkc.nl](mailto:redactie@ntkc.nl).

 Rugzak op twee wielen



Vind Bas Buitensport ook online!

Wees welkom voor inspiratie en advies in onze gezellige outdoorwinkel in Wageningen!



**Bas Buitensport**

Bevrijdingsstraat 11, Wageningen. Tel: 0317-426511, [www.basbuitensport.nl](http://www.basbuitensport.nl)



**Kijk op [kipcaravans.nl](http://kipcaravans.nl) en bezoek de Kip Store**







## NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Den Haag
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem

 **Gastvrije terreinen:**  
[kampeerclub.nl/terreinen/](http://kampeerclub.nl/terreinen/)  
gastvrije terreinen (inloggen als lid)

 **Gastvrije leden:**  
[kampeerclub.nl/terreinen/](http://kampeerclub.nl/terreinen/)  
gastvrije leden (inloggen als lid)

**Austerlitz, Austerlitz**  
Nieuwe, slimme, buitenkranen op Austerlitz.



2

**Masterveld, Winterswijk**  
De rioolknoop bij Masterveld, een bron van verstoppingen, is eindelijk opgelost.



12

**Den Treek, Leusden**  
Flinke verbetering van het toiletgebouw: een grote overkapping met sedumdak.



18

