

## Kamperen in Europa

### Aziatische burger

Ik heb vast al wel eens eerder gezegd dat de Aziatische keuken favoriet is bij mij thuis en dus ook bij de tent.

We hebben veel Aziatische gerechten natuurlijk aan onze westerse smaakbeleving aangepast. Niks mis mee, zou ik zeggen, maar ga ook eens bijvoorbeeld de authentieke Kantonese gerechten proeven. In de grote steden zijn restaurants die deze gerechten op de kaart hebben staan.

Deze keer een gerechtje waarin twee continenten 'verenigd worden': de Amerikaanse burger met de Aziatische ingrediënten.

voor 2 personen

Snij een 125 gram shiitake in hele kleine stukjes en doe hetzelfde met een flinke sjalot en een stukje verse gemberwortel (ongeveer 2 centimeter). Meng shiitake, sjalot en gember met 150 gram rundergehakt en een ei. Op smaak maken met peper en zout. Maak twee flinke burgers van het mengsel. Wanneer de massa niet stevig genoeg is, wat paneermeel erbij doen.

Bak de burgers om en om tot ze gaar zijn. Haal de burgers uit de pan en laat ze (onder aluminiumfolie even rusten.

Roerbak intussen in het bakvet een klein zakje Aziatische wokgroenten.

Verdeel de groenten over twee opengesneden knapperige bruine broodjes, leg de burgers erop en maak af met een beetje zoete chilisaus, als je daarvan houdt.

Henk Trimbach  
eenpitter@kampeerclub.nl

Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite. Klik: Algemeen > Buitenspoor > Recepten

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeerterrintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op [www.ntkc.nl](http://www.ntkc.nl) > ledensite > kamperen > in het buitenland.

### Frankrijk

Afgelopen voorjaar op een kleine camping gestaan in de Auvergne. Eigenaren zijn Nederlanders. Mooie streek voor fietsen en wandelen. Adres: Les Couteaux/ Les Rouhets, La Crouzille 63700 Telefoon: 0033 (0) 952591370 [www.trouve.eu](http://www.trouve.eu)

Gerard Kroon

Ik constateerde dat camping La Barette nog niet in de lijst staat van NTKC-waardige terreintjes, maar daar hoort het beslist in thuis. We zijn er nu drie keer geweest en we constateren elke keer weer dat het een paradijsje is.

De camping ligt aan de voet van de Mont Lozere, in het gehucht Finiels, 8 km ten noorden van Pont de Montvert. De GR70 en Grande Traversee du Massif Central (lange aftands MTB route) komen dicht langs het terrein. Het is een mooi uitgangspunt voor wandelingen en fietstochten in het massif van de Mont Lozere en bezoeken aan de Gorges du Tarn. Het terrein ligt echt in de bergen en is vrij open. Bij slecht weer kan het hier behoorlijk spoken.

Het deel van het kampeerterrin naast de boerderij is toegankelijk voor auto's en caravans. In de zomer kan er ook gekampeerd worden op de helling boven de boerderij. Hier zijn verschillende kleinere vlakke terrasjes waar je ver uitelkaar staat. Er is een klein maar goed toiletgebouw naast de boerderij met warme douches en warm water voor de afwas. Bij slecht weer is er voor de trekkers een slechtweerruimte om droog te koken en te eten.

Voor boodschappen moet je naar Pont de Montvert, 8 km verder en 500 meter afdalen. Meer info op: [www.cevennes-ecotourisme.com/Aire-naturelle-de-camping-La](http://www.cevennes-ecotourisme.com/Aire-naturelle-de-camping-La)

Caroline van der Salm



## Nieuwelingen in de Zwerf

Na een paar omzwervingen al helemaal thuis

**Mijn vrouw en ik zeiden altijd tegen elkaar: 'als we in Nederland met een rugzak gaan lopen, zijn we toch wel diep gezonken'. En het klopt; zo'n 2,5 duizend meter ten opzichte van de bergtochten die we al 25 jaar maken! Maar wat blijkt? We vinden het leuk!**

En dat is grotendeels te danken aan de aardige mensen die we in de Zwerfgroep zijn tegen gekomen en de mooie tochten die we nu drie keer gemaakt hebben met de groep. Stiekem lachen we wel een beetje samen om de nauwgezetheid waarmee men kampeert; een zakje voor dit, dat even goed afwassen (wij likken alles uit en hebben geen zeep bij ons). Maar wij zijn barbaren.

Het is erg prettig om je wandelconditie elke maand een beetje bij te houden en het noopt mij ook weer

eens een weekend sober te eten. Nou ja, heeft toch weer iemand prijswinnende chocola bij zich.

Het was wel even wennen aan tochten op coördinaten; de eerste keer vroegen we ons af hoe laat we moesten beginnen, of we gezamenlijk liepen en hoe dat nou allemaal georganiseerd was.

De derde tocht bleken er 'via coördinaten' te bestaan en als we niet samen met een oudgediende hadden gelopen, weet ik niet of we wel op de bestemming waren

