

Kamperen in Europa

Drie nieuwe terreinen deze maand, namens de lezers dank aan de inzenders.

Regelmatig krijgen we het verzoek om de beschrijving ook volledig op internet te zetten, en niet zo summier als we nu doen..

Omdat je een Worddocument niet rechtstreeks op internet kan zetten en er dus nog 'een slag' gemaakt moet worden die tijd en geld kost, is besloten om dat niet te doen. Ook al omdat tegenwoordig bijna elk terrein een internet site heeft waarop je alle gegevens kunt vinden. Die site vermelden we uiteraard wel.

Enne... wat is er op tegen om Buitenspoor te bewaren?

Blijf dus vooral je ervaringen insturen, en vermeld daarbij altijd het www adres van het betreffende terrein.

Twee maal zuid Bourgondië

● Onlangs kampeerden wij in het Franse land tussen Loire en Morvan (zuid Bourgondië), een ervaring die wij medekampeerders niet willen onthouden.

Het terrein ligt midden in kleinschalige en extensief beheerde landbouwgebieden. Het doet daardoor heel natuurlijk aan. De natuur gaat er ook zijn gang. Het aangrenzende meertje en de dikke houtwallen, bossen en weidegronden vormen een afwisselend landschap, waar vele dieren zich thuis voelen. We zagen binnen een uur: De hop, ijsvogel, wielewaal, grote bonte specht en vele boomklevertjes. 's Avonds hoor je de vossen en uilen tijdens hun jachtactiviteiten. Het landschap is verder licht glooiend en goed met de fiets te ontdekken, maar je kunt natuurlijk ook eindeloos wandelen. De camping is nieuw en daardoor nog heel stil in voor- en naseizoen. De staanplaatsen zijn zo ruim als we bij NTKC gewend zijn. Ook de sfeer is gemoedelijk en gastvrij dankzij het enthousiaste Nederlandse echtpaar Martin en Laura die de camping runnen.

De camping ligt aan de D139 tussen Fours en Montambert.

Zie ook de website www.campingvuedulac.com

Reserveren via vuedulac1@club-internet.fr

Louis Visseren
Joke Stijnman

● Graag maak ik jullie attent op een zeer landelijk gelegen terrein in Zuid Bourgogne. De camping ligt in een klein dal en is toegankelijk voor caravans en tenters. De Loire ligt vlakbij. Zwemmen is daar niet mogelijk maar wel baden en/of picknicken.

Beheer: Nederlands echtpaar Bert en Jacinta Loorbach

La Montgarnie
71160 Gilly susr Loire
Tel. (+33)(0)385539779
info@lamontgarnie.com
www.lamontgarnie.com

Ton van de Wardt

Portugal

Campismo Moinhos do Dão
Tibaldinho - 3035 Mangualde.
Dagelijks telefonisch te bereiken onder nummer 015-2144914 of 015-2157507, maar je kunt ook mailen: oinhosdodao@hotmail.com T in Portugal (00-351) 232-610586 (men spreekt Nederlands).

Deze camping staat niet op de site, terwijl er wel iemand in Buitenspoor (2001) over schreef. Zonde, want het is er geweldig! We waren er afgelopen zomer. Zeer idyllische plekjes dicht bij de rivier, of op de wat hoger gelegen terrassen. Olijfbomen en wijnranken bieden in de zomer de nodige schaduw. Er is voldoende ruimte tussen de tenten. Auto's worden geparkeerd op een aparte plaats en een enkele huisregel waarborgt het respect voor de natuur en de overige gasten. Er liggen kano's waar je zo mee weg kan. Heerlijk eten in het restaurantje (uit eigen tuin). Tandenspoetsen bij kaarslicht in het badhuis. Overal hangmatten... wij gaan nog eens!

Meer informatie vind je op www.portugal-aktief.com

Karin Viets



Verslag 20ste Mosselkamp

Was het de weersvoorspelling die voor zo'n kleine opkomst zorgde? Ondanks deze voorspelling werd het schitterend weer. Zondag werd gewoon een mooie zomerdag. Helaas waren er nogal wat omstandigheden waardoor een aantal vaste bezoekers niet kon komen. Enkelen kwamen gelukkig 's avonds koken en gezellig werd het zeker, al bleef het al met al een klein clubje.

Natuurlijk waren De Rotterdammers er weer om de grote tent op te zetten, dit is in de loop der jaren een traditie geworden die de moeite waard is om erin te houden. De Zilveren Mossel, vorig jaar gewonnen door de fam. Cannoo, moest worden doorgegeven aan de winnaar van het lekkerste Mosselpotje van dit jaar.

Claire en Evelien Cannoo, allebei 7 jaar, hadden zich helemaal verheugd om bij iedereen mosselen te mogen proeven. Zij deden dat heel kritisch; op smaak, uiterlijk en op geur. Er moest bij een enkeling zelfs voor een tweede keer geproefd worden om tot de een goede keuze te komen. De Zilveren Mossel is gewonnen door Yves de Block. Hij kookte samen met zijn vader een overheerlijke Hulster-mossel. Gefeliciteerd Yves.

Iedereen verhuisde na het koken naar het kampvuur dat al heerlijk brandde. Naar mijn idee had iedereen het zo wel naar zijn zin. Wat verhalen, een wijntje, en voor de liefhebber een sigaar.

Zondagmorgen 11 uur was het met de overgebleven 9 mensen opnieuw verzamelen onder de grote tent met een kopje koffie, om daarna richting kampvuur te vertrekken en daar de overgebleven mosselen op te bakken en te verorberen. Ze waren in elk geval heerlijk dit jaar! Daarna braken we met z'n allen de grote tent af en ging ieder zijns weegs.

Volgend jaar??

Er waren dit jaar nogal wat omstandigheden waardoor een aantal (bestuurs)leden niet aanwezig kon zijn. Er kwamen 's avonds van de vaste kern toch nog een paar mensen koken; alles bij elkaar gaat het op het Mosselkamp toch maar om een kleine groep. Ik vraag mij af: waar zijn al die andere leden? Ideeën hierover zijn zeker welkom.

Ineke Cannoo (tevens bestuurslid)