

# Kamperen in Europa

## Ierland

Dit jaar waren wij met vakantie in Ierland. Met plezier hebben wij op de volgende camping gebivakkeerd: **'The Apple'**.

The Apple ligt tussen Clonmel (9km) en Cahir (6km) aan de noordkant van de N 24 (Waterford/Limerick) en staat daar met borden aangegeven. [www.theapplefarm.com](http://www.theapplefarm.com)

Het is een farmcamping in een boomgaard. Hoewel de grote weg dichtbij is, hoor je hem niet. De toiletten/douches, een biljart, een piano, keuken etc. zijn ingebouwd in een enorme hal. In een andere hal worden fruit en zelfgemaakte vruchtensappen verkocht.

Als welkom kregen we een fles appelsap. Aardig en handig, want die was zo lekker dat we meteen de andere sappen kochten om te proberen.

### **De camping is geopend van 1 mei t/m 30 september.**

In hun folder staat: *What do we appreciate? Campers who enjoy staying on a Farm Camping place who are considerate of other people, and respect the environment.*

Kees en Loes Nagtegaal

## België

• Hier een tip voor onze mede-kampeerders:

Camping MAKA  
Prosper en Juliette Voncken  
(Nederlandse eigenaren)  
Route du Maka 100  
6880 Auby sur Semois  
[www.campingmaka.be](http://www.campingmaka.be)

Camping Maka is een terrassen-camping. De camping ligt heel aantrekkelijk aan de Semois. In de zomer is de Semois ondiep. Je kunt dan in het water spelen bij een doorwaadbare plek.

Je kunt er ook vissen. Vanaf de camping zijn er wandelingen, je kunt er petanque spelen, er zijn mountainbikes en de campingbaas brengt je met een kano stroomopwaarts, zodat je lekker terug kunt peddelen naar de camping. Er is een klein terras met heerlijke Belgische biertjes. Misschien iets meer luxe dan de NTKC-terreintjes, maar zo mooi en rustig. Echt een aanrader!

We wensen iedereen veel kampeerverplezier,

Geert Weijs en Jo Kloosters, Borculo

• Ik ken een camping bij Houffalize die wel groot is maar niet zo lijkt (terrassen). Er zijn voor niet al te grote tenten leuke plaatsen aan het

water of achterin de camping. Langs de Ourthe kun je met kleine tenten staan, wel spullen er naar toe sjouwen. Vuurtje stoken in vrij te pakken BBQ. Geen grote kampwinkel en ook geen animatie of vaste caravans. De camping heet Camping du Moulin de Rensiwez. Borden in Houffalize geven aan hoe te rijden. Het is wel 7 km buiten Houffalize, dus niet te snel denken dat je er voorbij bent.

Monique Lampe-Wortman

## Zweden

We hebben in Zweden op het volgende aan te bevelen kampeerterrein gestaan: Halleback Stugor, Vildmarkcamping  
8 tentplaatsen, stugors, Nederlandse eigenaar.  
Tafeltennis, kanoën op 500 meter, speelhuisje voor de kleintjes, schoon sanitair, rustig etc..  
Adres: Halleback 1 Dalskog, nabij Mellerud  
[www.halleback.com](http://www.halleback.com)

Saskia Koning

## Frankrijk

Mirjam van Tol heeft afgelopen zomer op het kampeerterrein (in ontwikkeling) 'Mas d'Ekeby' gestaan. Volgens haar zal het andere NTKC'ers ook aanspreken. Rust en respect voor de natuur zijn belangrijk. Nederlandse eigenaresse.

De camping ligt bij Saint-Projet in de Tarn-et-Garonne. Er staan wat vaste tenten en tentjes voor wandelaars, een gîte en een blokhut. Om de natuurlijke sfeer te behouden heeft de minicamping maximaal 10 plaatsen. Desgewenst kan gebruik gemaakt worden van een heel mooi, ietwat afgelegen terrein (waar overigens geen voorzieningen zijn), waar je volstrekt alleen onder de bomen staat met hooguit het geknor van wilde zwijnen of het getrippel van herten en konijnen. De voorzieningen zijn in dat geval op zo'n 3 minuten lopen.

Meer info op  
<http://www.kombijons.nl/>



Foto Louis van Ollefen