

Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeertreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > ledensite > kamperen > in het buitenland.

Groot Brittannië

UKCampsite.co.uk is de oudste en grootste kampeergids op internet, met miljoenen bezoekers per maand. En dat is niet toevallig, je vindt er letterlijk alles op kampeergebied en, voor ons belangrijk: je vindt er alle kampeertreinen in de UK. Je kunt zoeken op alle specificaties die je maar wenst, (kampvuur, pub, internet enz. enz.) en zelfs naar terreinen waar alleen maar tentkamperen is toegestaan.

Frankrijk

Het noorden van Frankrijk is voor velen een gebied om snel doorheen te rijden op weg naar je bestemming of op de terugtocht naar huis. Wij vonden er drie kleine terreinen, in een mooie omgeving, om een paar dagen te 'plakken' voor een korte vakantie.



• **St. Maurice Sous-les-Côtes (dep Meuse); Aire naturelle De Bois Joli**
<http://www.forest-campingbj.com/index2nl.html>

Een hellend grasterrein met fruitbomen op de oostflank van het Parc Naturel Régional Lorraine. Over het dorp kijk je op de Woëvre vlakte. Mme Goujan en haar zoon beheren met hun geldtrommeltje het terrein. De bakker in het dorp heeft verse croissants. Het is heerlijk fietsen door het bos naar de ongetemde Maas aan de westkant van het natuurpark.



• **Luxémont-et-Villotte (dep Marne); Camping Nature**

<http://www.camping-nature.net>
Een parkachtig terrein, dat op Austerlitz lijkt, net buiten het saai dorp. Een kilometer van het terrein

richting Marne, heeft de eigenaar een eigen meertje om te zwemmen. Ten zuiden van de kronkelende Marne liggen dorpjes met prachtige 16e eeuwse vakwerk kerkjes. De stad Troyes op tachtig kilometer van Luxémont, met grote vakwerkhuisen en kathedralen, is prachtig.



• **Ampilly le Sec (dep Côte d'Or); La Forge**

<http://www.campinglaforge.com/pinfo04.htm>

Net in Bourgondië, ligt aan de bovenloop van de Seine het kampeertrein op een rechthoekig veld tussen de hoge bomen. Op de toeterende bakker na is het er stil. Het is er lekker fietsen door het dal van de Brevon door het Forêt Domaniale de Châtillon. De prachtige Romaanse abdij van Fontenay ligt op 25 kilometer.

Harma en Albert Fien

Op de lijst 'Kamperen in het buitenland' op de NTKC-site staat 'Champ de la Chapelle' in Braize. Wij zijn daar in 2011 geweest. Het is daar verschrikkelijk gezellig om te kamperen. De camping heeft een groot gebied voor wildkampeers (d.w.z. zonder stroom, zonder afgebakende plaatsen, dus passend bij de NTKC.) Wil je wel stroom dan is het verstandig om te reserveren en krijg je een plek toegewezen.

Wie van wielrennen houdt kan in 2013 Champ de la Chapelle prima gebruiken voor een bezoek aan de 100ste Tour de France. Op 12 juli komt de Tour aan in St. Almand-Montrond, dat is een kleine 20 km van de camping. De aankomst is een hele gezellige drukte.

Op 13 juli start de Tour in St. Pourcain-sur-Sioule, dat is ongeveer 80 km van de camping. Meestal is de start na 12 uur en als je er op tijd bent kun je je favoriete wielrenner misschien zien en een

handtekening vragen. Op 14 juli is het een nationale feestdag en wordt er in alle plaatsen wel iets georganiseerd: brocantes, vuurwerk, enz. Kortom de moeite waard om eens op de website: www.champdelachapelle.com of op Facebook: camping Champ de la Chapelle Frankrijk, op te zoeken

Fam N. Tersmette-Van den Bree

De Ronde Hoek Aanrijroute gewijzigd

Langs de Oost-Vlisterdijk is een nieuw fietspad aangelegd, waardoor fietsers niet meer over de voorhen gevaarlijke West-Vlisterdijk hoeven te rijden. Fietsers en wandelaars nemen vlak voor het zwembad de hoge voet- en fietsbrug en volgen van daar de Oost-Vlisterdijk tot het kampeertrein. Fietsers uit het zuiden kiezen ook voor de Oost-Vlisterdijk, dus rechts van de Vlist.

Overig verkeer kiest in Haastrecht bij de rotonde richting Vlist-Schoonhoven.

Men komt op de West-Vlisterdijk. Na circa 2,5 km bij een hooiberg linksaf, brug over de Vlist. Over de brug linksaf de Oost-Vlisterdijk op (terug richting Haastrecht). Ter hoogte van huisnummer 1a nog 450 meter doorrijden tot het kampeertrein. Verdere informatie vind je op het terreinkaartje dat je kan downloaden van de ledensite / kamperen / kampeertreinen.

Tijdelijk gesloten

Begin april is op De Ronde Hoek een nieuwe grasmat gelegd. Die moet even aanslaan voordat we weer op het terrein kunnen kamperen. Naar verwachting is dat vanaf 6 juni weer mogelijk, bij groeizaam weer wat eerder.

Heb je plannen om te komen?

Kijk voor alle zekerheid op de ledensite / Clubpagina's / afdelingen / Rotterdam

In memoriam

Gerard Galesloot



Vrijdag 22 maart overleed op 71-jarige leeftijd Gerard Galesloot, door een hartstilstand tijdens autorijden. Hij was clublid sinds 1969. Vroeger enthousiast tentkampeerder met Ans en de kinderen. Later verknocht aan zijn sportieve caravan.

Hij was jarenlang lid van de Zwerggroep en enige tijd voorzitter. Menig weekend trok hij met rugzak en tent samen met andere zwervers de natuur in. Hij werkte jarenlang op het clubbureau. Gerard was ook binnen het afdelingsbestuur van Utrecht actief, van 1982 tot 1987 als voorzitter. In dat laatste jaar zat hij in de landelijke stuurgroep die de grootscheepse viering van het 75-jarig jubileum coördineerde.

Degenen die hem van dichtbij kenden wisten dat hij zich nauw betrokken voelde bij het wel en wee van de club. Zijn mening stak hij nooit onder stoelen of banken. Toen Ans het kamperen niet meer op kon brengen trok hij er nog vele jaren in z'n eentje op uit. Meestal naar Den Treek, waar zijn hart lag. Hij was altijd bereid tot een goed gesprek, waarbij hij lurkend aan zijn pijpje zijn weldoordachte mening gaf over clubperikelen. Ook op stille en koude dagen, als er nauwelijks kampeers waren, kon je hem op Den Treek aantreffen.

Zijn onverwacht overlijden heeft menigeen geschokt. Dat bleek ook de dag erna, op de ALV in Austerlitz, toen de voorzitter op indrukwekkende wijze de overledenen van het afgelopen jaar herdacht en de naam van Gerard Galesloot op de valreep werd toegevoegd.

NTKC is Gerard (en met hem zoveel anderen onder de overledenen) veel dank verschuldigd.

Jan Das