

Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeerterreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > ledensite > kamperen > in het buitenland.

Duitsland

Wij stonden drie dagen met de caravan op een SVR-terrein in de Südeifel, een heel klein veldje bij Ferienhof Neumühle in Altscheid. Het is er zeer rustig, want het ligt niet aan een doorgaande weg. De NTKC zou er jaloers op zijn. Water en stroom zijn aanwezig en douche en toilet zijn beneden bij de koeien in de stal. Je moet wel een goede auto hebben, want er zijn hellingen van 14% met ook een paar flinke haarspeldbochten.

Wij hebben er genoten van de stilte, het gras, de dieren, de heuvels en het weer.

Adresgegevens:

Neumühle 1,
54636 Altscheid
neumuehle@freenet.de

Bert en Edwien Engelberts

Frankrijk

Een mooie camping in de Cevennen is La Molière in Vébron.

De camping is in een boomgaard gelegen en het beheer is natuurvriendelijk. Op het moment dat wij er waren was een klein wekje goed gemaaid, maar was het grotere veld nog een bloemenzee.

Het sanitairgebouwtje dat op de website van de camping staat is inmiddels vervangen door een praktisch, functioneel en net gebouwtje. De camping ligt midden in het dorp. Er is een winkel op loopafstand waar je brood kunt bestellen voor de volgende dag.

Adresgegevens:

48400 Vébron
Téléphone : 04 66 44 02 40
camping.la-molierelaposte.net
<http://www.campinglamolierelaposte.net/>

Truus Verheijen

Voor het voetlicht in zeven vragen

Marleen Blokhuis (1967)

NTKC-lid sinds 2003, eindredacteur Buitenspoor sinds 2014

Woonplaats

Amsterdam

Beroep

Secretaresse in de psychiatrie; freelance tekstredacteur

Partner, kinderen

Samenwonend, geen kinderen

Hobby's

Lezen, wandelen, musea bezoeken, schrijven

Wat was je eerste kennismaking met de NTKC?

Van huis uit heb ik het kamperen niet meegekregen. Mijn ouders huurden altijd huisjes en schudden meewarig hun hoofd als we langs een camping reden. Als student heb ik wel eens met een geleende tent gekampeerd omdat dat een goedkope manier van vakantie vieren was. Maar toen mijn vriend Frank, die uit een 'NTKC-familie' komt, me voor de eerste keer meenam naar Brobbelbies in Schaijk ging er een wereld voor me open. Ik had geen idee dat je ook met zó veel rust en ruimte kon kamperen en was direct verkocht. Die groene kampeerplekken, niet stukgekampeerd door een voorganger. De terreinen die nooit aan een doorgaande weg liggen, maar vaak aan een of ander geheimzinnig zandpad. En het feit dat er geen auto's naast de tenten staan, waardoor je echt het gevoel hebt in de natuur te kamperen.

Wat is je favoriete NTKC-terrein, en waarom?

Huizen in Naarden is het dichtst bij waar ik woon en daar komen we dan ook het meest. In warme zomerweekenden gaan we daar soms vrijdags na werktijd nog op de fiets naartoe, zodat we zaterdag prinsheerlijk buiten zitten te ontbijten. Voor bewoners van een bovenwoning zonder tuin is dat een heerlijke luxe.

Op De Heerkuil in St. Geertruid krijg ik altijd meteen een vakantie-



gevoel, ook door de prachtige omgeving.

En kamperen op De Kooiberg in Ugchelen vind ik heel bijzonder. De hoogteverschillen, de bijna verstopte ligging en de waterpomp maken het ruiger en primitiever dan andere terreinen. Hoeveel ik ook van warme douches op kampeerterreinen houd, de pomp op De Kooiberg zou wat mij betreft nooit vervangen moeten worden.

Waar kampeer je in?

In een nylon koepeltent, die makkelijk mee kan op de fiets.

Doe je wel eens mee aan clubactiviteiten?

Nee, ik ben helemaal geen groepsmens, en kampeer het liefst met zo weinig mogelijk mensen om me heen. Gelukkig kamperen er bij de NTKC meer mensen met die behoefte, waardoor het als je elkaar tegenkomt heel natuurlijk en ontspannen aanvoelt. En het is natuurlijk mooi dat iedereen die wel graag in groepsverband kampeert of activiteiten onderneemt, binnen de NTKC ook aan zijn trekken kan komen.

Wat zou je wel anders willen zien bij de NTKC?

Het op je hurken afwassen bij de tent vind ik een onhandig gedoe. Op buitenlandse campings ben ik

altijd blij met een aanrecht waar je kunt afwassen. Dat zou ik bij de NTKC ook wel willen.

Doe je wel eens iets voor de NTKC?

Tot voor kort nauwelijks. Maar als eindredacteur van Buitenspoor denk ik iets voor de club te kunnen betekenen op een manier die bij me past.

Wat wil je verder nog kwijt?

Toen ik begin dit jaar in Buitenspoor las dat er een opvolger werd gezocht voor Clemens Ruttenberg, voelde ik me direct aangesproken. Teksten zo leesbaar mogelijk maken geeft me veel voldoening (freelance redigeer ik boeken en artikelen in opdracht van uitgeverijen of van auteurs zelf). Voor de eindredactie van Buitenspoor komt daar nog bij het coördineren van de diverse bijdragen, het selecteren van beeldmateriaal en het bewaken van de grote lijn, wat ik als een welkome uitdaging ervaar. Omdat de website, digitale nieuwsbrieven en Facebook een steeds grotere rol gaan spelen in de ledencommunicatie, zal Buitenspoor met ingang van 2015 een andere vorm en functie krijgen. De aankondigingen en verslagen van activiteiten die het blad nu voor een groot deel vullen, zullen plaatsmaken voor meer journalistieke artikelen gerelateerd aan kamperen, aan natuur en aan de rijkdom van onze terreinen. Mooie foto's zullen meer ruimte krijgen. In plaats van een blad uitsluitend voor en door leden wordt het zo hopelijk ook een aantrekkelijk visitekaartje voor geïnteresseerde nog-niet-leden. Natuurlijk is het daarbij de bedoeling dat huidige leden zich in het blad blijven herkennen en het met plezier zullen blijven lezen.

Gelukkig doe ik het allemaal niet alleen; dit jaar word ik nog kundig bijgestaan door Harrie van der Hoeff. En onlangs hebben zich drie nieuwe redactieleden aangemeld, over wie later meer.

Ik wens iedereen veel lees- en kampeerplezier!