

Kamperen in Europa

Oase van rust in de Haute Langedoc

Bij toeval kwamen we twee jaar geleden terecht op camping Domaine Le Clôt aan de voet van de Pic de Montalet in de omgeving van Lacaune in het departement Tarn. Alle andere campings in de omgeving waren vol en via een collegiaal telefoontje bleek er op Le Clôt ruim voldoende plek.

De ontvangst door de Hollandse eigenaren, Walther en Lidewijde, was hartelijk. Na onze lange reis vanuit Nederland bleek Walther bereid om de keuken van het kleine restaurantje in te duiken om voor ons laat op de avond nog een heerlijke maaltijd klaar te maken in de tijd dat wij de tent opzetten. In de schemering scharrelde hij door de moestuin en even later hadden we een ongekend verse salade als voorgerecht op tafel staan, uiteraard met een lekker glas wijn.

De op bijna 1000 meter hoogte gelegen terrascamping met 26 plaatsen biedt een prachtig uitzicht over het tegenoverliggende dal.

Het terrein is 3 ha groot en beschikt naast de ruime kampeerplekken over een boerderij waarin Walther en Lidewijde wonen, ook over een tweepersoon gîte die grenst aan een oude dolmen uit de Keltische tijd. Er zijn twee weides waarop de drie ezels afwisselend grazen.

De sanitaire voorzieningen zijn goed en worden goed onderhouden. De camping ademt rust en stilte uit die aanstekelijk werkt op de bezoekers, een mengeling van Franse, Engelse en Nederlandse gasten.

Inmiddels zijn wij al weer twee keer terug geweest op Le Clôt en ieder keer bleek dat de camping een gemiddelde bezetting had van zo'n twaalf plaatsen. Heerlijk rustig. De camping is ook toegankelijk voor caravans.

Walther en Lidewijde bemensen ook het kleine restaurant op de camping. Iedere avond is er tegen een schappelijke prijs een twee of drie-gangen 'menu du jour' verkrijgbaar en op verzoek ook een vegetarische variant.

De gebruikte producten zijn veelal streekgebonden en de groenten en

kruiden zoveel mogelijk biologisch gekweekt in eigen tuin. Het is mogelijk om vers brood te bestellen voor de volgende ochtend. In het restaurant is ook een uitgebreide bibliotheek aanwezig met wandelgidsen en kaarten (te leen), boeken over flora, fauna en bezienswaardigheden uit de omgeving. Walther en Lidewijde kunnen goed adviseren over alle mogelijkheden in de omgeving. Op 10 minuten rijden is er een groot stuwmeer waar je heerlijk kunt zwemmen. Op iets grotere afstand zijn de steden Albi en Carcassone te bezoeken met historische kernen uit de tijd van de Katharen.

Voor meer informatie zie:
<http://www.pageloisirs.com/le-clot/clot-nederlands/clot-nederlands.html>

Floris Poelman & Marianne Kok

Onze terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 Het Grote Blok, Hollandscheveld
- 7 De Haan, Loosduinen
- 8 De Heerkuil, St. Geertruid
- 9 De Hertenweide, Zorgvlied
- 10 Hoogduin, Biggekerke
- 11 Huizen, Naarden
- 12 De Kooiberg, Ugchelen
- 13 Limmen, Limmen
- 14 Masterveld, Winterswijk
- 15 Roggebot, Dronten
- 16 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 17 De Slufter, De Cocksdorp Texel
- 18 De Smagten, Bladel
- 19 't Springendal, Ootmarsum
- 20 De Testrik, Venray
- 21 Den Treek, Leusden
- 22 De Valkenbelt, Lochem
- 23 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 24 De Vrijenberg, Loenen

