

Kringen in het gras

Een van de eerste zaken die je hoort bij de NTKC is 'kringen in het gras'. Er wordt je vanaf het begin ingeprent dat hete pannen en ketels die je op het gras zet kringen maken, die je nog lang tegenkomt. Niet doen dus. Dat is natuur- en omgevingsbewust. We hebben dan ook al jaren plankjes, kurkjes, onderzettertjes of iets dergelijks bij ons. Als we koken dan staan deze dingen binnen handbereik om in voorkomend geval de hete pan of ketel op te zetten en zodoende geen afdrak achter te laten.

Wij koken al jaren op een Trangia. Alles is op elkaar afgestemd. Neemt weinig ruimte in bij het reizen en alles zit in en bij elkaar. Als zoveel NTKC-ers trekken we op onze buitenlandse reizen met een busje. Geen echte camper, maar een busje waar we in kunnen slapen. Kamperen met het busje als tent. Erg gemakkelijk als je op doorreis bent of als het regent dat het giet wanneer je aankomt. De vloer voorzien van een dichte gladde kunststof vloerbedekking. Gemakkelijk te vegen of met een natte lap schoon te maken. Deurmatje voor de schuifdeur tegen de eerste inloop. Alles op zijn plek. Een ventilatieluikje in het dak. In noodgevallen (o.a. als het regent) kunnen we binnen koken.

Dit jaar waren we weer eens op trektocht door Scandinavië. In Zweden komen we langs een outlet van Fjällräven. Zo'n kans laat je toch niet lopen. Naast wat leuke kleding zien we ook een nieuwe hapjespan van Trangia. Die hadden we nu echt nodig. Als je spullen echt wilt hebben, dan heb je in een tel honderd argumenten verzonnen waarom je dat ding nu moet kopen. En dat je het echt niet kunt missen. Het is van Trangia, het hoort er bij. Het is een goede uitbreiding van onze set. Op de kampeerplek aangekomen moet de hapjespan natuurlijk direct zijn nut bewijzen. Het regent echter. Er wordt dus binnen gekookt. De trangia wordt opgezet (of uitgezet, hoe je het ook noemen wilt) en wat blijkt, de hapjespan past niet op de beugeltjes boven de brander. Wat nu? Als kampeerder heb je altijd wel een paar extra haringen bij je. Je legt twee haringen over de panhouder en daarop de hapjespan. Koken maar. Er is echter één maar, aluminium

is erg glad en wordt gloeiend heet boven een vlam (wat niet). De hapjespan verschuift, de haringen vallen van de rand en blokkeren elke vorm van gebruik van de trangia. Geen nood. Met de pannengreep vis ik de blokkerende haring uit de panhouder en deponeer deze op het deurmatje. Je gaat geen hete spullen op de grond leggen. 'Kringen'.

Bij het opruimen van de spullen ontdek ik een keurige brandafdruk van een haring in het deurmatje. We hebben onze 'kring in het gras' nu voor altijd bij ons.

Harrie



Kamperen in Europa

Ontdek de schoonheid van de Franse Pyreneeën vanuit camping 'Les Sapins'. Dat schrijven Jos en Lia, de nieuwe eigenaren van deze intieme camping.

In juni 2010 waren wij hun gasten en konden constateren dat ze niet te veel hadden gezegd. Onze eerste wandeling was naar Montailou, het dorpje waarin de Katharen hadden gewoond in de Middeleeuwen en dat door de Franse historicus Le Roi Ladurie zo bijzonder 'op de kaart is gezet' in zijn gelijknamige boek 'Montailou' (ook vertaald). Een ander bolwerk van de Katharen, de hoog gelegen Montségur is eveneens van hieruit te bezoeken. Kortom, historie, natuur en rust zijn hier te vinden, op een nette, schone, groene kampeerplek, echt iets voor NTKC'ers.

Er is een zwembad voor kinderen. Jos en Lia ontvangen je graag en zullen je dan verder wegwijs maken.

Adres: Camping 'Les Sapins'
11340 Camurac (Fr)
www.lessapins-camurac.com

Drachten, Henk en Pitty Meijer

Dank voor deze (hernieuwde) tip. Ook een NTKC-achtig terrein bezocht in het buitenland? We maken er graag melding van in Buitenspoor. Indien het terrein op internet is terug te vinden maken wij er tevens melding van op de ledensite > kamperen > buitenland.
Red.

TIPS

In dit nummer geen 'Tips en Wetenswaardigheden' door Louis van Ollefen.

Louis is nog aan het rondtrekken, lichtgewicht, en een laptop behoort niet tot zijn uitrusting.

Maar hij heeft ons laten weten dat hij veel inspiratie en nieuwe ervaringen aan het opdoen is.

Vanaf volgend Buitenspoor zal hij je daarvan weer regelmatig op de hoogte brengen.

Red.

Folie tegen hagelschade

Hagelschade is voor menig caravanbezitter een nachtmerrie.

Veel nieuwere caravans zijn daarom uitgerust met een hagelbestendig dak, waarvoor meestal polyester wordt toegepast. Maar het overgrote deel van ons caravanpark heeft nog gewoon een aluminium dak, dat kwetsbaar is voor hagelstenen.

Sinds kort is er een ruim 3 mm dikke folie op de markt, die permanent op het dak van de caravan (of camper) kan worden geplakt. Het vangt hagelstenen door zijn dikte verend op, waardoor deuken en blutsen worden voorkomen. Bovendien zorgt het voor een betere isolatie tegen warmte en kou en dempt het ook het geluid van regendruppels op het dak.

De montage van het folie, dat overigens ook kan worden gebruikt om bestaande hagelschade af te dekken, moet in principe door een gespecialiseerd bedrijf (dealer, shadebedrijf) gebeuren. Maar een heel handige doe-het-zelver kan het ook zelf monteren. Het witte folie (RAL 9016) is beschikbaar op rollen van 1,5 m breedte en kost ongeveer € 69 per vierkante meter. Nog niet bekend is wat deze folie voor invloed heeft op de verzekeringspremie van de caravan.