

Een groot compliment aan de groep! Langs een kanaal reden we in flink tempo naar de camping aan Das grosse Meer. Het was een latertje geworden met al die toestanden rond de boottocht.

De volgende dag wachtte ons een geheel Duitse fietsdag naar Naturcamping Nankemann in Tunxdorf. Via de stad Leer maakten we nog een korte stop bij de Seeschleuse van Papenburg. Er was ook onderweg nog een grote sluis met 4 in- en uitgangen, bijzonder om te zien. Ik herinner me van deze dag vooral heel lang fietsen langs een dijk, en Guus die een opkikkertje maakte voor me, onderweg.

Terug naar Nederland

De dag dat we weer terug reden naar Nederland/Drenthe, kwam Gerard ten val, gelukkig niet ernstig. We bezochten die dag Bourtange, een nagebouwde vesting, tamelijk toeristisch, en moesten een steenslagweg trotseren, wat me op een leuke band kwam te staan. Na de nacht in Schoonloo bezochten we met een groepje Orvelte, waar je nog kunt zien hoe hier vroeger geleefd werd.

Ik haakte hier af voor mijn eigen tocht naar het zuidwesten. De rest reed door naar Zorgvlied, soms met vastgelopen wielen van de schapenkeutels (Jenny K.) of andere grappige belevenissen zoals Pieter me vertelde: 'Op de laatste dag, met af en toe een bui, zaten Jan en ik in Dwingeloo onze 'lunch' te gebruiken toen een colonne Solexen het dorp in reed, gevolgd door een colonne oude Kreidlers. Bij Diever kwam een hele stoet oldtimers ons achterna, maar die zal door velen uit de groep gezien zijn, want we kwamen bijna allemaal tegelijk bij de plaatselijke grootgrutter aan.' Een warme slotavond volgde.

Met dank aan allen die zich inspanssen hebben om deze Kennemerfietsstocht tot een bijzondere belevenis te maken!

Foto Liesbeth van Splunter



Kamperen in Europa

De vakanties zijn goeddeels achter de rug, en dat levert als altijd weer recensies op van terreintjes waar het naar NTKC-maatstaven goed toeven is. We hebben er heel wat ontvangen. (De publicatie ervan zullen we over meerdere Buitensporen moeten spreiden.) Inzenders, bedankt daarvoor! Kijk voor de complete lijst met buitenlandse terreinen op de ledensite > algemeen > kamperen > in het buitenland. Ook een aardig terrein bezocht? Laat het je mede-leden weten door erover te vertellen aan buitenspoor@kampeerclub.nl.

Frankrijk

Gera Weber heeft tijdens een fietstocht in de Jura twee leuke kampeerterreintjes bezocht:

Camping à la Ferme à la Dalue ligt in Bellecombe, in de Haute Jura. Bij een Gîte d'Étape is er gelegenheid om tent of caravan te plaatsen. Wij stonden alleen, in een bosje, deed vrij romantisch aan. Je kan ook op een open terreintje staan, zelfs met caravan; zeer mooie open, licht bergachtige omgeving. In de gîte kun je water halen en van toilet en wasgelegenheid gebruik maken, alles zeer eenvoudig en goedkoop. www.gite-la-dalue.com/index.php



Een tweede, maar groter terrein is **Camping Municipal sur Narlay**. Het ligt ook in de Jura, en wel in Le Frasnois aan het Lac Narlay. Het is een gemeentecamping en is wel een stuk groter, maar geen rijtjes, plek op hellend terrein kun je zelf uitzoeken, meest met zicht op het meer, waarin je ook goed kan zwemmen. Toiletvoorzieningen eenvoudig, goedkope camping. Geen echt NTKC, maar wel natuurlijk en vrij! www.camping-frankrijk.nl/narlay/



Camping nabij Anduze (Cevenne)

Camping Belle Vue ligt buiten het plaatsje Anduze op de weg die naar Ales gaat. Op de kruising op de hoofdweg staat één enkel bord Camping à la Ferme en daarna nog een klein bordje naar de toegangsweg. Deze zomer zaten alle campings in de buurt al vol en omdat wij geen stroom nodig hadden konden we er zo terecht en kregen een mooi plaatsje wat hoger tegen de heuvel.

Wij hebben op deze camping à la ferme ruim 1,5 week gestaan. Geen vaste, afgebakende velden maar de campingbaas verspreidde iedereen over heel het terrein en hield voldoende afstand tot de kampeersdus die er al stonden. Zo bezien dus vrij overeen te komen met een NTKC-terrein. Afwisselend veel bossage/ bomen en open plaatsen zodat je goed kan kiezen zon of schaduw. Eenvoudig maar doeltreffend sanitair wat door de kleinschaligheid vrij schoon bleef. Werd wel 2x dag op de Franse manier schoongemaakt. Deels werd het warme (douche/afwaswater)water opgewarmd met zonnecollectors aangeduld met een boiler of geiser.

Je kunt er wijn kopen en zelf met een lege wijnfles aankomen die de eigenaar dan tegen een kleine vergoeding vult van de wijnen die je eerst mag proeven. Beperkt elektra op de terreinen (wel lange verlengsnoeren mee nemen of een haspel bij de boer vragen).

Op de hogere terreinstukken bracht hij de caravans weg, omdat je daar met je gewone auto niet echt met caravan kunt komen. Naast de camping had de boer ook nog wat wijnvelden en olijfbomen.

Zwembad werd verwarmd door alleen 'de zon', maar daar wilde hij volgend jaar ook een extra collector op zetten om water wat sneller warm te krijgen. <http://campingbellevue-anduze.c.la/>

Domingo en Maria Jans