



Storm in juni

In de week van de langste dag van het jaar heeft het flink gestormd in ons land.

Er hebben ons geen berichten bereikt van ernstige schade, het heeft de laatste jaren al vaker gestormd en wellicht zijn de zwakste bomen inmiddels al geruimd. Maar op De Heerkuil was het toch raak: twee bomen gaven krakend de geest. In hun val werden twee andere behoorlijk beschadigd. Wat goed materiaal waard is bleek dezelfde avond nog.

Een van de beschadigde bomen werd gerooid en in stukken gezaagd, de beide omgewaaide exemplaren ondergingen hetzelfde lot. Binnen enkele uren waren alle restanten afgevoerd.

Bijgaande foto-impressie laat zien dat vele handen licht werk maken.

En passant werden alle veldjes op De Heerkuil ontdaan van afgewaaid takken en bladeren. Niet geplande werkdagen dus; de aanwezigen hebben zich niettemin met enthousiasme ingezet.



Foto's Clemens Ruttenberg



Kamperen in Europa

Deze rubriek komt geheel tot stand door tips van lezers. Ook een NTKC-achtig terrein bezocht? Laat het ons weten! Het totale overzicht vind je op www.kampeerclub.nl/leden

Portugal

Mijn vrouw en ik kampeerden een aantal nachten op de Quinta do Pohmarinho, bereikbaar via de weg van Portalegre naar Castelo de Vide in Portugal. Een prachtige (in voor- en najaar) bloemrijke omgeving, van waaruit wij mooie, in het Nederlands heel goed beschreven, wandelingen maakten.

Castelo de Vide is evenals een groot aantal andere plaatsen in dit grensgebied met Spanje een schitterend plaatsje en heel leuk om te bezoeken.

De accommodatie van de Quinta is simpel en schoon. Er zijn een scala van mogelijke tent- en caravanplaatsen, men kan er zwemmen in een meertje en ook is verblijf in de boerderij mogelijk. De boerderij is 25 ha groot en is nog volop in ontwikkeling. Met de Nederlandse eigenaren Dolf en Phine, die nu sinds ruim een jaar op de boerderij wonen, kan zeer flexibel worden overlegd over de kampeerplaats waar je wilt staan. De boerderij staat ook in de groene vakantieids van ECEAT Nederland. Uitgebreide informatie is te vinden op de website www.pomarinho.com

Adres: Quinta de Pomarinho;
Dolf Janssen en Phine Verhoef;
Apartado 2;
Castello de Vide;
Portugal.

Telefoon : 00351 245 901 202 of
00351 965 755 341.

Ed Verschuur

Frankrijk

In juni waren wij in Normandië en hebben heerlijk gekampeerd op Ferme des Benedictines in Grandcamp Maisy. Ruime plaatsen met vrij uitzicht. Hollands echtpaar; goed sanitair.

Voor meer informatie e-mail naar tenno-thanja.dogger@wanadoo.fr

Op de camping stonden wij naast mensen die er al 7 jaar komen en die ook bevriend zijn met de zus van Tenno. Die is een paar kilometer ver-

der met haar man dit jaar begonnen met overnachtingsplaatsen voor backpackers en een camping alleen voor tentjes, in een appelboomgaard. Wij zijn even wezen kijken. Het ziet er goed uit. Zij hebben een uitgebreide website: kijk op www.chezlafontaine.com

Beide campings liggen in de buurt van Omaha-beach en Utah-beach.

Sjef en Annelies Kroon

Bretagne

In Buitenspoor van april 2003 wordt een kampeermogelijkheid genoemd bij Ben en Jeanne Bahlmann in de buurtschap Kerveno bij het dorp Plumelin (Morbihan). Je kampeert in de tuin bij de gite. Om de rust en de privacy van de gasten in de gite te waarborgen is het niet mogelijk voor gezinnen met kinderen om hier te kamperen. Omdat de sanitaire voorzieningen bij het huis zijn is er slechts kampeergelegenheid voor één eenheid.

Als je op dit adres wilt kamperen (of de gite huren) moet je altijd eerst bellen met Jeanne Bahlmann (haar man Ben is vorig jaar plotseling overleden) Tel. 0033-297441071.

Coby en Arie Bakker

Permanente tentenshow

Afgelopen jaar verhuisde Slee Buitensport in Utrecht naar haar nieuwe pand aan de Biltstraat. Ondanks de ruim 700 m² aan winkeloppervlakte is toch gebleken dat er nog extra ruimte nodig is voor het tentoonstellen van meer tenten. Vanaf 1 juni zijn dan ook op 1200 m² alle modellen permanent opgesteld bij Birdland in Maarsbergen. Naast de gerenommeerde eigen Slee collectie zijn er ook tenten van Ramble, Eureka, Vaude en Birdland te vinden.

In Maarsbergen op de Ambachtsweg 14 kunt u elke vrijdag en zaterdag terecht van 10.00 tot 17.00 uur. Voor informatie kunt u bellen met Slee Buitensport 030-2334254

Routebeschrijving:

A12 Utrecht-Arnhem, afslag Maarsbergen.

N226 over het spoor rechts, Haarweg.

Na 750m. rechts, Ambachtsweg.



Vijftig Plus

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Wat moet ik nog schrijven over stijl? Want op het Buitenspoor hebben we niet zo veel meer aan onze vormenballast van thuis. Want madame Etiquette heeft ons wel geleerd hoe we aan tafel moeten handelen, maar niet hoe we te gast moeten zijn bij Moeder Natuur; wel hoe we ons moeten gedragen op een cocktailparty, maar niet hoe wij ons moeten gedragen tegenover medekampeerders, die wij als medegasten bij genoemde Moeder aantreffen. Kortom, onze werkelijke beschaving wordt in zijn hemd gezet. En onze feilen komen nu meedogenloos aan het licht.

Want wanneer onze innerlijke beschaving ons in de steek laat, dan zullen wij onze omgeving hinderen met onze luidruchtigheid. Dan storen we andermans nachtrust. Dan melden wij ons bij aankomst niet bij de grondeigenaar of bij de kampmeester. Dan nemen we plaats tussen de andere kampeerders zonder hen begroet of ons aan hen voorgesteld te hebben. Dan verdwijnen we weer, zonder een woord van afscheid.

Een goede kampeerstijl is uiting en tegelijk toets van werkelijke beschaving.

Waarvan akte; een citaat van een alinea uit een artikel van dertien alinea's!

Persberichten

Kuierlattenroute Kraggenpad verrijkt met veldkeet

FLEVOLAND

In de beginjaren van onze provincie hebben duizenden arbeiders onder barre omstandigheden gebuffeld om de landerijen te bewerken. Meestal was er bewoning noch begroeiing in de nabijheid om onder weg te kruipen bij slecht weer.

De Wieringermeerdirectie bood haar arbeiders daarom schuilmogelijkheden in zogeheten 'veldketen': half open hutten zonder vloer die door vier man konden worden verplaatst. Sinds kort is een replica van zo'n hut te bekijken aan de wandelroute Kraggenpad aan de Zwartemeerweg in Kraggenburg.

Kuierlattenpaden

Het Kraggenpad is één van de twaalf Kuierlatten wandelpaden die op initiatief van agrariërs door heel Flevoland zijn uitgezet over boerenerven en -land. Landschapsbeheer Flevoland (LBF) faciliteerde de boeren met projectbegeleiding en vond in de Rabobank Noordoostpolder de hoofdsponsor. Via de website www.opdekuierlatten.nl is communicatie tussen boeren en burgers gemakkelijk en interactief gemaakt. En in samenwerking met uitgeverij Graphein is een pocket uitgegeven waarin alle Kuierlattenroutes zijn beschreven en waarin de boeren vertellen waarom zij wandelaars op hun terreinen toelaten.

Nog acht te gaan...

Omdat replica's van veldketen de cultuurhistorische beleving van de Kuierlattenpaden in de Noordoostpolder versterken (ze zijn alleen bij de ontginning van de Noordoostpolder gebruikt), zoekt Landschapsbeheer Flevoland technische scholen die als leerproject met hun leerlingen dergelijke schuilhutten willen bouwen.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij Landschapsbeheer Flevoland, tel. 0320 - 29 49 39 flevoland@landschapsbeheer.net

De pocket 'Op de kuierlatten, unieke wandelingen door het Flevolands boerenland', (ISBN 90-77606-02-5) is voor € 7,50 onder meer te koop bij de Flevolandse VVV's. Zie voor meer informatie ook www.opdekuierlatten.nl