

Kamperen in Europa

Buitenspoor publiceert graag je tip over een NTKC-achtig terreintje in het buitenland. Wanneer het terrein over een internetadres beschikt voegen we het toe aan de lijst op www.kampeerclub.nl/leden.

Uitgelezen plekken voor NTKC'ers

Frankrijk

We zijn dit jaar weer teruggekeerd naar een heerlijke kampeerplaats (minder geschikt voor caravans) in Frankrijk, tussen Nancy en Dyon, Fouvent le Bas.

De eigenaars Paul en Anne zijn meer ingesteld op chambre d'hôtes, het toiletgebouw is primitief maar goed. Aan verbetering wordt gewerkt, maar voor een echte NTKC'er mag dit geen punt zijn.

Als je van stilte en natuur houdt is het een uitgelezen plek. We hebben veel gelopen naar de kleine echt franse plaatsjes waar de tijd heeft stilgestaan, en onderweg menig ree in het vizier gehad.

Bij Anne kun je heerlijk brood kopen en vegetarisch eten voor een redelijke prijs.

Wegwijzer:

Halfweg tussen Langres en Vesoul op de RN 19, in Cintrey de richting Morey nemen op de D1, door Suau-court naar Pisseloup, daar rechtsaf, richting Fouvent le Bas op de D42. Na 8km. op deze weg, voor het dorp bij de pijl: 'la Pierre Percée', rechtsaf een grindweg op, de pijlen volgen gedurende 3 km. door de bossen. Tel. 0033 (0) 3 84 31 30 46
Anne Kringhs

Jan Willem en Marlien Hetsen

Spanje

Afgelopen zomer hebben we gekampeerd op Camping Can Banal bij Montagut in Spanje.

Het is de rustigste camping die we bezochten. Prachtige grote plekken midden in de natuur. Vergelijkbaar met onze eigen NTKC-terreinen.

Auto mag niet naast de tent (alleen voor uitladen en inpakken mag de auto het terrein op).

Gezellige bar waar je enkele avonden per week kan eten. Eenvoudig sanitair maar wel proper.

Leuke originele kinderanimatie.

Plaatsen dicht bij de bar zijn

's avonds wel lawaaiig...

Klein plonsbadje voor peuters/kleuters. Zwemmen kan in het meertje bij de Middeleeuwse stenenbrug (15 minuten van het terrein). Dit is een mooie locatie, maar minder toegankelijk met kleine kinderen.

Bijna alle plekken zonder electriciteit; gelukkig ook amper verlichting op de camping. Je kan prachtige wandelingen maken vlakbij en in de omgeving. Vriendelijk behulpzaam personeel. Een daguitstap naar de zee (1 uur) of het hooggebergte (Pyreneën) is perfect haalbaar. Voor natuurliefhebbers en voor gezinnen met kinderen een echte aanrader!

(Alles behalve megacamping met disco, kinderopvang, plek naast plek naast plek, enkel liggen bruinbakken in de zon...)

De eigenaar is een Nederlander die in 1986 een leegstaande boerderij gekocht heeft. Het kampeerterrein is organisch ontstaan en daardoor zeer afwisselend.

De camping is grotendeels niet toegankelijk voor caravans. In overleg met de eigenaar kan een caravan geplaatst worden.

Camping Can Banal

Tel : +34-972687681

www.campingcanbanal.net

Garrotxa

17855 - Montagut

Catalonië (Spanje)

GPS: 42° 14' 35" / 2° 34' 59"

Met vriendelijke groet,

Peter van Heek

petervanheek@gmail.com

Groot Brittannië

Regelmatig wordt in Buitenspoor geschreven over onze zusterclub 'The Camping and Caravanning Club of Great Britain and Ireland'. De club heeft 100 eigen terreinen, uitstekend beheerd door meekamperende echt-paren. Glad gemaaid grasvelden vaak van voetbalveldformaat. Meest mooi gelegen, in de kliffen van Folkstone of op loopafstand van de centra van Salisbury en Canterbury. Maar met steeds meer verharde plaatsen en campers, gelukkig klitten die samen rond de stroompalen en blijven aan de randen van de terreinen rustige plekken vrij. NTKC'ers (CCI kaart) betalen het ledentariaf en 55 plussers krijgen buiten het hoogseizoen flinke korting.

Nooit werd in Buitenspoor geschreven over die 1200 andere terreinen voor de clubleden de 'Certificated Sites'.

Kleine terreintjes in Engeland, Schotland en Wales; een winderig, afgelegen weitje bij een boer, een veldje achter de pub of een groot uitgevalen tuin. Op deze terreintjes, 'for members only' met weinig of geen voorzieningen, kamperen wij graag. Je staat er vaak alleen in stilte en duisternis en een mooi uitzicht. Je vindt de certificated sites in het 'Your Big Sitesbook', te koop op de clubterreinen voor £5,- (CCI prijs), zie ook www.campingandcaravanning-club.co.uk

Bestellen per post gaat ook maar is wat ingewikkeld, eerst kosten en porto overmaken en e-mail gebruikt de club niet. Let op, niet alle terreinen laten kampeerwagens en tenten toe en veel terreinen hebben geen sanitair. De aardige maar duidelijke mevrouw in Lavenham zat ermee toen we haar tuin in fietsten, gelukkig gaf 'the public toilet' uitkomst. De pictogrammen in het 'Sites Book' geven alles duidelijk aan. De routebeschrijving met afkortingen als 'fm' (farm), 'tn' (turn) en 't-lights' (traffic lights) zijn bondig maar goed. Erg handig zijn de coördinaten die verwijzen naar de Ordnance Survey kaarten, onze 1:250.000 kaarten (Travel Map Series) staan inmiddels vol met aangekruiste kampeerplekjes.

Deze simpele terreintjes zijn meestal op fietsafstand te vinden, vaak aan het 'National Cycle Network'. Wij hadden als fietser leuke ervaringen; in een storm achter een muurtje bij een pub in de Yorkshire Dales, bij een boer met Belgisch blauwe fokstieren in Northumberland en tussen de midges met geweldig uitzicht in de Brecon Beacons in Wales. Deze zomer reisden we met tent en auto en genoten van het uitzicht bij een manege in de omgeving van Bath en van de stilte en de mist bij een schapenboer in het Bodmin Moor in Cornwall.

Er kunnen nog best wat NTKC'ers bij.

Harma en Abert Fien

