

KWS op de fiets

Op ons mooie terrein De Valkenbelt waren begin augustus enthousiaste KWS-ers neergestreken, waarvan een aantal heeft deelgenomen aan de Larense fiets-4-daagse.

Zij hebben genoten: het weer, variërend van uitbundige zonneshijn tot royale plensbuien, weerhield niemand ervan om het stalen ros te beklimmen; de routes perfect uitgepijld, per dag weer een andere richting op in die mooie Achterhoek; het landschap afwisselend: bos, heide, bouwland, heuvels, weiden en maïs. Tijdens de lange tochten moesten de mannen wel eens loerhazen en de vrouwen oetblaozen, maar daarna ging het weer voort langs leuke dorpjes en stadjes, verscholen boerderijtjes en landgoederen, en kon men steeds weer rekenen op de goede organisatie van deze 4-daagse.

Het ging allemaal goed en het was gezellig: tenslotte had de boerenconferencier ons vooraf op het hart gedrukt het vooral rustig aan te doen. Het resultaat was wel dat één der deelnemers met koek gelokt moest worden om de route te rijden. Voor de inwendige mens werd zowel door de fiets-organisatie als door de KWS goed gezorgd.

Alleen Annemarie had de pech de 3e dag een akelige schaafwond aan haar been op te lopen waardoor zij de 4e dag met haar been op de kruk zat in plaats van op de pedalen. Ook belandde Wil naast een weggetje in de maïs, door onhandig manoeuvreren van een voorgangster en zag Marijke de wesp niet die in haar pet zat, waardoor een steek in haar hoofd en een flinke bult op haar voorhoofd het gevolg was. De gezamenlijke maaltijd in een restaurant te Laren was een 3-gangen menu, maar leek ook wel een 4-daagse.

Vrijdagavond werd het fietskampje afgesloten en waren de deelnemers het erover eens dat dit een leuk initiatief was en zeker voor herhaling vatbaar, dan wel in de buurt van een ander clubterrein.

Kees Springeling



Tips en wetenswaardigheden

door Louis van Ollefen

Louis van Ollefen was tijdens de samenstelling van dit Buitenspoor nog met onbekende bestemming fietsend onderweg. Hopelijk doet hij hierbij zoveel praktische ervaringen op, dat we weer het nodige zullen kunnen leren van de artikelen die hij voor ons in petto heeft. Ondertussen mag je hem natuurlijk ook op ideeën brengen of vragen stellen:

Tips, vragen, opmerkingen? tips@kampeerclub.nl

Kamperen in Europa

Onderstaande aanbevelingen werden ingestuurd door Corrie en Chiel Smallegange; onze dank daarvoor.

Al trekkend door Spanje en Frankrijk hebben we heerlijk rustige campings gevonden. Het was natuurlijk voorseizoen, maar toch.....

In Frankrijk dichtbij de Loire in Lion-en-Sullias op Ferme de Rochefort.

Een grote boerderij waar in één van de schuren eventueel gekookt kan worden, met een heuse bar en gezellig zitje. En waar bij slecht weer de kinderen zich goed kunnen vermaken. Een goed wandelgebied en ruime kampeerplaatsen. Voor meer details zie de site van ECEAT en klik op Frankrijk - Centre.

In 'een landelijk Aveyron in zonnig Zuid-Frankrijk' zoals op de folder vermeld staat.

Bepaald zonnig hebben we het niet gehad maar een geweldige plek, gelegen aan een GR.route en een rivier met ijsvogels. Wat wil je nog meer. Veel ruimte voor alleen tenten. Een prachtige oude boerderij waar logeermogelijkheden zijn. Ook dat

adres is te vinden op internet www.camping-fans.com 5 km Van Rignac waar boodschappen gedaan kunnen worden.

In de Pyreneeën aan de Spaanse kant zo'n 25 km. vanaf de Bielsa tunnel ligt een prachtig kampeerterrein(tje), 'Caserio San Marcial' bij het dorpje Salinas.

Je kunt het beste even op de site kijken naar alle foto's enz., die spreken voor zich.

www.caseriosanmarcial.com

Wie over de complete lijst aanbevolen terreintjes wil beschikken raden wij aan deze op korte termijn uit te printen van www.kampeerclub/leden, Kamperen in het buitenland.

Om teleurstellingen te voorkomen verwijderen wij namelijk binnenkort alle terreinen waarvan geen internetadres bekend is. Beschrijvingen van terreinen zonder een dergelijk adres kunnen nog wel een plaatsje blijven vinden in Buitenspoor, maar zullen niet meer op de site worden vermeld.

