



# BULLETIN XXL

## 60 JAAR JEUGDSECTIE



1966:  
Optreden JS  
tijdens Rally met  
Anton Kruidenink  
(foto: Jan de Vreij)



2002:  
Jubileum 45 jaar,  
overal poedersuiker



2005:  
Jubileum 50 jaar,  
KABOB



2013:  
Introductieweekend,  
Parcours lopen



2013:  
25ste zomertoer,  
appeltaart eten



2015:  
Introductieweekend,  
Spelletjes op het strand

## INHOUDSOPGAVE

### WIE WAT WAAR

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Openingswoord                 | Pagina 3 |
| De voorzitter schrijft        | Pagina 4 |
| Namens het HB                 | Pagina 5 |
| Dankwoord van de redactie     | Pagina 5 |
| 60 jaar geleden op Austerlitz | Pagina 6 |
| De voorzitters                | Pagina 7 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Woordzoeker        | Pagina 12 |
| Geef de pen aan... | Pagina 14 |
| Rally verhalen     | Pagina 22 |
| Vreetsectie        | Pagina 26 |

#### Jeugdsectie in Beeld

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kampjes door de tijd heen   | Pagina 8  |
| Speciale kampjes            | Pagina 15 |
| Sportief en actief kamperen | Pagina 28 |

#### Wist je datjes

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Over de Jeugdsectie | Pagina 10 |
| Over het Bulletin   | Pagina 19 |
| Over kampjes        | Pagina 20 |
| Over zomertoer      | Pagina 20 |
| Over Rally          | Pagina 25 |
| Overig              | Pagina 30 |

#### Het verhaal van

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Peter Leyenaar  | Pagina 11 |
| Sarah en Esther | Pagina 18 |
| Het Haagsche    | Pagina 31 |

#### Liefde lokt je de tent in

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| De ouders van...     | Pagina 13 |
| De Jossers           | Pagina 21 |
| De huidige generatie | Pagina 27 |

## OPENINGSWOORD

### HET BESTUUR

#### Een feestelijk welkom JS'er!

Of je nu Jeugdsectie deelnemer bent, Jeugdsectie oude stomp of nooit van de Jeugdsectie hebt kunnen proeven, dit weekend is iedereen weer even een JS'er. Het is slechts 60 jaar geleden dat op deze grond de start werd gegeven voor een heuse jongeren beweging binnen de NTKC, genaamd de Jeugdsectie. Omdat de Jeugdsectie hier 60 jaar geleden is opgericht gaf dit direct aanleiding om hier nogmaals een grandioos feestje te organiseren.

In 60 jaar tijd is er een hoop veranderd, maar heeft de tijd ook stil gestaan. Kijk voor de grap eens op de kampeerveldjes, nog steeds kamperende jongeren met een katoenen noktent zittend op een kruiszitje van Erdman Schmidt of Carl Denig.

Dit extra lange jubileumweekend is een perfecte combinatie van vervlogen tijden en hedendaags tijdsverdrif. De kampvuurkuil is natuurlijk de meest geschikte plek voor een goede borrel en sterke verhalen, kom proeven en genieten. Achterin op het terrein is er op zondagavond een "Silent disco", deze biedt drie discotheken in een tent, het onvergetelijke ervaring!

**P.S. vergeet niet een foto van jouw vlaggetje te uploaden op de NTKC Facebook onder hashtag: #JS60JAAR**



Het Jeugdsectiebestuur hoopt dat jij een fantastisch Jubileumweekend gaat hebben!

| Vrijdag 2 juni 2017 |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tijd                | Activiteit               |
| 12:00 – 20:30       | Inloop en aanmelden      |
| 20:30 – 21:00       | Opening en welkomstwoord |

| Zaterdag 3 juni 2017 |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tijd                 | Activiteit                         |
| 10:00-10:30          | Officiële opening                  |
| 10:45 – 15:00        | Sport en Spel                      |
| 15:00 – 18:00        | Borrelen                           |
| 18:00 – 20:00        | Gezamenlijke pannenkoeken maaltijd |
| 20:00 ...            | Kampvuur                           |
| 21:00 – 22:00        | Avondspel                          |

| Zondag 4 juni 2017 |                  |
|--------------------|------------------|
| Tijd               | Activiteit       |
|                    | Eigen invulling  |
| 17:30 – 20:30      | Gezamenlijke BBQ |
| 21:00 ...          | Kampvuur         |
| 21:00 ...          | Silent Disco     |

| Maandag 5 juni 2017 |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tijd                | Activiteit         |
| 11:00 – 11:30       | Officiële sluiting |
| 11:30 ...           | Afscheid           |





## DE VOORZITTER SCHRIJFT

### ILSE WEERGANG

Lieve Jeugdsectiedeelnemers,

*'Het zonnetje schijnt en de lucht is blauw, en dat betekent dat het weer tijd is voor het introductieweekend!'*

Dat schreef ik precies een jaar geleden. En wat gaat de tijd snel, we bestaan al 60 jaar! Ik ga nu 7 jaar mee met de Jeugdsectie, met als eerste weekendje gelijk een rally. De rally in 2010 naar Rome was namelijk mijn eerste ervaring met de Jeugdsectie. En iedereen weet wel dat een rally iets speciaals is. Ondanks dat ik letterlijk niemand (op mijn broers na) kende toen ik op Schiphol stond, is dit toch een van mijn leukste herinneringen aan de Jeugdsectie. Zo lag het kampeerterrein op 5 minuten van het St. Pietersplein, en was de douche heerlijk warm. We zijn met Pasen ook nog eens gezegend door de paus. 'Bedankt voor die bloemen' hebben we live gehoord!

Ik denk dat iedereen zo wel zijn herinneringen heeft aan de Jeugdsectie. Zeker tijdens het Jubileumweekend waar iedereen welkom is, zal er een flink aantal verhalen verteld worden.

Voor mij was ook de 25e zomertoer een speciale week. We hebben de hele week zon gehad, en zo goed als geen pech. Ik weet nog donders goed dat ik het jaar erna bij de zomertoer 4x een leuke band heb gehad, waarna Rose hem bij haar thuis op wilde pompen en de band explodeerde. Daar zit je dan met al je fietstassen, en ja ze zaten heel erg vol want de ruimte was er toch voor... Ik heb nog nooit zoveel spierpijn gehad in mijn armen omdat ik met 5 tassen in de trein zat. Maar ook dit maakt de Jeugdsectie de Jeugdsectie. Ik weet in ieder geval zeker dat ik voortaan voor een zomertoer met mijn fiets even langs de fietsmaker ga.

Dan maar weer naar het 'nu'. 60 jaar Jeugdsectie! Dit weekend zal vooral gevuld zijn met gezelligheid, enige sportiviteit, lekker eten en een mooi kampvuur. Laten we hopen dat het weer extra mooi zal zijn, en dat het een weekend wordt waar we het over 20 jaar weer met een glimlach over kunnen hebben.

Na het Jubileumweekend gaat de Jeugdsectie gewoon weer door. Vanaf 22 t/m 29 juli staat de 29e zomertoer op de agenda. Geef je op! In het laatste weekend van augustus volgt getrouw het KABOB-weekend. Let wel op, de locatie van het KABOB-weekend is gewijzigd naar 'De Brobbelbies' te Schaijk. En als laatst van dit seizoen het boerderijweekend, hierover zal snel meer informatie volgen.

**Voor nu wens ik jullie veel plezier op het Jubileumweekend.**

Liefs Ilse



## NAMENS HET HB

### 60 JAAR JS

**60 jaar Jeugdsectie is terugkijken op een soort eindeloze jeugd.**

Of je het nu wilt of niet, de kritische grens van 'ouderdom' bereik je best wel snel bij de JS. Maar ik bekijk het liever anders: Een 60-jarig jubileum is ook wel een diamanten jubileum.

"Diamant, het sterkste materiaal op aarde. In staat om binnengekomen lichtstralen tijdelijk vast te houden om daarna het licht weer naar buiten te laten stralen in de mooiste flonkering die de natuur kent."

Precies zo kun je de JS omschrijven, als een plek binnen de NTKC waar ruwe diamanten binnenkomen, met de jaren wat geslepen worden, het licht vangen en flonkerend verder gaan in het leven. Alleen, vaak met een hechte vriendengroep om zich heen. Of samen met een levenspartner. Hoeveel relaties kennen niet hun ontstaan bij de JS? En daarvan ben ik zeker niet het enige voorbeeld binnen de club!!!

Een diamant verliest haar flonkering nooit. Laat de JS stralen in al haar facetten binnen de NTKC. Op naar Platina!

Een hartelijke kampeergroet namens het hoofdbestuur, Maartje Loerakker

## DANKWOORD

### JE KAN HET NIET ALLEEN

Wij willen heel graag een aantal mensen bedanken die er aan hebben bijgedragen dat dit Bulletin XXL is ontstaan. Als eerst Diana van Vliet, die het mogelijk heeft gemaakt om met hulp en software deze lay-out te creëren. Dank aan het hoofdbestuur, het clubbureau, Jan Das en Tjabel Nieuwenhuizen voor hun medewerking. De toegang tot het archief maakt dit Bulletin net iets meer speciaal. Ook dank aan Allard Kremer voor het overdragen van een mooie aanvulling op het Jeugdsectie archief.

Daarnaast dank aan Benjamin en Ester, Dylan en Rose, Janneke en Peter voor hun openhartigheid over de liefde en de jeugdsectie. Dank aan Mór voor de bijdrage aan 'geeft de pen aan', een item dat toch wel karakteristiek is geworden voor een Bulletin. Dank aan Peter, Sarah en Ester, en het Haagsche voor nog meer leuke interviews.

De Jeugdsectie wordt gevierd op speciale weekendjes, of edities, en op rally's. We zijn dankbaar voor de bijdrage van Jelle, Sjoerd, Boukje, Martijn en Bart. Dank aan het hele huidige bestuur van de Jeugdsectie voor hun bijdrage aan dit Bulletin. Ook dank aan iedereen die foto's heeft gezocht op zolder en ingestuurd heeft. En last but not least dank aan alle Jeugdsectiedeelnemers door de jaren heen. Zonder jullie waren we niet hier, en zonder jullie kunnen we niet verder. We vonden het een leuke uitdaging om dit Bulletin voor jullie in elkaar te zetten, maar zijn ook wel blij dat we het niet snel weer hoeven doen.

De redactie





## 60 JAAR GELEDEN OP AUSTERLITZ EEN EERBETOON AAN HINNE POSTHUMUS

Dit stuk is geschreven aan de hand van *'Hoe het allemaal begon'*, geschreven door de redactie jubileumboek veertig jaar Jeugdsectie, *'Hoe is het zo gekomen'* en *'de eerste voorzitter'*, geschreven door Hinne zelf. Alle uit *'Met z'n veertienen in een tweepersoons tentje'* (resp. p 39, p 40 en p 13 t/m 17).

*"Het is fantastisch dat we hier in zo grote getale bijeen zijn in Austerlitz om met elkaar de oprichting der Jeugdsectie te vieren. Dit bewijst dat er iets onder de jongeren der NTKC leefde, iets dat ons hoop geeft voor de toekomst, iets wat ons het gevoel geeft dat dit met recht een mijlpaal zal zijn in de geschiedenis van het Kamperen in Nederland." Met deze woorden begon Hinne Posthumus zijn oprichtingsspeech. Even later is de Jeugdsectie een feit.*

Maar hoe is het idee van de Jeugdsectie ontstaan? Al een aantal jaren gingen jonge NTKC-leden naar de FICC jeugdrally's en in 1955 werd Jan de Vries door het FICC bestuur tot secretaris voor jeugdzaken benoemd. Hij had namelijk zijn nek uitgestoken om in 1956 de jeugdrally naar

Nederland te halen. Hinne en Jan kenden elkaar, Hinne had een hoop kennis over de NTKC-terreinen en werd door zijn vader aangespoord bij het jeugdcomité te gaan. Van het een kwam het ander en zo heeft Hinne er mede voor gezorgd dat de internationale jeugdrally van 1956 in Duinrell een groot succes werd. Dit heeft voor groot kampeerenthousiasme gezorgd onder de NTKC jeugd en vele van hen keken dan ook uit naar de jeugdrally van het jaar erna in Malburg.

Wim Zaalberg van Zelst werd in '57 de nieuwe voorzitter van de NTKC en heeft toen aan Hinne gevraagd na te denken over een landelijke jeugdgroep.

*"We kwamen laaiend enthousiast uit Marburg terug en hebben ogenblikkelijk alles gedaan om de NTKC jeugd uit te nodigen voor een oprichtingskamp, met Pinksteren daaropvolgend, van wat meteen Jeugdsectie is genoemd."*

Er kwamen wel 100 jongeren naar dit kamp op Austerlitz en tot groot genoegen van het hoofdbestuur werd de Jeugdsectie dus in 1957 opgericht. Na het kiezen van een

eerste bestuur, het oprichten van de kernen en het ontwerpen van een vlaggetje, kwam de Jeugdsectie echt op gang. Het duurde niet lang of de eerste tradities begonnen vorm te krijgen.

Austerlitz, dat in 1955 als tweede eigen terrein van de NTKC werd verworven, zorgde bij de afdeling nog niet voor veel enthousiasme. Voor de Jeugdsectie was het echter wel een belangrijk terrein. Niet alleen vond hier de oprichting plaats, ook de Rally in 1960 werd hier gehouden. Om die reden ging de Jeugdsectie hard aan de slag met het aanleggen van een kampvuurkuil. Austerlitz betekende ruimte en vrijheid voor de jeugd, omdat hier weinig bezorgde en betuttelende ouderen waren. Dat was wel nodig voor de nachtbrakende en muziekmakende jeugd.

*".. het blijkt heel duidelijk dat het FICC Jeugdrally-gebeuren een wezenlijke trekpleister en inspiratiebron was. Nu terugziende is dat voortdurend zo gebleven. Heel bijzonder eigenlijk want we leven in volstrekt andere tijden."*

Dit schreef Henni in '97. Nu in 2017 hebben wij weer gemerkt dat de rally een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Vorig jaar waren er een ongekend aantal Nederlandse deelnemers aanwezig.

## DE VOORZITTERS ALLEN OP EEN RIJ

*"Zoals u ziet zijn er in de 70-er jaren veel voorzitters geweest die maar voor een korte periode voorzitter zijn geweest. Dit kwam toen vooral voor omdat mensen vaak werden aangewezen om een bestuursfunctie op zich te nemen. Huwelijk, een andere bestuursfunctie en tegenvallende verwachtingen zijn redenen geweest om na korte tijd te stoppen."*

(Uit *'Het voorzitterschap: handwerk of Wereldbaan.'*, 40 jarig jubileumboek JS).

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1957 - 1961  | Hinne Posthumus    |
| 1961 - 1963  | Anton Kruidenink   |
| 1963 - 1965  | Frans van der Plas |
| 1965 - 1965  | Jan Uitien         |
| 1965 - 1966  | Jan de Vreij       |
| 1967 - 1968  | Dick Flight        |
| 1968 - 1970  | Maarten van Doorn  |
| 1970 - 1971  | Bart Damman        |
| 1971 - 1972  | Cisca Beudeker     |
| 1972 - 1973  | Ken Wah Chow       |
| 1973 - 1974  | Evert Link         |
| 1974 - 1977  | Maarten Jan Rieder |
| 1977 - 1979  | Ilja Wildbret      |
| 1979 - 1980  | Nicolette Azink    |
| 1980 - 1983  | Annemiek ten Brink |
| 1983 - 1985  | Rob de Grootte     |
| 1985 - 1987  | Yvonne de Bergwerf |
| 1987 - 1991  | Wilfred de Boer    |
| 1991 - 1995  | Ruud van Sark      |
| 1995 - 1999  | Allard Kremer      |
| 1999 - 2001  | Jeroen van Dijk    |
| 2001 - 2005  | Harmen Neidig      |
| 2005 - 2011  | Ester Elferink     |
| 2011 - 2012  | Jeffrey Voois      |
| 2012 - 2014  | Bart Weergang      |
| 2014 - heden | Ilse Weergang      |

Wilfred de Boer



Allard Kremer



Harmen Neidig





De huidige JS-vlag



Wie er het eerste afligt...



2012 KABOB-weekend: vuurstoken zijn we goed in

## WIST JE DATJES... OVER JEUGDSECTIE

De "wist je datjes" zijn in elk JS Bulletin terug te vinden. Dit is naar onze mening dan ook de leukste rubriek van het bulletin en daarom kunnen ze ook in deze editie niet ontbreken. We hebben speciale Rally- en Zomertoer-"wist-je-datjes" gezien als ook wel volledig random, niet te begrijpen "wist-je-datjes". We hebben een aantal oude verzameld en nieuwe opgesteld, heel veel plezier met lezen en er geldt zoals altijd; begrijp je het "wist-je-datje" niet, dan vraag je ernaar en is het tijd voor een goed verhaal!

### Wist je dat...

#### ... de NTKC ook door "tieners" opgericht is?

- ... de Jeugdsectie al sinds 1957 bestaat.
- ... zij werd opgericht op Austerlitz.
- ... de Jeugdsectie afgekort als JS veel makkelijker en korter is.
- ... de JS eerst onderverdeeld was in kernen die regionale activiteiten organiseerde.
- ... zij de 'koude oorlog', de 'provo's', de mini en maxi periode, sexuele revolutie, het punk-tijdperk en de 'flower-power tijd' hebben meegemaakt.
- ... er in 1987 en 2011 een soort bestaanscrisis was voor de Jeugdsectie.
- ... er zelfs gedacht werd dat de JS opgeheven zou worden.
- ... de JS zich door niets en niemand uit het veld laat slaan.
- ... de JS al zijn TV debuut heeft gemaakt.
- ... de Kampvuurkuil in Limmen in 1989 door de JS gerestaureerd is.
- ... in 1994 de JS in Den Treek de kampvuurkuil heeft helpen redden.
- ... de JS best goed fikkie kan stoken.
- ... het Kabobben al meteen een van de eerste tradities was.
- ... er in 1960, 1965, 1971, 1977, 1987, 1994 en 2016 een FICC Jeugdrally in Nederland is gehouden.
- ... er in 1956, dus voordat de JS opgericht was, ook een FICC Jeugdrally in Nederland was?!
- ... het succes van de Jeugdrally een van de redenen is geweest om de Jeugdsectie in Nederland op te richten?
- ... in de afgelopen 60 jaar de leeftijd om aan de Jeugdsectie te mogen deelnemen een aantal keer veranderd is.
- ... de kampjes in de afgelopen 30 jaar langer zijn geworden, namelijk al vanaf vrijdagavond i.p.v. zaterdagmiddag (meer kampvuur!).
- ... de deelnemers de NDV altijd al te lang vinden duren.
- ... hiervoor in het Bulletin puzzels zijn gemaakt.
- ... er door de jaren heen een aantal vlaggetjes zijn geweest.
- ... valsspelen bij de Jeugdsectie gestimuleerd wordt.
- ... maar dan wel origineel en leuk valsspelen, verbaas de organisatie!
- ...aan wat je meeneemt te zien is hoe lang je al (bij de JS) kampeert
- ...er pas na 35 jaar geconcludeerd werd dat we JS-deelnemers en niet JS-leden zijn?
- ... wij dit nu, na nog eens 25 jaar, nog steeds weleens fout zeggen?
- ... waarschijnlijk omdat wij ons zo een belangrijk deel van de club voelen.
- ... de JS toch echt maar één lid heeft, in het bestuur.
- ... het JS bestuur altijd uit een oneven aantal personen moet bestaan.
- ... we daarom ook even een tweede lid hadden?
- ... we binnenkort weer twee leden nodig hebben?
- ... er door de jaren heen 'clans' bij de JS zaten.
- ... 'clans' groepjes uit een bepaald deel van Nederland zijn.
- ... voorbeelden zijn Het Haagsche, Amsterdam en Rotterdam.
- ... streken uithalen echt in JS bloed zit, waar we ook zijn.
- ... het opvallend is hoeveel er kan veranderen in een aantal jaar.

## KAMPEREN DOOR DE TIJD HEEN — EEN TERUGBLIK



## HET VERHAAL VAN PETER LEYENAAR

**De 67-jarige Peter Leyenaar uit Den Haag is opgegroeid met "zwerfend" kamperen. Zijn ouders werden in '56 lid en zo kampeert hij dus al vanaf zijn zesde jaar.**

In de zomer van het jaar '62 ging zijn oudere zus met de Jeugdsectie mee en hij ging als 12-jarige jongetje, met zijn eerste eigen tent, ook voor het eerst stiekem mee. Dit weekend was op Duinrell (ja bij dat pretpark, de NTKC had daar een terrein, dit is nu de parkeerplaats van het pretpark).

De familie Leyenaar kwam hier vaker in het weekend omdat dit terrein dichtbij huis was. Dan vertrokken zij uit school met de fiets om het hele weekend in de duinen te spelen. Ook de andere leuke terreintjes werden door de familie Leyenaar per fiets of te voet bezocht. Terwijl ik met Peter aan het praten ben, komen er verschillende leuke en interessante verhalen voorbij over de Jeugdsectie en de NTKC in de jaren 60.

Tijdens zijn eerste weekendje in 1962 was het prachtig weer en dus gingen ook de vrouwelijke Jeugdsectiedeelneemsters in bikini.

Dit was nog nooit eerder voorgekomen (kunnen we ons dat nog voorstellen) en het zorgde dan ook voor aardig wat ophef in de club; dit zou geen passende kampeerkleding zijn. Deze discussie werd beslecht toen de jongens van de Jeugdsectie een ochtend in shorts en zonder shirt (want dit gebeurde wel al regelmatig) maar mét bikinitop over het terrein liepen. Vanaf dat moment was het voor de vrouwen ook normaal om in bikini op het terrein te lopen.

We zouden ons het nu niet voor kunnen stellen (iedereens tent staat immers altijd voor elkaar open en alles wordt uitgeleend en overgegooid, wel in een zakje natuurlijk) maar Peter vertelde mij over een weekend waar de kampmeester de tenten van de Jeugdsectie 's nachts controleerde om er zeker van te zijn dat iedereen in zijn eigen tent lag en niet bij de buurvrouw.

Zoals jullie je kunnen voorstellen heeft ook dit voor de nodige ophef gezorgd.

"Vlaggetjes waren in die tijd heel erg populair, ik werd helemaal blij als ik er een mocht kopen" zegt Peter. Het is voor Peter een traditie om vlaggen te kopen met vakantie. Het is daarom dus ook niet gek dat hij een flinke verzameling heeft thuis (tussen de 80 en 100 vlaggetjes, waarvan ongeveer 35 NTKC-vlaggen), waaronder ook een aantal Jeugdsectievlaggetjes. In het jaar 1968 was er een winterkampeerweekend, waarschijnlijk een weekend van de Zwerfgroep en de Jeugdsectie, waar iedereen een sneeuwster kreeg. Peter zijn broer en zus hebben er een bemachtigd, maar Peter was dat weekend helaas niet aanwezig en heeft dus ook de sneeuwster niet. "Ik word er nog steeds mee gepest." Tegenwoordig loopt Peter nog regelmatig met de Zwerfgroep mee, en ontmoet zo ook weer huidige Jeugdsectiedeelneemsters. "Het is leuk om de zwerfende jeugd groot te zien worden."



Zoek alle 60 woorden op en de overgebleven letters vormen een zin!

- Appeltaart
- Austerlitz
- Avondspel
- Bandenplakset
- Bergschoenen
- Boerderijweekend
- Bulletin
- Carnet
- Deelnemer
- Fiets
- Fietsbel
- Gek
- Introweekend
- Jarig
- Jeugdsectie
- Jubileumweekend
- Kaassouffle
- Kabobweekend
- Kamperen
- Kampvuur
- Kampvuurkuil
- Kater
- Knuffel
- Kussen
- Lid
- Loopweekend
- Matje
- Narallyweekend
- Nieuwjaarsweekend
- NTKC
- Pannenkoeken
- Pasen
- Penningmeester
- Pinksteren
- Rally
- Routeboekje
- Rustdag
- Secretaris
- Slaapzak
- Souvenir
- Tarp
- Tent
- Themaweekend
- Toersecretaaris
- Vicevoorzitter
- Vlaggelij
- Vlaggetje
- Vlatwister
- Vlees
- Voetbal
- Volleybal,
- Voorrallyweekend
- Voorzitter
- Waterballonnen
- Webmaster
- Werkweekend
- Wistjedatje
- Zakmes
- Zomertoer
- Zwemmen

## LIEFDE LOKT JE DE TENT IN JANNEKE EN PETER

We zien ze nu regelmatig, vorig jaar nog tijdens de zomertoer, 'de ouders van'. Maar we lijken te vergeten, velen van hen waren ook ooit JS'ers en zijn dus van JS-deelnemers uitgegroeid naar de ouders van JS-deelnemers. Een mooi gegeven voor een interview over "JS-relaties" bestaat er volgens ons niet en daarom sprak ik met Peter en Janneke, ouders van Astrid en Richard. Peter en Janneke zijn beide geboren NTKC-ers, "er is zelfs een kans dat we zonder het te weten samen in de zandbak hebben gespeeld", maar leerden elkaar kennen bij de Jeugdsectie.

Tijdens het 75-jarig bestaan van de NTKC in 1987 waren Janneke en Peter op Hazerswoude, waar zij allebei voor het eerst in contact kwamen met de Jeugdsectie. Elkaar hebben ze echter toen nog niet ontmoet. Sinds dat weekendje was Peter al niet meer bij de Jeugdsectie weg te slaan. Voor Janneke begon het Jeugdsectie-avontuur echter pas een aantal jaar later. Zij stond, op 23 jarige leeftijd, in haar eentje op Huizen toen de vijfde Zomertoer daar eindigde. Er bleven een aantal Jeugdsectiedeelneemers hangen en ook Janneke verlengde haar verblijf. Het was 30 graden maar toch werd er kampvuur gestookt en Janneke en Peter hebben tot laat, of beter gezegd vroeg, aan dit romantische vuur gezeten. Sindsdien was ook Janneke niet meer bij de Jeugdsectie weg te slaan. "Ja dat had wel een beetje met Peter te maken". Vervolgens zijn ze een keer samen uit eten geweest in Huizen en zijn ze nog een keer, zonder Jeugdsectie, gaan kamperen op Austerlitz en ook dit was heel gezellig.



Peter en Janneke Strizenau — 24 jaar samen

Nu, 24 jaar later, kamperen ze nog steeds graag samen, maar ook regelmatig apart. Ze zijn beide actief zwerfgroepdeelnemers, helpen veel op de werkweekenden in Bladel en Hazerswoude en gaan elke zomer met de fiets op pad, "we hebben er immers de spullen voor bij elkaar gespaard". Het is dan ook niet verbazend dat zij hun kinderen al in de kinderwagen meenamen met de Zwerfgroep en vervolgens in de fietskar zetten voor kampeervakantie. Volgens Janneke is het hartstikke handig om met kleine kinderen te kamperen "je zit op ooghoogte en ze kunnen lekker spelen dichtbij de tent". Ondertussen zijn Astrid en Richard zelf bij de Jeugdsectie beland waar zij vele deelnemers al kennen van kleins af aan. "Okke (Dommerholt) en Astrid hebben nog luiers gedeeld toen we met beide gezinnen op fietsvakantie waren, een half pak is natuurlijk een stuk lichter".

Helaas zullen we Janneke en Peter niet zien dit weekend, zij moeten jureren in het Smurfendorp bij het Huttensmurfweekend maar gelukkig zien we haar vast een andere keer wel weer. Wie weet weer tijdens de zomertoer dit jaar...



Peter en Janneke op hun trouwdag





Serieuze business:  
diploma-uitreiking



2013 Boerderijweekend:  
met een doos een boot maken



Mór tijdens Eiermep

## GEEFT DE PEN AAN MÓR

In het vorige bulletin had Titus de pen en hij heeft hem aan Mór doorgegeven.

*Naam:* Mór Grommers

*Geboortedatum:* 10-01-1998

*Kampeert met de JS vanaf :* 100-jarig bestaan NTKC, 26 mei 2012, hoewel het officieel de Zomertoer van dat jaar erna was.

*Beschrijf je droomvakantie:* Ik zou naar het buitenland gaan met een kleine groep goede vrienden en daar uitiem chillen met allerlei activiteiten en natuurlijk ook genoeg niks doen en kaartspellen spelen. Het liefst aan zee in een mediterraan land, in een grote villa.

*Welk woord en/of welke zin gebruik je vaak:* Nice & Da's echt chill

*Het meest romantische wat je ooit overkomen is:* Mijn opa en oma die hun hele leven bij elkaar zijn gebleven vind ik toch wel een van de romantischere dingen die er zijn.

*Wat is het mooiste aan het lichaam van een vrouw/man?* De ogen en buik

*Origineelste plek om iemand ten huwelijk te vragen:* De maan of in de ruimte, met de tekst: ik houd van je, van de aarde tot de oneindigheid. Bovendien zijn er maar heel weinig mensen die dat überhaupt kunnen doen.

*Waar zou je zeker nooit heen willen op vakantie?* Ik zou het overal in de wereld wel interessant vinden om te komen, maar vakantie zou ik nooit doen in bijvoorbeeld oorlogsgebieden of extreem koude of warme gebieden.

*Drink je alcohol op een verjaardag?* Maar natuurlijk!

*Wat geef jij een vriend(in) op zijn/haar verjaardag?* Iets dat bij diegene past en leuk is voor een langere tijd.

*Wat zou je doen als...*

*...je een week god was?* Natuurlijk al die cliché dingen als oorlogen stoppen, maar ook achter alle antwoorden van vragen komen die ik ooit heb gehad. Daarbij zou ik een paar waardige mensen superkrachten geven. Dan zit de dag wel vol denk ik zo.

*...je vriend/vriendin van het andere geslacht blijkt te zijn?* Me sterk afvragen hoe de f\*\*\* ik daar niet eerder achter ben gekomen en nog eens even mijn leven overdenken.

*...je een dag beroemd was?* Die dag zo veel mogelijk geld verdienen en genieten van de aandacht, maar ook zo veel mogelijk mensen overtuigen om een positief en goed leven te leiden waarin vijanden en mensen die je haat niet bestaan, alleen mensen die je minder aardig vindt. Jaja, goed he!!?

*...je een dag onzichtbaar was?* Naar zo veel mogelijk plekken gaan waar je/ik niet mag komen en waarschijnlijk wel een paar illegale dingen doen ;)

*...je wakker wordt en de enige persoon op aarde bent, met 2 schapen?* Zeer waarschijnlijk snel doodgaan, want met alleen 2 schapen als dieren, storten alle ecosystemen in en zal er snel geen eten meer te vinden zijn.

*En als belangrijkste:  
aan wie geef je de pen?* Sterre



### 40 jaar JS 1997

"Met z'n veertien in een tweepersoons tentje" was de kop van het jubileumboek bij 40 jaar Jeugdsectie. Met passende foto op voor- en achterkant was dit een zeer omvattend en leuk boek om te lezen (en materiaal uit te "lenen"). Het weekend werd ook in Austerlitz gevierd. Tussen alle praatjes door werd er natuurlijk gevolleybald, pannenkoeken gebakken en naar oude foto's gekeken. Er was een enorme pan pannenkoekenbeslag en de kampvuurkuil was afgeladen. Ondanks dat er wat teleurstelling was over het ontbreken van een vlaggetje, was het toch, mede dankzij het fantastische weer, een groot succes!



### 50 jaar JS 2007

Ook dit jaar waren de weergoden ons gunstig gezind en dus was Austerlitz weer afgeladen. Alle generaties waren vertegenwoordigd, ook Hinne Posthumus was aanwezig. Er was een quiz over JS-uitdrukkingen, frisbee-golf en natuurlijk een JS-tegen-JOS-volleybaltoernooi.

Op zaterdag werd met een pan met een doorsnee van twee meter gekookt en op zondag werd er traditiegetrouw pannenkoeken gebakken. Met een leuke DVD met foto- en filmmateriaal en een jubileumvlaggetje, met een spelfout, is er in ieder geval genoeg gelachen dit weekend.

*Nog leuk om te weten:*

117 volwassenen

23 Kinderen

48 Auto's

jongste 3 maand oud

Oudste 85 jaar, nog steeds in de tent

Douche is 177x gebruikt

Er is 32 liter koffie en 25 liter thee gezet



### 100 jarige bestaan 2012

Op het terrein in Hazerswoude was er het gehele weekend van alles te doen voor jong en oud. Voor de Jeugdsectie een goed weekend om nieuwe mensen over te halen om bij hen op het achterste veld te komen staan. We zien de "Jeugdsectie 55 jaar" T-shirts die toen zijn uitgedeeld nog steeds regelmatig terug. Het hoogtepunt voor vele zal toch wel onze minute-of-fame zijn. Nouja, het is niet bij een minuut gebleven, na een ABC van 42 letters (A tot Z en na z.o.z. tot de P) hebben wij 100 keer 'een potje met vet' gezongen, met natuurlijk een feestelijke dans bij 55. Het was zo warm dat wij tijdens het zingen water uit een fles toegediend kregen en er bezorgde blikken uit het publiek kwamen. Ondanks de ook kritische blikken hebben wij onze act helemaal afgemaakt waarna wij weer lekker in het gras zijn neergeploft.



### 25e Zomertoer 2013

Iets wat het eerste jaar meteen een daverd succes was, vond in 2012 helaas niet genoeg animo. Een jaar later komt de 25e zomertoer echter met ongekende weerga terug in het toerprogramma. Het was een groot succes, met op het piekmoment maar liefst 45 deelnemers, jong en oud! Er is bewust gekozen om dezelfde route te fietsen als de eerste zomertoer; al zaten er wat pittige stukken tussen. We hebben onderweg opdrachten moeten doen, alle 25's die wij zagen gefotografeerd en appeltaart gegeten.







## HET VERHAAL VAN SARAH VAN HAERINGEN EN ESTHER VAN KATWIJK

Tijdens het Boerderijweekend van 2016 ging ik met deze twee dames zitten en al snel veranderde het interview in een gezellig samenzijn waar meteen allerlei herinneringen werden opgehaald.

Allebei hebben ze de Jeugdsectie leren kennen tijdens een introductieweekend, Esther van Katwijk sloot in 2006 aan, Sarah van Haeringen in 2009. In zoveel jaar, voor Esther inmiddels al elf, hebben de twee vijftientigjarigen veel meegemaakt.

Esther is ooit met haar broer Martijn mee gegaan en is eigenlijk altijd gebleven. Wat de dames het meeste waarderen aan de Jeugdsectie is de mogelijkheid om aan het dagelijkse ritme te kunnen ontsnappen. Lekker in het vuur staren met een groep vrienden om je heen.

“De Jeugdsectie is een veilige en leuke omgeving om zelfstandig in te worden” zeggen de dames. Alles mag en niets moet, dus je kan altijd lekker je eigen gang gaan maar er is toch een kleine vorm van sociale controle. “Je krijgt zelfs ‘spelenderwijs’ de

clubregels mee, zoals bijvoorbeeld dat je samen het toiletgebouw schoonmaakt.” Maar het gebrek aan een echte leiding tijdens het weekend kunnen de dames dan weer erg waarderen; “Het is fijn om geen verplichtingen te hebben”. Dit is één van de redenen dat wij Esther en Sarah de afgelopen jaren heel regelmatig bleven zien.

In al die jaren hebben Esther en Sarah, samen maar ook individueel, zoveel meegemaakt dat ze wat moeite hadden dé leukste Jeugdsectie ervaring te benoemen. “Het gaat om de momenten dat je de ballen uit je broek moet lachen” zei Sarah, “maar dat hoeft er niet per se in” voegde ze snel toe. Toch is dat volgens mij ook precies waar de Jeugdsectie haar kracht vindt, de gezellige momenten die achteraf soms zo onbenullig lijken.

Uiteindelijk waren de dames het er dan toch over eens dat de Rally in Polen zoveel van dit soort zogenaamde “ballen-uit-je-broek-lach” momentjes had, dat dit wel één van hun leukste Jeugdsectie ervaringen was. De jute jurkjes tijdens het “anything but clothes”-feest en Pizza Poznań zijn bij vele Jeugdsectiedeelname dan ook bekende verhalen (zo niet, zoek iemand op en vraag er naar).

Helaas nemen we eind van dit kampeerjaar afscheid van Esther en Sarah maar voordat we dat doen, organiseren zij een supertof Boerderijweekend, allemaal komen dus!

## WIST JE DATJES... OVER HET BULLETIN

### Wist je dat...

- ... het eerste bulletin in 1975 uitkwam, toen de JS al 18 jaar oud was.
- ... tot 1986 de agenda en notulen van de NDV in het Bulletin stonden.
- ... het Bulletin eerst naar iedereen thuis toegestuurd werd.
- ... nu waarschijnlijk weinig JS-deelnemers überhaupt nog post krijgen behalve de “posts” op FB.
- ...we daarom ook op Facebook te vinden zijn.
- ... er in 1985 een “Vreetsectie” met hun eigen journal in het Bulletin was ontstaan.
- ...wij dit opnieuw leven in gaan blazen, we hebben genoeg vreetbazen.
- ... er van jaargang 11 tot 13 een ledenlijst van de Jeugdsectie achterin het Bulletin stond.
- ... wij later ook nog uitgaves hebben gevonden met adressenlijsten.
- ... de huidige Jeugdsectie iets van een dozijn Whatsapp groeps gesprekken heeft.
- ... sommige mensen zich zo netjes gedragen dat er geen wist-je-datjes of roddels over te schrijven zijn.
- ... er in de periode van 1983 tot 1986 (jaargang 9 tot 12) een zevendelig verhaal genaamd “Moord op de WC” geschreven door Chris Agathy in het bulletin stond?
- ... er in 1986 de eerste puzzel en wist-je-datjes te zien waren.
- ... er een roddelrubriek was.
- ... wij die stiekem terug willen om op de hoogte te blijven als je een weekendje mist.
- ... er een Jeugdsectie vakantie-ganzenbord-spel was in 1990?
- ... er in 1991 gepleit werd voor meer “Niets Doen”, omdat de Jeugdsectie altijd vroeg al veel aan de slag was.
- ... veel huidige JS-deelnemers nu heel goed zijn in “minimale inspanning”
- ... wij dit “ontspannen” of “ontsnappen uit het dagelijkse ritme” noemen
- ... de JS-deelnemers meestal knapper zijn dan ze op de foto's in het Bulletin staan?
- ...wist je datjes moeilijk te onthouden zijn?

Hoeveel heb jij er?



Het Buitenspoor van 1957



Lekker chillen op het strand



1980: Hazerswoude



Soms zijn we best actief



Sjoerd: "Zomertoer, een week lang is niks te gek!"



Titus gaat met zichzelf op pad

## WIST JE DATJES... OVER KAMPJES

### Wist je dat...

- ... in 1985 het maar liefst -18 graden was tijdens het Nieuwjaarsweekend.
- ... volleybal al sinds het begin van de Jeugdsectie heel fanatiek gespeeld wordt.
- ... wij benieuwd zijn welk team er dit weekend wint.
- ... Elikee daadwerkelijk in de boeien is geslagen door een heuse agent.
- ... deelnemers achterdochtig worden van ALLES tijdens een detective-weekend.
- ... er in 2002 een voetbalwedstrijd is stilgelegd vanwege het harde werken van de Jeugdsectie (te veel rookontwikkeling bij verbranding van struiken tijdens een werkweekend).
- ... het algemeen Smurfblad 365 versmurfingen telde.
- ... er in 2005 meerdere JS series zijn opgenomen.
- ... je hele dikke pannenkoeken ook als frisbee kan gebruiken.
- ... bomen ideaal zijn voor het uitzetten van een radio.
- ... tijdens een dropping, één groep om 3 uur 's nachts in België opgehaald moest worden.
- ... in België droppings verboden zijn om dat tijdstip.
- ... er bij kabob bijna altijd wel iemand ingepakt wordt met aluminiumfolie.

## WIST JE DATJES... OVER ZOMERTOER

### Wist je dat...

- ... in 1988 voor het eerst de Zomertoer georganiseerd werd.
- ... deze meteen een groot succes was!
- ... de (eerste) Zomertoer bekroond is met een prijs.
- ... er bij de tweede zomertoer een bezemploeg was.
- ... wij nu gelukkig altijd een eigen houthakker, vuurstoker, chefkok en poetsdoekjesverzorgster hebben.
- ... de JS in 2015 dwars door de "zomerstorm" is gefietst.
- ... de deelnemers verbranden en verzuipen tijdens de Zomertoer.
- ... fietssleutel in je binnentent bewaren en dan vergeten met inpakken, een best vaak gemaakte fout is.
- ... dit tijdens de Zomertoer voor vertraging zorgt.
- ... je dan wel tijd hebt voor een uitgebreider ontbijt.
- ... je vanzelf je band leert plakken tijdens de zomertoer.
- ... er bij de zomertoer altijd streken bij elkaar uitgehaald worden, al vanaf de eerste.
- ... er bij de 10e zomertoer een soort wraakactie was voor alle streken van de jaren ervoor.
- ... je hierbij moet denken aan; omgedraaide zadels, een fiets boven de sloot en een omgedraaide buitentent.
- ... de 25ste zomertoer op jsfotos.nl de meeste pagina's heeft van alle kampjes (wel 38!).
- ... er een Zomertoer lied gemaakt is.
- ... Titus in zijn eigen fietskartas past.

## LIEFDE LOKT JE DE TENT IN ESTER EN BENJAMIN

**Beide waren ze al van kinds af aan met hun ouders lid en vanzelf kwamen zij, onder andere door hun oudere broer en zus, in contact met de Jeugdsectie en elkaar. Wat is begonnen als vrienden, is uitgegroeid tot een mooi huwelijk met een kleintje in de tent.**

Ondertussen zijn Ester (30 jaar) en Benjamin Joosten (32 jaar) al twaalf jaar samen en bijna vier jaar getrouwd. Toch was het geen liefde op het eerste gezicht. In 2001 waren zij allebei op het introductieweekend in Dronten. Benjamin was wel al eerder met de Jeugdsectie mee geweest, maar pas vanaf dat moment ging hij echt actief met de JS kamperen. Na hun eerste ontmoeting bleef het heel lang vriendschappelijk, het was altijd gezellig en ze trokken veel op samen. "Toch heeft het altijd wel al een beetje gespeeld, we hebben lang om elkaar heen gedraaid." Pas tijdens het survivalweekend (introductieweekend) in 2005 hebben de twee iets gekregen, vertelt Ester. "We werden ouder en serieuzer en besloten niet langer om elkaar heen te draaien maar om het gewoon te proberen". Ondanks de grote afstand tussen hun huizen destijds, is het geslaagd en wonen ze nu samen.

Wat hen het beste is bijgebleven aan de Jeugdsectie, is de goeie sfeer die er altijd hing. Iedereen was welkom, kon zijn plekje vinden en pesterijen bestonden er niet. "Naarmate wij ouder werden, rees de vraag waar de nieuwe aanwas toch bleef." En toen de nieuwe generatie Jeugdsectiedeelnemers van 14 jaar kwam aanhobbelen, was het voor Ester en Benjamin duidelijk; het is tijd om te gaan.



Ester en Benjamin Joosten — 12 jaar samen

"Gelukkig is kamperen de basis en is de Jeugdsectie een soort extra, leuk voor een tijdje. We hebben een hoop vrienden aan de Jeugdsectie overgehouden waar we nog steeds graag mee kamperen." Vandaag de dag kamperen de twee nog graag. "Door de JS hebben we iemand leren kennen met dezelfde hobby, dus het is zeker leuk om dat samen te blijven doen." Als het kan en niet te koud is, gaat de kleine ook mee. Nog voordat hij één jaar oud was, ging hij in de zomer al een weekje mee naar Huizen. Wie weet staan ze daar volgende zomer weer maar dan met twee kleintjes in de tent, zij verwachten in september namelijk hun tweede kindje.

Tot slot de vraag die mij het meeste boeit komen de kleintjes ook bij de Jeugdsectie? "Als het aan ons ligt wel, maar dat duurt nog minimaal twaalf jaar." "Die vliegen zo voorbij" grap ik. Daar weten Ester en Benjamin alles van...



Zomertoer 2005: eerste zomertoer samen als stelletje



2001: een van de eerste weekendjes samen met een groepje in de tent

## FICC YOUTH RALLY

### NO SLEEP TILL MONDAY

Elk jaar met Pasen reizen de jeugdleden af om met over de grens een feest te bouwen met internationale kampeervrienden. Jelle Norp en Sjoerd Lafeber vatten hun jaren samen...

*1994 - Menaldum, Nederland*  
Storm! Een hele heftige storm! Er is dat weekend zó veel gebeurd, dat zo'n kort stukje geen recht doet aan alles wat er dat weekend is voorgevallen. Kijk bijvoorbeeld naar de krantenknipsels uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 2 april 1994. Zelfs het 22 uur journaal van de NOS heeft er op vrijdag 1 april een item aan besteed.

*1995 - Kandersteg, Zwitserland*  
Twee bussen vol Nederlanders op weg naar een weekend, in ongeveer 50 cm tot een meter sneeuw, kamperen. Hoewel het verrekte koud was, was het zeker een geslaagde rally. Mede door de excursie, met een afgehuurde trein, naar

Bern. Al was de Disco een pokke-end lopen van de camping.

*1996 - Île-d'Aix, Frankrijk*  
Zingende Italianen met gitaar op de boot naar het eiland, een ontplofte gastank (en maar één lullig brandweerautootje), excursie naar Fort Boyard, stralend mooi weer, een speurtocht het eiland rond, vissoep die volgens de paar liefhebbers erg lekker was en had ik het al gezegd? Fantastisch mooi weer.

*1997 - Piestany, Slowakije*  
(de komeet) Hale Bopp was duidelijk zichtbaar en ook veel werd "aanbeden" (Hale Bob! Hale Bob!). Een excursie naar Trenčin. Maar aangezien het op zondag was, was alles gesloten. Een gezellig kampvuur en het terrein was voorzien van een restaurant!

*2000 - Kopenhagen, Denemarken*  
Lekker zacht weer, een foto bij de kleine zeemeermin, uren wachten op een parachutist met een Deense vlag. Oh ja, en een scouting-meisje die per ongeluk de Nederlandsche vlag ondersteboven hees. En toen de schrik van haar leven kreeg toen circa 20 oranje

idioten schreeuwend op haar af kwamen rennen.

*2001 - York, Engeland*  
Gezien er vanwege een uitbraak van mond-en-klauw-zeer niet gekampeerd mocht worden in Engeland, werd er een alternatieve Rally georganiseerd in Sint-Geertruid.

*2002 - Praag, Tsjechië*  
Een leuke rally in Praag met een excursie naar Pilsen. En een begeleide rondleiding door Praag. Helaas was de eerste avond nog geen heater geregeld voor de feesttent waardoor het binnen nog kouder aanvoelde dan buiten ('s nachts daalde het kwik tot onder het vriespunt). Bij de gezamenlijke maaltijd was iedereen bijna jaloers op de vegetarische maaltijden, en natuurlijk het huwelijksaanzoek van Maarten aan Wiepke.

*2003 - Brindisi, Italië*  
Als ik mij niet vergis zijn hier maar 4 Nederlanders heen gegaan... Daarom was er een alternatieve Rally in Huizen. Waar we al stilletjes konden gaan wennen aan de rally in Borculo.



*2004 - Borculo, Nederland*  
Oud Hollandse spelletjes, Blinddate avond, paasvuur, excursie naar Zutphen, Vervelende Italianen van het terrein gezet, gezellig kampvuur, schaduw-act met leeuwen achter een papieren scherm. (Persoonlijk was ik voornamelijk 's nachts wakker... heb dus weinig van de dag programma's mee gekregen).

*2005 - Warschau, Polen*  
Per trein naar de Rally! Kratjes stapelen als sport! Excursie door Warschau, disco-bowlen en er passen schijnbaar heeel veel ballonen in een één-persoons-tent en hoe knipt de brandweer een rare Belg uit een autowrak.

Door Jelle Norp

*2006 - Thirsk, Engeland*  
Drie auto's vol met Rallygangers reisden af naar Engeland. De gezelligheid begon al op de boot. We kampeerden achter een school waarin alle activiteiten in en rond de Rally waren georganiseerd. De excursie bracht ons naar York waar de stad en/of het spoorwegmuseum bezocht werden. Ook hebben we een pretpark bezocht en meegedaan aan de sportdag waar onder andere werd gekeken wie er het snelst een tent op kon zetten.

*2007 - Senec, Slowakije*  
Met de trein werd de reis ingezet, de volgende ochtend vroeg wakker worden om met alle tassen naar de andere kant van Wenen te reizen om de reis door te zetten naar ons eindstation. De excursies brachten ons naar Bratislava en langs een aantal van de vele kastelen die Slowakije rijk is. Ook werd er gezwommen in een naburig zwembad. Op de sportdag werd naast de gebruikelijke sporten ook waterballonvolleybal gespeeld.

*2008 - Lissabon, Portugal*  
De eerste keer vliegen voor velen van ons, een heel avontuur. In Lissabon aangekomen snel naar het terrein en de tent opgezet. De dag erna hebben wij het strand opgezocht

waar wij tussen de locals in winterjassen op het strand lagen en gezwommen hebben. De excursie ging Lissabon zelf in waar we onder andere heerlijk in de zon gezeten hebben.

*2009 - Santiago, Spanje*  
Omdat er maar 2 Nederlanders naar deze Rally gingen werd er een alternatieve Rally op Sint-Geertruid georganiseerd.

*2010 - Rome, Italië*  
Een Rally in tenten met een laminaatvloer en stapelbedden op een stadscamping in Rome. Vele uitstapjes de stad in gemaakt om alle mooie plekken van Rome te bewonderen. Waarvan ook 1 avond met een gids. Op Paaszondag naar het Sint-Pietersplein voor de toespraak van de Paus. Tijdens de sportdag werd ook het zwembad uitgeprobeerd alleen deze was nog erg koud.

*2011 - Helsinki, Finland*  
Een verblijf in een jeugdherberg in een oud Olympisch stadion, dat was wel even wat anders, maar misschien wel fijn in het koude Finland. De excursie bracht ons naar Helsinki en de verdedigingseilanden Suomenlinna voor de kust.





De puzzeltocht in de stad werd door ons gewonnen door soms slimme trucjes te gebruiken. De Chinese muur op de laatste dag van de Rally zal ook niet snel meer vergeten worden.

#### 2012 - Split, Kroatië

Op naar het zonnige Kroatië, dat dachten wij. Tijdens de Rally hebben we alle 4 seizoenen aan weer gehad waarbij het lastig was de tenten staande te houden, mede door de gravel ondergrond waar geen haring grip op pad. De excursie bracht ons naar Split een mooie oude stad.

#### 2013 - Poznań, Polen

De echte die-hards verbleven in tenten in de sneeuw, andere hadden de behaaglijkheid van een bungalow opgezocht. Tijdens de puzzeltocht in de stad werd er in zwembroek met sneeuwballen gegooid. De plaatselijk dierentuin, rodelbaan, skipiste en zwembad werden ook nog bezocht. De terugreis was gezellig met veel mensen in 1 heel vol treincoupé.

#### 2014 Lagoa de Santo André, Portugal

Een Rally aan een lagune in het zonnige Portugal waar we heerlijk in gezwommen hebben. Ook een naburig stadje hebben we bezocht met een opvallend steile weg naar

wat de navigatie het centrum van de stad vond. In een restaurant met een prachtig uitzicht over de oceaan werd speciaal voor ons de menukaart naar het Engels vertaald. We hebben er heerlijk gegeten.

#### 2015 Sorrento, Italië

Een Rally die door de Rallygangers tot een succes werd gebracht. Met elke avond geïmproviseerde disco en zelf georganiseerde uitstapjes naar onder andere Napels en de Vesuvius vulkaan. De locatie was mooi gelegen aan de blauwe Middellandse zee. Ook werd er door een aantal een uitstapje gemaakt naar het eiland Capri.

#### 2016 Zeewolde, Nederland

Een Rally op eigen bodem, spannend, na 2 jaar van voorbereidend werk kon de Rally dan echt beginnen. Langzaam stromen de deelnemers binnen en opeens is het hele veld gevuld. Hollandsche spelen, een excursie naar Utrecht en de sportdag vulden het programma. Ook was de offline Tinder een groot succes. Tot laat in de avond waren de voetjes van de vloer in de feesttent.

Door Sjoerd Lafeber

#### 2017 - La Haye-du-Puits, Frankrijk

Met twee negen persoons busjes reden de Nederlanders midden in de nacht het terrein op. Het was een weekend vol met oranje wapperende vlaggetjes, verbranden in zon die niet gezien werd, gezamenlijk geschminkt gaan en goed genieten. Sportdag weer niet gewonnen maar wel de fungames. Met mooie souvenirs (wraak voor onze leeuwen) zijn we allemaal weer veilig thuisgekomen.

Door Yoëlle van Driel

## WIST JE DATJES... OVER DE RALLY

### Wist je dat...

- ... de gezamenlijke reis naar de Jeugd Rally een hele beleving op zich is.
- ... er vroeger op de Rally aan volksdansen werd gedaan.
- ... wij nu disco-avonden hebben (die disco heten maar gelukkig ook met de tijd meegaan en gewoon goeie feesten zijn).
- ... de Nederlanders als sinds mensenheugenis heel fanatiek verkleed gaan tijdens de Rally.
- ... de Rally uitspraak "Slapen kan altijd nog" is veranderd in "No sleep till monday!"
- ... de JS tijdens de Rally vaak heeft gewonnen met de "grootste-vlagwedstrijd".
- ... de Nederlanders bij de Rally altijd heel fanatiek sporten
- ... ze meestal (de laatste jaren) helaas niet veel winnen.
- ... veel dames tijdens de rally in Piestany (1997) ongesteld waren. En Wouter gelukkig maandverband bij zich had.
- ... McDonalds managers niet blij worden als je een Eiffeltoren gemaakt van rietjes overhandigt.
- ... Slowaakse politie nerveus wordt als je hun politie auto "afdekt" met de "Groot-Groter-Grootst"-vlag.
- ... er voor 20 man aan Chinees gehaald kan worden van het achtergelaten statiegeld op het terrein in Borculo.
- ... zelfs na afloop van een rally de Nederlanders genoeg energie hadden om een bus aan te duwen.
- ... in Borculo de brandweercommandant met enige regelmaat de dansvloer en bar kwam "inspecteren".
- ... een bakfiets een heel handig middel is om vervelende Italianen van je terrein af te werken.
- ... de andere landen niet zo gek waren op de zuurkool en boerenkool met worst op Menaldum?
- ... je tent in de fik kan vliegen als je je brander in de buitentent aansteekt
- ... er door de jaren heen meerdere Rallyliedjes zijn gemaakt.



John, Damien, Peter, Hesse en Allard paintball eerste plaats



1995: Zwitserland bus aanduwen



Chiel gooit de restanten van de zuurkool weg

## VREETSECTIE

### KOKKERELLEN VOOR GEVORDERDEN

Bij de Jeugdsectie wordt wat af-geeten. Niet eens met excuses zoals 'warm blijven', 'ik heb net hard gewerkt' of 'morgen doe ik wel een Sonja Bakker dag'. Nee wij eten omdat we dat lekker vinden. Na wat jaren van "saaier" koken, zijn er nu weer spannendere tafereelen te zien. Er zijn tosti-ijzers, poffertjespannen en zelfgemaakte ovens gespot (die allemaal heerlijk eten bereiden btw!). Maar wat is nou de meest kenmerkende Jeugdsectie maaltijd... Pannenkoeken natuurlijk! Het lekkerste met bier door het beslag. Op de gezamenlijke tweede plek zijn geëindigd: Engelenpies, pasta, shoarma en monapudding.



## JEUGDSECTIE RELATIE — DE HUIDIGE GENERATIE

### LIEFDE LOKT JE DE TENT IN ROSE EN DYLAN

Rond de tijd dat ik dit interview ging houden, was Dylan helaas in het buitenland. Dit weerhield ons echter niet, voor een vergadering heeft Rose via Skype met Dylan contact opgenomen. Erg soepel ging het niet door de slechte verbinding maar het was super schattig om de twee weer even te zien kletsen onder het afvuren van mijn licht gênante vragen...

Rose (21) is een geboren NTKC-er en kampeert dus al haar hele leven. In 2010 ging zij voor het eerst mee met de Jeugdsectie tijdens het introductieweekend in Schaijk. Voor Dylan (23) was het eerste weekendje een klein jaar later, "13 februari 2011" weet hij nog heel precies te zeggen, tijdens het werkweekend op Hazerswoude. Hij was door zijn broer Jeffrey meegesleept. "Ik gaf Rose al meteen drie zoenen, maar haar zus Sarah niet, dat is meteen een goed teken" horen we door het kraken van de telefoon heen. Voor Dylan dus misschien wel liefde op het eerste gezicht, al leek de uitdrukking op Rose haar gezicht iets anders te zeggen.

Ze hebben een ontzettend leuk weekend gehad. Ze kunnen zich nog herinneren dat Sarah en Martijn dronken waren en dat ze tot veel te laat opgebleven zijn met z'n allen omdat het onwijs gezellig was. Maar hoe kom je van een leuk Jeugdsectie-weekend tot een zes jaar lange relatie? Simpel; Dylan is drie dagen na het weekend met de scooter naar Rose toe gegaan en ze zijn buiten op een bankje wat gaan chillen en sindsdien zijn ze een stel. "Toen had je toch op de terugweg een boete gekregen?" zegt Rose. "Ja een boete van 277 euro" weet Dylan nog exact "gelukkig is hij nooit binnengekomen".



Rose van Haeringen en Dylan Voois — 6 jaar samen

Als ze tijd hebben zijn de twee nog steeds van de partij tijdens Jeugdsectiekampjes maar ook buiten de Jeugdsectie om gaan ze natuurlijk graag samen op vakantie. Zelf ben ik heel benieuwd dus ondanks dat het voor de twee misschien nog wat vroeg is, stel ik toch de vraag "als jullie kinderen krijgen, komen die dan bij de Jeugdsectie?". De vraag wordt meteen doorgegeven aan Dylan, en na vier keer herhalen krijgen we dan het antwoord "tuurlijk".



Rose speelt bij Drienerlo. Een foto van een wedstrijd tegen Haarlo uit.; hun eerste overwinning in twee jaar



Dylan aangekomen in Alaska, zijn eerste keer varen

## JEUGDSECTIE LOKT JE DE TENT UIT!

### VALSSPELEN VEREIST?

Bijna elk weekend worden er weer leuke spellen bedacht, soms nieuwe originele spellen, soms zijn de spellen uit de oude doos opnieuw een groot succes. Omdat wij het altijd onwijs naar ons zin hebben tijdens de spellen, wilde we een klein overzicht maken van de leukste spellen die we tijdens de JS-weekendjes hebben gezien.



#### **Kaarten**

We zien dit fenomeen steeds vaker tijdens weekendjes. Het zijn steeds weer andere kaartspellen, andere regels en andere prijzen maar sinds de zomertoer van 2016 kan niemand meer zeggen dat ze geen kaarten hebben. Dit is overal, onder elke weersomstandigheid en met zoveel je wilt te spelen. -



#### **Stapelen**

Dit spel werd lang geleden al geïntroduceerd. Het is een wedstrijd die gebaseerd is op de uitspraak: "nee hoor mijn tent is groot zat" als reactie op de negatieve krampeerders. Het laat ook weer duidelijk zien hoe gezellig de Jeugdsectie met elkaar is, met z'n alle op 1m2.

#### **Eiermep**

Regel poncho's, tape en een hele hoop eieren en het feest kan beginnen. Kies een klein aantal mensen die verantwoordelijk is voor het meppen. En de rest mag een poncho aan met een ei vast getaped op hun hoofd. De meppers moeten ieder ei stuk meppen. Diegene die als langst zijn ei laat leven, die wint. Tip: de eieren die over zijn, kun je de volgende ochtend gebruiken voor een overheerlijk ontbijtje.



**Volleybal** 30 jaar Jeugdsectie, JS tegen JOS



#### **Vlatwister**

Lijkt verdacht veel op normaal twister alleen zijn de vlakken gevuld met... vla. Gegarandeerd een leuk, vies maar gezellig zootje. Tip: speel het alleen op een terrein met warme douches.



#### **Parcours**

Lekker makkelijk, een lang spel heb je zo als je een paar fysieke uitdagingen achter elkaar plakt. Een bal gooien in de emmer, tien rondjes om je as rennen, over een balk teruglopen, je pannenkoek flippen en noem zo maar op. Het is allemaal garantie voor een hoop gelach en gebrul.

## WIST JE DATJES

### OVERIG

#### Wist je dat...

- ... veel wist-je-datjes inside jokes zijn.
- ... er best wel veel JS relaties en liefdes zijn (geweest).
- ... we hier stiekem heel trots op zijn.
- ... veel mensen hun geliefde van buiten de JS anders meeslepen naar de JS, want kamperen is leuk en romantisch.
- ... kaplaarzen het minst handige schoeisel zijn voor kamperen.
- ... er best veel bijzondere koks de revue hebben gepasseerd in de JS.
- ... er zo vaak lekker gegeten wordt.
- ... als je kookt, je niet hoeft af te wassen.
- ... toch nog vaak mensen denken hier onderuit te komen.
- ... streken uithalen echt in JS bloed zit, waar we ook zijn.
- ... honingmosterd dressing, mayonaise, ketchup en slagroom.
- ... er bij 25 jaar JS een plakkaat was waar iedereen zijn naam op had geschreven.
- ... hierdoor duidelijk te zien was wie een aantal jaar later nog steeds meeging.
- ... er van sommige families al drie generaties bij de JS zitten.
- ... als er geen zout is, je ook chips op je ei kan proberen (Bolognese is een aanrader).
- ... roomkaas met Doritos op een pannenkoek met kaas en spek ook prima gaat.
- ... je best een tent boven in een boom op kunt zetten
- ... sommige dachten dat Hans zijn tentje een hondententje was.
- ... Kees er bovendien weer wat yoghurt tegenaan gooide.
- ... Yvonne een praatgroep voor ex-voorzitters opgericht heeft.
- ... oranje bussen leuk zijn. Vooral als ze het doen.
- ... als bier te koud is geworden, je het gerust bij het kampvuur kan ontdooien.
- ... Tim zijn vriendin op Austerlitz bij het kampvuur onder de sterrenhemel verkering heeft gevraagd.
- ... het antwoord van de woordzoeker onder de kleurplaat staat?



De ouders van...?  
Tijdens de Rally  
van 1995



Arthur heeft een  
oven gemaakt, die  
echt lekkere  
dingen bakt!  
We wachten nu op  
de fietsoven...



Tent opzetten in  
boom kan best



## HET VERHAAL VAN HET HAAGSCHE

**Door de jaren heen zijn er een aantal “clans” aangetroffen bij de Jeugdsectie. Ook nu hebben wij een verzamelnaam voor een groepje jongens.**

Het Haagsche bereikt langzaam de “bejaarde JS’er” leeftijd maar gedraagt zich nog regelmatig als ondeugende jongetjes, iets waar ze volgens mij onwijs van genieten.

Ik spreek drie van de jongens los van elkaar want voor afspreken hebben we het allemaal te druk. Nicky van Lobenstein (23) ging al vanaf zijn 12de jaar met Jordan Schoonebeek (23) mee naar het Kinderkamp in Den Haag en ging in 2013 eindelijk voor het eerst mee naar de Jeugdsectie. Jordan en Timethy Schoonebeek (25) zijn beide geboren NTKC’ers die praktisch met kamperen opgegroeid zijn. Maar ook Tim kwam pas in 2013 bij de JS koekeloeren “Ik kwam naar Den Treek voor het JS-vlaggetje en ik ben nooit meer weggegaan”. Lucas Plumgraaf (24) heeft in 2012 tijdens het

Kabobweekend kennis gemaakt met de JS, hij had immers zat tijd te spenderen. Helaas hebben alle jongens het nu vaak druk met werk en studie (ook in het weekend) en zien we ze niet zo vaak meer, maar het Haagsche heeft (onder andere met een zomertoer) een indruk achtergelaten dus daar wil ik meer van weten.

“Iets wat ontstaan is dat moet je niet tegengaan” zegt Lucas “dat is hetzelfde als wanneer je harde wind hebt, dan ga je toch ook zeilen”. Ja heel logisch Lucas... Ergens lijkt het of ze zelf eigenlijk ook niet precies weten hoe het Haagsche ontstaan is maar Tim en Nicky hebben allebei hun versie. Volgens Tim is het ontstaan tijdens het introductieweekend op de Brobbelbies in 2014. “Hier was helaas geen groot veld voor de JS en aangezien ik de tent van Jordan en Gillian (de jongste Schoonebeek)

mee had, riep ik *Dit stukje is voor het Haagsche!*” Tim is van mening dat iedereen gewillig luisterde, ik denk dat mensen toen al wisten “daar kan je beter een beetje afstand van nemen”.

Volgens Nicky, die niet tijdens dit introductieweekend aanwezig was, is het Haagsche ontstaan tijdens hun zomervakantie in Noorwegen in 2014. Ze hebben hier een deel van de Pelgrimsroute van Hierkinn naar de Nidaros Domkirke in Trondheim gelopen. “We zijn die week echt hechter geworden.”

Naast Noorwegen lagen de hoogtepunten voor het Haagsche toch binnen de Jeugdsectie. Voorbeelden zijn het boerderijweekend 2016 ‘Super heet in de bouwkeet’ en het optreden van ‘No go zone’ het jaar ervoor. We hopen de jongens de aanstaande paar jaartjes nog een aantal keer zo grandioos mee te maken voordat we alweer afscheid van ze moeten nemen.





## COLOFON

Dit fantastisch mooie bulletin is niet uit de lucht komen vallen.

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie ... *bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla*

### Redactie

---

Ilse Weergang  
Ivar Bethlehem  
Yoëlle van Driel

### Opmaak en Drukwerk

---

Diana van Vliet  
Multicopy Rijswijk

© NTKC Jeugdsectie 2017

